

Jaargang 53 nr. 03
16 februari 2019

De Stem



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

16 februari 2019

JAARGANG 53 NR. 03

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur
(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Iedere 2^e en 4^e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

BESTE PAROCHIANEN

Uithoorn, 13 januari 2019

Afgelopen maand, op zondag 13 januari ben ik 40 jaar oud geworden! Mijn ouders zijn uit Italië op bezoek geweest en wij hebben het samen mogen vieren. Het is heel mooi geweest. Ik was blij mijn 40^e verjaardag in Nederland te vieren. Ik ben de priesteropleiding in 2006 begonnen, en intussen voel ik me hier echt thuis.

Het bereiken van deze leeftijd heeft mij veel over mijn generatie laten nadenken. Mijns inziens hoor ik bij een soort “tussengeneratie”. Ik ben niet piepjong meer (ik bedoel: geen *millennial*), maar ook niet oud. Tussen jong en oud: een tussengeneratie dus.

De generaties die ons voorgedaan zijn, hebben zich met hart en ziel voor de kerk ingezet. Maar voor de mensen van mijn generatie is het wellicht moeilijker.

Ik besef dat katholiek zijn in de hedendaagse wereld heel moeilijk kan zijn. Het is niet eenvoudig of vanzelfsprekend om een eigen plekje in de kerk te vinden. (Ik bedoel dat niet letterlijk, want de kerk is lang niet altijd vol! Het gaat om onze geloofsbeleving).

Paus Franciscus is erg geliefd en populair, maar de recente geschiedenis van de kerk heeft veel schandalen aan het licht gebracht; veel dingen waar wij ons voor schamen.

In het verleden hebben onze ouders de kerk soms ook als streng ervaren. Vanaf de jaren zestig heeft integendeel een afkeerreactie plaats gevonden. Veel mensen hebben de kerk verlaten. Dat is nu al een tijdje geleden. Waar staan wij als kerk vandaag? En wat houdt het in, Katholiek-zijn in het jaar 2019?

Er is geen voorverpakt antwoord. Het is als de smaak van een taart: hoe smaakt het? Dat kan je niet met woorden beschrijven, je moet het proeven. Geloven is immers een ervaring.

Toen ik 20 was, studeerde ik aan de universiteit, had ik veel vrienden, maar ik geloofde niet in God en ik ging nooit naar de kerk. Voor mij was de kerk alleen maar een saaie en neppe institutie. Wat mijn visie over de kerk heeft doen veranderen, is een persoonlijke crisis die ik meegemaakt heb.

Juist in die crisisperiode vertelde iemand me over God, en voor het eerst raakten deze woorden mijn hart: "God is een Vader, die houdt van je zoals je bent", hoorde ik. Je hoeft je leven niet met eigen krachten op te bouwen. Jezus Christus, de Zoon van God, is mens geworden om ons lijden te delen en mee te dragen. Hij is aan het kruis gestorven en uit de dood opgestaan, ook voor mij! Dit gaf me nieuwe hoop, en beetje bij beetje heeft me de roeping tot het priesterschap laten ontdekken. Dit is mijn geloofservaring, dit is mijn katholiek-zijn. Terugkijkend bij gelegenheid van mijn 40^e verjaardag, ben ik dankbaar dat God de Kerk op mijn pad heeft gezet; en ben ik ook heel blij om samen met jullie in de Kerk te zijn, en samen verder te mogen gaan.

Hartelijke groeten

Pastoor Marco Cavagnaro

VREUGDE EN VERDRIET

**Op 18 januari overleed Wim Buskermolen na een kort ziekbed, hij is 93 jaar geworden. Na een mooie Eucharistieviering werd Wim bij ons op het kerkhof begraven.

Wim was een wel-geziene persoon voor veel Kudelstaarters en een trouwe bezoeker van de vieringen in onze kerk.

Wim had vroeger een kwekerij op de Mijnsherenweg, na verloop van tijd is daar zoon Piet gaan wonen en zijn Wim en Annie verhuisd naar de Hoofdweg.

Een paar jaar geleden hebben zij hun 65 jarig huwelijk nog gevierd.

Vorig jaar hadden Wim en Annie besloten om zo mogelijk naar het Boerhaavehof te verhuizen daar het voor hen niet makkelijker werd en zij zelf geen auto meer konden rijden. Wim heeft daar maar een korte tijd mogen wonen.

Wij wensen zijn vrouw Annie de kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe om dit grote verdriet te kunnen dragen.

GEDOOPT

Norah Zwartendijk en Niek Buskermolen zijn gedoopt in onze parochie tijdens een Eucharistieviering. We wensen de beide gezinnen een gelukkige toekomst toe.

Rectificatie: onderstaand artikel was in de vorige Stem onleesbaar.

MISSIONAIRE WERKGROEP

De Missionaire werkgroep bestaat uit een groep van vier leden die als doel heeft het stimuleren van de bewustwording van de noden die er zijn in de hele wereld. De Missionaire werkgroep organiseert daarvoor verschillende acties om gelden binnen te halen voor de diverse projecten. De volgende acties zijn onderdeel van de Missionaire werkgroep: Vastenactie, Pinksteractie, Miva, Wereldmissiemaand (Met Wereldmissiedag voor de kinderen), de Adventsactie en Kind aan tafel. Ook proberen wij de kinderen van de Antoniuschool bij onze activiteiten te betrekken. Zo maken de kinderen van de groepen zeven elk jaar de posters voor de Vastenactie die overal in de kerk worden opgehangen. Tijdens de Wereldmissiemaand wordt er op de school in alle groepen aandacht besteed aan Wereldmissiedag voor de kinderen. De kinderen krijgen dan te zien en te horen over leeftijdsgenoten die het in veel landen een stuk minder hebben dan de kinderen hier in ons land.

Wij zijn ook nog dringend op zoek naar mensen die onze groep willen komen versterken met hun inbreng en misschien nieuwe ideeën.

U kunt (ons bereiken via het secretariaat 0297-324735 of stjangeboortesecretariaat@live.nl)

Missionaire werkgroep.

DE PASSION in Kudelstaart

Zoals u al in de vorige Stem heeft kunnen lezen:

Dit jaar voor het eerst willen wij De Passion in eenvoudige vorm in onze kerk uitvoeren met een Gelegenheidskoor onder leiding van Fleur Buskermolen. Ook ons befaamde Combo zal het geheel weer muzikaal ondersteunen.



Eindelijk....kunnen we bekend maken dat alles in orde is voor de repetities van De Passion. Fleur heeft de liederen uitgezocht en ze zijn gedrukt.

Bij elkaar gebundeld en liggen te wachten op de koorleden.

Ja... want een Passion zingen gaat niet zonder zangkoor.

Lijkt het u iets, lekker meezingen in het Gelegenheidskoor?

We zingen vrij bekende liederen, dus dat hoeft geen probleem te zijn.

We gaan op **donderdagavond repeteren van 20.00 – 22.00 uur.**

Het worden wel 6 repetitieavonden en een generale repetitie.

U/Jij mag één repetitieavond missen.

Natuurlijk is er een koffie/theepauze met wat lekkers erbij.

Het koor kan een maximale bezetting hebben van 45 personen,

Ook kinderen mogen meedoen.

Daarom wilt u zingen, dan snel reageren!

De data voor de repetitieavonden:

Donderdag 7 maart-14 maart-21 maart-28 maart-4 april-11 april.

Generale op woensdag 17 april.

De uitvoering is op Goede Vrijdag 19 april 2019 om 19.30 uur.

U kunt zich opgeven om te zingen met het inschrijfformulier, dat ingeleverd mag worden bij het secretariaat/pastorie naast de kerk.

Of u geeft zich op met een mailtje. E-mail: garry@scholte-orchideeen.nl

Namens de organisatie, Garry Scholte-Remmerswaal.

DE PASSION in Kudelstaart



INSCHRIJFFORMULIER

Voornaam:.....

Achternaam:.....

Adres:.....

Postcode:.....

Plaats:.....

Telefoon:

Mobielnummer: 06 -.....

Mailadres:.....

Inleveren bij het secretariaat/pastorie naast de RK Kerk
Kudelstaart of per mail: garry@scholte-orchideeen.nl of
schlte@caiway.nl

1^e COMMUNIE PROJECT

Op de laatste woensdag van januari was het dan zover; we zijn van start gegaan met het communieproject en hebben met elkaar een heel gezellige eerste kindermiddag beleefd in onze pastorie.

Dertien kinderen, de kapelaan en wij als werkgroep stelde onszelf aan elkaar voor.

Een gezellige groep met 11 meiden en 2 jongens, die vrolijk en enthousiast weer naar huis gingen, met een mooi werkboek waar we deze dag een beginnetje in hebben gemaakt.

Op zondag 3 maart stellen zij zichzelf graag voor aan de parochie tijdens de voorstel viering.

Dat beloofd een heel mooie te worden, maar ook zeker een beetje met een vrolijke noot, want de viering start iets vroeger dan gebruikelijk namelijk om 9.30 uur. Iets later die ochtend zal de carnavalsoptocht door ons dorp trekken.

Mocht je nog meer vrolijke noten willen laten horen; al steeds meer communicantjes gaan naar het kinderkoor om te oefenen! Iedereen is van harte welkom op donderdag avond van 18.45 tot 19.30 om leuk met elkaar te zingen en te oefenen op de liedjes in de vieringen.

Mocht je ook graag je communie willen doen en je voor willen stellen, wel al in groep 4 of hoger zitten, maar nog niet tot de groep kinderen behoren die nu al aan het project deelnemen, . . .?

Neem dan even contact op met Jacqueline Riechelmann of Margriet Zethof van de werkgroep, zethof12@kpnmail.nl

Wij kijken uit naar onze volgende kindermiddag, de repetities van het kinderkoor "de kudelkwetters" en natuurlijk de voorstelviering!

Graag tot dan!

Groetjes namens, Otylia en Maya, Tara, Anita, Lotte, Jessica, Jiska en Yanira, Roxanne, Alissa, Yara, Brandon en Ralf
Kapelaan Darek, Paula, Jacqueline en Margriet

OUDE PALMTAKJES INLEVEREN.

Ook dit jaar gaan de kinderen die hun eerste communie gaan doen de as maken voor Aswoensdag. Dat doen ze door de oude palmtakjes te verbranden. Achter in de kerk staat een doos voor de oude palmtakjes.

Inleveren kan tot zondag 3 maart.

De viering van Aswoensdag 6 maart begint om 18.30 uur.

Dit is een eucharistie met kinderkoor en dames en herenkoor.



BEDEVAARTREIS NAAR BANNEUX

Kracht en bezinning op doen samen met anderen? Ga mee naar Banneux!

Zoals elk jaar gaan er weer 2 geheel verzorgde bedevaartreizen naar Banneux in België. Er zijn meerdere kerkdiensten en de mensen ervaren het als fijn om samen op deze reis te gaan naar Maria. (er is ook verpleegkundige en medische begeleiding aanwezig).

‘Met elkaar weer kracht op doen onder de hoede van Maria.’

De reizen zijn van 3 t/m 7 mei en van 23 t/m 27 augustus 2019.

De kosten van de geheel verzorgde reis zijn € 295,-.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Eva Onderwater tel. 0297-222208 of Ellen vd Laan 0630918592
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com



VIERINGEN: LET OP AANVANGSTIJD OP 03 MAART!

Zo. 17 febr. 11.00 uur DOP viering mmv. D/H-koor



Lector: werkgroep

Koster: Ageeth

Zo. 24 febr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantoren



Lector: Lucy Rekelhof

Koster: Jan

Zo. 03 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering mmv. kinderkoor



Voorstelviering Communicanten

Lector: Werkgroep

Koster: Gerard

**Wo. 06 mrt. 18.30 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor en
Kinderkoor**

Aswoensdag

Lector: Cees Hageman

Koster: Gerard



Zo. 10 mrt. 11.00 uur DOP viering mmv. D/H-koor



Lector: werkgroep

Koster: Pieter

GEBEDSINTENTIES

- 17 febr.** Fam. de Boer-Boekhorst, Eef Masselink
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Robbert van Leeuwen, Margriet Teuns-van Zanten
Alie de Boer-Spekman, Annie van der Does-Bon
Uit dankbaarheid, Hanna van Hilst, Piet du Pau
Stien Berk-Slof, Riet Burgers-Donicie
Wim Buskermolen
- 24 febr.** Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
het gezin Ostendorf, Riet Cocu-Maas
Uit dankbaarheid, Riet Burgers-Donicie
Gerrit Schijf, Wim Buskermolen
- 03 mrt.** Jaap Broers, Eef Masselink, Hein Zethof
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Evert Zethof, Ina Brand-Keijzer, Wim Buskermolen
- 10 mrt.** Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse, Piet Schutter
Eef Masselink, Annie van der Does-Bon
Bep Burgers-Vink, Toos Buskermolen-de Boer
Margriet Teuns-van Zanten (jaargetijde)
Wim Buskermolen



INTERVIEW MET VRIJWILLIGER WIJNAND OOSTVEEN

Even voorstellen: iedereen kent me natuurlijk wel; ik ben getrouwd met Julia, we hebben 2 dochters en 2 zoons, schoonkinderen en 10 kleinkinderen. De zoons hebben ons bedrijf “De Zonnebloem” in 2007 overgenomen maar we zijn er nog beiden bijna elke dag actief met hand en spandiensten als vrijwilligerswerk. Ik ben geboren in Oude Rijn en kom uit een gezin met 14 kinderen. Op mijn 25e ben ik met Julia een kleine kwekerij begonnen in Nieuwe Niedorp, daar hebben we 28 jaar gewoond. In 1996 zijn we naar de Kalslagerweg gekomen en “De Zonnebloem gestart”.

Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?

Julia ging hier in Kudelstaart al snel op het koor zingen en we gingen trouw naar de kerk. Piet Buskermolen kwam 10-12 jaar geleden bij me om te vragen of ik zijn functie wilde overnemen in het kerkbestuur. Met als taak het Onderhoud in en om de kerk. Het kerkhof en tuinen vragen aandacht en natuurlijk de gebouwen, zoals het Paardenstal gebeuren, dat heeft mij wel een hoop energie gekost, maar het is een mooi resultaat geworden.

Tijdens een uitje van het koor vroeg Irma me ongeveer 8 jaar geleden of ik ook op het koor wilde komen dus het Dames en Heren koor speelt ook een rol. En ik breng nog een paar Stemmen rond.

Wat heeft je bewogen om vrijwilliger te worden?

Dat zit in onze genen denk ik, dat hebben we van huis uit meegekregen. Ik strijd er erg voor om de kerk in stand te houden en dat de financiën niet achteruit lopen. We hebben een goede gemeenschap en een mooie sterke groep vrijwilligers. De diensten en de bijzondere dingen zijn belangrijk, dat is de kracht van onze Parochie zoals de Passion en Jongerenverenigingen.

Wat betekent de kerk voor jou?

Veel en dat zit ook in mijn genen, ik kom uit een trouw katholiek gezin. Mijn broer is al meer dan 50 jaar missionaris in de sloppenwijken van Zambia.

Doe je nog ander vrijwilligerswerk?

De kwekerij. En ik organiseer nog de kaartmiddagen van de LTO, na 15 jaar ben ik net uit het bestuur gestapt. En ik mede-organiseer nog de LTO fietstocht op de langste dag. En bij Kudelstaart voor Kudelstaart ben ik actief.

Heb je nog hobby's?

Tuinieren, fietsen, kaarten en lezen.

De vraag van Arno Bon in de vorige Stem:

Wijnand vroeg me of ik misschien zo nodig als graver zou kunnen inspringen maar je word ouder en de knieën en rug zijn iets minder dus misschien zou een klein graafmachinetje een optie zijn??? Wie weet heeft iemand die nog ergens staan of te huur?

Arno, we zijn er over aan het nadenken en er over bezig.

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Theo Homan, je brengt de Stem rond, vertel eens iets over jezelf?



PASSIERONDE 2019

De Raad van Kerken Aalsmeer wil u uitnodigen voor de inspirerende Passieronde 2019.

Dit jaar doet de Nederlands Hervormde Gemeente wijk Dorp voor het eerst aan de Passieronde mee.

De SOW/Gemeente Kudelstaart moet dit jaar helaas verstek laten gaan.

Het schema 2019:

13 maart 19.15 uur	Open Hof Kerk (Ophelialaan)
20 maart	St.Jan Geboorte Kudelstaart
27 maart	Doopsgezinde kerk (Zijdstraat)
03 april	Karmelkerk (Stommeerweg)
10 april	NH Dorpskerk (Dorpsstraat)
17 april	Lijnbaankerk (Lijnbaan)

26-28 APRIL RETRAITE: STILSTAAN EN GAAN

Werkvormen: In deze retraite werken we met twee paarden, met stilte en meditatie, met weinig woorden, en we lopen een labyrint. Paarden zijn vanuit hun natuur zuiver afgestemd op de essentie. Ze oordelen niet, ze gaan van harte met je mee. Ze kunnen je helpen te ontdekken waar het bij jou om gaat tijdens het gaan.

Begeleiders: Wij zijn Paula Tielemans en Hadé Overdulve, allebei afgestudeerd als geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut. Paula leeft en werkt als religieuze in de Karmelgemeenschap van Zenderen. Hadé werkt sinds jaren met paarden en mensen vanuit haar eigen praktijk en leeft vanuit karmelitaanse spiritualiteit.

Wanneer? Van vrijdag 26 april 15.30 uur tot zondag 28 april 15.00 uur.

Waar? In Zenderen, waar we te gast zijn bij de Karmelgemeenschap.

Voor wie dat wil is er een welkom vanuit de gemeenschap om aan vieringen deel te nemen.

Kosten? €225,- inclusief verblijf en maaltijden.

Aantal personen? Maximaal 6

Voor vragen en opgave: Hadé Overdulve, 06 52 106 595 info@overdulve-equi.nl of Paula Tielemans, 074 265 91 84, p.tielemans@karmel.nl

KINDERPAGINA



CELEBRATE-festival van 26 april t/m 3 mei te Voorthuizen

In de meivakantie krijgt u de kans om naar een geweldig katholiek festival te gaan. Dat kan met het hele gezin, maar ook alleen bent u van harte welkom. Thema: "In His Presence"

Steekwoorden zijn: Lofprijzing-Lezingen-Vieren-Ontmoeting-Vakantie. Kijk eens op de website om te lezen wat u allemaal kunt verwachten. Is een week te veel, u kunt ook eens een dagje komen kennismaken. In de hal hangt en op de lecuurtafel ligt de festivalkrant. Laat je eens verrassen door iets nieuws! Info en opgave: www.celebratefestival.nl of bel Marlies van der Lelij tel. 0297 567848

Van de Bestuurstafel

Parochiebladen feb-mrt.2019

Beste parochianen en belangstellenden

van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Dagelijks loop ik mijn rondjes met onze hond en hierbij valt mij in deze tijd van het jaar op dat sommige tuintjes er zo netjes "winterklaar" omgespit bij liggen. Grote zwarte kluiten die als het flink regent al het water moeiteloos doorlaten. En die met vorst mooi kunnen opvriezen. Aan het einde van de winter geef je die kluiten een paar tikken met een hark (we hebben geen zware klei in De Kwakel) en de tuin biedt vervolgens een mooie uitgangsbasis voor een nieuw seizoen.

Ik zou willen dat ik de staat van ons Kerkbestuur met die tuintjes kan vergelijken. Van een paar maanden rust is bij ons echter geen sprake en ook niet die "ideale" start in het volgende jaar.

Maar gelukkig hoeven we ons zeker niet te vergelijken met een verwaarloosde tuin. Overwoekerend onkruid en niet weten hoe en waar we het eerst moeten aanpakken. Wij hoeven ons nergens voor te schamen. Het ziet er gewoon netjes uit!

We hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt. En dat heeft vele vruchten afgeworpen: We hebben met meerdere projecten inzicht gekregen in de

verscheidenheid én overeenkomsten in onze 5 parochies. Er is de afgelopen jaren regelmatig gezegd dat we administratieve opdrachten moesten vervullen voor het bisdom, maar het heeft ons wél inzicht gegeven in wat de kracht is van onze geloofsgemeenschappen. Wij zijn als bestuurders tot het inzicht gekomen dat onze parochies bestaansrecht hebben dóór en vóór de parochianen. Maar vooral ook dat we elkaar nodig hebben om verder te komen. Er is bij de bestuursleden vertrouwen in elkaar gegroeid, betrokkenheid bij elkaars parochies en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor ons aller toekomst. Daarbij zijn we ook gegroeid in ons contact met en vertrouwen in het bisdom. In het gesprek dat we eind januari hadden is ons ook kenbaar gemaakt dat wij als bestuur deze belangrijke stappen hebben gezet. Als belangrijk punt is genoemd dat wij breder zijn gaan communiceren en steeds meer gaan samenwerken. Denk hierbij vooral aan deze berichtjes in de parochiebladen en de bijeenkomsten met al de 5 parochieteams.

Door het bisdom worden wij steeds gewezen op de trend van krimp in de kerken, door vergrijzing en verminderde betrokkenheid. Wij zijn ons hiervan bewust en hebben als bestuurders een lastige taak. Het meest “uitdagende”, hoopvolle, maar daardoor ook lastige is dat geen van de 5 parochies in acute nood verkeert en daardoor “onder doet” voor een ander. Ieder heeft zijn eigen krachten om voorlopig door te gaan. Maar we mogen niet afwachten tot er ergens een parochie dreigt in te storten. Vandaar dat het zorgvuldig vormen van een toekomstvisie op onze agenda blijft staan. Wij werken het langzaam uit in diverse onderdelen. Zoals pastoor Marco het laatst verwoordde: We moeten zeker geen knopen doorhakken, maar de kluwen voorzichtig beetnemen en ontwarren.

Als ik straks met de hond ga wandelen, zal ik eens naar de tuintjes kijken met een hoekje oude planten of een scheefgezakt straatje. Er is altijd nog wat werk te doen. En dat is helemaal niet erg. Laat het voorjaar maar komen.....

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur, Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uitthoorn@gmail.com 06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Kruiswoordpuzzel



© Puzzelstad.nl

Horizontaal

1. Voordelig 5. Zeerover 8. Rondwandelen 9. Speeksel 10. Grote rivier in Europa 11. Ridder 12. Niveau 14. Van bepaalde houtsoort 17. Onbewerkt 19. Jonge militair 22. Roofvogel 23. Uitstalkast 24. Deel van een helikopter 25. Verzuimen

Verticaal

1. Straling 2. Kunstvezel 3. Bovenste eind 4. Zoveel als nodig is 5. Zoentje 6. Iemand zijn bezit ontnemen 7. Plenzen 12. Europeaan 13. Betreffende 15. Solistische muziekuitvoering 16. Hard en moeizaam werken 18. Navigatiemiddel 20. Woede 21. Vervoermiddel

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo.	17-02	09.30	Eucharistieviering
Zo.	24-02	09.30	Eucharistieviering
Zo.	03-03	09.30	Eucharistieviering
Woe.	06-03	20.00	Eucharistieviering
Zo.	10-03	09.30	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

Zo.	17-02	11.00	Eucharistieviering
Zo.	24-02	11.00	Eucharistieviering
Zo.	03-03	11.00	Eucharistieviering
Woe.	06-03	20.00	Eucharistieviering
Zo.	10-03	11.00	Eucharistieviering

St.Jans Geboorte, de Kwakel

Zo.	17-02	09.30	Woord-Communieviering
Zo.	24-02	09.30	Woord-Communieviering
Zo.	03-03	09.30	Eucharistieviering
Woe.	06-03	18.30	Eucharistieviering
Zo.	10-03	09.30	Woord-Communieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zat. Om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

Zo.	17-02	09.30	Eucharistieviering
Zo.	24-02	09.30	Eucharistieviering
Zo.	03-03	09.30	Woord-Communieviering
Woe.	06-03	19.00	Eucharistieviering
Zo.	10-03	09.30	Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA 18-02-2019 / 15-03-2019

Ma.	18 febr.	09.00 uur	Kerkschoonmaak
Do.	21 febr.	19.30 uur	Parochieteam
Vrij.	22 febr.	13.30 uur	Sen. Pastoraat
Ma.	04 mrt.	09.00 uur	Goede Vrijdag
Do.	14 mrt.	20.00 uur	PCI adm.

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 08 maart

Bij het secretariaat of op het e-mail adres:

redactiestem@hotmail.com / stjangeboorteseccretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 16 maart t/m 12 april

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel. 324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d Broek, tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Bestuur Inter pci Aalsmeer Uithoorn : Rek.nr. NL81 RABO 0325 1045 73
t.n.v. Interparochiële Caritasinstelling Aalsmeer-Uithoorn
e-mail adres: interpciaalsmeeruithoorn@outlook.com