

Jaargang 53 nr. 05
13 april 2019

PAASTEM



St. Jan Geboorte
Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

13 april 2019

JAARGANG 53 NR. 05

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur
(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur

RECTIFICATIE

In de vorige Stem stond in het voorwoord de naam van Em. Pastor Annemiek Blonk verkeerd geschreven, helaas is dat aan de aandacht van de redactie ontgaan.

PASEN: TIJD VOOR EEN NIEUW BEGIN!

Kerstmis is pas achter de rug en het is alweer bijna Pasen! Paastijd roept vele associaties op: vrolijkheid, eieren, kinderen, zonnetje, lente... en de veertigdagentijd om dit mooie feest met een tijd van vasten en bezinning voor te bereiden. "Vasten" klinkt soms niet zo leuk... maar er is geen feest zonder voorbereiding; de voorbereidingen zijn ook een belangrijk onderdeel van het feest. Hoe mooi is het immers een zaal te versieren, wetend dat de genodigden daarvan zullen genieten? Het kost wel inspanning, maar dan is de vreugde groot. Dat is ook de bedoeling van de beroemde paas- of voorjaarsschoonmaak! Voordat de mooie en feestelijke dagen komen is het wel verstandig de stoffige resten van de winter op te ruimen en het huis klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

De Paasschoonmaak heeft eigenlijk nog een diepere betekenis, die gaat terug naar het joods paasfeest. De joden vieren Pasen thuis, het is voor hen een familiefeest met een zeer uitgebreide avondmaaltijd waarbij zij herinneren hoe God het volk uit de slavernij van Egypte heeft bevrijd en de Rode Zee voor hen heeft geopend. "Hoeveel wonderen heeft de Heer met ons gemaakt", zingen zij vrolijk de hele nacht door. Maar zo'n mooi feest vraagt ook een bijzondere voorbereiding. Voor dat het feest begint, is er een ritueel van het schoonmaken van het huis. De jongste kinderen moeten de ouders helpen om alle resten van gist – die zij "chametz" noemen – te vinden en te verwijderen. Pasen wordt immers met ongedesemd brood gevierd, zoals het brood dat haastig door de joodse vrouwen werd voorbereid in de nacht dat zij uit Egypte zijn gevlucht. Dus, op Pasen moet er geen spoortje gist in het huis achterblijven. Het schoonmaken van het huis wordt natuurlijk ook een leuk spel: de ouders verbergen wat kruimels hier en daar en de kinderen

zijn blij als zij die vinden.

In het christendom is de diepe betekenis van dit ritueel niet verloren gegaan. In de brieven van Paulus staat immers geschreven: "U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken? Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid" (1 Kor 5,6-8). Hiermee wordt aan het oude joodse ritueel een nieuwe inhoud gegeven. Het oude zuurdeeg is onze oude mens. Wij willen goed voor de anderen zijn, maar soms zijn wij egoïstisch. Wij zouden vrede en verzoening willen brengen, maar bouwen integendeel muren tussen ons, thuis en op de werkplaats. Soms worden wij onrustig door irritatie, jaloezie, ruzie, zorgen en conflicten. Het oude zuurdeeg doet het brood van ons leven rijzen, door onze tijd met allerlei plannen in te vullen; uiteindelijk maakt het ons niet blij. Waarom gaan de relaties mis? Waarom zoveel spanningen? Wat zou het mooi zijn, als wij van dit oude zuurdeeg zouden worden bevrijd! Op Paasochtend neemt Jezus Christus door zijn dood en verrijzenis alle oude zuurdeeg weg en maakt alle dingen nieuw. Wij hoeven zelfs de kruimeltjes niet te verwijderen, hij doet het voor ons door zijn barmhartige en liefdevolle vergeving die ons tot nieuwe mensen maakt. Het oude is voorbij, het nieuwe breekt aan. Pasen is tijd voor een nieuw begin: wat wil je dat Christus voor jou met Pasen nieuw gaat maken?
Pastoor Marco

KOFFIE NA DE VIERING.

Zoals u wel gemerkt en ervaren zult hebben is er nu na iedere viering op zondag nog even gezellig koffie drinken.

Wij hopen dat dit in de smaak zal vallen.



Voortaan zullen er ook busjes staan voor een vrijwillige bijdrage hiervoor. Waarvoor wij u alvast hartelijk danken.

Het parochie team.

PALMPASENSTOK VERSIEREN

De mooie tijd rond de paasdagen breekt aan.

Voor de communicanten betekend dat ondermeer dat we ons bezig gaan houden met Palmpasen. We mogen iemand een mooi Palmpasen kruis aanbieden, en we hopen de ander daar mee te plezieren. Er is altijd iemand die je daar blij mee kan maken, een oudere of zieke, of iemand die je gewoon graag blij maakt. Dat geeft toch een mooi gevoel.

We gaan de Palmpasen kruizen versieren op **woensdag 10 april** van 13.30 tot 14.30 uur op de Antoniuschool. Wij verzorgen papier, en pinda's om te rijgen en scharen, plaksel etc.

Aan de kinderen willen we vragen om zelf een kruis mee te brengen en lekkernijen om eraan te hangen. We adviseren om het broodhaantje er zondag ochtend pas op te doen, of in te pakken met folie oid.

Ook hopen we dat ouders gezellig meekomen om er samen een gezellige middag van te maken.

Ben je geen communicant, maar wil je wel graag meedoen, dat kan natuurlijk! Wees welkom en stuur een aanmeldingsmailtje naar margriet77@kpnmail.nl



PALMPASENVIERING

Op zondag 14 april is de palmpaas viering in de kerk, en lopen wij onze traditionele processie achter het Show/Jachthoornkorps aan. Daarna mag je het kruis, voorzien van een gewijd palmtakje wegbrengen. Eventueel beschikken we in de kerk over een aantal namen van mensen die je er heel blij mee zou maken

GOEDE VRIJDAG

Vrijdag 19 april is het goede vrijdag. De communicanten spelen met elkaar een klein stukje na van het lijdensverhaal van Jezus.

Deze viering start, anders dan andere jaren om 14.30 uur.

De communicanten gaan op woensdag 17 april om 13.15 uur oefenen voor dit stuk en ook vooraf aan de viering op vrijdag, om 13.15 uur.

Om het kruis mee te vereren, vragen wij een ieder om een klein bloemetje mee te nemen op goede vrijdag.



We zien elkaar graag bij deze mooie vieringen, tot dan!

Margriet Zethof

NIEUWS VAN PCI

De economie trekt aan, mensen durven weer meer te besteden... Is dat voor iedereen? Nee, uit onderzoek blijkt dat niet zo te zijn. Het is echter wel lastig om te weten om wie het gaat. Wie leeft er in onze omgeving op de armoedegrens?!

Als je het als gezin moeilijk hebt om de eindjes aan elkaar te knopen, dan kan een helpende hand of financiële steun je de ruimte geven die je nodig hebt, om te doen wat je als ouder moet doen: de juiste zorg voor je kind(eren).

De PCI, de parochiële caritas instelling, kan u helpen. Terwijl een ander dat niet te weten komt.

We begrijpen dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. De ervaring is wel dat de hulp die we hebben kunnen geven, veelal een reactie kreeg van : dat hadden we – veel - eerder moeten doen. Wie weet helpt deze reactie u om, als de nood hoog is, toch contact op te nemen met een van de leden van

de werkgroep PCI.

Sinds 1 september 2017 vormen de werkgroepen PCI van Aalsmeer, De Kwakel, Uithoorn, Nes aan de Amstel en Kudelstaart een officieel samenwerkingsverband. Dat betekent dat er meer regionaal samen gewerkt wordt. Voorbeelden daarvan zijn de diaconale zondag van afgelopen november, een gezamenlijke financiële ondersteuning van Thamen Thuis, het samen zoeken en vinden van mensen, gezinnen die – financiële-ondersteuning nodig hebben, de bloemen voor het detentiecentrum op Schiphol.

We merken tijdens ons regio overleg, dat twee maal per jaar plaats vindt, dat we elkaar bijzonder goed kunnen inspireren met ervaringen en ideeën. Zo zijn er heel veel bijzondere acties en ontmoetingen op caritasgebied. Vaak gebeurt dat anoniem, en de waarde en de waardering is groot. Een initiatief is de actie van Bob Zwartendijk om een reis naar Malawi te organiseren. Deed hij dat in 2009 alleen met jongeren vanuit Kudelstaart, nu nodigt hij deelnemers uit de regio uit. Zie verder in deze Stem zijn artikel.

De voorzitter van onze werkgroep Frank van Diepen heeft moeten besluiten om zijn bestuurlijke activiteiten voor de caritas te beëindigen. We vinden dat heel jammer want we hebben Frank leren kennen als een enthousiast en inspirerend bestuurslid.

Door zijn terugtreden zijn we op zoek naar iemand die de caritas ook een warm hart toedraagt en zich in wil zetten in het bestuur van de werkgroep PCI Kudelstaart. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden.

het mailadres is: pci.stjankudelstaart@gmail.com

De leden van werkgroep PCI Kudelstaart zijn: Anneke Stokkel, Sigrid Mulder, Piet Donicie, Bob Zwartendijk en Wil Kraan



BIJNA GOEDE VRIJDAG 19 April

PASSION KUDELSTAART

Er zijn al verschillende repetitieavonden geweest en de liederen komen er steeds beter in, de rollen zijn verdeeld en iedereen heeft er ontzettend veel zin in. Er is heel veel voorbereiding aan vooraf gegaan, dat begrijpt u wel maar er is ook heel veel medewerking.

Bij het schrijven van dit stukje zijn er nog enkele kaarten voor de middagvoorstelling van 16.30 uur. De kerk is om 16.00 uur open.



De avondvoorstelling was supersnel uitverkocht, dat is de reden dat er nog een middagvoorstelling ingelast werd. Zondag 14 april hebben we een 'doorloop' gekregen, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen, waar te staan enz. Ook de microfoons getest zodat het geluid goed is in de kerk. Ondanks de lichte spanning voor de voorstelling is de sfeer op het koor bijzonder goed. Fleur staat ontspannen te dirigeren en mocht er iets soms niet goed gaan, dan wordt dat met humor opgepakt en gecorrigeerd. Het koor samengesteld uit veel mensen uit Kudelstaart, ongeacht geloof, is een echt koor geworden en dat is zo geweldig mooi dat zo iets kan.

Het belooft een prachtige Passion te worden, die zelf geschreven is door Fleur, Paula, Wil, Greet, Nanda, Willy, Anneke en Garry. Fleur is verantwoordelijk voor de liedkeuze en dat heeft ze naar onze mening heel goed gedaan. En weet u wat ook zo leuk is... er spelen en zingen ook kinderen mee, die hebben ook een aantal weken met Paula en Fleur gerepeteerd. Zo is het een echt parochiegebeuren dat nog niet eerder vertoond is.

Heeft u nog geen kaarten gekocht??

En...wilt u het nog zien, probeer dan nog kaarten te kopen want de Passion Kudelstaart wilt u echt niet missen.

De kaarten zijn verkrijgbaar op werkdagen van 9 tot 12 uur op het secretariaat van onze kerk en bij Gall en Gall in het winkelcentrum van Kudelstaart. De prijs van de kaarten zijn slechts € 6,00 inclusief een consumptie en voor de kinderen tot en met 12 jaar € 3,00.

En als u komt en u wilt na afloop nog bloemen bij het kruis neerleggen is daar natuurlijk gelegenheid voor.

De bloemen worden later tot bloemenstukken verwerkt en daardoor is de kerk met Pasen weer prachtig versierd.

U bent van harte welkom!

Tot ziens op 19 april, vriendelijke groet namens de organisatie Passion Kudelstaart,

Garry Scholte



VIERINGEN:

Zo. 14 april 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
PALMZONDAG
Lector: werkgroep
Koster: Pieter

Do. 18 april 18.45 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
WITTE DONDERDAG
Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Aad

Vr. 19 april 14.30 uur Kruisweg met communicanten
16.30 uur Passion Kudelstaart
19.30 uur Passion Kudelstaart
Lector: Werkgroep
Kosters: Jan, Gerard, Aad

Za. 20 april 19.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
PAASWAKE
Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Jan

Zo. 21 april 11.00 uur Eucharistieviering mmv. kinderkoor
PASEN
Lector: werkgroep
Koster: Aad

Zo. 28 april 11.00 uur Woord en Communieviering mmv. Cantoren
Lector: Lucy
Koster: Ageeth

Zo. 05 mei 11.00 uur DOP-viering mmv. D/H-koor
Lektor: werkgroep
Koster: Jan



GEBEDSINTENTIES

Zo. 14 april Theo Rekelhof
Eef Masselink
Ina Brand-Keijzer
Stien Berk-Slof
Hanna van Hilst
Nico Heeren

Do. 18 april Ad Verschueren

Pasen Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,
Fam. de Boer-Boekhorst, Ad Verschueren,
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot,
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns,
Robbert van Leeuwen, Alie de Boer-Spekman,
Overl. ouders Kok-Rekelhof, Jan Rodenburg,
Hein Lammers, Kees Heemskerk, Wim Buskermolen,
Simone Raadschelders-van der Meer, Jan de Zanger,
Riet Burgers-Donicie, Piet du Pau, Henk de Boer,
Nico Heeren

Zo. 28 april Eef Masselink
Het gezin Ostendorf
Gerrit Schijf
Ina Brand-Keijzer (jaargetijde)



Zo. 05 mei Jaap Broers, Eef Masselink, Hein Zethof, Evert Zethof,
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot,
Annie van der Does-Bon, Piet v.d.Geest,
Bep Burgers-Vink, Piet Schutter

INTERVIEW MET VRIJWILLIGER HENK VAN LEEUWEN

Even voorstellen:

Henk woont op zijn geboorteplek op de Kudelstaartseweg, is getrouwd met Anneke en ze hebben een dochter, een zoon, schoonkinderen en 5 kleinkinderen.

Vroeger ben ik vanaf mijn 16^e melkboer geweest in Amsterdam en op mijn 21^e voor mezelf begonnen. In 1971 hebben we de winkel verkocht want het was dag en nacht werken en zijn we verhuisd naar de Hornweg. 5 jaar ben ik chef geweest in een supermarkt in Amstelveen, daarna heb ik tot aan mijn pensioen bij Offerman gewerkt.

Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?

Ik breng de Stem rond en in december help ik de PCI een beetje met zo'n 50 planten rondbrengen.

Wat heeft je bewogen om vrijwilliger te worden?

Hein Zethof liep hier de Stem en toen dat niet meer zo makkelijk ging heb ik Hein aangeboden het van hem over te nemen als hij er mee zou stoppen.

Wat betekent de kerk voor je?

Vroeger is mijn vader wel meer dan 50 jaar organist geweest in onze kerk, daarvoor heeft hij de pauselijke onderscheiding gekregen en die hangt dus bij ons in de gang. Doordat mijn vader organist was ging (moest) ik vroeger zo vaak naar de kerk! Tegenwoordig ben ik geen trouwe kerkganger, wel een regelmatige.



Doe je nog ander vrijwilligerswerk?

Nee

Theo Homan vroeg in de vorige Stem wat je doet als je niet kaart?

We hebben heel veel beesten: kippen, 15 geiten, 10 spannetjes parkieten. Daar ben ik wel druk mee; verzorgen, de kleintjes, de eitjes uitbroeden in de broedmachine en de eieren.

's Winters vind ik een legpuzzel maken ook leuk om te doen en tuinieren is een hobby die Anneke en ik samen doen.

Het klaverjassen bij klaverjasclub CAV is elke maandagavond in het Dorpshuis, ik ben er bijna 4 jaar lid van.



Wil je nog iets zeggen?

Ik ben tevreden en we wonen hier lekker, dus het gaat prima zo.

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Mijn zus Trudy Wahlen, ze is heel creatief. Waar haal je je inspiratie vandaan?



© Can Stock Photo

GA JE MEE OP EEN WERELDSE REIS NAAR MALAWI?

Elk werelddeel kent zijn eigen cultuur en vele varianten daarop. Afrika is een bijzonder continent met een landschap van tropische regenwouden tot een droge woestijn en alles wat daar tussen ligt. Een van de landen is Malawi, welke door de bevolking ook wel het warme hart van Afrika genoemd wordt.

Wist u dat de Kudelstaartse parochie al meer dan 10 jaar banden heeft met Malawi? Naast de bezoeken van pastor Annemiek Blonk aan Malawi en de bezoeken van Bisschop Thomas uit Malawi aan Kudelstaart, is het dit jaar 10 jaar geleden dat een groep Kudelstaartse jongeren naar Malawi is geweest. In 2009 hebben zij meerdere



projecten bezocht en hebben zij hun handen uit de mouwen gestoken, onder andere bij de basisschool in IBA.

Deze basisschool ontvangt nog steeds jaarlijks een bedrag uit Kudelstaart voor de lunch voor de kinderen om te zorgen dat zij naar school kunnen blijven gaan.

In Nederland horen en zien we veel goede doelen en horen en zien we veel van acties en projecten. Maar hoe werkt dat in zo'n land als Malawi? En hoe is het om lokaal de cultuur te ervaren?

In 2020 willen we een reis organiseren met het doel om diverse projecten te bezoeken, mee te werken bij diverse projecten en het ervaren van de cultuur en de lokale manier van leven. Ook zullen we kijken naar de projecten van 2009, hoe is het daarmee na 10 jaar? Hoe kun je het beste een ontwikkelingsproject organiseren én langdurig effectief houden?

Duur van de reis: 14 – 21 dagen, indien er voldoende animo is (6 – 16 personen), leeftijdscategorie: vanaf 18 jaar, tot dik boven de pensioenleeftijd.

Mocht je geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn, stuur een mail naar Bob Zwartendijk (bob.zwartendijk@live.nl).

Op woensdag 15 mei ben je om 20.00 uur van harte welkom in de pastorie in Kudelstaart, waar we kennis maken met de reisgenoten en de mogelijkheden voor de reis bespreken.

Interesse? Meld je aan bij Bob. Graag voor 1 mei 2019.



PASSIERONDE 2019

De Raad van Kerken Aalsmeer wil u uitnodigen voor de inspirerende Passieronde 2019.

Dit jaar doet de Nederlands Hervormde Gemeente wijk Dorp voor het eerst aan de Passieronde mee. De SOW/Gemeente Kudelstaart moet dit jaar helaas verstek laten gaan.

De samenkomsten zijn van 19.15 uur tot 19.45 uur.

10 april NH Dorpskerk (Dorpstraat)

17 april Lijnbaankerk (Lijnbaan)

ZONDAG 14 APRIL

Palmzondag, organiseert de stichting Vrienden van de Urbanuskerk Nes een prachtig **lenteconcert** in de sfeervolle St. Urbanuskerk. Daarbij zal het Senioren orkest Amstelland een zeer gevarieerd programma ten gehore brengen. Het concert begint om **14.15 uur** en duurt ongeveer een uur. De kerk is open voor publiek vanaf 13.45uur.

De toegang is gratis. Voor meer informatie: zie de website van de Vrienden www.vriendenurbanuskerknes.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL

Parochiebladen apr.2019

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.

Ergens in de 40 dagentijd zal dit stukje verschijnen in 1 van uw parochiebladen. Onderweg naar Pasen kunt u vasten of kunt u juist de snoeppot vullen met chocolade eitjes (hou die bij mij uit de buurt). U kunt extra bidden, stil worden en nadenken, maar juist ook in gesprek gaan, ontmoeten en ontdekken. Uiteraard kunt u ook “gewoon” doorgaan als alle dagen, omdat het leven al druk genoeg is. Omdat omstandigheden in relaties of gezondheid alle aandacht vragen. Of omdat u simpelweg niet stilstaat bij de 40 dagentijd.

En hoewel ik het heel interessant vind hoe en waarom mensen zich wel of niet op Pasen voorbereiden is dit vooral een pastorale aangelegenheid. Bestuurlijk hebben we ook genoeg te doen.

We hebben 27 maart de voorjaarsversie van het regionale overleg met de parochieteams (gehad). In de voorbereiding hierop zijn op divers gebied de wettelijke regelgeving doorgenomen en samengevat. Op deze manier kunnen we de onderwerpen VOG, AVG en RI&E makkelijk toegankelijk maken en hoeven er niet in elke parochie mensen te zoeken naar hoe de wettelijke regels moeten worden toegepast. Uiteraard is het belangrijk dat wij ons indekken (het is geen wantrouwen) met Verklaringen Omtrent Gedrag van mensen die werken met financiën en zeker de omgang met kwetsbare groepen. De privacywetgeving is flink aangescherpt. Dus wanneer mag je namen, telefoonnummers en (email)adressen delen? En kunnen er nog wel foto's op de website? En is het veilig om als vrijwilliger en bezoeker in de kerk en bijgebouwen te komen? Is het calimiteitenplan op orde? Zijn er EHBO middelen en geïnstrueerde mensen? Verder gaan we nader in op wat er goed gaat en waarin we elkaar kunnen ondersteunen op gebied van de liturgische werkgroepen (van koren tot doopsels en van gezinsvieringen tot rouwverwerking), de gebouwen (van schoonmakers tot gascontracten en van kerkhof tot torenklok) en de administraties (van secretariaat tot kerkbalans, van pinpas tot archief).

Ook hebben we begin april een overleg met het regionale dagelijkse bestuur van de PCI's. De Parochiële Caritatieve Instellingen zijn een aantal jaren geleden ook onder een regionaal bestuur gaan samenwerken, maar de

vermogens zijn gescheiden gebleven. Bestuurlijk werken de PCI's echt onafhankelijk van het kerkbestuur en de parochieteams. Zij hebben eigen bestuurders, begrotingen en zeggenschap over de bestedingen. Wel staan we samen voor het uitdragen van de RK gedachte binnen en buiten onze dorpen. Als kerkbestuur vinden we het belangrijk dat de PCI zo breed mogelijk bekend is.

Mensen moeten zonder problemen de lokale Caritas kunnen vinden als zij een financiële bijdrage willen doen waarmee lokaal en mondiaal de noodlijdende Medemens wordt bijgestaan. Maar ook moeten de hulpbehoevenden bekend worden bij het netwerk van de PCI. Heel veel leed en (financiële) nood blijft goed verborgen voor de buitenwereld. Het is dus heel belangrijk te blijven zoeken naar manieren om de bijstand van de PCI aan te bieden aan hen die het nodig hebben. De IPCI, het regionale bestuur is in elk geval bereikbaar via interpciaalsmeeruithoorn@outlook.com

Daarnaast kunnen de parochiesecretariaten u altijd doorverwijzen.

En mocht u zich toch nog op Pasen willen voorbereiden. We hebben de activiteiten binnen de regio voor u in een overzicht gezet. Zowel in De Kwakel als in Kudelstaart wordt een PASSION op de "moderne" manier opgevoerd, vergelijkbaar met zoals u het wellicht kent van tv. In Nes aan de Amstel is de kerk decor van een Lentecconcert en uiteraard kunnen de Palmpasen stokken ook niet ontbreken. Wij wensen u alvast een inspirerend en zalig Pasen toe.

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn, 06 50 96 31 87

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

Secretaris van Samenwerkingsverband Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

ZONDAG 2^e PAASDAG OM 11.00u. VIERING MET HARP EN PIANO

Op zondag 22 april, 2^e Paasdag, is er in Uithoorn om 11.00u een viering met harp en pianobegeleiding. Deze jonge muzikanten zijn oud parochianen van pastoor Marco.

Het belooft een mooie stemmige viering te worden waarbij het grote feest van Pasen nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Hartelijk welkom!

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo.	14-04	09.30	Eucharistieviering
Do.	18-02	20.15	Eucharistieviering
Vr.	19-04		Kruisweg
Za..	20-04	22.00	Paaswake
Zo.	21-04	09.30	Eucharistieviering
Zo.	28-04	09.30	WoCoviering
Zo.	05-05	09.30	Woord-gebedsviering



Emmausparochie, Uithoorn

Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

Zo.	14-04	11.00	Eucharistieviering
Do.	18-04	18.45	Eucharistieviering
Vr.	19-04	19.00	Kruisverheffing
Za.	20-04	21.30	Paaswake, Eucharistieviering
Zo.	21-04	11.00	Eucharistieviering
Ma.	22-04	11.00	Eucharistieviering
Zo.	28-04	11.00	Eucharistieviering
Zo.	05-05	11.00	Eucharistieviering

St.Jans Geboorte, de Kwakel

Zo.	14-04	09.30	Eucharistieviering
Do.	18-04	20.15	Eucharistieviering
Vr.	19-04	?	Kruisweg
Za.	20-04	19.00	Paaswake, Eucharistieviering
Zo.	21-04	09.30	Woord-Communieviering
Zo.	28-04	09.30	Woord-Communieviering
Zo.	05-05	09.30	Eucharistieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zat. Om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

Zo.	14-04	09.30	Woord-Communieviering
Vr.	19-04	?	Kruisweg
Za..	20-04	21.30	Eucharistieviering
Zo.	21-04	09.30	Eucharistieviering
Ma.	22-04	09.30	Woord-Communieviering
Zo.	28-04	09.30	Eucharistieviering
Zo.	05-05	09.30	Woord-Communieviering



Ter overweging in de Veertigdagentijd.

*Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons aan U gedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.*

*Uw marteling, uw lijden,
in aller wereldnood,
uw kruisgang door de tijden,
uw dagelijkse dood,
het straalt voor onze ogen,
het glanst uit alle pijn,
aan haat en hoon onttoegen,
blijft Gij onz' glorie zijn.*

*Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Gij wilt uw kruis ons lenen,
als licht van eeuwigheid.
Geen ondergang kan dreigen,
of heerlijk rijst uw beeld,
en doet ons mee ontstijgen
in glans die alles heelt.*

PAROCHIE-AGENDA 15-04-2019 / 10-05-2019

Ma.	15 april	09.00 uur	Passion
Di.	16 april	20.00 uur	Werkgr. 1 ^e Com.
Wo.	17 april	13.15 uur	1 ^e Communiegroep
Wo.	24 april	20.00 uur	PU
Do.	25 april	19.30 uur	Parochieteam
Ma.	29 april	09.00 uur	Kerkschoonmaak
Wo.	08 mei	13.15 uur	1 ^e Communiegroep

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 03 mei

Bij het secretariaat of op het e-mail adres:

redactiestem@hotmail.com / stjangeboorteseccretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 11 mei t/m 07 juni

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel. 324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d Broek, tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).