

De Stem

Jaargang 53 nr. 06
11 mei 2019



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE
Kudelstaartseweg 247.

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 64 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

11 mei 2019

JAARGANG 53 NR. 06

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld.

Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38 E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Iedere 2^e en 4^e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

BESTE PAROCHIANEN

Een Zalig Pasen, Pasen is voor de voorgangers een hele bijzondere periode! Kerstmis is misschien het mooiste feest van het jaar, het moment waarin de families samenkomen en in de kerk - waar vanwege de koude winter - een hele gezellige sfeer heerst... maar uiteindelijk is kerstmis alleen maar een viering, terwijl Pasen een hele week van vieringen met zich meebrengt! Deze vieringen vragen om een lange voorbereiding en daar zien wij hoe alle parochianen en vrijwilligers heel actief zijn. Daar zijn we heel dankbaar voor. In de laatste jaren is misschien de bijdrage aan de liturgie anders geworden vanwege de komst van deze pastores. Voor velen is dat nog steeds heel veel wennen...Maar ik ben onder de indruk van de openheid en de veerkracht van de vrijwilligers, die hun best blijven doen om van Kudelstaart een verwelkomend Godshuis te maken. Ik was in Kudelstaart aanwezig voor de laatste viering van mijn paasweek nl.de gezinsviering van eerste paasdag. Na de drukte van de goede week en de spanningen van de paaswake, heb ik in de viering met de kinderen uiteindelijk mogen rusten. Dat gaf mij ook weer hoop. Pasen is immers het feest van het nieuwe begin. Daarom zijn eieren ook het symbool van Pasen, omdat een ei geen begin en geen eind heeft, is eeuwig, is altijd jong en altijd nieuw. Kinderen zijn ook het symbool van de toekomst van de kerk. Kapelaan Darek is ook bezig met een flinke groep kinderen om de eerste communieviering van komende 26 mei voor te bereiden! Vier van de kinderen zullen tijdens het communietraject gedoopt worden, en ook een ouder heeft daarvoor interesse getoond. Dat is een teken dat God nog steeds met ons bezig is en mensen naar zijn Kerk blijft roepen. Door het doopsel worden wij kinderen van God en daarom is het water van het doopsel tijdens de paaswake gezegend. Het nieuw leven dat wij met het doopsel krijgen is immers het nieuwe leven van de verrezen Christus die in de paasnacht opgestaan is uit de dood. Mogen wij vanuit zijn nieuw leven al onze problemen en lijden in het water van de doopvont onderdompelen en nieuwe mensen worden !

Vandaar, een Zalig Pasen.



VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE

In de nacht van zaterdag 13 april/zondag 14 april is onverwachts Leen Buskermolen op 89-jarige leeftijd, overleden. Leen woonde aan de Kudelstaartseweg 153 en was bijna 59 jaar getrouwd met Anny. Hij was een hardwerkende, rustige man, vader en opa. Hij zou niet rusten voordat het werk gedaan was. Altijd in de weer met bloemen, zijn lust en zijn leven. Helaas liet zijn lichaam weten dat het genoeg was geweest en moest Leen een flinke stap terug doen.

Zaterdag 13 april had hij nog een goede dag, hij had trek in lekkere dingen en toen hij naar bed geholpen werd, ging het soepeler dan anders. Op Witte Donderdag 18 april was er een afscheidsviering in onze kerk. De teksten en de liederen waren door Anny en de kinderen gekozen, zodat het een sfeervolle, warme afscheidsviering werd.

Ook werd er nog een prachtig lied over een tuinman gezongen door de kinderen, heel toepasselijk. Na afloop van de viering is Leen tussen de mensen door naar de auto gebracht om daarna naar het crematorium gebracht te worden. De laatste tocht hoefde hij niet alleen te maken, want dochter Elise, zoon Peter en twee van de kleinkinderen: Lisanne en Senn gingen mee.

Wij hopen dat Anny en de kinderen en kleinkinderen door de mooie afscheidsviering veel kracht hebben gekregen om het verdriet om Leen te dragen en het in de toekomst een plaatsje te geven.

Heel veel sterkte toegewenst.

De Uitvaartgroep: Anneke en Garry

*Op 2de Paasdag in de late avond is op 87 jarige leeftijd Huub v 't Hart overleden. Huub was geboren in de Kwakel waar hij zijn jonge jaren woonde. Na zijn trouwen met Bets v.d. Geest vertrokken ze samen naar Den Haag en later woonden ze zo'n 30 jaar in Maassluis, waar ze een sigarenwinkel en postkantoor hadden.

Nu woonden ze alweer ruim 30 jaar in Kudelstaart aan het aan Vrouwentroostpad. Daar genoot hij vooral van zijn mooie plekje en zijn prachtige tuin. Dat was zijn trots!! Helaas moest hij steeds meer uit handen geven, dat was heel moeilijk voor hem. Hij was op. Het ging

echt niet meer en gaf zich over. Rustig is hij in het bijzijn van zijn vrouw en dochter ingeslapen. 30 April jl. was er een sfeervolle eucharistieviering in onze kerk, waarna hij is begraven in het familiegraf te Uithoorn.

Bedankje: De familie dankt kapelaan Darek voor zijn inzet van deze mooie viering. Ook het koor wat prachtig zong, heeft iedereen zeer op prijs gesteld. Het heeft hen goed gedaan!

Namens de fam. Willy v.d. Geest

*Op zondag 12 mei worden gedoopt in onze parochie:

- Brandon, zoon van Chaly Lam en Katja Warmenhoven
- Yanira en Jiska, dochters van Johan en Shakita Doeswijk-Tan A Kiam.
- Lotte en Rutger, dochter en zoon van Bart en Karin Kabout-Mos.



*Op zondag 19 mei wordt gedoopt in onze parochie:

Demy, dochter van Gerard en Cristel van den Helder-Hageman en zusje van Jessica.

Wij wensen de dopelingen en hun ouders, broertjes en zusjes een mooie doopviering en liefdevol leven toe.

VERLOTING PAASKAARS

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer de mogelijkheid om de Paaskaars van het afgelopen jaar te winnen.

De verkoop van de lootjes is op 26 mei en op 2 juni na de viering in de kerk.

De lootjes kosten € 1,50 per stuk en 4 lootjes voor € 5,--

Op zondag 9 juni 'Pinksteren' zal de trekking plaatsvinden en de winnaar in De Stem worden vermeld.



TITUS BRANDSMA – LEVEN TUSSEN STILTE EN STRESS

Van 31 mei t/m 10 juni wordt in de Bonifatiuskapel in Dokkum een indrukwekkende theatervoorstelling opgevoerd over het leven van Titus Brandsma (1881-1942)

Voor meer informatie en tickets gaat u naar <https://www.titus2019.nl/>

OPBRENGST VASTENACTIE

De Vastenactie in onze parochie is weer goed verlopen. Om U gedachten op te frissen: De opbrengst gaat dit jaar naar diverse landen die te maken hebben met grote droogte en overstromingen. Kortom het water beter te reguleren. En dat is hard nodig want heel veel landen hebben te kampen met droogte en dan zijn de pompen een uitkomst. Een paar weken geleden was het bij ons erg droog, maar gelukkig kwam er bij ons nog steeds water uit de kraan en kon ook het gewas nog steeds besproeid worden. Toch was het ook in ons land op sommige plaatsen zorgelijk. Eindelijk is er wat regen gevallen en daar zijn we dankbaar voor. Met onze bijdrage, ook al is het een druppel op een gloeiende plaat, zijn de mensen daar een beetje geholpen. De opbrengst van onze parochie is tot nog toe: € 537.19

Heel veel dank!!

Mocht U het vergeten zijn U kunt het nog steeds overmaken op
Rek.nr.: NL 62RABO 03801.067.28 t.n.v. Missie Werkgroep.
Willy v.d. Geest

1^e COMMUNIE PROJECT

Het aftellen is begonnen, de maand mei is aangebroken!
Dat houdt in dat de communicanten bijna toegekomen zijn aan het grote feest van de 1^e Heilige communie zelf.
Natuurlijk gaan we daar met elkaar nog op repeteren en maken we met elkaar de kerk mooi en gaan de kinderen hun doopkaars mooi versieren.
Maar eerst is er voor Brandon, Yanira, Jiska en Lotte een ander groot feest, zij worden op 12 mei gedoopt.
Met de gehele groep kijken we hiernaar uit en praten erover tijdens de kindermiddag van 8 mei aanstaande.

Samen kijken we ook uit naar de 1e communie viering op:
26 mei om 11.00 uur. Uiteraard is iedereen van harte welkom om dit grote feest met ons allen mee te vieren!





Communiefest



VIERINGEN

Zon. 12 mei 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors

Lector: Cees Hageman

Koster: Gerard v.d. Jagt.



13.00 uur Doopviering: Brandon Lam

Lotte en Rutger Kabout

Yanira en Jiska Doeswijk

Zon. 19 mei 11.00 uur DOP viering mmv. D/H-koor

Lector: werkgroep

Koster: Pieter Bruin



13.00 uur Doopviering: Demy van den Helder

Zon. 26 mei 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor

1^e Communie

Lector: werkgroep

Koster: Aad Buskermolen

Hemelvaart

Don. 30 mei

geen vieringen in de kerk.

zie regiorooster: Aalsmeer en Uithoorn

Zon. 02 juni 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors

Lector: Willy v.d. Geest

Koster: Ageeth de Kuijer



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 12 mei** Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,
Jan de Boer, Eef Masselink,
Uit dankbaarheid bij huwelijksjubileum,
Uit dankbaarheid,
Stien Berk-Slof, Simone Raadschelders van der Meer,
Riet Burgers-Donicie, Joop van Winsen,
Toos Buskermolen-de Boer, Leen Buskermolen,
Huub van 't Hart, Theo van Weerdenburg,
Voor onze dopelingen:
Brandon Lam,
Lotte en Rutger Kabout, Yanira en Jiska Doeswijk
- Zo. 19 mei** Eef Masselink, Henk de Boer,
Alie de Boer-Spekman, Gerrit Schijf,
Piet du Pau, Wim Buskermolen, Leen Buskermolen,
Huub van 't Hart, Het gezin Ostendorf,
Robbert van Leeuwen, Hanna van Hilst,
Cor en Corrie de Jong-Klijn, Grada en Joop de Jong.
Voor onze dopeling: Demy van den Helder
- Zo. 26 mei** Simone Raadschelders van der Meer en overleden
ouders v d Meer-v. d. Hoek,
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns,
Ad Verschuren, Leen Buskermolen, Huub van 't Hart
- Zo. 02 juni** Jaap Broers, Hein Zethof, Evert Zethof,
Eef Masselink, Huub van 't Hart, Pieter Schutter



PASSION KUDELSTAART WERD EEN GRANDIOOS SUCCES.

Op Goede Vrijdag 19 april heeft het Gelegenheidskoor, tweemaal de Passion uitgevoerd in de R.K. Kerk te Kudelstaart. De muzikale begeleiding was door het Combo van Fiore.

Het Gelegenheidskoor zong deze keer voor de 25 maal onder leiding van dirigente Fleur Buskermolen.

De organisatie was in handen van de D.O.P. – groep van de kerk. Deze enthousiaste groep verzorgt eenmaal per maand een zelfgemaakte viering in de kerk. Deze keer hebben ze de Passion zelf gemaakt. Dat dit een grandioos succes werd bleek wel. De muziek uitzoeken werd deskundig door Fleur gedaan. Tot tweemaal toe een bomvolle kerk met zeer enthousiaste mensen, die na afloop een staande ovatie gaven aan al de deelnemers. Al de leden van het Gelegenheidskoor kwamen begin maart bijeen in de kerk voor de eerste repetitie. Omdat het mensen zijn die af en toe meezongen in ons Gelegenheidskoor en niet iedereen elkaar bij naam kende, werden er naamkaartjes gemaakt en dat was wel makkelijk voor de kennismaking. Dirigente Fleur vertelde de eerste avond al iets van de Passion en daarna werden de eerste liedjes aangeleerd. Zo ging het de andere 6 repetities ook en bij de doorloopzondag 14 april zagen de deelnemers eindelijk hoe of de Passion in elkaar stak.

Sommige dingen werden veel keren herhaald maar niemand klaagde. Iedereen deed netjes wat er gevraagd werd. Zelfs de kinderen van het Kinderkoor De Kudelkwetters 'verdroegen' alles keurig.

Woensdag 17 april was de Generale repetitie en ook deze verliep voorspoedig. Eigenlijk niet goed, zegt men weleens, het bleek geen probleem te zijn bij de uitvoeringen want deze liepen ook gesmeerd.

Tussen de uitvoeringen door bleven de deelnemers in de Pastorie en in de tuin. Daar konden ze hun brood en soep opeten en even ontspannen. De kinderen waren heerlijk aan het ravotten en spelen. In de tuin is ook nog een mooie groepsfoto gemaakt, zodat iedereen een mooie herinnering heeft aan de Passion.

Na afloop van de tweede voorstelling ontving iedere deelnemer en vrijwilliger een prachtige roos als dank. Ook kon men nog even

napraten in de kerk met de bezoekers onder het genot van een glaasje fris. Dat de saamhorigheid groot was bleek wel na afloop. Binnen een mum van een tijd was alles opgeruimd en stonden de spullen weer netjes op hun plaats. Super gedaan. Daarna kon iedereen met een heel goed gevoel naar huis toe gaan. Deze Passion was zeker voor herhaling vatbaar.

Namens de organisatie, Garry Scholte-Remmerswaal



* Ondanks het best wel zware verhaal, hebben we denk ik wel ongelofelijk veel plezier beleefd, met z'n allen. Kunnen we nog heel lang op teren. Zeker tot de Kerst. Iedereen super bedankt voor al het werk, zowel voor, als achter de schermen. Wat een feest!

Groeten, Kees Rekelhof.



INTERVIEW MET VRIJWILLIGER TRUDY WAHLEN

Even voorstellen:

Trudy is 69 jaar, bijna 50 jaar getrouwd met Giel, ze hebben 2 kinderen, schoonkinderen en 5 kleinkinderen.

Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?

Ik breng de Stem rond en ik poets met een klein groepje het zilver in de kerk, normaal is dat 2x per jaar maar nu hebben we voor kerst te hard gepoetst want dit jaar hoeft het maar 1x!!

Wat heeft je bewogen om vrijwilliger te worden?

Het is net als bij mijn broer Henk gegaan. Toos en Wim Buskermolen brachten hier de Stem rond, ik had tegen ze gezegd dat als ze er mee op gingen houden ik het wel van ze over zou nemen. Dat is ruim 5 jaar geleden.

Wat betekent de kerk voor je?

Nou ja, ik ben niet echt een vaste kerkganger, vroeger zijn we heel katholiek opgevoed, en moesten we heel vaak naar de kerk. Als ik nu in de kerk kom steek ik altijd 4 kaarsjes op.

Doe je nog ander vrijwilligerswerk?

Oppassen op 2 kleinkinderen en ik breng elke maand 18 KBO-PCOB boekjes rond. Lekker op de fiets, daar doe ik 1,5 uur over.

Heb je nog hobby's?

Schilderen, het beeldhouwen van speksteen, albast en brons staat al een tijdje op een laag pitje. Tuinieren, fietsen, wandelen en sporten. Ik ben een bezige bij. Met "buiten schilderen" ben ik begonnen in Ouderkerk daar heb ik een jaar of 3 les gehad, daarna lange tijd bij het Aalsmeers Schilders genootschap; de Werkschuit; en in Uithoorn heb ik jarenlang op beeldhouwen gezeten bij Henny Heynen.



Je broer Henk van Leeuwen vroeg in de vorige Stem: “ waar haal je je inspiratie vandaan”?

Gewoon van alles wat ik zie! o.a. van bloemen, ik ben een na-aper! Wat ik mooi vind maak ik, vazen, melkbussen, kruiken, ik beschilder alles zelfs lampen en tafels.

(de redactie keek haar ogen uit, zowel binnen als buiten waren zoveel mooie creatieve dingen te bewonderen!)

Wil je nog iets zeggen?

Ik vond de Passion voor herhaling vatbaar, prachtige liedjes en het spel was ook mooi!

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Pieter Bruin, hopelijk gaat het nu weer goed met je gezondheid.



WOORDZOEKER

© LOOK@T BV

N A W I M P J O T R L D H W E S R
A L E X A N D E R R I U O E T I
L B T O R E K L E E E U A U J R C
F R I D V N E N D F T B Q P U I H
O E N L I S E E E E L C G P L S A
N C R I N N R O R W A O I E I T R
S H O H W I F E C J O T R R A A D
A T E R K D A D N O M D E T N N N
M P L L N R L S H I E L K E L E E
A I O A N E E A O N S N A H B P X
R M F O R N L S B E T R E D L A A
T D L C N N I I T B O E D T E U N
R D A A O R A H S R B K D A G L D
E E H A F R N U K E I K E G J U E
B Q U I N T E N D G A O R A A S R
K N E H K C I M M I S F N E I R S

3 Letters

BEN
COR
JAN
PIM

ROLF
SETH
TEUN

5 Letters

EDGAR

4 Letters

COEN
DAAN
HANS
HENK
IWAN
MICK
OWEN
PAUL
RIEN

EELKE
FOKKE
FREEK
FRISO
HILDO
PJOTR

6 Letters

ALFONS
ARNAUD

ARNOLD

EDMOND
EGBERT
GERBEN
HANNES
HIELKE
JULIAN
MARVIN
PAULUS
ROELOF
TOBIAS
WOUTER
XANDER

7 Letters
AALDERT

BALDWIN

BERTRAM
JACQUES
QUINTEN
RICHARD
RUPPERT
TRISTAN

8 Letters

ALBRECHT
CORNELIS
DIEDERIK

9 Letters

ALEXANDER

De gevonden letters vormen de oplossing van de puzzel:

Oplossing: Het is niet alle dagen kermis

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo.	12-05	9.30	Eucharistieviering	
Zo.	19-05	9.30	Eucharistieviering	1e H. Communie
Zo.	26-05	9.30	Eucharistieviering	
Do.	30-05	9.30	Eucharistieviering	Hemelvaart
Zo.	02-06	9.30	Eucharistieviering	

Emmausparochie, Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo.	12-05	11.00	Eucharistieviering	
Zo.	19-05	11.00	Eucharistieviering	
Zo.	26-05	11.00	Eucharistieviering	1e H. Communie
Do.	30-05	11.00	Eucharistieviering	Hemelvaart
Zo	02-06	11.00	Eucharistieviering	

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo.	12-05	9.30	Woord- en Communieviering	
Zo.	19-05	9.30	Eucharistieviering	1e H. Communie
Zo.	26-05	9.30	Woord- en Communieviering	
Do.	30-05			
Zo	02-06	9.30	Woord- en Communieviering	

H. Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo.	12-05	9.30	Eucharistieviering	
Zo.	19-05	9.30	Woord en Communieviering	
Zo.	26-05	9.30	Eucharistieviering	
Do.	30-05			
Zo	02-06	9.30	Eucharistieviering	

PAROCHIE-AGENDA 13-05-2018 / 07-06-2019

Wo.	15 mei	20.00 uur	info avond P.C.I. - Malawi
Wo.	29 mei	19.30 uur	Parochieteam
Ma.	03 juni	09.00 uur	Kerkschoonmaak
Do.	06 juni	19.45 uur	DB. PCI Wil Kraan
Woe.	12 juni.	19.30 uur	Zonnebloem

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 31 mei

Bij het secretariaat of op het e-mail adres:

redactiestem@hotmail.com / stjangeboorteseccretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 8 juni t/m 4 juli

Pastorie Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).