

De Stem

Jaargang 53 nr. 10
14 september 2019



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE
Kudelstaartseweg 247.

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboorteseccretariaat@live.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl

14 September 2019

Jaargang 53 nr. 10

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld.

Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38 E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Iedere 2^e en 4^e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

BESTE PAROCHIANEN

Van de zomer hebben wij in het nieuws gezien dat het Amazonewoud in brand staat. Eigenlijk lijkt het dat het geen "nieuws" is: een aantal lokale boeren heeft de gewoonte om illegale branden aan te steken om het land vrij te maken. Toch heeft dit "nieuws" mij geraakt, omdat Paus Franciscus voor de komende oktobermaand een bijzondere vergadering (dat heet Synode) in zijn agenda heeft staan. Alle bisschoppen worden bijeengeroepen om over de situatie van de Kerk in het Amazonegebied te spreken. Toeval? Ik wil niet zeggen dat de branden in verband staan met de Synode van de Paus, maar het is wel opvallend dat ineens alle aandacht van de media op het Amazonegebied gericht is. Paus Franciscus zal zich waarschijnlijk onthouden van het geven van goede raad over hoe men met bossen moet omgaan en zich ook onthouden van het uitgeven van een gedragscode voor de boeren. De bedoeling van de Synode is – in zijn eigen woorden “om nieuwe manieren te vinden voor de evangelisatie van dit deel van het volk van God, dat vaak vergeten wordt en weinig vooruitzichten heeft vanwege de crisis in het Amazonewoud. De grote uitdaging bestaat erin om de boodschap van het Evangelie geloofwaardig te verkondigen, zonder de overtuigingen en het wereldbeeld van de inheemse volkeren te vertrappen”. De Paus spreekt ook vaak van een INTEGRALE ECOLOGIE. Ecologie is voor ons steeds meer belangrijk en Nederland is ongetwijfeld voorbeeldig als het gaat om duurzaamheid, afvalscheiding enz. Maar wij blijven een onderdeel van de westerse consumptiemaatschappij en het lijkt dat de koers van de wereldeconomie niet terug te draaien is. Paus Franciscus gelooft in een heel simpel ding: misschien is het antwoord nog in het “stoffig” en “ouderwets” Evangelie te vinden! Ja, Jezus Christus heeft ons nog iets te vertellen, ook als het gaat over ecologie. Er is immers geen ecologie mogelijk, als de liefde van God niet onder de mensen heerst. Zonder de liefde van God, kan ook de ecologie de verkeerde kant opgaan. Prins Harry van het Britse koningshuis zei dat hij met zijn vrouw Meghan maximaal twee kinderen wil hebben om zo de impact op het klimaat beperkt te houden. Gelukkig hebben de media opgemerkt dat als hij zijn privé-vliegtuig op de grond laat staan, hij zich misschien nog een paar kindertjes kan gunnen! Van een kant was het een grappig verhaal, maar andere kant liet het me denken aan de INTEGRALE ECOLOGIE waarover de Paus spreekt. Men kan niet de Co2 uitstoot van kinderen gaan berekenen! Hiermee staat niet de liefde voorop, maar het functioneren van de maatschappij. En dit geldt

ook voor de lijdende en zieke mensen, die vaak als kosten of lasten worden beschouwd. Ik schrik van een cultuur van het wegzetten, het aan de kant zetten van mensen, van het leven. De christenen kijken naar de schepping met andere ogen, namelijk die van de liefde van God. Bij deze spreek ik de hoop uit dat de Kerk in de komende oktobermaand de boodschap van de liefde van God voor deze vertroebelde wereld zal weten te vertolken!

Vrede

Pastoor Marco Cavagnaro

ACTIE KERKBALANS.

In januari hebben wij u benaderd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Nog niet iedereen heeft daar op gereageerd, daarom brengen wij ons verzoek graag nog een keer onder uw aandacht.

Uw bijdrage voor Actie Kerkbalans is volledig bestemd voor het plaatselijke werk van onze parochie. We zijn voor een groot deel afhankelijk van deze bijdragen.

Het kan zijn dat de brief aan uw aandacht is ontsnapt of dat u uw bijdrage op een ander moment van het jaar al heeft ingepland.

Voor onze parochie is uw bijdrage dus van groot belang, wij hopen dat wij op u mogen rekenen. Want alleen dan kunnen we ons financieel beleid en onze activiteiten uitvoeren.

Daarom hopen we van harte dat u alsnog de bijdrage zult gaan overmaken. En misschien kunt u nog iets extra's missen, want we willen heel graag ons streefbedrag van vorig jaar evenaren..

Bank nr.: NL42 INGB 0000 0858 85 t.n.v.: Kerkbestuur Par. St. Jan Geboorte.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens het parochie team
Werkgroep Kerkbalans



MEDE PAROCHIANEN

Dit is weer de eerste stem in het seizoen 2019- 2020.

De eerste stem in ons jubileumjaar :

Het 150 jarig bestaan van ons kerkgebouw.

Een gebouw wat voor vele inwoners het middelpunt van ons dorp is en vooral voor de katholieken. Iedereen is trots op dit gebouw en wij proberen dit in stand te houden als kerkgebouw in ons dorp, vooral bij bijzondere gelegenheden zoals begrafenissen, feestdagen, jubilea is daar veel waardering voor.

We overleggen over het verbeteren van b.v. de toiletten om dit aantrekkelijker te maken voor nu en in de toekomst.

Daar moeten wij hard aan werken en dat kunnen wij echt niet alleen. Wij werken nu met een enthousiaste groep van vrijwilligers die heel veel tijd steken in allerlei zaken van onkruid wieden tot missen voorbereiden en van schoonmaken tot begrafenis leiden.

De koren die de diensten verzorgen met zang en muziek.

Dit gaat nog steeds met heel veel liefde en geduld, maar de groepen mogen niet verkleinen.

De zaken om het in stand te houden vragen eigenlijk om meer mensenhanden en zangstemmen. Vooral met het jubileum komend voorjaar is het nodig dat wij meer nieuw bloed in onze groepen en besturen krijgen.

Wat zou het mooi zijn om daar met de huidige groep, aangevuld met wat enthousiaste nieuwelingen, aan te kunnen werken en zo met de kerk in Kudelstaart het 150 jarig bestaan te vieren.

In dit blad staat ook een verslag van ons kerkbestuur (een overkoepelend bestuur van Aalsmeer, De Kwakel, Nes aan de Amstel, Uithoorn en Kudelstaart.) Daarin staat beschreven de weg die we moeten gaan van het bisdom in de komende jaren.

Zoals u ziet wordt er achter de schermen hard gewerkt en gaan we er met z'n allen weer een mooi werkjaar van maken.

Namens het Parochieteam St. Jan Geboorte Kudelstaart

VREUGDE EN VERDRIET

Maandag 5 augustus overleed Riet van Wees-Bakker op 86 jarige leeftijd na een kort ziekbed. Riet was getrouwd met Jan van Wees en samen woonden zij aan de vrouwentroost.

Na het overlijden van haar man verhuisde zij naar de Machineweg tot dat de tuin haar te veel werd verhuisde zij naar de Dignahoeve in Amstelveen waar ze vele jaren heeft kunnen genieten van het mooie uitzicht wat zij daar had. Riet was een liefhebber van muziek en was dan ook een trouw koorlid van vrouwenkoor Vivace en van het Dignakoor Ondanks het verdriet wat Riet heeft geleden in haar leven bleef zij een optimistische vrouw en genoot tot het eind van de kleine uitjes die de kinderen voor haar deden.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies en dat zij steun en kracht bij elkaar zullen vinden.

*Op zondag 22 september zal de Doop / Vormsel van Karen Kabout- Mos plaats vinden tijdens de eucharistische dienst. Wij wensen haar vrede met deze belangrijke beslissing en dat zij dit verder in haar verdere leven uit mag dragen naar haar gezin.

VOOR KINDEREN VANAF 7 JAAR. !!!!



Zijn er kinderen die hun eerste Communie al hebben gedaan en het mooi vinden om de Pastoor te helpen bij de viering?.

Je krijgt dan de taak van acoliet om te helpen bij het klaarmaken van het altaar voor de Eucharistie.

Meelopen met de pastoor met de kaars en bellen tijdens het Eucharistisch gebed.

Lijkt het je wat vraag het gerust aan de pastoor of op het secretariaat.

JUBILEUM KINDERKOOR.

Het volgende was het geval. Een paar jaar geleden kwamen we erachter wanneer het kinderkoor voor het eerst in een mis heeft gezongen.

Maar waar was dat boek met die Stemmen gebleven? Niet in het secretariaat. Niet op de koorzolder. Mijn zus Lucy had nog wel een idee. Even het juiste jaargang opzoeken en ja hoor, daar was het boek.

Wat was ik daar blij mee.

Het wordt een feestelijk jaar voor de Kudelkwetters maar daarover meer in de volgende Stem. Hieronder staat het bewuste stukje.

Het sluit mooi aan op de gezinsviering van 15 september.

Paula.



GEZINSVIERING 15 SEPTEMBER KWIJT, VERLOREN, WEG, GEMIS.

Ben jij weleens 'de weg kwijt'? Misschien letterlijk: dan weet je niet meer hoe je moet gaan om thuis te komen. Maar misschien wel figuurlijk, dat je het allemaal even niet meer weet. Op zondag 15 september starten dit jaar met een viering waarin we horen over een verloren zoon. Hoe blij zijn vader was dat hij weer terug was! We horen over Jezus die vindt dat iedereen erbij hoort ook al ben je 'de weg soms even kwijt'. We zien jullie graag 15 september om 11 uur in de kerk.

Gezinsvering werkgroep



26^e GELEGENHEIDSKOOR

Dit jaar mag het Gelegenheidskoor op zondag 27 oktober 2019 om 11.00 uur zingen.

Het thema is:

'Voor U mag ik er gewoon zijn'.

Ook nu is het bedoeling dat u in drie repetities de liederen leert, dat betekent dat u pittige maar heel gezellige repetitieavonden krijgt. De DOP-groep zal weer in deze viering voorgaan en wij proberen er, met z'n allen, een geweldig mooie viering van te maken.

Heeft u zin om mee te zingen?

De repetities worden deze keer op donderdagavond gehouden in onze eigen kerk. Natuurlijk is Fleur Buskermolen de dirigente en het Fiore-combo zal het geheel weer muzikaal begeleiden.

De avonden zijn: donderdag 3 oktober van 20.00 uur – 22.00 uur.
 donderdag 10 oktober van 20.00 uur - 22.00 uur.
 donderdag 24 oktober van 20.00 uur – 22.00 uur.

Wij verwachten een groot koor, maar zijn wel beperkt in de ruimte. Geef u daarom snel op, want dan kunnen we genoeg mappen in orde maken. En u weet het... vol is vol!

Hopelijk tot ziens, vriendelijke groeten,
Anneke van der Jagt en Garry Scholte.

U kunt u opgeven: telefonisch 0613409523 Garry e-mail: schlte@caiway.nl

JE STEM IS DE ZIEL VAN JE HART

Dat is het thema van de nieuwste viering van de DOP-groep.

Het is weer een prachtige viering geworden met 'normale' teksten en liederen die u zullen aanspreken. Het Evangelie gaat over de arme Lazarus en de rijke man. Dit verhaal uit de Schriften is u wellicht bekend.

Het leeft nog steeds, is dus nog actueel. Hoe 'moeten' wij daar mee omgaan? In deze viering hebben geprobeerd onze kijk op dit probleem te verwoorden. Wij hebben deze viering met heel veel inzet en plezier gemaakt en wat zou het dan weer fijn zijn als er veel mensen in de kerk zouden zitten om mee te vieren. Daar doen wij het graag voor.

De viering is zondag 29 september om 11.00 uur en het Zangkoor 'Cum Ecclesia' zal dan weer muzikaal ondersteunen. U mag natuurlijk meezingen, graag zelf. Samen vieren, samen parochie Sint Jan, samen genieten en met een goed gevoel weer naar huis.

Ook is er na afloop gelegenheid om met elkaar van gedachte te wisselen onder het genot van een kopje koffie/thee.

Daarom willen wij u van harte uitnodigen voor deze mooie DOP-viering.

Tot zondag 29 september.

U komt toch ook?

Namens de DOP-groep, Garry Scholte



VIERINGEN:

Let op zondag 06 oktober is de viering om 10.00 uur

Zon. 15 sept. 11 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor

Openingsviering

Lector: werkgroep

Koster: Aad Buskermolen

Zon. 22 sept. 11 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor

Tijdens de euch.viering Doopsel + Vormsel
van Karen Kabout-Mos

Lector Lucy Rekelhof

Koster: Ageeth de Kuijer

Zon. 29 sept. 11 uur DOP viering mmv. D/H-koor

Lector: werkgroep

Koster: Jan Zethof

Zon. 06 okt. 10 uur Oecumenische viering mmv. D/H-koor

Lector: werkgroep

Koster: Gerard v.d. Jagt



GEBEDSINTENTIES

Zo. 15 sept. Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot

Eef Masselink
Jan Rodenburg
Uit dankbaarheid
Riet Burgers-Donicie
Riet van Wees-Bakker
Leen Buskermolen

Zo. 22 sept. Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen,

Eef Masselink
Robbert van Leeuwen
Het gezin Ostendorf
Piet du Pau
Gerrit Schijf
Wim Buskermolen
Huub van 't Hart
Karen Kabout-Mos die het H. Doopsel + Vormsel ontvangt



Zo. 29 sept. Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns

Ad Verschueren
Henk de Boer
Nico Heeren
Alie Spekman-de Boer (jaargetijde)

Zo. 06 okt. Jaap Broers

Hein Zethof
Evert zethof
Bep Burgers-Vink
Toos Buskermolen-de Boer
Eef Masselink

WIE ?????



Inmiddels is het koffiedrinken na de viering een aardig en positief succes geworden. Om dit nu regelmatig te laten doorgaan vragen wij mensen die zich hiervoor willen inzetten.

Ongeveer 1x per 6 tot 8 weken zou men dan ingeroosterd kunnen worden.

Wilt u hier meer over weten.... Op het secretariaat weten ze er alles van. Ook kunt u na de viering iemand hierover aanspreken.

BEDEVAART NAAR ZEVENHOVEN OP MARIA HEMELVAART

Op 15 augustus zijn we weer vierend bijeen geweest bij de Mariagrot te Zevenhoven/Noordeinde.

We hielden het dit jaar gelukkig op het nippertje droog en het geeft een bijzondere sfeer aan de viering als die in de open lucht is. De mensen kwamen uit onze regio vanuit de parochies de Nes, de Kwakel, Kudelstaart, Aalsmeer en Uithoorn. Maar verder zijn er ook altijd nog mensen uit omliggende parochies. We waren met ongeveer 80 mensen, wat best veel is gezien de toch mindere weersverwachting. Samen hadden we een mooie viering, waarbij pastoor Marco vooring. Veel gebeden werden aan het papier toevertrouwd en voor deze intenties werd tijdens het rozenhoedje nog eens extra gebeden. De ontvangst van de dames van de koffie en de koster was weer zeer gastvrij. Het is een prachtige locatie die uitnodigt tot gebed.

Ik denk dat veel mensen weer gesterkt naar huis gingen. Tot volgend jaar?

Hartelijke
groet,
Marlies



GELOVEN IN HET ALLEDAAGSE ...!

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 organiseren wij op zaterdag 12 oktober weer een Inspiratie dag en blijven we deze keer heel dicht bij het alledaagse. We willen daarmee instemmen met onze paus Franciscus, die zegt: *'God kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérs ontmoet in de gekwetste, beledigde en beschadigde mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg door het leven ontmoet.'* Voor deze dag hebben we een boeiende spreker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd 'Theoloog des Twitterlands'. Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van Leiden. Een jaar geleden verscheen zijn boek 'God en ik: wat je als weldenkende 21^e-eeuwer kunt leren van de bijbel'. Verheij is lid van het Theologische Elftal van *Trouw* en is regelmatig te horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV.

Dan zijn er 2 rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de inleider n.a.v. zijn voordracht. Verder wordt er met deelnemers gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo Mesman op zoek naar waar we God vinden in ons leven van alle dag, Nico Smit confronteert belangstellenden met shockerende, controversiële en misbruikte Bijbelverhalen, Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en oude rituelen die een diepere betekenis geven aan het alledaagse en Jan Verbruggen gaat het gesprek aan n.a.v. de verhalen van een vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand die zich inzet voor een schone aarde. Over deze inspiratie dag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, ook digitaal op te vragen via: [jcyj.verbruggen@quicknet.nl](mailto:jcj.verbruggen@quicknet.nl) en kunt u vinden bij VPW-info, onder de knop Publicaties.

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.

De Inspiratiedag is in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station.

De dag begint om 10.00 uur en wordt om ± 15.30 uur afgesloten.

Meer informatie vindt u in de folder. Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

INTERVIEW MET VRIJWILLIGERS MARIJKE EN DICK BUSKERMOLEN

Even voorstellen:

Marijke en Dick zijn 45 jaar getrouwd, hebben 4 kinderen, schoonkinderen en 10 kleinkinderen. Ze wonen al 45 jaar in de Schweitzerstraat.

Dick was elektricien, daarna 24 jaar buschauffeur en werkte bij AFAS als onderhoudsmonteur. Marijke was eerst thuis voor de kinderen en heeft later een aantal jaar in het bedrijfsrestaurant op de veiling gewerkt via een uitzendbureau.

Wat doen jullie voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?

Marijke is coördinator van de Ouderen Ontmoetingsdag; maakt met een groepje al ongeveer 10 jaar de kerk schoon; brengt sinds 2 jaar de stapels Stemmen naar de wijkhoofden en gaat starten met koffie schenken.

Dick neemt een deel van de Stemmen rondbrengen naar de wijkhoofden voor zijn rekening; zet de klok v.d. toren gelijk als hij van slag is (als er stroomuitval is kom ik dus in actie!) En de lampen in de kerk vervang ik, als het in het middenschip is kruip ik de zolder op, laat de lamp zakken en zo vernieuw ik hem, als er op het altaar of aan de zijkanten een lamp vervangen moet worden bouwen we een steiger op. Dit zijn bijzondere klusjes.

Hoe zijn jullie vrijwilliger geworden?

Marijke: Door de kinderen begon ik in de werkgroep gezinsvieringen, daarna begeleider bij het vormsel traject.

Dick: ik ben bij Pastoor Jan Tangelder begonnen met technische klussen oplossen.

Wat betekent de kerk voor je?

Een rustpunt, vroeger zeker. We zijn het er niet altijd mee eens hoe het nu gaat, maar vroeger ook niet. En toch blijven we trouw. We zijn dankbaar dat we het goed hebben, met ons gezin en onze gezondheid.

Doe jullie nog ander vrijwilligerswerk?

Dick verbouwt en klust bij de kinderen en familie. Marijke zat 20 jaar in het bestuur van Showjachthoornkorps en speelde er 25 jaar lyra. Nu ben ik nog erelid en een paar jaar gestopt met spelen en het bestuur.

En we passen op de kleinkinderen.

Jenny Hogenboom vroeg in de vorige Stem: hoe ben je in de organisatie van de ziekendag gekomen?

Joke Dapper vroeg me in 1992 om bij de ziekendag-werkgroep te komen. We noemen het nu Ouderen Ontmoetingsdag.

Heb je nog hobby's?

Marijke: Naaien, borduren, handwerken.

Dick: ik heb geen andere hobby's, het klussen bij kinderen en familie is mijn hobby.

Wil je nog iets zeggen?

Wij zijn net als Jenny, een paar jaar geleden ook in Lourdes geweest en vonden het ook een prachtige reis. Het dorpje in de Pyreneeën waar Bernadette leefde was bijzonder, de kruisweg was indrukwekkend met de beelden. En de lichtprocessie erg mooi!

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Afra v. Nieuwburg, hoe lang zing je al bij het Dames/Heren koor?



Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.

Het is weer zover. De scholen zijn weer begonnen. Foto's van zonnige stranden, koele drankjes, zonnebrillen, noodweer en regenjassen zijn uitgebreid gedeeld. En we gaan bijna allemaal weer "gewoon" doen. Dus ook gewoon aan het (vrijwilligers)werk.

Gelukkig heeft het in de zomermaanden niet helemaal stil gelegen rond onze kerken. Zondags luidde gewoon de klok en kwamen parochianen en wellicht ook gasten naar onze kerken. De deuren zijn geopend, de brievenbus gelegeerd en ook dit parochieblad voorbereid.

Het kerkbestuur heeft wel echt rust genomen moet ik bekennen. We konden die ook goed gebruiken. In de laatste vergadering van juni kwam onder andere de werkdruk van enkele bestuursleden ter sprake. Het was goed daarover te praten omdat we geen te hoge verwachtingen mogen hebben van elkaar. En onszelf en elkaar moeten respecteren in wat we aan mogelijkheden hebben om ons in te zetten.

In augustus zijn we wel 1 keer bij elkaar geweest. Bij Carlo en Jacqueline Renne in de tuin. Informeel, met overheerlijke hapjes en een lekker drankje. Gelukkig dat onze dorpen zo dicht bij elkaar liggen. De meeste van ons kwamen namelijk op de fiets naar Aalsmeer. Konden we ons nog een wijntje laten inschenken. Het was een mooie gelegenheid om elkaar en eventuele partners eens beter te leren kennen. En eens over iets anders dan de agendapunten te praten.

We zijn er nu weer klaar voor om als bestuur onze serieuze taak weer op te pakken. Naast het sturen van (voornamelijk de financiële zijde van) het huidige reilen en zeilen, behelst dat vooral het vormgeven van een toekomstrichting voor onze regio.

Eind juni zijn we nog eens bij de econoom en gemeenschapsopbouwer van het bisdom op bezoek geweest in Vogelenzang. (De volgende keer mogen zij echt eens bij ons aan de Westeinder of Amstel "aanmeren"). Wij hebben in dat gesprek wederom kunnen aangeven hoe wij het traject bewandelen om tot een gewenst gebouwenplan, meerjaren begroting en toekomst visie te

komen. Er is nu geen “definitief plan”, zelfs nog geen “richting”. Dat vergt tijd en veel overleg en daar hebben we elkaar voor nodig.

Het belangrijkste is te weten waar we nu staan. En waar we vandaan komen. Hoe is dat gegaan? En wat kunnen we daar van leren?

We zijn 5 zelfstandige parochies. Met elk een eigen groep vrijwilligers voor de diverse taken. Overal net iets anders ingericht omdat het zo is gegroeid. We zijn al wel gewend geraakt aan een regionaal pastoresteam, een regionaal bestuur, gezamenlijke activiteiten zoals het vormsel en steeds meer goede samenwerking tussen onze werkgroepen en parochieteams. En dat is een grote ontwikkeling in een paar jaar tijd. Want Aalsmeer kijkt nog terug op een recente aanwezigheid van de Karmelieten. Dat geeft die parochie niet alleen haar naam, maar vooral een ziel. De St. Jan Geboorte parochies van Kudelstaart en De Kwakel hebben beide een grote hechte dorpsgemeenschap van betrokken katholieke families. In Kudelstaart trots op de mooie gerenoveerde kerk en nog maar net gewend aan het afscheid van de eigen pastor Annemieke Blonk. In De Kwakel maatschappelijk sterk met een zorgcentrum, hospice, kerkhof en mooi onderhouden tuin. Maar de kerk die 50 jaar geleden is gebouwd is veel te groot. De kleine Urbanusparochie van Nes geeft echter andere zorgen rondom haar gebouwen. Hoelang kan de lokale gemeenschap, die momenteel de hoogste bijdrage per persoon opbrengt, zorgdragen voor de monumentale panden. Het kerkgebouw alleen is misschien nog wel te behappen, maar noodzakelijk onderhoud aan de pastorie gaat heel veel geld kosten. Tot slot lijkt de Emmausparochie van een heel andere orde. Enerzijds omdat de gedwongen fusie tussen Schans en Burght nog littekens heeft achtergelaten. Anderzijds omdat de samenstelling van de kerkgangers en het aanbod van kerkdiensten verschilt van de kleinere dorpen. Door de functie van eucharistisch centrum en de missionaire aanwezigheid van de pastores komen ook veel gelovigen van niet lokale komaf naar de kerk in Uithoorn. Nu moeten we inschatten of dit toekomstbestendig is. Zal deze vorm van activiteiten voldoende opbrengen om de kosten te dekken en hoe zal het vrijwilligers bestand ontwikkelen?

En als bestuur gaan we daarnaast een paar stappen verder. Onderzoeken wat er mogelijk is. We willen voornamelijk betrokken en actieve parochies in stand houden. Daarbij verkennen we ook of we de gebouwen passend aan de (krimpende) geloofsgemeenschappen kunnen maken. En we moeten eraan gaan staan: inschatten hoeveel kerkbezoekers er over 10 jaar zijn én hoeveel

dat aan kerkbijdragen zal opleveren. Hoe lang kunnen we het volhouden met het huidige aanbod van wekelijkse vieringen in elke kerk?

Pastoor Marco, Julia Oostveen, Carlo Renne, Hans van Putten, Hans Pronk, Henk Vermaas, ikzelf en onze notulist Cockie Groen zijn opgeladen na onze zomervakantie en gaan vol goede moed en onderling vertrouwen weer rond de vergadertafel.

Ik denk nog even terug aan de zomerse gebedsviering waarin ik mocht lezen met het thema: "God heeft geen andere handen dan onze handen..."

" Een mooi gebedsthema om ons werkjaar als kerkbestuur mee te starten. Zorgdragen voor elkaar. In naam van de Vader.

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com 06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

BAZAAR IN 't KLOOSTERHOF

Weer een jaarlijks terugkerend gebeuren, de bazaar in 't Kloosterhof. Dit keer op zaterdag 12 oktober vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. Om mee te doen aan de diverse spelletjes. Het Rad zal weer draaien, oliebollen worden ter plekke gebakken, muisjes aan hun staartje trekken, de grote loterij met mooie prijzen, planten verkoop en ook dit jaar de erwtensoep door Jeroen de kok van 't Kloosterhof gemaakt. Er kunnen weer boeken ingeleverd worden, zodat wij ze kunnen verkopen. Deze mag u afgeven bij de receptie of geef een belletje aan Lia Pieterse (323746) of aan Wim Zandvliet (340212) en we komen ze bij u ophalen. De opbrengst is om de bewoners te verwennen met leuke en gezellige dingen.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Dus we zeggen gewoon tot dan op 13 oktober om 13.00 uur?!



Namens de Vrienden van 't Kloosterhof
Lia Pieterse

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

- Zo. 15-09 9.30 Woord en gebedsv. o.l.v. parochianen koor: Aurora
Zo. 22-09 9.30 Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor
Zo. 29-09 9.30 Eucharistieviering samenzang
Zo. 06-10 9.30 Eucharistieviering Jubilarissen/Karmel koor
Zo. 13-10 9.30 Eucharistieviering Samenzang

Emmausparochie, Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

- Zo. 15-09 11.00 Eucharistieviering Startviering Opmaat
Zo. 22-09 11.00 Eucharistieviering Stille viering
Zo. 29-09 11.00 Eucharistieviering Debuut
Zo. 06-10 11.00 Eucharistieviering Emmaüskoor
Zo. 13-10 11.00 Eucharistieviering assistentie Jeroen Hoekstra

St. Jan Geboorte, de Kwakel

- Zo. 15-09 9.30 Eucharistieviering The Bridges
Zo. 22-09 9.30 Woord- en Comm.viering Elly v. Rooden gem. koor
Zo. 29-09 9.30 Eucharistieviering Samenzang
Zo. 06-10 9.30 Eucharistieviering Gemengd koor
Zo. 13-10 9.30 Eucharistieviering Gezinsviering 4 -You

H. Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

- Zo. 15-09 9.30 Woord en Communieviering o.l.v. Elly van Rooden
Zo. 22-09 9.30 Eucharistieviering
Zo. 29-09 9.30 Woord-en Communieviering o.l.v. Elly van Rooden
Zo. 06-09 9.30 Woord-en Communieviering o.l.v. Elly van Rooden
Oogstdankdag
Zo. 13-10 9.30 Woord-en Communieviering o.l.v. Jeroen Hoekstra

PAROCHIE-AGENDA 16-09-2019 / 11-10-2019

Ma.	16 sept.	09.00 uur	Kerkschoonmaak
Don.	19 sept.	19.30 uur	Parochie team
Vrij.	20 sept.	09.00 uur	Dopgroep
Di.	24 sept.	19.45 uur	PCI Wil Kraan
Do.	03 okt.	20.00 uur	PCI Regio

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 04 oktober

Bij het secretariaat of op het e-mail adres:

redactiestem@hotmail.com / stjangeboortese Secretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 12 oktober t/m 15 november

Pastorie Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).