



KERSTSTEM

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

21 december 2019

JAARGANG 54 NR. 01

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur
(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur.



U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

BESTE PAROCHIANEN

Kortgeleden heb ik dit verhaal van een vrouw gehoord.

Op een dag bevond zij zich in een grote stad en ontmoette ze een bedelaar die om geld vroeg. Zij heeft hem een paar muntjes gegeven. Later bleef ze stiekem kijken naar de arme man, die naar een tentje ging om een koffie te halen. Door het raam van de snackbar zag ze de man die de muntjes



www.disegnadacoloraregratis.it

aan het tellen was en het bleek dat het te kort was. Zij vond het jammer, en in haar hart was al een verbinding met de arme bedelaar ontstaan. Zij koos ervoor om aan haar dagagenda een onverwachte wending te geven en ging dat tentje in. “Hé, laat mij jou op koffie trakteren” zei de vrouw. Zo gingen zij aan tafel zitten, en het werd een hele maaltijd. De arme bedelaar begon zijn hele leven te vertellen, een leven vol treurige gebeurtenissen en lijden, dat hem uiteindelijk op straat deed belanden. Na een glimlach en een traan moest de vrouw afscheid van de bedelaar nemen. Voordat ze wegging, schreef de bedelaar iets voor haar op een servet van het tentje, en vroeg haar om het te lezen pas nadat zij afscheid hadden genomen. Zo ging de vrouw weg en later las zij wat op de servet stond. “Vandaag had ik besloten om zelfmoord te plegen, maar door onze ontmoeting heb ik gekozen om het niet te doen...”.

Dit is een verhaal dat goed bij de adventtijd past. God is de God van de kleine dingen, van de dagelijkse ontmoetingen, van de naastenliefde. Juist nu onze agenda vol afspraken staat en het werkjaar alle tijd en energie van ons opvreet, komen de advent en de kersttijd als een tijd van rust en bezinning, om ons te keren naar de belangrijke dingen van het leven.

Een vriend vertelde dat hij bijna-dood ervaringen ging onderzoeken en een heleboel boeken daarover ging lezen. Het blijkt dat op de grens

tussen dood en leven de mens wordt geconfronteerd niet alleen met de goede of slechte dingen die hij deed, maar ook in het bijzonder met de goede dingen die men heeft nagelaten te doen. Het Evangelie vertelt het ook, wanneer in Matteüs 25 alle volken verschijnen voor de Heer voor hun laatste oordeel, en hij zegt “al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan”. En andersom: “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan”.

Dit Bijbelwoord is in het leven van de vrouw die de bedelaar trakteerde werkelijkheid geworden: zij heeft hem ontvangen en naar hem geluisterd, en hij – die een einde aan zijn leven wilde maken – heeft zijn waardigheid herontdekt, hij voelde zich bemint, hij is – als het ware – van de “dood” naar het leven overgegaan. En dit alles is door een hele kleine dagelijkse daad van naastenliefde tot stand gebracht. Laten wij in deze adventstijd de kleine liefdesdaden in het dagelijks leven herontdekken en toepassen.

Zalig Kerstmis
Pastoor Marco



KERK OPEN TIJDENS DE KERSTDAGEN.

Zoals elk jaar zal tijdens de Kerstdagen de kerk geopend blijven.

Wilt u met uw kinderen en of kleinkinderen onze mooie Kerststal komen bewonderen.....

Ja echt bewonderen! De beelden zijn mooi hersteld en hebben hier en daar een frisse kleur gekregen.

Twee dames zijn er een lange tijd mee bezig geweest om dit opknapwerk te verwezenlijken. Hartelijk dank daarvoor.!

1^e kerstdag zal de kerk na de viering open blijven tot 16.00 uur

2^e Kerstdag is onze kerk geopend van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Let wel.: Tijdens de openstelling van de kerk met de Kerstdagen is er **geen** gelegenheid om een kaarsje te branden.

Dit in verband met de veiligheid!

Tijdens de vieringen kunt u wel een kaarsje branden.

*Het parochieteam
wenst u allen een
Zalig kerstfeest
en een
Zalig Nieuwjaar*

**ACTIE TIJDENS DE KERSTVIERINGEN VOOR DE KINDEREN VAN IBA:
uw geld geeft hen een bord eten, wij eten er niet minder om!**

In Malawi 'het warme hart van Afrika' is er gebrek aan veel, zo niet aan alles. Behalve aan zieke mensen, daarvan zijn er onevenredig veel. Er zijn vele gezinnen zonder ouders, omdat Aids hun leven verwoestte. Het oudste kind neemt de zorg voor de jongere kinderen op zich, dat is niet ongewoon. In Malawi gebeurt het wel degelijk, zeker als de kinderen niet naar een oma/opa kunnen. Binnen het dorpsverband in Iba zorgen kinderen van 10-12 jaar dan voor hun kleine broertjes en zusjes.

Kinderen gaan in Malawi massaal naar school. Krijgen les in hun taal: het Chiwawa en leren al snel Engels. Dat ze massaal naar school komen, is te danken aan het eten dat de overheid op school verstrekt; voedsel is een belangrijke magneet waardoor kinderen meer ontwikkeling krijgen dan hun ouders hebben gehad. Een bord nsima, een soort maïspap, met misschien een lepel vis, als dat voor handen is. Maar dat verstrekken van maaltijden gebeurt pas als de kinderen naar de 'basisschool' gaan. De nursery, de kleuterschool, telt niet mee bij deze 'subsidieverstrekking' door de overheid. Die scholen moeten maar zien.....

Daarom houden wij elk jaar met Kerstmis de 'Kind aan tafel' actie. Bij alle vieringen staan de rode bussen bij de uitgang van de kerk om daar uw kerstgave in te doen voor de kleuters van Iba in Malawi. Zo dat de kleuterschool die door ons, Kudelstarters werd gebouwd, nu door 160 kinderen wordt bezocht. We willen hen ook een bord eten geven. Er is groei in het aantal kinderen die naar school komen, zoveel waren er eerder niet! Door de droogte door de klimaat wisseling, soms gevolgd door striemende regenbuien die de jong aangeplante maïs vernielt, kunnen de ouders de school niet steunen. Het klimaat heeft een enorm gevolg in dit land. Daarom doen we ook dit jaar een beroep op u: Helpt u mee dat de kleuters van Iba een bord eten krijgen, ook in de komende maanden? Wij eten er met Kerstmis vast niet minder om!

Geeft u liever via de bank: Missiewerkgroep NL62 RABO
03801.67.28 o.v.v. Kerstactie IBA





KERSTCONCERT IN ONZE KERK ST. JAN GEBOORTE

Op zondag 22 december is het weer zover!

Dan is het tijd voor het sfeervolle kerstconcert van het dames-en heren koor Cum Ecclesia en het kinderkoor De Kudelkwetters. Dit jaar met medewerking van kinderkoor Akkoord en middenkoor Resonans, beiden uit Leimuiden. En, zoals al jaren een vast gegeven, zal ook muziekvereniging Flora acte de présence geven. Ieder koor zal enkele eigen mooie kerstliederen ten gehore brengen maar er zal ook veel samenzang zijn waarbij u allen heerlijk mee kunt zingen. Een mooie gelegenheid om in de kerstsfeer te komen! Het concert begint om 14.30 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. De deuren gaan open om 14.00 uur. De toegang is gratis en na afloop is er op het kerkplein gelegenheid om na te praten onder het genot van warme chocomel en glühwein.

Wees allen welkom!!





Kerst vieren met kinderen: dinsdag 24 december

Ook dit jaar hebben de allerkleinste kinderen hun eigen viering: **Kindje Wiegen om 17.00 uur**

Door een aantal kinderen wordt er een kerstverhaal nagespeeld.

Dit jaar komen engelen de boodschap brengen dat er een bijzonder kind geboren is. Vergeetachtige engel komt dat vertellen, maar of dat goed gaat?

Tussendoor zingen we bekende kerstliedjes.

Deze kerstviering zal zo'n 30 minuten duren en er is geen liturgie.

(Deur open : 16.45 u)

's Avonds om **19.00 uur** is de **kerstgezinsviering** voor de grotere kinderen. (deur open om 18.30 uur)

In deze viering is wel liturgie en zingt het kinderkoor.

Ook in deze viering wordt het kerstspel gespeeld.

We hopen jullie allemaal te zien op de 24e!



Om de kerstboom in de kerk extra te versieren mogen jullie allemaal een engeltje knutselen om erin te hangen. Neem het mee naar de kerk en als je binnenkomt, mag je het gelijk in de grote kerstboom voor in de kerk hangen.

KERSTAVOND MET HET GELEGENHEIDSKOOR

Het is weer zover, na 3x gerepeteerd te hebben zitten de liedjes voor de Kerstnachtviering weer in de hoofden van alle koorleden.

Zo'n 53 koorleden, ouder en jong, hebben enthousiast gereageerd op de oproep mee te zingen op Kerstavond. Dit is natuurlijk een behoorlijk groot koor, dus staan we een beetje krap maar dat mag de inzet en pret niet drukken. Ook het combo is groter dan normaal wat ontzettend fijn is.

Fleur heeft weer mooie liedjes gezocht bij de teksten van de viering en met haar spontaniteit en vakmanschap was het instuderen beslist geen straf. Wat fijn is dat toch, zoveel enthousiasme van koor, combo en dirigent. De viering is samengesteld door de DOP-groep. Deze groep probeert met mooie, zinnige teksten in begrijpelijke taal een fijne viering te maken waarvan u allen maar ook wij genieten. Onze parochie is echt een 'warme' parochie, daar mogen we echt wel trots op zijn.

Wij hopen dan ook dat **u en jij** naar deze Kerstnachtviering wilt komen om met elkaar te genieten van teksten, muziek, licht en van de warmte die er zeker zal zijn door al het enthousiasme.

**Het thema van de Kerstnachtviering is:
LIEFDE, LICHT EN VREDE.**



Die woorden willen wij ook graag uitstralen tijdens deze viering, zodat iedereen in de echte kerststemming komt en blijft.

U komt toch ook, we rekenen op een volle kerk.

**De Kerstnachtviering met Gelegenheidskoor begint om
22.00 uur.**

Namens de organisatie, Garry Scholte

VIERINGEN:

Zo. 15 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Willy
Koster: Jan

Zo. 22 dec. 11.00 uur DOP-viering mmv. Cantors
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth
14.30 uur KERSTCONCERT

Di. 24 dec. 17.00 uur Kindje wiegen
Lector: werkgroep
Koster: Pieter
19.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Jan
22.00 uur DOP-viering mmv. Gelegenheidskoor
Lector: werkgroep
Koster: Aad



Wo. 25 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Lucy
Koster: Gerard

Zo. 29 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Cees
Koster: Ageeth
15.00 uur Concert van het Neva Ensemble

Zo. 05 jan. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantors
Lector: Willy
Koster: Pieter

GEBEDSINTENTIES

- Zo. 15 dec.** Eef Masselink, Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse,
Uit dankbaarheid, het gezin Ostendorf, Huub van 't Hart,
Riet Burgers-Donicie (jaargetijde), Leen Buskermolen,
Riet van Wees-Bakker
- Zo. 22 dec.** Gerrit Schijf (jaargetijde)
- Kerst** Fam. de Boer-Boekhorst, Corry Lammers-van Son,
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen, Nico Heeren,
Kees Nieuwendijk, Theo Rekelhof, Cees van Wees,
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns,
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot,
Robbert van Leeuwen, Kees Heemskerk, Ad Verschueren,
Cor Rekelhof en To Rekelhof-van Eden, Frans Kommers,
Leen Buskermolen, Dré Maas en overl. fam. Maas-Schijf,
Wim Buskermolen, Simone Raadschelders-v.d.Meer,
Riet van Wees-Bakker, Piet en Theo Zethof, fam. Meijer,
Kees Schijf en Wil Schijf-Klijn, Toos Buskermolen-de Boer,
Goof Rijneker, Joop v. Winsen, Piet Buskermolen,
Bep Burgers-Vink, Marinus v.d. Jagt, Rudolf de Bok,
Aad Straathof
- Zo. 29 dec.** Jan de Boer
Henk de Boer
Eef Masselink
- Zo. 05 jan.** Jaap Broers
Eef Masselink
Hein Zethof
Evert Zethof
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen



NEVA-ENSEMBLE UIT SINT PETERSBURG

Het bij velen reeds bekende Neva-ensemble geeft een concert in onze kerk op zondag 29 december om 15.00 uur.

Het Russische klein koor,(twee zangeressen, drie zangers en een pianiste) zingt een paar liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek, kerstliederen, gevolgd door Russische volksmuziek, over lief en leed van het uitgestrekte platteland. Het concert wordt afgesloten, begeleid door **de** pianiste, met aria's, duetten, romances en trio's van beroemde (Russische)componisten. Als ensemble, maar ook als solisten staat het Neva-ensemble bekend om hun zuivere vocale prestaties.

Naast de concerten werken zij ook mee op de zondagmorgen aan kerkvieringen en –diensten met liederen uit de Slavisch-Byzantijnse kerk. Dit gezelschap keert daarom elk jaar, ditmaal voor de 24^e keer, terug naar ons land. Zij krijgen zeer veel waardering voor hun op geheel eigen wijze gezongen Russische liederen. Dit blijkt niet alleen uit de vele trouwe toehoorders, maar ook uit de media aandacht. Op zowel radio als televisie is door de jaren heen diverse malen aandacht aan ze besteed en een bekend ochtendblad noemde deze topsolisten eens “De muzikale tovenaars uit Rusland”.

De concerten zijn gratis toegankelijk. Na afloop van hun concert staan de zangers zelf aan de deur om de mondelinge-en geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen.



NIEUWS VAN PCI

De PCI is voor:

- **Parochianen en medebewoners van Kudelstaart**, die ineens voor onvoorziene uitgaven komen te staan. Zij kunnen dan b.v. op de PCI een beroep doen voor financiële ondersteuning.



- **De eigen parochie.** De onkosten die o.a. de missiewerkgroep, koffiegroep en de ouderenpastoraatgroep maken, worden mede betaald door PCI. Ook het wekelijkse altaar bloemetje komt uit de kas van PCI evenals de plantenactie met kerst voor onze oudere medeparochianen en voor de families waarvan in het afgelopen jaar een dierbare is overleden.

- **Het bisdom en regionale PCI.** Jaarlijks zijn wij een bijdrage verschuldigd aan het bisdom ter ondersteuning van diaconale activiteiten, die vanuit het bisdom georganiseerd worden.

Gezamenlijke activiteiten vanuit de regio worden ook opgepakt. Wij ondersteunen projecten, die om een bijdrage vragen. Voorbeelden hiervan zijn het bloemenproject voor het detentiecentrum Schiphol. Met veel kerken uit de omgeving worden er al jaren bij toerbeurt wekelijks bloemen verzorgd voor bij de kerkelijke vieringen. We noemen het bamboeproject in Ghana (Stichting Barbarugo), het ziekenhuisproject in Nigeria en de verkoop van de chocoladerepen voor de heropbouw van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Ook de voedselbank in Aalsmeer heeft een aantal keren per jaar onze aandacht en steun. En niet alleen van ons, maar ook van u als parochiaan. Bij de deurcollecte op 17 november (diaconale zondag) heeft de collecte een bedrag van 170 euro opgebracht!

Kerstmis 2019: Liefde, licht en vrede.

Dit jaar doen we weer een beroep op u/jou om de extra KERSTCOLLECTE te ondersteunen met een geldelijke bijdrage.

Deze deurcollecte is een traditie, die we al vele jaren in onze kerk hebben en elk jaar stelt u de mensen, waar aandacht voor wordt gevraagd, niet teleur.

Bij deze hartelijk dank voor uw/jouw gave.

Een gift per bank is natuurlijk ook mogelijk op rek. NL35RABO0135206464 t.n.v. werkgroep PCI St Jan Geboorte Kudelstaart.

Namens alle leden van de werkgroep wens ik u/jou vredevolle kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en veel gelukkige momenten in 2020.

NB. Mocht het zijn dat u denkt: Die doen goed werk en daar wil ik graag bij helpen, dan hebben wij in onze werkgroep nog een plekje vrij voor uw inbreng. Neem contact op met een van de leden: Sigrid Mulder, Anneke Stokkel, Bob Zwartendijk, Piet Donicie of ondergetekende.

Wil Kraan

EEN VERRASSING OP 24 NOVEMBER

De D.O.P.-viering waaraan ik meedeed werd een andere viering dan ik in mijn hoofd had. Het zangkoor had een grote verrassing voor mij omdat ik 40 jaar bij het zangkoor was. Het bestuur had mijn kinderen benaderd en die zaten in de kerk, vlak voor mijn neus en toen dacht ik: O....dat is dus vandaag dat het gevierd wordt. Ik wist natuurlijk wel dat ik dit jaar 40 jaar op het koor was maar het is altijd een verrassing wanneer het gevierd wordt.

Aan het eind van de viering bij de mededelingen nam Corry van Lith, de voorzitter, het woord om mij te huldigen met mooie woorden. Ook dirigente Greetje de Haan sprak nog lovende woorden, waar ik bijna verlegen van werd. Van het koor kreeg ik naast een mooi boeket bloemen, een prachtig wandbord met een notenbalk erop. Een mooi aandenken aan 40 jaar zingen. Natuurlijk ook een lied met tekst van Nel de Boer, dat is traditie. Heel leuk allemaal en ik waardeer het ook bijzonder.

Na afloop van de viering was er nog koffie en thee met lekkere roomsoesjes. Er was dus aan alles gedacht. Met dit stukje wil ik graag de mensen in de kerk bedanken voor hun enthousiasme en natuurlijk het Zangkoor voor de mooie verrassing. Ik hoop nog een aantal jaren te mogen zingen bij dit fantastische koor.

Nogmaals dank,

groetjes Garry Scholte-Remmerswaal





KINDERKOOR DE KUDELKWETTERS BESTAAT 50 JAAR

Zondag 8 december vierde het kinderkoor de Kudelkwetters haar 50 jarig jubileum.

Het was een feestelijke viering, met veel liedjes en een gebakje na afloop. Aan het eind van de viering hield Anneke van der Jagt nog een leuk woordje over de geschiedenis van het koor.

Het kinderkoor is ontstaan door de huishoudster van de toenmalige pastoor, Pastoor van Dijk. Het leek haar leuk om een viering op te luisteren met het gezang van kinderen. Zij is toen naar de school gegaan en heeft aan de kinderen uit de hoogste klassen gevraagd wie mee wil zingen.

Op zondag 7 december 1969 zong dit koortje voor het eerst in de kerk. Meester Hoogenboom was de eerste dirigent van het koor.

Na hem volgden mevrouw van Zwietering en meneer van Geijlswijk hem op, daarna kwamen juf Corry van 't Lith, tante To Rekelhof (de moeder van Paula) en Irma Zethof. Barbara Dogger en Mariska Scholte hebben het kinderkoor ook begeleid.

Paula nam het stokje van Irma over, met Ina Brand als begeleiding.

Leuk detail is dat Paula 50 jaar geleden ook al in het eerste koortje meezong.

Paula werd voor deze prestatie en al haar inzet en toewijding voor het koor in het zonnetje gezet.

Na deze jubileumviering wil het koor ook nog een reünie-viering houden op zondag 15 maart. Iedereen die in deze 50 jaar op het koor heeft gezeten is uitgenodigd om in deze viering mee te zingen. Houdt hiervoor de Stem en de Facebookpagina "Kinderkoor de Kudelkwetters" in de gaten.

INTERVIEW MET PAROCHIANEN: CO EN RIET BIJLEMEER

Even voorstellen:

Co en Riet hebben elkaar leren kennen in 1962 tijdens vrijdansen bij Jan de Rijk in Uithoorn. Ze zijn in 1965 getrouwd en hebben 2 dochters, 2 schoonzons, 2 kleinkinderen en 2 kado-kleinkinderen.

Co vertelt: ik kom van de Geerweg uit Langeraar en kom uit een gezin van 4 kinderen. Ik werkte thuis op de groente kwekerij. Later heb ik de kwekerij uitgebreid met m'n broer; zijn we bloemen gaan telen, bolproducten en later anjers. De groentes sla, andijvie, kool en bonen hebben we verminderd.

Riet vertelt: vroeger woonde ik in de polder op het Jaagpad, ik heb 6 broers en 4 zussen. Buiten schooltijd "moesten" we meewerken op de boerderij, o.a. koeien melken, zo ging dat vroeger.

Na ons trouwen zijn we op de Achterweg gaan wonen daar hadden we een kwekerij en buitenbloemen. Later heeft Co nog 13 jaar tot zijn pensionering op de VBA gewerkt als keurmeester/teamleider.

Wat voor vrijwilligerswerk doe je voor de kerk?

Riet begon zo'n 35 jaar geleden met de kerkschoonmaak en heeft dat 25 jaar gedaan. Joke Dapper zette met Pastor Jan Tangelder de Zonnebloem op, en ze vroeg in 1986 of ik vrijwilliger wilde worden om bezoeken af te leggen en om bus dagtochtjes te begeleiden. Tijdens die jaren ben ik ook 17x een week mee geweest als vrijwilliger in aangepaste hotels dat was zo leuk! 30 jaar ben ik vrijwilliger bij de Zonnebloem geweest.

De Ouderen Ontmoetingsdag (ziekendag) doe ik sinds ongeveer 1990, die dag is zo geweldig en mooi en het is dankbaar werk. Ik denk dat ik net zo geniet als de gasten.

Op het secretariaat zit ik 1x in de maand en zo nodig val ik in. Hier ben ik ook (lang geleden) door Joke Dapper voor gevraagd. Je voelt je daardoor betrokken bij de parochie.

Wat heeft je bewogen om dit te gaan doen?

Mijn moeder en zus zette zich eerst al in voor de Ziekendag en dat vond ik al zo mooi dat ik toen ik gevraagd werd gelijk instemde.

Wat betekent de kerk voor jullie?

Dat vind ik een moeilijke vraag, ik ga meer voor de saamhorigheid en het zingen van het koor naar de kerk. De eucharistievieringen vind ik vaak ingewikkeld, ze raken me minder.

Hebben jullie hobby's?

Co: ik vis graag, hou de tuin beneden bij, speel op ons elect.orgel en heb 2 kaartclubs.

Riet: mijn hobby's zijn volleyballen, wandelen, fietsen, lezen en kaarten.

Gaan jullie vaak op vakantie?

Wij blijven graag in Nederland om vakantie te vieren, Nederland is prachtig!

In de vorige Stem vroegen Piet en Riet Lammers:

“Jullie woonden eerst zo vrijstaand met veel grond en ruimte om het huis, missen jullie dat en bevalt het hier in ons appartementencomplex?”

We hadden veel werk in en om het huis en konden het onderhoud en de tuin niet meer aan. Nee we missen het helemaal niet want het bevalt ons hier heel erg goed, we vinden het fantastisch hier. We hadden nooit gedacht dat het zo heerlijk wonen zou zijn.

Welke vrijwilliger of Parochiaan willen jullie in de volgende Stem aan het woord laten?

Mevr. Tine Masselink. Ik heb haar gesproken op de ziekendag. U bent zo positief, hoe bevalt het u in Kudelstaart en in onze kerk?



MEI 202075 JAAR BEVRIJDING

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat er voor Nederland vrede kwam. Dit wordt natuurlijk gevierd door heel Nederland.

In Kudelstaart willen wij dit ook vieren.

Hoe of wat.....? Dat laten wij weten in de volgende Stem.

Dan schrijven wij wat of we willen gaan doen en op wat voor manier u mee zou kunnen doen.

Wordt u al nieuwsgierig? Dat is mooi, dat was de bedoeling ook.

Tot de volgende Stem.

Werkgroep 75 jaar Bevrijding.



KISI MUSICAL: Hemel op Stelten in Uithoorn 23 november jl.

Een week vóór de adventsperiode aanbrak, waren veel mensen in de kerk getuige van de aankondiging van de geboorte van Jezus door wel een heel bijzonder engelenkoor. Er kwamen zo'n twintig kinderen, voornamelijk van Uithoorn, maar ook uit omliggende plaatsen naar de Burght. Daar begon om 10.00 uur de oefendag, onder leiding van Ron en Irene, met hulp van KISI-leden die de belangrijkste rollen al kenden. Gedurende de dag werd er flink geoefend om de liedjes en dansjes onder de knie te krijgen. 's Avonds waren beide gangpaden gevuld met engelen, en de engel Gabriël kondigde hen aan, onder trompetgeschal. Met een enthousiast: 'Ja ja ja ja, o mag ik gaan' zongen alle engelen mee om mee te willen naar de aarde om de Blijde Boodschap van de geboorte van Jezus, de Verlosser, te mogen vertellen, aan de herders het eerst. En ja, met zijn allen zongen we aan het einde Stille Nacht, en zagen we Maria, Jozef en het kindje Jezus temidden van de engelen en herders.

Voor zowel publiek als deelnemers was het een onvergetelijke ervaring. Het is geweldig om te zien dat er zo'n grote groep voornamelijk jonge vrijwilligers van KISI bezig zijn om deze musicals mogelijk te maken. Laten we hopen dat de Kerstboodschap die in deze musical uitgedragen wordt in onze harten mag doorklinken.

*De Redactie van de Stem
wenst u
Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2020*

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo.	22-12	09.30	Eucharistieviering
Di.	24-12	19.00	Woord-Gebedsviering
		22.00	Eucharistieviering
Wo.	25-12	09.30	Eucharistieviering
Zo.	29-12	09.30	Eucharistieviering
Zo.	05-01	09.30	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Elke zat. om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

Zo.	22-12	11.00	Eucharistieviering
Di.	24-12	19.00	Eucharistieviering
		22.00	Eucharistieviering
Wo.	25-12	11.00	Eucharistieviering
Do.	26-12	11.00	Eucharistieviering
Zo.	29-12	11.00	Eucharistieviering
Zo.	05-01	11.00	Eucharistieviering



St.Jans Geboorte, de Kwakel

Zo.	22-12	09.30	Eucharistieviering
Di.	24-12	19.00	Woord-Communieviering
		22.00	Woord-Communieviering
Wo.	25-12	09.30	Eucharistieviering
Zo.	29-12	09.30	Eucharistieviering
Zo.	05-01	09.30	Woord-Communieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zat. Om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

Zo.	22-12	09.30	Woord-Communieviering
Di.	24-12	20.00	Eucharistieviering
Wo.	25-12	09.30	Eucharistieviering
Do.	26-12	09.30	Woord-Communieviering
Zo.	29-12	09.30	Woord-Communieviering
Zo.	05-01	09.30	Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA 23-12-2019 / 11-01-2020

Ma.	23 dec.	09.00 uur	Kerk schoonmaak
	23 dec.	10.00 uur	rep. kinderkoor
Ma.	06 jan.	09.00 uur	Bevrijdingsconcert
Di.	07 jan.	20.00 uur	Ouderavond 1 ^e Com.

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 03 jan.

Bij het secretariaat of op het e-mail adres:

redactiestem@hotmail.com / stjangeboorteseccretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 11 januari t/m 07 februari

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel. 324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d Broek, tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).