

De Stem

Jaargang 54 nr. 02
11 januari 2020

KERKBALANS



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247.

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

11 januari 2020

JAARGANG 54 NR. 02

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38 E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Iedere 2^e en 4^e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

EEN HEEL MOOI 2020 VOOR U ALLEN.

Het parochieteam wenst u allen een heel mooi en vooral gezond 2020 toe. Het jaar 2019 is voor velen alweer omgevlogen en gaat het jaar 2020 weer zo snel voorbij?

Er staat in ieder geval een hoop te gebeuren in onze parochie.

Ons kerkgebouw bestaat in 2020 alweer 150 jaar en dat laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Een groep vrijwilligers is al hard bezig om de festiviteiten hier om heen vorm te geven. Dit zal ongetwijfeld uitmonden in een passend en gedenkwaardig gebeuren.

In 2020 wordt ook een toiletgroep-inclusief invalidetoilet- gerealiseerd in onze kerk. Hiermee wordt een jarenlange wens van veel parochianen ingewilligd en tevens is onze kerk zeer geschikt voor multifunctionele zaken.

Ook zijn we van plan om, na een kleine verbouwing, een groot deel van de pastorie geschikt te maken voor verhuur.

Al met al staat er weer heel wat te gebeuren en het zou natuurlijk heel mooi zijn als u hier allemaal iets van merkt door het tonen van betrokkenheid en belangstelling met name voor wat betreft de festiviteiten rond het 150 jarig bestaan.

Maar betrokkenheid voor onze parochie is meer.

U heeft hier al over kunnen lezen bij de actie Kerkbalans waarbij wij oproepen om een “ stevige “ bijdrage te doen. Het zal namelijk duidelijk zijn dat we de kerk niet open kunnen houden van een jaarlijkse bijdrage van € 25,00.

Ook zou het mooi zijn als er meer mensen bereid zouden zijn om vrijwilliger te worden op allerlei gebied maar met name op het gebied van het vervullen van functies binnen het parochieteam. Dat er in dit team leden zitten met meer dan 12 dienstjaren is iets dat eigenlijk niet zou moeten kunnen.

Tenslotte zouden wij het zeer op prijs stellen als de “gewone” zondagse viering zodanig bezet zou zijn dat we kunnen spreken van een parochie met een goede toekomst.

Uw parochieteam.

VREUGDE EN VERDRIET IN ONZE PAROCHIE

Op 19 december overleed Henk Ostendorf, hij werd 73 jaar oud en woonde aan de Mozartlaan. Henk was vele jaren in onze kerk van St. Jan, niet alleen parochiaan, maar ook koster. Henk werd geboren in Amsterdam en kwam met zijn ouders en zus Ina in Aalsmeer wonen. Na het overlijden van de ouders bleven broer en zus samen wonen. Henk was een zeer nauwkeurig werkend man bij de dienst Belastingen in Amsterdam, maar was ook een man met humor. Samen met zijn zus was hij een enthousiast wandelaar bij de wandel-vereniging van Aalsmeer. Hij kwam in het bestuur en zorgde samen met Ina voor het clubblad. Zo nu en dan maakten zij ook een kleurenvelletje voor de parochie. Heel heftig was het toen Henk getroffen werd door een hersenbloeding, waarna zijn arm en hand niet meer functioneerden hoe veel oefeningen hij er ook mee deed. Het maakte de terugkeer naar zijn werk als koster onmogelijk en hij gaf die taak op. Ook het lopen ging niet meer zo gemakkelijk, maar zijn zus stimuleerde hem om zoveel mogelijk zelf te doen. Met veel moeite lukte het hem o.a. weer zelf de knoopjes van zijn kleding dicht te doen, zijn boterham te maken en meer. Daardoor kon hij na het plotselinge overlijden van Ina blijven wonen aan de Mozartlaan, met de nodige hulp van vrienden van de wandelvereniging. In oktober kreeg hij bericht dat hij een hersentumor had. Henk was een diepgelovig mens en accepteerde wat er aan hem gebeurde. Hij was er klaar voor en keek uit naar het moment dat hij zijn leven in Gods hand kon leggen. Hij bereidde met hulp alles voor, voor het moment dat hij niet meer alleen zou kunnen blijven. Vier dagen voor zijn sterven was het zover: Henk ging naar Thamer Thuis in De Kwakel waar hij overleed. Na de uitvaart in onze kerk waarin we onze dank aan hem hebben uitgesproken, hebben wij hem begraven op ons kerkhof achter de kerk waar hij zoveel voetstappen heeft liggen.

Em. pastor Annemiek Blonk.

*Op 19 januari zal in onze kerk worden gedoopt, Justin Leonardo. Hij woont met zijn ouders Thimo en Sharon den Edel - Vink in de Archimedeslaan. Wij wensen Justin en zijn ouders heel veel levensplezier en een mooie toekomst toe.

AKTIE KERKBALANS 2020.



Een aktie die jaarlijks weer terugkomt.

Allereerst willen wij iedereen bedanken voor de mooie giften die wij mochten ontvangen in 2019. Ook de vrijwilligers die zich inzetten om de formulieren weer bij u op de deurmat te krijgen en ook weer op te halen. Iedereen heel hartelijk dank hiervoor.

Wij kunnen hierbij melden dat de opbrengsten van de Aktie Kerkbalans in onze kerk mooi zijn maar toch iets zijn teruggelopen. Wij willen graag ook het komende jaar met elkaar onze kerk goed in stand houden en zo mogelijk bieden voor de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden, welke vaak niet eens echt zichtbaar zijn. Maar zeker de komende verbouw plannen onder uw aandacht brengen. U leest hierover in de Stem.

Wij hopen dat u ook in 2020 onze kerk weer financieel zult blijven steunen. Wist u dat deze gift ook voor belastingaftrek aantrekkelijk kan zijn. Vroeger moest men hiervoor naar de notaris, tegenwoordig is er een soort overeenkomst waarbij u een nummer heeft en dit bij de belastingdienst kan opgeven. Dit kan dus best interessant worden.

Voorwaarden hiervoor zijn:

- De jaarlijkse gift dient vijf jaar achter elkaar te worden overgemaakt naar de parochie.
- De hoogte van de jaarlijkse gift dient te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen geveer en de ontvanger.
- De gift stopt bij overlijden van de geveer.
- De gift mag stop gezet worden bij verlies van baan of arbeidsongeschiktheid.
- De parochie (ANBI) levert geen tegenprestatie aan de geveer voor deze gift. Heeft u interesse?: op internet kunt u bij

de belastingdienst de formulieren vinden (zoek op: overeenkomst voor periodieke gift)

U vult een deel in en op het secretariaat of iemand van het parochieteam kan het andere deel invullen.

Wij hopen met elkaar "Samen Kerk" ook de Aktie Kerkbalans voor 2020 weer tot een succes te maken. En wie weet kunnen wij onszelf ook nog weer overtreffen.

Namens Parochieteam / Werkgroep Aktie kerkbalans.

OVERZICHT COLLECTES 2019

	collectes	uitv/hu w	kaarsen
2018			
juli	536,81		
aug	333,72		107,45
sept	450,59	408,52	95,71
okt	407,94	66,9	47,35
nov	751,08		
dec	344,82	191,85	83,55
kerstmis	1855,6 9		
2019			
juli	418,88		106,15
aug	299,49	296,35	61,74
sept	505,73		112,83
okt	381,12	340,82	65,40
nov	515,04		156,82
dec	706,30	145,65	106,71
kerstmis	1510,7 3		112,44

NIEUWS VAN PCI.

Met kerstmis kregen onze oudere parochianen een prachtige witte azalea met een mooie kerstkaart. De 200 kerstkaarten waren door Willy Holling en haar zus gemaakt, waarmee we ook hun project in Nigeria konden ondersteunen.

We willen iedereen, die een of meer planten bezorgd heeft, bedanken voor zijn/haar inzet. Uit de reacties van de bezorgers begrijpen we dat er leuke, spontane, hartverwarmende ontmoetingen zijn geweest: Mooie momenten van Samen Kerk zijn.

Hulpvragen: Personen, hier in de omgeving of mensen waarvan u weet dat ze wenselijke en noodzakelijke hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op het PCI.

Deze hulp kan gegeven worden als andere maatschappelijke hulp daar niet in voorziet. U kunt hierbij bv. denken aan onvoorziene omstandigheden, waarbij de betreffende persoon / personen direct (financiële) hulp nodig hebben.

Kent u iemand in uw buurt, of bent u het misschien zelf die het financieel zeer zwaar heeft en moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, neem dan contact op met een van de bestuursleden van PCI, zodat zij in 2020 wellicht een lichtpuntje voor u kunnen zijn.

Bijeenkomst Diaconale werkgroepen op 13 november 2019.

Wij zijn u nog een verslag verschuldigd van deze werkbijeenkomst. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de koffiegroep, de missiewerkgroep, ouderenpastoraat, parochieteam, parochiebestuur en de PCI.

Nanda Noordhoek heette iedereen welkom en las een passende tekst, getiteld: "Echte ontmoeting is..." voor. Daarna gaf ze het woord aan Bob Zwartendijk, die deze bijeenkomst verder leidde.

*M.O.V. (Missie Ontwikkeling Vrede)

Er zijn diverse collectes via de rode bussen geweest voor gekozen doelen. In de Stem wordt melding gemaakt van wat de opbrengsten waren. De PCI wordt bedankt voor de financiële bijdrage waarvan o.a.

de kosten voor de bank en andere kleine kosten kunnen worden betaald.

De actie "Wereld-Missie-Maand heeft dit jaar goed gelopen. Er is een goede samenwerking met de Antoniuschool, waardoor ook de Vastenactie goed gelopen heeft en er veel geld door de kinderen bijeen is gebracht. Met kerstmis staat de actie "Kind aan tafel", bestemd voor Malawi, centraal.

De groep is nog wel op zoek naar nieuwe mensen, maar kan en wil nog steeds zelfstandig blijven.

*Ouderenpastoraat.

Deze groep bezoekt mensen vanaf 80 jaar, voor een praatje en voor de gezelligheid. Ieder lid legt per jaar zo'n 4 bezoekjes af. Bij de verjaardag wordt een kaart gestuurd. Ook zorgt deze groep ervoor dat familieleden van een overledene worden uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van het kruisje tijdens de jaargetijden.

Voor versterking van deze groep wordt een nieuw lid gezocht.

*P.C.I. (Parochiële Caritas Instelling)

De PCI heeft een aantal vaste acties: Bloemen voor het detentiecentrum (2/3x per jaar volgens rooster) en de kerstactie waarbij parochianen vanaf de leeftijd van 75 een plant krijgen. Daarnaast zijn er acties voor de voedselbank en worden er regionale projecten financieel gesteund. Er zijn contacten gelegd bij o.a. R.K. DES en de Antoniuschool. Zij kunnen voor ons verborgen armoede signaleren en eventueel een beroep op ons doen. Ook is er contact gelegd met de buurtverbinder in Kudelstaart. Zij heeft zeer brede contacten en zal proberen ons met andere instanties in contact te brengen en houdt ons via email op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en projecten.

Twee leden van de werkgroep nemen deel aan het regionaal overleg,



de een als notulist en de ander als secretaris. Bob is nu (tijdelijk) onze voorzitter en verzorgt de website.

De samenwerking binnen de regio- PCI werkt goed. Voor de werkgroep wordt er gezocht naar een nieuw lid.

*Koffiegroep.

Er is nu elke week koffie na de dienst. Er wordt gewerkt met drie groepen en met een rooster. Dit werkt heel goed. De koffie (fairtrade) wordt gedeeltelijk door de PCI betaald en er wordt een vrijwillige bijdrage aan parochianen gevraagd. Het is een goede ontmoeting van en tussen mensen.

Namens de werkgroep PCI, Wil Kraan

HARTELIJK WELKOM

Op zondag 12 januari 2020 is er in onze kerk een feestelijke viering met twee koren: het kinderkoor De Kudelkwetters en het zangkoor Cum Ecclesia. Deze viering is samengesteld door de D.O.P.-groep en de zangkoren. De viering gaat over de doop van de Heer.

Na deze viering is er gelegenheid om elkaar nog de beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen.

Wij hopen dat veel parochianen naar deze viering zullen komen om samen aan het nieuwe jaar te beginnen.

De viering is om 11.00 uur en u bent natuurlijk van harte welkom.

Namens de organisatie, Garry Scholte

DOOPSCHELPENVIERING OP 2 FEBRUARI

9 Dopelingen zullen op deze dag hun eigen doopschelpje in ontvangst nemen. Ieder schelpje is uniek want het is handgemaakt door mensen met niet aangeboren hersenletsel. U bent van harte uitgenodigd voor deze viering waarin het kinderkoor met ons zal zingen.



VIERINGEN:

Zon. 12 jan. 11 uur DOP-viering mmv. D/H + Kinderkoor

Lector: werkgroep

Koster: Aad Buskermolen

Zon. 19 jan. 11 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor

Lector: Lucy Rekelhof

Koster: Jan Zethof

13.00 uur Doopviering: Justin den Edel

Zon. 26 jan. 11 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor

Lector: Gerard v.d.Jagt

Koster: Cees Hageman

**Zon. 02 febr. 11 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Schelpenviering**

Lector: werkgroep

Koster: Pieter Bruin



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 12 jan.** Uit dankbaarheid
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Goof Rijnaker
Broers en zus Maas
Henk Ostendorf
Henk de Boer
Leen Buskermolen
Piet Buskermolen
- Zo. 19 jan.** Piet en Theo Zethof
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Huub van 't Hart
Ad Verschueren
Eef Masselink
Henk Ostendorf
Voor dopeling Justin den Edel
Riet van Wees-Bakker
Wim Buskermolen (jaargetijde)
- Zo. 26 jan.** Eef Masselink
Henk Ostendorf
Leen en Corrie v.d. Weijden-Maas
Nico Heeren
- Zo. 02 febr.** Jaap Broers
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Hein Zethof
Evert Zethof
Eef Masselink

EEN GEWELDIG MOOIE KERSTVIERING

De kerstavond 24 december was voor het Gelegenheidskoor een bijzonder mooie viering. Met sfeervolle liederen en mooie teksten en veel kaarsen werd het een warme, indrukwekkende kerstviering.

De kerk zat bomvol, er werd wat ingeschoven en nog moesten er een aantal mensen staan. Wat is dat bijzonder prettig zingen.

Met een heel groot koor 53 koorleden en een groot combo van 7 personen en een geweldige dirigente was het een genot om te doen.

De reacties na afloop waren ook lovend, de mensen gingen swingend de kerk uit met een echt ouderwets kerstgevoel. Heerlijk is dat.

Fijn dat er zoveel mensen zo actief bezig waren om voor elkaar en voor zichzelf een feestelijke kerstnacht te maken. Hartelijk dank iedereen.

Namens de organisatie, Garry Scholte

BEVRIJDINGSCONCERT

In de vorige Stem had ik een stukje geschreven en daarin stond dat u deze Stem goed moest lezen omdat er nieuws zou zijn over een nieuw project. Helaas komt deze Stem eerder uit dan wij gepland hadden en moeten wij nog vergaderen over de laatste beslissingen.

Maar.....ik kan u wel vertellen dat wij, de organisatie, bezig zijn om een Bevrijdingsconcert te organiseren in onze kerk. Omdat er waarschijnlijk meer concerten zullen zijn op 5 mei, weten wij nog niet op welke datum wij dat concert gaan uitvoeren. Ook weten we nog niet of het er een of twee zullen worden. Wel weten we dat het een Gelegenheidskoor zal worden onder leiding van Fleur Buskermolen met medewerking van ons Combo. Er zullen wel meer repetities aan vooraf gaan dan wij normaal doen, hoeveel is nog niet bekend en ook de repetitieavonden en de doorloopzondag moet nog besproken worden. Jammer dat ik u niet meer kan vertellen, want het wordt beslist heel mooi. We zijn druk met de voorbereidingen.

In de volgende Stem is alles duidelijk en kunt u lezen of u/jij mee wilt doen aan het Gelegenheidskoor.

Nog even in spanning zitten, tot de volgende Stem.

Met vriendelijke groet namens de organisatie, Garry Scholte.

VRIJWILLIGER.

Vrijwilliger worden is een kunst
vrijwilligers krijgen is een gunst
vrijwilligers hebben is een geluk
vrijwilliger blijven is een meesterstuk
want vrijwilliger zijn is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
is verbonden
maar niet gebonden
is onbetaalbaar
maar niet te koop
is positief denken
en doen met als doel voor de ander
en jezelf een goed gevoel.
Want daar alleen kan liefde wonen
daar alleen is het leven goed
waar men blij en ongedwongen
alles voor elkander doet:
een zachte blik,
een goede daad
een vriendelijk woord
een blij gelaat
al lijkt het soms weinig wat je doet
je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt
bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
want iedere vrijwilliger is hard nodig.

uit het Bisdomblad; "Samen Kerk."



INTERVIEW MET PAROCHIAAN: TINE MASSELINK

Even voorstellen:

Tine is geboren in Amsterdam en is 83 jaar.

Ze vertelt: "Toen ik 15 jaar was ben ik op kantoor gaan werken bij C&A tot aan mijn pensioen na 40 dienstjaren. Mijn man Eef heb ik in Amstelveen ontmoet, we woonden in hetzelfde appartementen gebouw. Na ons huwelijk in 1982 zijn we in Uithoorn gaan wonen. In 2014 zijn we verhuisd naar Kudelstaart daar de gezondheid van mijn man achteruit was gegaan. We vonden het gelijk heerlijk wonen in Mijnsheerlijkheid. Mijn man is in 2015 overleden.

In de vorige Stem vroeg Riet Bijlemeer:

"Ik heb u gesproken op de ziekendag. U bent zo positief, hoe bevalt het u in Kudelstaart en in onze kerk?"

Het bevalt echt super, de mensen vind ik hier heel belangstellend en vriendelijk zowel in het Boerhaavehof, als de winkeliers en de mensen in Kudelstaart.

En in kerk net zo, de mensen praten met me en zeggen me gedag, dat anderen me het gevoel geven er bij te horen vind ik heel fijn. En ik vind het bijzonder dat ik voor het interview gevraagd ben!

De ziekendag heb ik 1 keer met mijn man bezocht en dit jaar alleen, de dag geeft je moed, de vrijwilligers en de mensen zijn allemaal zo hartelijk.

Wat betekent de kerk voor u?

Steun en het geeft me rust in mezelf. Ik geniet van het koor en ook van de koffie en de gesprekjes. De zondagmorgen geeft me steun voor de hele week.

Ook de maandelijkse communie-ochtend bij mij thuis (2^e dond.v.d.maand) geeft mij een goed gevoel.

Heeft u vroeger vrijwilligerswerk gedaan?

Ja, met verstandelijke gehandicapten die door de weeks bij de sociale werkplaats werkten daarvoor organiseerden we in het weekend leuke

dingen. En als vrijwilliger in het Zonnehuis bij mensen met dementie en bij Amstelring rolstoelwandelen met mensen die alleen woonden.

Wat heeft u bewogen om dit te gaan doen?

Dat zit in de genen, mijn ouders hebben me sociaal opgevoed.

Heeft u hobby's?

Wandelen, duo fietsen en mijn iPad gebruik ik voor luisterboeken, spelletjes en kleuren. Vroeger was ik vrij sportief, ik heb o.a. aan waterpolo en volleybal gedaan.

Bent u wel eens op reis geweest?

Ja, we hebben veel gereisd en heel veel gezien.

Welke vrijwilliger of Parochiaan wilt u in de volgende Stem aan het woord laten?

Karèn Mos, hoe ben je er toe gekomen om je te laten dopen, het is nogal wat om in deze tijd als volwassene bewust katholiek te worden.

				1	8		5
8				4		9	6
		6					1
		8					
	4	3		8		9	
5				9	3		
7			3			2	1 8
			7	1			
	5			4			7

VAN DE BESTUURSTAFEL

Parochiebladen januari 2020

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.

Zoals het uit allerlei hoeken klinkt wil ik u namens het regionale kerkbestuur ook een heel gelukkig 2020 wensen, een zalig nieuw jaar, de allerbeste wensen, voorspoed en gezondheid.

Het is heel gebruikelijk rond deze tijd met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Of het in elk geval positief te doen voor komen. Ook veel gehoord zijn bijvoorbeeld “nieuwe ronde, nieuwe kansen” of komend jaar zal zus of zo hopelijk wel veranderen.

En vanuit onze richting, vanuit het kerkbestuur, krijgt u wel eens signalen dat veranderingen onvermijdelijk zijn. En dat de toekomst vast niet zo zal blijven als het in het verleden was. En logisch. De wereld en onze samenleving verandert doorlopend. Dat was in 2019, maar ook in 1973, in 2008 en zal dus ook in 2020 doorgaan met veranderen. Wat er verandert en hoe snel, dat weten we nu nog niet. Ik ben in elk geval niet bevreesd om vol goede moed dit nieuwe jaar in te stappen.

Er zijn zoveel dingen die niet zullen veranderen. Waarop we kunnen bouwen. Voor mij staat bovenaan Onze Lieve Heer. Het vertrouwen dat ik er nooit “echt” alleen voor hoef te staan. Ik kan altijd bij mijn Hemelse Vader aankloppen.

Door het jaar heen worden we in verschillende perioden aan Hem herinnert. Nu door de liefdevolle periode waarin het Kerstkind hoopvol en kwetsbaar centraal staat. Ondanks dat er geen ereplekje voor de geboorte was en zelfs doodsbedreigingen door de heersende koning, straalt dit Kindje vertrouwen uit. De periode rond Pasen is nog uitbreider. Zowel Jezus, zijn leerlingen als ook zijn tegenstanders hebben verwachtingen voor de toekomst. Het historische verhaal is heel heftig. De religieuze betekenis van het grootste belang. En uiteindelijk beseffen we allemaal weer even dat we niet alles in eigen hand hebben. En hopelijk ook dat dit niet nodig is, omdat de liefde van

de Vader zelfs het kwade overwint. Een jaarlijks moment als oogstdankdag is enigszins uit gebruik geraakt. Helaas. Maar het delen van onze dankbaarheid komen we regelmatig tegen. Bij jubilea of een parochiezondag, waarop we uitgebreid onze vrijwilligers kunnen bedanken. Ten slotte noem ik de steun, troost en kracht die ik, en hoop ik ieder van u ook, ervaar van Onze Vader.

In het verlengde hiervan zal het ook niet veranderen dat er altijd mensen zullen zijn met oog voor anderen. Naastenzorg en een luisterend oor. Mensen die een glimlach verspreiden of gewoon een handje helpen als dat nodig is. De maatschappij verandert.... Individualisme..... Materialisme en macht.... En daarnaast groepsvorming.... protesten en opstandjes.... Of het nu gaat om economie, milieu of cultuur. Maar we hoeven niet naar die verschijnselen te kijken. En trouwens ook dat is van alle tijden. De onderwerpen veranderen misschien iets. Ik ben ervan overtuigd dat mensen menselijk blijven. Met een zachte en lieve kant. En als iemand die misschien even uit het oog is verloren zal een vriendelijk gebaar de meeste kans bieden om compassie te brengen. Zowel het bouwen op Onze Lieve Heer, als het klaar staan voor elkaar kom ik tegen in onze parochies. Vandaar dat ik ook trots ben deze bakens van vaste waarden in ons leven te besturen. En natuurlijk verandert er wel eens iets door de jaren. Maar zowel God als het "samen kerk zijn" zal blijven. Wij hopen dat dit geldt voor een zo groot mogelijke groep mensen.

Want.... Ook de jaarlijkse begroting blijft terug komen en is in november vastgesteld voor 2020. En in de komende maanden kan de balans van het afgelopen jaar worden opgemaakt. Het ziet er naar uit dat alle parochies financieel "in balans zijn". Misschien een beetje tekort of toch een kleine plus. Het is lastig om onze 5 parochies in financieel opzicht met elkaar te vergelijken. Een aantal parochies heeft bijgebouwen die worden verhuurd. Of telecom antennes in de kerktoren. En ook belegd vermogen kan voor een deel van de inkomsten zorgen. Maar het grootste deel van de inkomsten moet toch van de parochianen komen. Dat gebeurt op verschillende manieren: via speciale vieringen, helaas zijn dat voornamelijk de uitvaarten, via de reguliere collecten en de

jaarlijkse actie kerkbalans. Zeker omdat er steeds minder mensen wekelijks in de kerkbanken plaatsnemen is het van belang om te bedenken, ieder voor zich, of de vaste bijdrage aan de parochie via Kerkbalans dan ter compensatie iets hoger kan. Zo kunnen we mét elkaar blijven zorgen. Aandacht hebben voor de parochiegemeenschap. Niet alleen om het gebouw in stand te houden, de verwarming en het onderhoud te verzorgen. Maar de pastores, bestuurlijke administratie en koren met hun begeleiding kosten geld én zijn onmisbaar om de parochie draaiende te houden. En denkt u aan de kaarsen, het drukwerk en het koekje bij de koffie. Vooral dit laatste is iets waar de meeste vrijwilligers het mee doen. Een bakkie koffie en de waardering van mede parochianen dat de kerk onveranderd open staat voor iedereen. Of je nu Onze Lieve Heer wil benaderen of komt voor de saamhorigheid van mensen met oog voor elkaar.

Moge het komende jaar voor u allen een gezegend jaar zijn.

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com | 06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn



REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo.	12-01	9.30	Eucharistieviering
Zo.	19-01	9.30	Oecumenische viering
Zo.	26-01	9.30	Eucharistieviering
Zo.	2-02	9.30	Eucharistieviering
Zo.	9-02	9.30	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo.	12-01	11.00	Eucharistieviering
Zo.	19-01	11.00	Eucharistieviering
Zo.	26-01	11.00	Eucharistieviering
Zo.	2-02	11.00	Eucharistieviering Presentatieviering EHC
Zo	9-02	11.00	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo.	12-01	9.30	Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.	19-01	9.30	Eucharistieviering
Zo.	26-01	9.30	Eucharistieviering
Zo.	2-02	9.30	Eucharistieviering
Zo	9-02	9.30	Woord en Communieviering Elly van Rooden

H. Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo.	12-01	9.30	Eucharistieviering
Zo.	19-01	9.30	Eucharistieviering
Zo.	26-01	9.30	Woord en Communieviering Elly van Rooden Presentatie EHC
Zo.	2-02	9.30	Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo	9-02	9.30	Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA 13-01-2020 / 08-02-2020

Ma.	06 jan.	09 00 uur	Bevrijdingsconc. verg.
Di.	07 jan.	20.00 uur	Ouderavond 1 ^e Comm.
Ma.	13 jan.	09.00 uur	Gezinsvieringen
		10.00 uur	Cursus Uitvaart
Woe.	15 jan.		Kindermiddag 1 ^e Comm.
Do.	16 jan	19.30 uur	Team verg. kerk 150 j.
Do.	23 jan.	19.30 uur	Parochieteam
Di.	28 jan.	14.00 uur	Cursus Uitvaart
		19.45 uur	PCI D.B.
Wo.	29 jan.		Kindermiddag 1 ^e Comm.
		19.30 uur	Zonnebloem

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 31 januari

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Of bij het secretariaat op het e-mail adres:

stjangeboortesecretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 8 februari t/m 6 maart

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735

Redactie Stem: Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek, tel.3328022

Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85

Stichting "Vrienden van St. Jan"

(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45

Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28

Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart: Rek. nr.:NL35 RABO 0135 2064.64

pci.stjankudelstaart@gmail.com