

De Stem

Jaargang 54 nr. 06
02 mei 2020



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247.

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboorteseecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

02 mei 2020

JAARGANG 54 NR. 06

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur maar nu even niet
(zie ook middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38 E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Iedere 2^e en 4^e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

BESTE PAROCHIANEN

Nogmaals wens ik jullie van harte zalig Pasen toe, ook al is Pasen dit jaar heel anders geweest. Niemand zal Pasen 2020 vergeten. Wij moesten Pasen thuis vieren en niet in de kerk en dat was voor iedereen toch wel pijnlijk.

Tijdens de veertigdagentijd hebben wij de corona-crisis misschien een plek kunnen geven. Omdat de vastentijd een tijd van woestijn en van beproeving is, konden wij de beproeving van de coronacrisis in zekere zin ergens plaatsen. Pasen zorgde voor een stip aan de horizon voor hoop op bevrijding. Nu deze Pasen al voorbij is, lijkt het soms alsof de bevrijding er nog niet geweest is. Wij hebben nog niet echt “feest” kunnen vieren; de lente breekt al aan en daarmee ook ons verlangen om naar buiten te gaan en samen te genieten. Maar het is “even nog niet”. Hoe kunnen wij dan onder zulke omstandigheden het paasgevoel ervaren? Hoe kunnen wij de Paastijd en de lente zonder feest doorbrengen? Welke stip aan de horizon is ons gegeven?

Een van mijn nichten is verpleegster in de Verenigde Staten. Zij is getrouwd en heeft twee kleine kinderen. Haar man is een van de zes miljoen Amerikanen die vanwege de corona-crisis werkeloos is geworden. Zij werd positief getest en moest twee weken op haar zolder verblijven zonder contact met haar familie. Gelukkig gaat het nu beter met haar en moet zij terug naar haar werk in het ziekenhuis.

Priesters en priesterstudenten die ik ken zijn wekenlang ziek geweest. Zij hebben met het coronavirus een zware strijd moeten vechten, die zij dankzij de hulp van God hebben kunnen overwinnen.

Ik bel iedere dag met mijn ouders, om te horen hoe het gaat. Zij wonen in Rome, en in Italië is het *lockdown* niet “intelligent” zoals wij het in Nederland kennen. In Italië zijn de mensen verplicht om in hun appartementen te blijven. Om een krant of een stuk brood te gaan kopen heeft men een zelfcertificeringsformulier nodig.

Vele van mijn vrienden zijn ook thuis opgesloten, soms jonge gezinnen met drie of vijf kinderen, en zij moeten thuiswerken, lesgeven aan de kinderen, liefdevolle ouders zijn en voor een vrolijke sfeer zorgen. Hier

in Nederland hebben de oudere mensen die ik in de tehuizen regelmatig bezoek geen contact met de buitenwereld. De verpleging zorgt voor telefoontjes en zelfs voor videobellen.

Van een aantal mensen in de verschillende parochies weet ik dat zij met groot geduld het kruis van deze ziekte dragen. Met respect en bewondering volg ik hen op afstand en tracht hen te bemoedigen.

Pasen 2020 was ongetwijfeld anders. Waar heb ik de verrezen Christus dit jaar ervaren? In de kracht van mijn nicht; in haar liefde voor haar familie; in de priester die wekenlang in bed moest blijven bidden en zijn ziekte voor andere mensen heeft geofferd.

Ik zie de opgestane Christus in de volharding die hij aan oudere mensen geeft; in de liefde en de toewijding van de verpleegsters en de artsen die ik ken; in de families die in deze moeilijke tijd hun best doen voor hun kinderen.

Dit jaar heb ik op Pasen de koren, de warmte van de mensen en de gemeenschap gemist; maar ik heb het licht van de opgestane Christus door de verschillende mailtjes en door de vele telefoongesprekken die ik ontving met hen mogen ervaren.

Pasen 2020, een onvergetelijke Pasen!

Marco Cavagnaro

BEDANKJE

Dag lieve mensen.

2 april j. l. waren wij 50 jaar getrouwd, ons geplande feest ging niet door, toch werd het een onvergetelijke dag. Wat zijn we verwend met kaartjes, bloemen, berichtjes en telefoontjes.

Ook werd er een prachtig altaar bloemetje gebracht.

HEEL VEEL DANK!!!! Joop & Willy v. d. Geest

EEN BLOEMENTJE

Hartelijk dank, voor het bloemstukje dat ik kreeg nadat ik mijn arm had gebroken. Heel fijn!

Riet Lammers – Buskermolen

NIEUWS VAN PCI

Wie heeft u het laatst gedragen?

Eens had een man een droom. Hij droomde dat hij wandelde langs het strand, samen met God. Tegen de blauwe lucht tekenden zich perioden uit zijn leven af en voor iedere periode waren er twee paar voetstappen in het zand: één paar van hemzelf en het andere paar van God. Terugkijkend naar die spoorafdrukken zag hij ineens een stuk waar maar één paar voetstappen stond. Hij zag ook dat dat precies was op het moeilijkste en verdrietigste moment van zijn leven. Dus zei hij: "God, ik heb gezien dat juist op het moeilijkste moment van mijn leven er maar één paar voetstappen is. En U hebt nog wel beloofd dat U altijd bij mij zou zijn! Ik snap niet, dat U me juist op dát moment hebt verlaten." Maar God zei: Mijn lieve kind, ik houd van je en zou je nooit verlaten. In jouw momenten van strijd en lijden, daar waar je maar één paar voetstappen ziet, daar was het ...dat ik je droeg".

Weet u dat het team 'Aalsmeervoorelkaar' de telefonische bereikbaarheid verruimd heeft?

Contact opnemen met team Aalsmeer kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur via 0297-347510. Voor hulpvragen of het aanbieden van hulp kan ook een mail gestuurd worden naar team@aalsmeervoorelkaar.nl. Sinds het begin van de intelligente lockdown is team Aalsmeer al 744 keer gebeld en zijn via de verschillende platforms al 103 matches gemaakt.

Ken jij iemand die behoefte heeft aan een luisterend oor of telefonisch contact? Of wil je hierbij je hulp aanbieden? Neem dan contact op met Participe Amstelland Aalsmeer. Tel: 0297-326670 Dagelijks, ook op zaterdag en zondag 8.30 - 17.00 uur

En weet u dat het altaar bloemetje nog wekelijks bezorgd wordt bij een of meer parochianen die onze extra aandacht verdienen.

Hoewel we de anderhalve meter afstand voor uw en onze gezondheid moeten blijven behouden, voelen we de betrokkenheid naar elkaar heel dichtbij.

Werkgroep PCI



BERICHT VAN COMMUNICANTJES

1^e Heilige communie op 16 mei, die mooie dag gaat aan onze neus voorbij.
Ons treintje is even stil gaan staan.



Wij hopen gauw weer samen op reis te gaan.
Dan kunnen we elkaar weer ontmoeten.
Maar voorlopig krijgt u van ons de allerliefste groeten.

Communicantjes en werkgroep 1^e H. communie.

BESTE MEDE PAROCHIANEN

Allereerst hopen wij dat u en uw naasten nog steeds gezond zijn. Voor zover wij weten zijn er in onze omgeving weinig of geen besmettingen.

Laten wij er met zijn allen ook voor zorgen dat het ook zo blijft !!

Als parochie team zijn wij geregeld bij elkaar geweest,

“op gepaste afstand”, om de dingen te bespreken die toch nodig zijn.

Allereerst waren en zijn er de komende tijd diverse activiteiten die verzet gaan worden. Ook zoals dat de afgelopen Pasen geen vieringen in de kerken mochten zijn. Hiervoor zijn we van het Bisdom afhankelijk. Hiervan komen er regelmatig adviezen en aanpassingen door.

Uiteindelijk is er besloten om op de zondagen de kerk open te stellen voor gebed en om een kaarsje op te steken. Dit is door velen van u goed ontvangen en zo hopen we toch nog een beetje “Samen Kerk” te kunnen zijn. Voor de actuele tijden: zie elders in deze Stem en houdt ook de website in de gaten.

Vervolgens was er ook het 1^e Communiefeest voor de kinderen. Ook hiervoor zal een andere datum worden gekozen. De kinderen die dit jaar hun 1^e Communie zouden doen waren al druk bezig met de voorbereidingen. De 1^e Communie werkgroep zal u ook hierover in de Stem op de hoogte houden.

Ook waren er voorbereidingen voor een mooie feestelijke viering op 14 juni ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van St. Jan Geboorte in Kudelstaart. Waarbij ook nog een feestelijk samenzijn voor de parochianen zou worden georganiseerd.

Deze festiviteiten willen wij een jaar gaan verschuiven dus gaat het 151 jaar Sint Jan worden.

Dames en herenkoor en de Kudelkwetters kunnen nu ook hun mooie gezang niet laten horen. En ook hun repetities gaan even niet door.

Ook heeft u in de vorige Stem al kunnen lezen dat er een mooi bevrijdingsconcert in onze kerk zou zijn.
Ook dat is verschoven naar volgend jaar.

Verder willen wij iedereen bedanken voor de gaven van Actie kerkbalans die inmiddels zijn overgemaakt. Allen hartelijk dank hiervoor.

Helaas komen er door de omstandigheden van “dit moment” geen collecten-gelden binnen maar onze kosten gaan wel door.

Als u nog niet mee gedaan hebt met de Actie kerkbalans dan zouden wij het zeer op prijs stellen om dit als nog te doen.

U kunt dit doen door een overmaking op:

rek.: NL42 INGB 0000 0858 85 .

tnv.: St. Jan Geboorte Kudelstaart.

ovv.: Collecte-gelden

Alvast bedankt voor uw medewerking.



Ook nog dank aan alle vrijwilligers die zich hebben geschikt in de regelgeving van deze tijd.

Zoals de mensen die toch de straat opgaan om De Stem rond te brengen. Het drukken en verder klaar maken van De Stem gebeurt normaal door veel mensen maar ook nu is dit een heel beperkt groepje geweest.

De kerkschoonmaak is uitgesteld, liturgiegroepen verzetten hun bijeenkomsten enz. enz.

Dank aan de koster die toch, zoals u wel gehoord zult hebben regelmatig de klokken heeft geluid. Het was dan een landelijk advies, maar op deze manier konden wij toch van ons laten horen.

Wij hopen u allen spoedig weer in de zondagviering te ontmoeten, maar voorlopig is nog het advies om t/m 31 mei geen vieringen te doen.

Houdt u dus de berichten goed in de gaten.

Namens het Parochieteam St. Jan Geboorte Kudelstaart.

BELANGRIJK.

De Gebedsintenties voor de komende zondagen willen wij u niet onthouden.

U kunt bidden voor degene wie wij gedenken, en voor alle mensen die door de omstandigheden thuis zitten en ziek zijn of elders worden verzorgd. U kunt ook zelf een kaarsje branden.

Op een later tijdstip zullen wij hier meer aandacht aan besteden.

Houdt u vooral de Stem en de website goed in de gaten.

Heeft u geen mogelijkheid om de website te bezoeken, vraag iemand u daarbij te helpen.

Voor vragen kunt u bellen naar 06 45476876

Of een email naar ons secretariaat, ook het PCI is te bereiken via hun mailadres. Dit staat achterop de Stem.

De komende zondagen zal de kerk geopend zijn van 11.00 tot 12.00 uur.

Houdt u wel aan de gegeven veilige richtlijnen.

Mocht er in deze periode een uitvaart zijn, dan zullen wij ons ook aan de dan geldende opgedragen regels moeten houden.

Secretariaat stjangeboorteseccretariaat@live.nl 0645476876

www.rkkerkkudelstaart.nl

PCI.: pci.stjankudelstaart@gmail.com

HET PAROCHIETEAM WENST U
ALLEN ONDANKS ALLE
GEBEURTENISSEN EEN
GOEDE EN MOOIE MEIMAAND TOE.

DIVERSE MOGELIJKHEDEN
(ONDER VOORBEHOUD)

KERK OPEN:

Iedere zondag zal de kerk geopend zijn van:
11.00 uur tot 12.00 uur

Met Pinksteren op zondag 31 mei zal de kerk open zijn van
11.00 uur tot 13.00 uur

Uiteraard is er gelegenheid om een kaarsje op te steken.

Mocht u collectegeld willen doneren dan kan dat in het geldbakje
bij de kaarsjes.

Overmaken mag ook op nr.: NL42 INGB 0000 0858 85
t.n.v. St. Jan Geboorte Kudelstaart
m.m.v. Collecte.

SECRETARIAAT OPEN:

Ook het secretariaat zal voorzichtig de deuren weer openstellen.
Op maandag, dinsdag en vrijdag ochtend van 10.00 tot 11.00 uur.
Heeft u vragen kom gerust langs (op gepaste afstand)
U kunt eventueel ook even bellen. Tel.: 0297 – 324735

KARMELPAROCHE AALSMEER

Vanuit de Karmelkerk is een bericht ontvangen van overlijden op
78 jarige leeftijd van broeder Ferdinand van der Heijden.

Broeder Ferdinand heeft 38 jaar in Aalsmeer gewerkt en gewoond. Hij
vond dit zo staat vermeld de mooiste tijd van zijn leven. In 2012
verhuisde hij naar Zenderen. Zijn zorgzaamheid en vriendelijkheid
maakte dat hij zeer geliefd was in Aalsmeer.

Op 14 April is hij in kleine kring begraven te Zenderen.

GEBEDSINTENTIES:

3 mei. Jaap Broers

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen

Hein Zethof,

Evert Zethof

Eef Masselink

Henny Krom

Jan de Zanger

10 mei Eef Masselink

Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot

Trudie Baars van Kleef

Robbert van Leeuwen

Bep Burgers-Vink

Toos Buskermolen- de Boer

Riet van Wees-Bakker

Gezin Ostendorf

Voor alle moeders en oma's



17 mei Eef Masselink en overl fam. Masselink-Berns

Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen

Jan de Boer

Gerrit Peters

Sidney Paula Helena Loogman

Jan Meijer

Piet Buskermolen

Elisabeth v 't Hart-van der Geest

23 mei Eef Masselink

31 mei Eef Masselink

Riet Burgers-Donicie

Maria van Lent-Ninabe

LIEVE KERKGANGERS

We leven in een vreemde tijd: lock down, afstand houden, zo veel mogelijk thuisblijven, dus ook niet meer naar de kerk.

De koorleden vinden dit heel erg jammer. Met heel veel plezier en enthousiasme hebben we tot half maart gerepeteerd en gezongen tijdens de vieringen.

Dat deden we graag en willen dat ook weer heel graag doen. Wij missen u, misschien mist u ons ook.

Wij hopen u weer graag in de kerk te ontmoeten en een bijdrage aan de vieringen te leveren met onze zang.

Onderstaand gedicht (geschreven door S.P.) geeft mij hoop en vertrouwen dat alles weer goed komt, daarom wil ik het graag met u delen.

Natuur

*Terwijl wij op de rem staan
gaat de natuur gewoon door.
Bloemen gaan weer bloeien,
vogels zingen in koor.*

*De bomen krijgen weer bloesem,
ze worden weer mooi groen.
De dieren krijgen kleintjes
en wij hoeven niks te doen.*

*Wij zitten binnen,
houden afstand van elkaar.
Terwijl de natuur zich ontpopt
kijken wij er naar*

*Als je dan goed kijkt
en de schoonheid hier van ziet.
Zijn het kleine wonders
Waar je naar kijkt en van geniet.*

*Voel de warmte van de zon.
Zie de kracht van de bomen.
De natuur redt zich wel,
zolang wij er niet aankomen.*

*Zolang wij dit respecteren
het zien als een wonder.
Stil staan bij de schoonheid.
Dan beseft je pas: dit is bijzonder.*

*Geef het tijd en ruimte
en alles komt weer terug.
De natuur neemt de tijd,
wij willen soms te vlug.*

*En als we dan weer mogen.
Het leven leven wat we kennen.
Sta er dan wat vaker bij stil
in plaats van er aan voorbij te rennen.*

Waarschijnlijk moeten wij ook de tijd en ruimte nemen voordat wij elkaar ontmoeten in de kerk en u weer kunt genieten van de zang van Cum Ecclesia.

Corry van Lith Voorzitter Cum Ecclesia

50 JAAR KUDELKWETTERS.

Je zou het bijna vergeten maar het kinderkoor zit nog wel in het jubileumjaar. In onze jubileumviering, dat was op 8 december, hebben we een lied gezongen op de melodie van Glorie, glorie, halleluja.

Zing het maar eens uit volle borst. Want zingen is goed voor iedereen en wie weet gaan we het op een keer met een volle kerk zingen. Misschien met een aangepaste tekst. Succes!

Groetjes Paula



KOORLIED KUDELKWETTERS 50 JAAR

50 jaar geleden 'k weet nog wel hoe het begon.
Kwam een vrouw de klas in, in een keurige japon.
Zij zocht zangers voor een koortje zondags in de kerk.
Ja, dat was het betere werk.

50 jaar de Kudelkwetters,
Jongens, jongens, wat een spetters,
50 jaar de Kudelkwetters,
En dat is heel wat waard.

Vroeger moest je boven zingen, stond je uit het zicht.
Maar de deur naar boven zit nu bijna altijd dicht.
Zo staan wij nu hier beneden en dat is ook fijn.
Het gevoel er bij te zijn.

50 jaar de Kudelkwetters,
Jongens, jongens, wat een spetters,
50 jaar de Kudelkwetters,
En dat is heel wat waard.

Zingen van vergeving, Kumbaya is Afrikaans.
Engels en tweestemmig of een kerstlied in het Spaans.
Kyrie en Gloria of zelfs een hele mis.
O, wat klinkt dat lekker fris.

50 jaar de Kudelkwetters,
Jongens, jongens, wat een spetters,
50 jaar de Kudelkwetters,
En dat is heel wat waard.

't Kinderkoor is jarig en dat vieren we vandaag.
Al die jaren zingen want dat doen we toch zo graag.
En met zingen bidden mensen zeker wel voor twee.
Dus zing maar met ons mee.

50 jaar de Kudelkwetters,
Jongens, jongens, wat een spetters,
50 jaar de Kudelkwetters,
En dat is heel wat waard.



INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: “KUDELKWETTER” MARTIJN



Even voorstellen:

Ik ben Martijn Buskermolen, ben 13 jaar en zit in de brugklas van het Alkwin Kollege in Uithoorn. Mijn moeder heet Fleur en mijn vader René. Ik heb tweelingzusjes, Isa en Anouk. Het leukste vak op school vind ik gym dat krijg ik nu 2 uur per week.

Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor onze kerk?

Ik zing in het kinderkoor, sinds mijn 1^e communie.

Hoe ben je er toe gekomen om dit te gaan doen?

Tijdens de 1^e communie zongen de communicanten in het kinderkoor mee en dat kwam wel goed uit want zo op het altaar staan zonder iets te doen vond ik wel spannend. Het zingen was leuk daarom ben ik op het koor gebleven. Uiteindelijk ben ik alleen met Pien overgebleven van ons groepje communicanten.

Wat betekent de kerk voor je?

Ik vind het normaal om er naar toe te gaan. Ik ging al vaak mee als mama moest dirigeren, ik vind zelf het zingen heel leuk en daarom ga ik.

Heb je hobby's?

Ik zit op handbal en speel in RKDES D1, de trainingen zijn op maandag en woensdag en onze wedstrijden zijn op zaterdag of zondag dat hangt van de tegenstander af. Mijn positie is in de verdediging midden achterin, in de aanval gaan we met z'n allen en we scoren allemaal regelmatig.

Gamen doe ik met vrienden online. In deze corona tijd heb ik 's morgens online school, 's middags huiswerk en speel ik buiten en blijft er ook nog tijd over om te gamen.

Pianospelen was 4 jaar een hobby maar daar ben ik mee gestopt omdat ik geen zin meer had om te oefenen. In groep 8 speelde ik keyboard in een bandje en zongen we een lied op de muziek van Kensington voor de musical, dat was cool.

Wat was je leukste vakantie?

Vorig jaar in Frankrijk, we logeerden 2 weken in een stacaravan en er waren 2 leuke zwembaden.

Mis je school in deze Corona tijd?

Ik kan nu lekker uitslapen! We hebben elke dag een Live Meet met de leerkrachten en ik ga in een videogesprek met m'n vrienden huiswerk maken. Gister ging ik in mijn eentje werken, dan kun je je toch beter concentreren, haha! Maar het gaat wel goed hoor ik doe mijn werk tot het af is. Ik mis school niet maar wel de gezelligheid van samen met mijn vrienden zijn.

In de vorige Stem vroeg Cas:

Word je wel goed verzorgd op het koor want je bent één van de weinige jongens?!

De meisjes pesten me niet, het maakt mij niet zoveel uit dat er weinig jongens zijn. Ik vind het leuk om te zingen en vooral gezellig met de feestdagen.

Welke vrijwilliger of parochiaan wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Mijn opa Gerard v.d. Broek; opa hoelang speel je al gitaar in het Combo?



VAN DE BESTUURSTAFEL

Parochiebladen mei 2020

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.

Het is mei !!

Volop voorjaar. Weer lekker lang licht 's avonds. Deuren en ramen open. Jonge eendjes in de sloten. Handschoenen naar zolder en jurkjes en korte broeken voor in de kast. Ik denk aan meivakantie. Even niet naar school. De laatste studiesprint voor eindexamenscholieren. Koningsdag, 4 en 5 mei bijeenkomsten..... Er is zoveel anders dit jaar. Ik denk ook aan wandelschoenen, tuinieren, picknickmand of barbecue. Dat kan allemaal, maar dan in het klein. Geen groepen, veilige afstand. Het "nieuwe gewoon" waar we al een tijdje aan hebben kunnen wennen. Ik hoop dat het gaat en is vol te houden voor iedereen.

Vorige maand was het Pasen, vooraf gegaan door Palmzondag en de Goede Week (of was het een Stille Week?). We hebben als bestuur nagedacht, gediscussieerd, gewikt en gewogen. Wat we niet konden was duidelijk: Geen kerkvieringen of bijeenkomsten. Maar de kerk vierde haar grootste feest van het jaar. Een feest van Hoop en bemoediging. Iets wat we dit jaar misschien wel belangrijker vinden dat ooit. Dus... Kerken openstellen voor gebed of het opsteken van een kaarsje. Klokken luiden voor hoop. De gewijde palmtakjes aanbieden via de parochiekerken. Filmpjes van overwegingen en kleine vieringen via de website, Facebook of email verspreiden. Materialen en instructies gedeeld voor Palmpassen stokken. De Kruisweg is gebeden. Alle paaskaarsen in Uithoorn verzamelen, daar door pastoor Marco en kapelaan Derek in hun paaswake de Kracht van de verrezen Heer meegeven en vervolgens weer verspreiden. Zodat we in al onze 5 kerken het Licht van Christus kunnen aanschouwen. En zijn telefoontjes gepleegd. Kaarten gestuurd.

Extra nieuwsbrieven verstuurd.

En hoewel we dit alles als bestuur hebben besproken (via online-vergaderingen en email) zijn de meeste activiteiten toch door de parochieteams georganiseerd. Dit maakt duidelijk waar onze kracht nog steeds zit: bij de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Als de kerk geopend wordt, moet er iemand zijn die de deuren opent en sluit. De website updaten, een kaartje of kaarsje rondbrengen, de klok luiden, een nieuwsbrief schrijven.... Al de vrijwilligers die dit verzorgen worden snel gezocht en gevonden in de lokale netwerken. We zien overal dat mensen voor elkaar klaar staan. Zó mooi! #daslief

Het is mei!! Mariamaand. Een maand waarin we extra stilstaan bij de moeder van de Heer. Bij moeders in het algemeen: we vieren moederdag. Die stevige knuffel kunnen en willen we dit jaar niet geven. Maar aandacht, lieve woorden, een tekening, zelfgemaakt cadeautje, een bezoekje tot voor het raam misschien..... Alles om een lieve lach te creëren. Misschien moeten we er elke dag maar Moederdag van maken? En Vaderdag ook alvast?

We weten dat we het dit jaar extra moeten hebben van de kleine dingen om ons heen. De zon die schijnt. De helpende hand die je kan bieden en de aandacht en waardering waar je dankbaar voor mag zijn. We horen het vaak: Blijf gezond; denk aan elkaar; Samen zijn we sterk. Ik hoop dat het u allemaal goed gaat. Dat u tevredenheid kan ervaren en kan genieten in het groot en in het klein. Samen met u kijk ik uit naar Pinksteren. Voor nog meer kracht en vertrouwen.

Hartelijke groet,

Namens het Kerkbestuur,

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

Miranda van Rijn

secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com

06-50 963 187

Secretaris van Samenwerkingsverband

PAROCHIE-AGENDA 09-03-2020 / 03-04-2020

De agenda is leeg.

Wanneer er actueel nieuws is te melden komt er in de kerk een nieuwsbrief te liggen.

Ook de website houden we actueel met de laatste mededelingen.

www.rkkerkkudelstaart.nl

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 29 mei

Bij het secretariaat of op het e-mail adres:

redactiestem@hotmail.com / stjangeboorteseecretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 6 juni t/m 3 juli

Pastorie Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735

Redactie Stem Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022

Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85

Stichting "Vrienden van St. Jan"

(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45

Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28

Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64

pci.stjankudelstaart@gmail.com).