

De Stem

Jaargang 54 nr. 08



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE
Kudelstaartseweg 247
Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35
Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38
E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl

04 juli 2020

JAARGANG 54 NR. 08

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e woensdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

BESTE PAROCHIANEN

De corona-maanden zijn een hele bijzondere tijd geweest, maar hopelijk is die tijd voorbij. Toch heeft God deze moeilijke tijd toegelaten, om ons tot inkeer te brengen. Om in te zien wat werkelijk belangrijk is in ons leven en de vele dingen die overbodig zijn en die eigenlijk niet hoeven. Onze grootste rijkdom zijn de gemeenschap, de familie, de mensen om ons heen. Dit alles komt uiteindelijk van God, en daar zijn wij dankbaar voor.

Vanaf **zondag 5 juli** mogen wij het geschenk van de gemeenschap weer ervaren en het er zijn voor elkaar alweer tastbaar maken. Wij zullen immers met elkaar samen vieren. Ik heb de gezamenlijke vieringen echt gemist. Kapelaan Darek en ik hebben maandenlang dagelijks de mis voor de vijf parochies opgedragen. Wij deden het alleen, in de kapel van de kerk in Uithoorn waar wij wonen. Wij hebben jullie gemist.

Jezus zei “doe dit ter herinnering aan mij”, en die woorden herhalen de priesters iedere keer dat zij het lichaam en het bloed van Christus met hun handen opheffen. Het is een groot mysterie. Maar wat zeker is, is dat Jezus niet gewild heeft dat de priesters het alleen deden. Dat kan natuurlijk, maar uitzonderlijk. De mis is het moment waarin Jezus zich aan de gemeenschap geeft. Dus een priester die alleen viert, is een uitzondering. De mis vraagt om de ontmoeting tussen Jezus Christus en de gemeenschap. Jezus Christus heeft een Kerk achter zich gelaten, een gemeenschap. Tijdens de vieringen verschijnt Jezus Christus in ons midden en geeft ons te eten. De viering van de eucharistie is voor een christen zoals een voeding. Men kan niet maandenlang zonder eten. Daarom is het zo belangrijk dat de vieringen mogen herstarten. Tijdens de vieringen worden wij gevoed. Hedendaags wil men heel bewust eten. Wij willen weten wat daarin zit: hoeveel koolhydraten, hoeveel calorieën, hoeveel suiker enz.... Men MOET gezond eten, zegt men. Dus kopen wij allerlei zaden, bijzondere fruiten en groentes, superfoods, powerfoods, en wat dan ook. Maar de echte superfood zit in de oude Sint Jan aan de Kudelstaartseweg. Wij hebben het brood dat leven geeft. Niet een magie, wel een mysterie. Een geloof dat ons

samenbrengt en ons kracht naar kruis geeft. De kracht van God komt zelfs IN ons wonen, elke keer dat wij zijn lichaam als brood ontvangen. Laten wij van dit mysterie blijven genieten... Welkom terug in de Kerk!

Pastoor Marco



LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE

**Op 24 juni overleed Christina Maria Meijer, beter bekend als Stien of Christien op 86 jarige leeftijd. Christien werd zij genoemd tijdens haar afscheidsviering in onze kerk. Helaas door het corona mochten er verschillende dingen niet, waaronder het zangkoor. Door prachtige teksten en mooie muziek van de CD's werd het een warm, sfeervol afscheid van een lieve vrouw.

Eenvoudig, niet veel eisend maar met veel humor en goedheid heeft Christien haar leven geleid. Christien, een echte Kudelstaartse, heeft bijna haar hele leven aan de Kudelstaartseweg gewoond. (Het scheve huisje) en de laatste jaren in de Aletta Jacobstraat.

Christien werd uitgeleide gedaan door haar nichten en neven. Zij is in stilte gecremeerd.

Wij wensen de familie sterkte toe.

Uitvaartgroep: Anneke v.d. Jagt en Garry Scholte

AAN ALLE PAROCHIANEN.

Zoals u op het inlegvel heeft kunnen lezen worden er vanaf **zondag 5 juli** weer vieringen in onze parochie gehouden.

Hierbij willen wij u uiteraard van harte uitnodigen, en u verwelkomen.

Hierbij toch nog een wat nadere uitleg van het protocol zoals het in deze “nieuwe tijd” zal gaan gelden.

- We mogen vanaf 1 juli 100 personen in onze kerk ontvangen op veilige afstand. Onze kerk bevat na het bepalen van de plaatsen ongeveer 55 plaatsen die bezet mogen worden. U zal worden gevraagd of u klachten heeft, zoals hoesten, koorts enz. (Het opgeven van uw telefoonnummers/e-mailadres is noodzakelijk om u te kunnen bereiken mochten er klachten komen van ziek zijn worden gemeld.)
- Vervolgens krijgt u een plaats aangewezen en volgen we de looproute. Het kan dus zijn dat u niet op uw gebruikelijke plekje komt te zitten. De plekken zijn aangegeven met rode hartjes en er zal al een boekje klaarliggen.
- Er is mogelijkheid om uw handen te reinigen. Ook zijn er tissues aanwezig.
- Tijdens de vieringen zal er van pianobegeleiding of cd-muziek gebruik worden gemaakt. Meezingen is nog verboden. Zo-ook het handen schudden tijdens de vredeswens.
- Communie uitreiken zal vanachter een scherm gebeuren. Er wordt langs de rechterzijde naar voren gegaan, handen kunt u reinigen en via een hosti-tang zult u de hostie ontvangen. Vervolgens kunt u langs de andere zijde weer terug naar uw plaats. Houdt bij dit alles gepaste afstand!

- De collecte tijdens de viering zal komen te vervallen. Bij het verlaten van de kerk zal achterin de kerk een collecteschaal staan. Overmaken mag ook NL42 INGB 0000 0858 85 (tnv St. Jan Geboorte ovv collecte)
- Aan het einde van de viering kunnen we ook weer bank voor bank en met gepaste afstand de kerk verlaten.

Indien het weer het toelaat kunnen we op het kerkplein, ook op gepaste afstand koffie drinken.

Wij hopen dat u begrip heeft voor al deze regeltjes

Het parochieteam.

JUBILEUMKAARSEN.

Na het in stilte vieren van ons St. Jan jubileum kunnen we op zondag 5 juli weer bij elkaar komen.

Voor de gelegenheid van 150/151 jaar zijn er mooie kaarsen aangekocht. Er zal vanaf nu gelegenheid zijn om deze bij ons te kopen.

Na de viering achter in de kerk.

U kunt deze ook op ons secretariaat verkrijgen of reserveren per telefoon of per mail.

De kaarsen gaan € 10,= kosten.

Het parochieteam.



AAN ALLE VRIJWILLIGERS / WERKGROEPEN.

Allereerst een woord van dank aan alle vrijwilligers en werkgroepen voor jullie begrip in de afgelopen periode.

Door het wegvallen van de vele activiteiten kwamen ook de diverse werkgroepen stil te liggen. Zoals de liturgiegroepen, de koren enz.

Toch is er veel werk verzet de afgelopen periode. Zeker door het parochieteam en het secretariaat.

Ook om mensen van de risicogroepen te beschermen is er veel opgepakt door mensen die wel konden komen en actief konden zijn.

Nogmaals heel hartelijk dank hiervoor.

Omdat er vanaf heden weer activiteiten zijn zullen ook de gemaakt roosters weer worden opgepakt.

Dus het werk voor de Stem gaat weer volgens rooster..

Ook de kerkschoonmaak is weer van start. De handwerkgroep is weer aanwezig op de pastorie. Ook zal er na de vieringen, bij mooi weer, koffie geschonken worden op het kerkplein.

De werkgroep 1^e communie is weer van start gegaan.

1^e Communie zal zondag 20 september in onze kerk zijn.

Hierover zullen zij u zelf berichten.

De zangkoren mogen nog niet zingen, maar ook deze groep is wel op afstand bij elkaar geweest.

Allen nogmaals dank voor jullie begrip.

Parochieteam/secretariaat

OUDEREN ONTMOETINGS DAG. 2020.

HELAAS HELAAS !!!

Onze jaarlijkse ouderen en ontmoetingsdag in september gaat dit jaar helaas niet door.

Dit vinden wij jammer, maar om niemand in gevaar te brengen is er besloten om deze dag niet door te laten gaan vanwege de corona.

Wij hopen dat alles een jaar kan worden opgeschoven zodat we in 2021 weer kunnen gaan organiseren voor deze mooie en gezellige dag.

Wij hopen dat we allen goed gezond mogen blijven en we u dan weer mogen verwelkomen.

Namens het bestuur
Marijke Buskermolen.

BEDANKT !!

In deze coronatijd is het heel bijzonder om ook nog eens 60 jaar getrouwd te zijn, het kan niet gevierd worden zoals je graag zou willen. Maar wij zijn toch verrast met heel veel kaarten, bloemen en leuke berichtjes.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Piet en Riet Lammers.

15 augustus MARIA HEMELVAART

bedevaart vanuit Aalsmeer,
Kudelstaart, de Nes,
Uithoorn en De Kwakel

*VIERING: 11.00 uur bij de grot

*12 uur LUNCH (zelf meenemen)

*13.15 uur Rozenkransgebed

Vertrek per fiets:

De Burght 10.00u

De Kwakel 10.15u



Noordeinde 28, 2435 AG ZEVENHOVEN

Toegangsk kaart verplicht

Reservering en Info voor 1 augustus 2020:

secretariaat tel. 0297-324735

stjangeboorteseecretariaat@live.nl

VIERINGEN

Zo. 05 juli 11.00 uur Eucharistieviering

Lector: Lucy

Koster: Gerard

Zo. 12 juli 11.00 uur Woord-Communieviering

Lector: Willy

Koster: Aad

Zo. 19 juli 11.00 uur Woord-Communieviering

Lector: Cees

Koster: Pieter

Zo. 26 juli 11.00 uur Woord-Communieviering

Lector: Lucy

Koster: Ageeth



GEBEDSINTENTIES

Zo. 05 juli Jaap Broers
Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Theo Rekelhof
Hein Zethof
Evert Zethof
Uit dankbaarheid voor een 60 jarig huwelijk
Henny Krom
Christien Meijer

Zo. 12 juli Eef Masselink
Bep Burgers-Vink
Toos Buskermolen-de Boer
Riet van Wees-Bakker
Piet Buskermolen
Elizabeth van 't Hart-van der Geest
Huub van 't Hart (jaargetijde)
Christien Meijer



Zo. 19 juli Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Robbert van Leeuwen
Uit dankbaarheid
Het gezin Ostendorf
Christien Meijer

Zo. 26 juli Eef Masselink
Gerrit Peters
Anna Röling-Blok
Uit dankbaarheid
Christien Meijer



50 jaar Kudelkwetters

EEN FANTASTISCHE AVOND!

Wat fijn dat koren meer vrijheden krijgen. Maar ja, met de vakantie voor de deur, gaan we, zoals het er nu naar uitziet, in augustus pas weer van start en zouden we elkaar nóg langer moeten missen.

Om het seizoen toch nog gezellig af te sluiten zijn de Kudelkwetters op donderdag 25 juni bij elkaar gekomen.

Om 18.45 uur werden zij verwacht aan de Herenweg bij visser Theo om te zwemmen. De weersomstandigheden waren perfect.

De temperatuur van de Westeinder was zo lekker dat ze alleen voor een koekje met limonade het zwemmen nog wel even wilden onderbreken. Mooi om de kinderen zo met elkaar te zien. Iedereen heeft er van genoten. Een ijsje maakte het compleet. Toen ook de Snoekjes uit het water waren, was de rust aan de Herenweg weergekeerd. Het was een cadeautje deze avond.

Dank aan iedereen die zich op welke manier dan ook, heeft ingezet voor de Kudelkwetters.

Paula.



Een mooie vakantie en blijf gezond!

Kudelkwetters en bestuur

Werkgroep gezinsvieringen



1^e HEILIGE COMMUNIE

Woensdag 24 juni zijn we weer een klein stukje op weg gegaan in het 1^e communie treintje.

De kinderen kwamen met hun werkboek naar de kerk.

Vanwege het mooie weer zijn we lekker in de pastorietuin gaan zitten. Op weg naar de 1^e communie is het verhaal van Jezus laatste avondmaal verteld. Als alles goed gaat mogen de kinderen in september alsnog hun 1^e Heilige communie doen en een feestje vieren. Maar eerst gaan we van de vakantie genieten.

Fijne vakantie toegewenst!
Communicantjes en werkgroep.



NIEUWS VAN PCI

De actie met Pinksteren voor de ouderen van onze parochie, die ouder dan 80 jaar zijn, is warm ontvangen. Een tiental vrijwilligers ging naar de betreffende adressen om een mooie orchidee, een passende tekst en een flyer van Aalsmeervoorelkaar te brengen. Velen waren blij verrast en -op afstand werden de laatste nieuwtjes/wetenswaardigheden uitgewisseld.

Onze nieuwe bisschop Mgr. J. Hendriks schreef in zijn brief van 2 juni jl. over de caritas: "Christen-zijn uit zich in daden. Niemand kan christen-zijn zonder daden van concrete naastenliefde. In wat we doen voor onze naaste, wordt christen-zijn zichtbaar en concreet. Dáárin wordt duidelijk dat christen-zijn niet om 'mooie woorden' gaat, maar dat het écht is (vgl. 1 Joh. 3, 16-18).

De beleving van de onderlinge liefde en de zorg voor armen en de mensen in nood, was hét kenmerk van de eerste Christenen. Anderen werden daardoor aangetrokken en wilden het evangelie en de geloofsgemeenschap leren kennen (vgl. Hand. 2, 42-47; 4, 32-36).

Caritas is dus een wezenlijk en aantrekkelijk aspect van ons kerk- en christen-zijn; inzet voor caritas en vriendschap met de armen zijn noodzakelijk."

In dat kader en tevens gericht op de tijd waarin we leven, vonden we een tekst van M. Husing, die daar mooi op aansluit.

De pci is er voor jou!

Een helpende hand bij noden en behoeften.



Hulp nodig? Mail naar:
pci.stjankudelstaart@gmail.com



Geven en ontvangen

De Indische evangelist Sadhu Sundar Sinhg vertelt in één van zijn geschriften het volgende verhaal.

“Toen ik met een man uit Tibet in de bergen liep en wij met een sneeuwstorm te maken kregen, zagen we onderweg dat een man naar beneden gestort was. Hij lag onderaan de berghelling.

Ik zei: Wij moeten naar beneden en hem helpen!”

De ander antwoordde: “Niemand kan dat van ons verwachten. Het is voor ons al gevaarlijk om hier te komen.”

Als we toch moeten sterven”, antwoordde ik, “dan is het beter te sterven, terwijl we proberen iemand te helpen.”

Mijn metgezel dacht er anders over en liep door.

Ik ging voorzichtig naar beneden, nam de verongelukte man zo goed en zo kwaad als het ging op mijn schouders en droeg hem met veel moeite naar boven.

Door deze krachtinspanning kreeg ik het warm en daardoor verwarmde ik ook de door en door koude man. Zo werden we beiden voor bevriezing gered.

Na enige tijd vond ik mijn eerste metgezel weer terug. Hij lag levenloos in de sneeuw. Oververmoeid wilde hij waarschijnlijk even rusten.

Toen heb ik begrepen wat het betekent: “wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat”.

We zitten nog steeds in een tijd dat het coronavirus onder ons is. Gelukkig hebben we meer vrijheden gekregen, zodat de zomerperiode ons meer mogelijkheden geeft om er op uit te gaan. Toch vinden we het raadzaam om goed op elkaar te blijven letten ener voor elkaar te zijn. We wensen jou en u een gezellige, gezonde zomertijd toe.

Namens de werkgroep PCI,
Sigrid Mulder en Wil Kraan

INTERVIEW MET VRIJWILLIGER: JOOP VAN LEEUWEN

Even voorstellen:

Joop is 79 jaar en 54 jaar getrouwd met Ria. Ze hebben 4 kinderen, schoonkinderen en 9 kleinkinderen.

Joop vertelt: mijn vader had een rozen kwekerij op de Kudelstaartseweg, die heb ik later overgenomen. We hebben het uitgebreid naar een Tuincentrum, deden ook aan evenementenversieringen, reden mee met een zelf gestoken luxe corsowagen en Ria maakte ook nog bruids- en rouwboeketten.



In de vorige Stem vroeg Gerard v.d. Broek: Joop, wat doe jij en heb je al niet voor de kerk en de gemeenschap gedaan?

Ik ben begonnen toen ik 8 of 10 jaar was bij pastoor van Kessel als misdienaar, pastoor Trouborst kwam daarna dat was een aparteling, niets hoefde meer, o.a. geen hoedjes meer op in de kerk. Er waren elke dag 2 missen 1 om 7 en 1 om 8 uur. Ik moest om 7 uur dienen, we waren dan met 2 misdienaars. Je ging met de collecteschaal rond voor kaarsengeld, dan moest je de dubbeltjes tellen en zoveel kaarsen aansteken zoveel dubbeltjes er waren. Na die week dagelijks dienen had je een paar weken vrij. Bij rouwtjes en trouwtjes moest je vrij vragen van school. Rond mijn 20^e ben ik in het LTB bestuur gekomen. De oogstdankviering was altijd bijzonder. De kwekers gaven bloemen en met een aantal mensen gingen we de kerk versieren, gewijd aan oogstdanken, dat heb ik jaren gedaan.

De Kerststal bouwen doe ik ook al zo'n 40 jaar, pastoor van Dijk had een soort kerststal gefrommeld waar ik commentaar op had, hij zei: "doe het dan zelf" dus begon ik met Frans (v.d.Aardweg) en Jan (v.d. Hoek) en niet veel later Joop (Wegbrands). Nu bouwen Joop, Wim (v.d.Meer) en mijn persootje hem nog steeds, we zijn er zo'n 2 avonden mee bezig en dan plaatsen we ook de kerstboom op het plein nog.

Wat heeft je bewogen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen?

Ik ben gevraagd. En als je commentaar hebt op het versieren dan ga je het zelf doen.

Doe je nog ander vrijwilligerswerk?

Nee niet meer.

Wat betekent de kerk voor je?

Vroeger was het bijzonder en belangrijk, je ging elke zondag en soms vaker, en naar het lof, je was vaak in de kerk. En je werd gestuurd van huis uit. Nu betekent het veel minder als toen maar als er iets bijzonders is gaan we.

Heb je hobby's?

Fietsen en rommelen in de tuin.

Gerard vroeg ook nog: "en hoe vind je het wonen in ons Antoniushof?"

Super, want als je bij het bedrijf woont zoals wij tot een paar jaar terug, ben je altijd bezig, en nu hier ga ik nooit meer weg! Het is een leuke buurt en gezellige mensen.

Wil je nog iets zeggen?

Er zijn veel vrijwilligers, jammer dat er weinig mensen in de kerk komen. Hopelijk wordt het weer drukker in de kerk.

Welke vrijwilliger of parochiaan wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Piet en Annie Buskermolen, Piet wat een mooi boek is het geworden "Kudelstaart in oorlogstijd", hoeveel tijd heb je daar wel niet aan besteed?



Foto's van een oogstdankviering

BESTE BANNEUX REIZIGERS

Na het annuleren van de reis in Mei naar Banneux, hebben wij helaas moeten besluiten dat ook de reis in Augustus niet door kan gaan. Juist in deze tijd hadden wij graag de steun en troost bij Maria gezocht om ons kracht te geven vol te houden.

We begrijpen dat het besluit om niet naar Banneux te gaan als een teleurstelling voelt. Zeker voor hen die met plezier en geloof uitzien naar het bezoek aan de Maagd der Armen. Helaas, het is beter zo.

We hopen in 2021 weer naar Banneux te kunnen. Hierbij stuur ik u vast de data hiervoor. 14 t/m 18 mei 2021 en 27 t/m 31 aug 2021.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en anders kunt u altijd contact opnemen met Ellen van de Laan 06-30918592 of Eva Onderwater 0297-222208 of

banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

Met hartelijke groet,

Het bestuur van Caritas Banneux bisdom Haarlem – Amsterdam

VAN DE BESTUURSTAFEL

Parochiebladen juni-juli 2020

Beste parochianen en belangstellenden
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Het is een vreemde tijd geweest. En die is nog lang niet achter de rug. Er zijn overal nog zo veel beperkingen. En dat is natuurlijk maar goed ook. Ik ben heel dankbaar dat die 2^e covid-golf waarvoor zo is gewaarschuwd (nog) niet gekomen is. En daar hebben we met elkaar voor gezorgd. Thuis blijven (werken), afstand houden, feestjes overslaan en bij sommigen ook zelf je haren knippen.

We hebben zoveel moeten aanpassen dat de kerk misschien niet meer standaard in dat rijtje wordt genoemd. Maar anderen hebben juist die inspiratie, hoop en dankbaarheid uit de kerk sterk gemist. De zangers van onze vele koren weten dat ze voorlopig nog niet terug kunnen keren in de liturgie en de gezelligheid van het kopje koffie na de dienst zit er ook nog niet in deze zomer.

Om alles goed te kunnen voorbereiden en om ook echt “samen te komen” hebben we er voor gekozen pas na 1 juli met de vieringen te beginnen. We

kunnen dan een maximaal aantal mensen toelaten dat met de afstand-regels past in het kerkgebouw.

We zullen moeten werken met reserveringen en vaste zitplekken in de kerkbanken. De communie uitreiking, collecte en vredeswens zullen anders verlopen. En we mogen niet zingen. Maar bedenk eens wat we wel weer kunnen: Samen komen in het huis van God. Bekende gezichten zien. Met plezier zullen we een stapje aan de kant zetten voor elkaar. Daar staat vast een vriendelijk woord tegen over. We kunnen een viering van de liturgie bijwonen met onze eigen voorgangers, eigen lectoren en we bidden voor onze eigen intenties.

Misschien bent u wel 1 van de vele (extra) vrijwilligers die we nodig hebben (voor of achter de schermen) om de vieringen veilig te laten verlopen. Weet dan dat alle inzet zeer gewaardeerd wordt.

Kortom: Wat kijken wij er naar uit om in juli weer “echt” naar de kerk te gaan. U bent van harte welkom!

Hartelijke groet, namens het Kerkbestuur, Miranda van Rijn

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 05-07 9.30 Wo-Co.viering

Zo. 12-07 9.30 Euch.viering

Zo. 19-07 9.30 Wo-Co.viering

Zo. 26-07 9.30 Wo-Co.viering

Emmausparochie, Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo. 05-07 11.00 Euch.viering

Zo. 12-07 11.00 Euch.viering

Zo. 19-07 11.00 Euch.viering

Zo. 26-07 11.00 Euch.viering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo. 05-07 09.30 Euch.viering

Zo. 12-07 09.30 Wo-Co.viering

Zo. 19-07 09.30 Wo-Co.viering

Zo. 26-07 09.30 Euch.viering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo. 05-07 9.30 Wo-Co.viering

Zo. 12-07 9.30 Wo-Co.viering

Zo. 19-07 9.30 Euch.viering

Zo. 26-07 9.30 Wo-Co.viering

PAROCHIE-AGENDA 06-07-2020 / 31-07-2020

Ma. 27 juli 09.00 uur Kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 24 juli

DE VOLGENDE STEM IS VAN 01 AUGUSTUS T/M 28 AUGUSTUS

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).