



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboorteseccretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

29 augustus 2020

JAARGANG 54 NR. 10

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

Verlangen en Hoop

Als je mij nu zou vragen: wat zou een goed thema zijn voor het komende werkjaar, dan zou ik zeggen: Verlangen en Hoop. Beide begrippen zijn door en door Bijbels. En tegelijk in deze crisis ook helemaal actueel.

Immers we verlangen allemaal naar een einde van de huidige onzekerheid, naar samen zijn, samen zingen, samen koffiedrinken. We verlangen naar een arm om onze schouder, een kus op onze wang. Al die dingen die we zijn verloren in de huidige crisis. En tegelijk kunnen we niet zonder hoop. Hoop wordt geboren uit vertrouwen. Het vertrouwen dat het goed komt. De hoop dat alles weer normaal wordt, of beter nog, nieuw wordt. Dat wij, mensen, leren uit deze crisis, beter met elkaar en met de wereld om te gaan. Dat het als het ware meer nog dan vroeger beeld mag worden van hoe God het bedoeld heeft.

Een bloem en de zon

Verlangen en hoop kunnen we ook bezien vanuit ons geloof. Ik vergelijk het met een bloem en de zon. Een bloem kan zonder zonlicht onmogelijk groeien en openbloeien. Verlangen en hoop zijn als de bloem en de zon. Onze verlangens worden pas echt wakker gemaakt als we hoop hebben. Die hoop is een bron van leven buiten onszelf die ons doet groeien en ontluiken. Die bron is Jezus, hij verlicht ons. Hij wil niets liever dan ons heel maken en tot groei en bloei laten komen.

Hoop in de Bijbel is sterke verwachting. Zo sterk dat het krachten vrijmaakt die de wereld ten goede veranderen.

Jesaja spreekt dat mooi uit:

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Zie hoe groot de kracht is die het geloof ons kan geven. Daar waar Verlangen en Hoop worden verbonden, ontstaan nieuwe beelden en nieuwe krachten. Dat zie je in een prachtige beeld dat ontworpen is door kunstenaar Dick Amesz. Hij combineerde de hartvorm (verlangen) met het anker (hoop) en zo ontstond een beeld dat meer in zich heeft dan slechts de combinatie hart-anker. Als voorbeeld de mens als top van het anker. Als u goed kijkt zult u ongetwijfeld zelf nog andere vormen en/of symbolen ontdekken.

Zo is het met ons mensen die geloven, die blijven volharden in verlangen en hoop. Door ons geloof worden we krachtige mensen die meer kunnen dan we zelf voor mogelijk houden. Ik heb dat mogen aanschouwen als ik zie met hoeveel kracht en liefde we met elkaar verbonden blijven in deze coronatijd. Ik geef u daarom deze twee woorden mee het nieuwe werkjaar in:

Verlangen en Hoop. Niemand weet wat ons te wachten staat. Maar zolang verlangen en hoop groeien in ons hart, zullen we uitkijken naar de dag dat de wereld bevrijd zal zijn van de anderhalve meter. Tot die tijd blijven we krachtig, hoopvol en vol vertrouwen er zijn voor elkaar op veilige afstand.



verlangen & hoop

Ontwerp: Dick Amesz

Diaken Jeroen Hoekstra

VREUGDE EN VERDRIET.

Maandag 17 augustus is Annie Buskermolen van der Knaap nadat zij het laatste sacrament van de zieken heeft gekregen overleden.

Annie zou vrijdag 21 augustus 92 jaar geworden zijn.

Zij verbleef nadat ze thuis was gevallen, in verpleeghuis Rozenholm.

Annie was de weduwe van Wim Buskermolen en moeder van een groot gezin. Zij woonde eerst aan de Kudelstaartseweg en daarna aan de Mijnsherenweg waar ze een rozenkwekerij hadden.

Toen zoon Piet het bedrijf overnam zijn Annie en Wim verhuisd naar de Hoofdweg. Hier woonde zij tot eind 2018. Doordat de jaren gingen tellen wilde zij graag wat centraler wonen en dichterbij de winkels.

Zij besloten te verhuizen naar de Boerhaavehof. Helaas was dat voor haar man Wim van korte duur. Dat was een moeilijke periode voor Annie. Zij was bij vele in Kudelstaart een bekend en actieve vrouw. Zo deed zij als vrijwilligster veel voor de kerk, de Zonnebloem, en de 'oudere en ziekendag'. Zij haalde tot op hoge leeftijd op zondag mensen op die graag naar de kerk wilden maar er niet meer zelfstandig konden komen.

Annie is na een besloten uitvaartviering omringt door haar kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen op ons kerkhof begraven.

Moge zij rusten in vrede. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen.

*Dinsdag 18 augustus overleed Wim Buskermolen op 84 jarige leeftijd. Wim verbleef de laatste weken in verpleeghuis Bornholm. Hij woonde lange tijd aan de Kudelstaartseweg en is daar begonnen als kweker. Later werkte hij bij de CTAV als vertegenwoordiger in de technische branche. Hij verkocht schermdoekinstallatie voor in de kassen maar ook de zonwering wist hij aan de man te brengen.

Wim is later samen met zijn vrouw Toos op de Kudelstaartseweg blijven wonen waar hij op de oude plek van garage Maas een mooi appartement op de hoek met de Herenweg heeft betrokken. Hij heeft vele jaren gezongen bij het dames- herenkoor Cum Ecclesia en was daar ook een aantal jaren voorzitter van. Zo'n 9 jaar geleden moest Wim om gezondheidsredenen stoppen met zingen en is tot erelid benoemd, zodat hij altijd op de hoogte bleef van het wel en wee in het koor en uitgenodigd werd voor de jaarlijkse uitjes en feestjes. Hij besloot vorig jaar nog te verhuizen naar het Nobelhof. Helaas heeft hij daar maar kort mogen wonen, de pijn in zijn lichaam werd te veel en ook het lopen lukte niet meer zo goed. Hij werd opgenomen in het verpleeghuis Bornholm. Maandag 24 augustus is Wim na de afscheidsviering in besloten kring naar het crematorium gebracht.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe om dit verdriet te dragen.

De uitvaartgroep

VIERINGEN

Zo. 30 aug. 11.00 uur DOP-viering mmv Cantors

Lector: werkgroep

Koster: Pieter Bruin

Zo. 06 sept. 11.00 uur Eucharistieviering mmv Kinderkoor

Gezinsopening-viering van het nieuwe werkjaar

Lector: werkgroep

Koster: Jan Zethof

Zo. 13 sept. 11.00 uur Eucharistieviering mmv Cantors

Lector: Lucy Rekelhof

Koster: Gerard v.d. Jagt

Zo. 20 sept. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor

1^e Communie

Lector: werkgroep

Koster: Aad Buskermolen



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 30 aug.** Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Annie Buskermolen-v. d. Knaap
Wim Buskermolen
- Zo. 06 sept.** Jaap Broers
Hein Zethof
Evert Zethof
Eef Masselink
Uit dankbaarheid
Ad Verschueren
Christien Meijer
Annie Buskermolen-v. d. Knaap
Wim Buskermolen
- 
- Zo. 13 sept.** Simon de Boer en Cristina de Boer-Wahlen
Eef Masselink
Robbert van Leeuwen
Jan Rodenburg
Henny Krom
Annie Buskermolen-v. d. Knaap
Wim Buskermolen
Het gezin Ostendorf
Anna Röling-Blok
Piet Buskermolen
- Zo. 20 sept.** Eef Masselink en overl. Fam Masselink en Berns
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Annie Buskermolen-v d Knaap
Wim Buskermolen
Alle communicantjes en hun familie
Gerrit Peters

1^E HEILIGE COMMUNIEVIERING
20 SEPTEMBER OM 11 UUR



Op 20 september is het dan eindelijk
zover,

DUBY, IMKE, JAKUB, MATEUSZ,

NICOLE, NORA, OLIVIA,

RENS, ROXX, SILVIJN, TIMO,

WERONIKA, EN YFKE.

zullen op deze dag hun 1^e Heilige communie ontvangen van kapelaan
Darek.

Werkgroep 1^e H. communie.



ONZE KOREN EN CORONA

Inmiddels zijn de eerste koorrepetities weer achter de rug.

Met het dames en herenkoor is dat wel even wennen.

De koorleden staan op afstand in de kerkenbanken.

In de viering mogen er zes mensen zingen.

Met drie groepen redden we dat wel.



De kinderen van het kinderkoor mogen wel bij elkaar op het altaar. Maar er is ruimte genoeg zodat ze toch uit elkaar kunnen staan.

Natuurlijk staan er middeltjes om de handen te ontsmetten.

Zij zijn aan het oefenen voor de gezins-openingsviering van het nieuwe werkjaar op 6 september. Dit is een eucharistie. U bent van harte uitgenodigd voor deze viering. Aanmelden is wel handig vanwege de beperkte ruimte. Maar in de vieringen die in coronatijd zijn gehouden was er altijd plek genoeg.

Paula

WIJZING PASTOOR MARCO SECRETARIAAT.

Met ingang van 1 september zal Pastoor Marco iedere 2^e en 4^e donderdag op het secretariaat / pastorie aanwezig zijn.

OVERZICHT COLLECTES 2018

	collectes	Uitv/huw	kaarsen
2019			
jan	455,00	363,20	85,98
febr	415,00	383,32	110,99
maart	473,07	133,72	103,00
april	591,25	582,92	82,65
mei	524,66		67,70
juni	601,36	106,72	84,52
juli	418,88		106,15
aug	299,49	296,35	61,74
sept	505,73		112,83
okt	381,12	340,82	65,40
nov	515,04		156,82
dec	706,30	145,65	106,71
kerstmis	1510,73		112,44

2020

jan	591,72	291,42	126,85
febr			
maart	284,69		252,93
april			
mei			
juni			
juli	342,45	73,10	214,50
aug			

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 30-08 9.30 Euch.viering
Zo. 06-09 9.30 Euch.viering
Zo. 13-09 9.30 Euch.viering
Zo. 20-09 9.30 Oecumene elders

Emmausparochie, Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo. 30-08 11.00 Euch.viering
Zo. 06-09 11.00 Euch.viering
Zo. 13-09 11.00 Euch.viering
Zo. 20-09 11.00 Euch.viering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo. 30-08 9.30 Wo-Co.viering
Zo. 06-09 9.30 Euch.viering
Zo. 13-09 9.30 Wo-Co.viering
Zo. 20-09 9.30 Euch.viering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo. 30-08 09.30 Wo-Co viering
Zo. 06-09 09.30 Wo-Co.viering
Zo. 13-09 09.30 Euch.viering
Zo. 20-07 09.30 Euch.viering

STEM LEZEN VIA DE WEBSITE.

Wist u dat de Stem ook te lezen is via onze website.

Open de website www.rkkerkuddelstaart.nl

In de bovenste balk onder het kopje Stem staat -archief-

Als u dit open klikt dan verschijnen alle uitgaven van de Stem.

Veel leesplezier.

Door vakantie is er deze keer geen interview.

PAROCHIE-AGENDA 31-08-2020 / 25-09-2020

Wo.	02 sept.	19.30 uur	1 ^e H. com in de kerk + p.t. (2)
Ma.	07 sept.	9.00 uur	Kerkschoonmaak
Vrij.	11 sept.	09.00 uur	DOP voorb. 25 okt.
Ma.	14 sept.	20.00 uur	Ouderaavond 1 ^e comm. School
Vrij.	18 sept.	15.00-17.00 uur	Generale 1 ^e communie
		19.00 uur	Kerk versieren voor 1 ^e com.
Di.	22 sept.	19.45 uur	PCI D.B.
Woe.	23 sept.	14.00 uur	Kindermiddag 1 ^e com.

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 18 sept.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 26 SEPTEMBER T/M 23 OKTOBER

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).