

PAASTEM

Jaargang 55 nr.04



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE
Kudelstaartseweg 247
Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35
Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38
E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl

27 maart 2021

JAARGANG 55 NR. 04

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

VANUIT HET PAROCHIE-TEAM.

Beste parochianen,

De komende Paastijd komt er weer aan.

Na een jaar van onzekerheden vanwege het corona-virus kunnen we dit jaar wel de Goede Week en Pasenvieringen houden.

Op de middenpagina kunt u deze vieringen met de tijd voor onze parochie vinden. En wellicht ten overvloede zullen we omdat er toch regionaal wat aanpassingen zijn (in verband met avondklok) ook die van de andere 4 parochies vermelden. Daardoor heeft u nu de keuze uit de verschillende locaties..

Alle vieringen van onze parochie kunt u ook per live stream bekijken.

Degene die zich hiervoor hebben opgegeven krijgen automatisch de codes van deze stream per mail doorgestuurd.

Degene die alsnog de code willen ontvangen kunnen een mail sturen naar het secretariaat **stjangeboorteseccretariaat@live.nl** U ontvangt dan ook onze codes.

Wilt u de vieringen zelf in de kerk bijwonen: Wij mogen (bij het drukken van deze Stem) nog steeds maar 30 personen per viering in de kerk verwelkomen.

Dus is reserveren gewenst U kunt hiervoor bellen naar het secretariaat 0297 324735 iedere dag tussen 09.00/12.00 uur. Of per bovengenoemd mailadres.

Voor de kruisverering op Goede Vrijdag is er gelegenheid om uw bloemen te brengen. Na de "Kruisweg met de kinderen tot aan "Het zingen rond het lijden" zal onze kerk open blijven.

Voor extra collecte bijdrage aan de parochie kunt u het ook overmaken:

Kerkbestuur St. Jan Geboorte Kudelstaart
NL42 INGB 0000 0858 85 o.v.v. collecte

Het Parochieteam wenst u fijne en mooie Paasdagen.



BESTE PAROCHIANEN,

Nu Pasen nadert en wij met blijdschap van de lente gaan genieten wil ik jullie een inspirerend en mooi waargebeurd verhaal vertellen, dat ik via priester-collega's heb gehoord.

Het gaat over een pastoor van een klein dorp in Spanje aan wie werd gevraagd of een kind met een verstandelijke beperking zijn misdienaar kon worden. Het kind heet Gabriel.

De eerste keer dat Gabriel ingeroosterd werd was de pastoor vergeten hem in te lichten over hoe en wat. Daarom zei hij op het laatste moment voor de viering tegen hem: "Gabriel, je moet alles doen wat ik doe, oké...?"

Gabriel nam die woorden heel letterlijk over. Toen de pastoor naar het altaar liep om het te kussen, gaf ook Gabriel het altaar een dikke kus. De pastoor moest lachen en de viering ging door.

Aan het eind van de viering vertelde hij aan Gabriel wat hij wel en niet moest doen en dat de priester de enige was die het altaar mocht kussen. Gabriel begreep niet waarom hij het altaar niet mocht kussen en vroeg met nadruk: "Kom op, ik wil het ook kussen...". De pastoor zei uiteindelijk dat hij het voor allebei zou doen. Het leek dat Gabriel de oplossing goed vond.

De volgende zondag, toen zij met de viering begonnen waren en de priester het altaar ging kussen, legde Gabriel zijn wang op het altaar en bleef zo enige tijd daar met een grote glimlach op zijn gezicht.

De pastoor dacht dat Gabriel zich had vergist, en aan het eind van de mis zei hij: "Gabriel, ik had je gezegd dat jij het altaar niet hoefde te kussen. Maar nu heb je helemaal je wang daarop gelegd. Wat mag dat betekenen? Gabriel zei: "Pastoor, ik heb hem niet gekust, HIJ heeft mij gekust...".

De Pastoor herhaalde: "Gabriel, neem mij niet in de maling..." Maar het kind antwoordde: "Écht, HIJ heeft me gekust!!!"

Toen begreep de pastoor dat het kind het meende. En hij werd bijna jaloers op de eenvoud en de tederheid van het kind. Toen alle mensen weggingen en de kerk leeg was, ging hij naast het tabernakel knielen en bad tot Jezus: "Heer... kus me zoals U Gabriel hebt gekust!".

Zo leerde de priester voor eens en voor altijd dat hij, voor hij het altaar van Christus kust zelf in zijn hart door Jezus gekust wil worden!

Dit klein verhaal herinnerde me aan de woorden van Jezus: "jij moet een kind zijn om in het koninkrijk van God binnen te komen". Mijn paaswens is dat wij allemaal leren om kinderen te worden, om de liefde van God met de eenvoud van Gabriel te mogen ervaren.

Pastoor Marco

BEDANKT

Hartelijk dank voor het mooie altaar bloemetje dat Willy van der Geest, ondanks het slechte weer, langs kwam brengen na de operatie van Frans.

De operatie is geslaagd en hij werkt hard aan zijn herstel.

Nogmaals dank,
Frans en Joke van den Aardweg.



VASTENAKTIE 2021

Een prachtig project dit jaar: Financiële Ondersteuning aan de Opleiding voor Beroepsonderwijs in diverse landen. U weet allen hoe belangrijk onderwijs is. Voor de mensen daar betekent onderwijs een veel betere toekomst. De opleiding geeft ze o.a. betere financiële mogelijkheden en dat is dan weer de kringloop voor gezondheid en geluk, die mensen weer doorgeven aan elkaar.

De folder in deze Stem vertelt het verhaal van Patrick die na een hele moeilijke start in zijn leven, nu in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Ook ondersteunt hij zijn moeder en wil nog graag zijn kennis delen met anderen.

De Missionaire Werkgroep wil deze actie van harte aanbevelen!!!

De rode bussen staan tot Pasen achter in de kerk.

Overmaken kan op banknr.: NL62 RABO 0380 1067 28

t.n.v. W.A.M. van der Geest-Lambalk penningmeester/Missiecomite

Alvast hartelijk bedankt, namens de werkgroep,
Willy v.d. Geest

Ga je mee op weg naar het paasfeest?

Palmpasenviering zondag 28 maart 11.00 uur

We vieren de intocht van Jezus in Jeruzalem. Je mag een mooie Palmpasen stok maken en meenemen naar de kerk. Hoe je een Palmpasen stok maakt zie je hieronder. Helaas is er geen optocht met de fanfare dit jaar.

Goede Vrijdag 2 april 15.00 uur

Jezus sterft aan het kruis.

De kinderen die dit jaar hun Eerste Communie doen, zullen het begin van het lijdensverhaal van Jezus naspelen.

Voor de kruisverering mag iedereen bloemen meenemen om stil te staan bij het leed van toen en nu.

Pasen zondag 4 april 11.00 uur

Het graf is leeg; Jezus is opgestaan en leeft!

Feestelijke viering met het kinderkoor en een deel van het Dames- en Herenkoor.

Na afloop mogen de kinderen weer paaseitjes zoeken in de tuin.



Hoe maak je een Palmpasen stok?



Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten. (Een stok is ongeveer 70 cm. En de andere 40 cm.) Het kruis kun je nu omwikkelen met stroken gekleurd crêpepapier. Versier de Palmpasenstok nu met zelfgemaakte papieren bloemen, kuikentjes, slingers. Je kunt ook aan een touwtje pinda's of krenten rijgen en dat als slinger gebruiken. Ook kun je er lekkere dingen aan hangen, zoals Paaseitjes, theezakjes, koekjes, etc. Als laatste steek je een broodhaantje boven op de Palmpasenstok.

Na afloop kun je je Palmpasenstok brengen bij iemand die oud, ziek of eenzaam is.

VIERINGEN

Zo. 28 mrt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor

PALMZONDAG

Lector: werkgroep

Koster: Gerard

13.00 uur Doop van Tiyenna Doeswijk

Do. 01 apr. 19.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors

WITTE DONDERDAG

Lector: Lucy

Koster: Aad

Vr. 02 apr. 15.00 uur Kruisweg met communicanten

Lector: werkgroep

Koster: Pieter

19.00 uur Zingen rond het lijden mmv. Cantors

Lector: werkgroep

Koster: Pieter

**Zo. 04 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor en
Cantors**

PASEN

Lector: werkgroep

Koster: Gerard

Zo. 11 apr. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors

Lector: Willy

Koster: Ageeth

Zo. 18 apr. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantors

Lector: Cees

Koster: Aad



REGIONAAL ROOSTER VOOR DE PAASTIJD

Hiervan liggen ook exemplaren op de tafel achter in de kerk

Palmzondag:

Aalsmeer	09.30 uur	Gezins Eucharistie
De Kwakel	09.30 uur	Eucharistie
	15.00 uur	Stabat Mater
Nes a/d Amstel	09.30 uur	Woord Communie viering
Uithoorn	11.00 uur	Eucharistie

Witte Donderdag:

Uithoorn	19.00 uur	Eucharistie
----------	-----------	-------------

Goede Vrijdag:

Aalsmeer	15.00 uur	Kruisweg
	19.00 uur	Oecumenische viering
De Kwakel	15.00 uur	Kruisweg
Nes a/d Amstel	15.00 uur	Kruisweg
Uithoorn	15.00 uur	Kruisweg
	19.00 uur	Viering van passie

Paaswake zaterdag:

Aalsmeer	19.00 uur	Eucharistie
Uithoorn	19.00 uur	Eucharistie

1^e Paasdag:

De Kwakel	09.30 uur	Eucharistie
Nes a/d Amstel	09.30 uur	Eucharistie
Uithoorn	11.00 uur	Gezins Eucharistie

2^e Paasdag

Aalsmeer	09.30 uur	Eucharistie
Nes a/d Amstel	09.30 uur	Gezins Woord en Communie
Uithoorn	11.00 uur	Eucharistie

GEBEDSINTENTIES

Zo. 28 mrt. Robbert van Leeuwen
Palmzondag Eef Masselink
 Trudy Baars-van Kleef
 Joop van Winsen
 Christien Meijer
 Voor onze dopeling Tiyenna

Pasen Ad Verschueren
 Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
 Hein Zethof
 Evert Zethof
 Jaap Broers
 Gerrit Peters
 Leen van den Bergen
 Riet van Wees-Bakker



Zo. 11 apr. Eef Masselink
 Fam. de Boer- Boekhorst
 Bep Burgers-Vink
 Wim en Toos Buskermolen-de Boer
 Uit dankbaarheid
 Wim en Annie Buskermolen-v.d.Knaap

Zo. 18 apr. Ad Verschueren
 Theo Rekelhof
 Eef Masselink
 Kees Hoogenboom
 Theo Buskermolen
 Agnes de Zanger

GOEDE VRIJDAG

Wat gaat een jaar toch ontzettend snel, zeker het afgelopen jaar 2020 en de eerste maanden van 2021. We konden en mochten heel weinig vanwege de coronamaatregelen. De Goede Vrijdagviering 2020 lag klaar maar mocht niet doorgaan. Zoals nog meer vieringen.

Gelukkig kunnen we dit jaar zoals het er nu naar uitziet, wel de viering van Lied en Gebed rond het Kruis houden in onze kerk. Natuurlijk met een beperkt aantal mensen maar gelukkig ook via de computer.

Zo kunt u toch nog meedoen met de viering.

Wij, de DOP-groep hebben een aangepaste viering gemaakt met mooie Teksten en wij zullen in de viering, aangepast door de veiligheidsvoorschriften, voorgaan. De Cantor-groep, die zeer actief is bij al de vieringen in onze kerk, zal ook nu zingen. Wij zijn blij dat het mogelijk is om samen te vieren. Het is zelfs mogelijk om bloemen bij het kruis neer te leggen, alles natuurlijk coronaproef.

Als u in de kerk aanwezig wilt zijn op VRIJDAG 2 APRIL a.s. om 19.00 uur, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat, want er mogen tot nu toe slechts 30 personen in de kerk aanwezig zijn.

Lukt het niet om te komen en wilt u toch bloemen geven dan is dit mogelijk deze bloemen af te geven bij het secretariaat, dan worden de bloemen namens u bij het kruis neergelegd en later verwerkt tot bloemstukken voor de Paasdagen.

Maar....u kunt natuurlijk wel via de computer/laptop kijken en meedoen. De benodigde 'link' kunt u ook via het secretariaat van onze Parochie verkrijgen. U mag daarvoor contact opnemen met de dames van het secretariaat. Wilt u een boekje hebben om alles goed te volgen en om mee te doen, dan kunt u dit eveneens bij het secretariaat aanvragen en dan komt het wel in orde.

Wij hopen op veel reacties, want u weet het, samen vieren is samen delen.

Namens de DOP-groep alvast bedankt, Garry Scholte

Het mailadres van het Secretariaat:
stjangeboortesecretariaat@live.nl tel.0297-324735



INTERVIEW MET VRIJWILLIGERS: GREET EN JACQUES V.D. WEIJDEN

Even voorstellen:

Greet en Jacques wonen bijna 55 jaar aan de Kudelstaartseweg. Ze hebben 2 kinderen: Sigrid en Lennard, schoonkinderen Jan en Tjitske en 4 kleinkinderen.



Wat voor vrijwilligerswerk doen jullie voor de Kerk?

Jacques: ik breng de Stem rond.

Greet: ik zit bij de DOPgroep. We hebben een prettige groep waar we de diensten mee voorbereiden in gewone begrijpelijke taal. De informatie halen we uit boeken en van internet. Wel moeten we ons aan het evangelie v.d. dag houden maar zo met elkaar komen we altijd tot een fijne dienst. De doggroep organiseert ook het gelegenheidskoor en speciale gelegenheidsvieringen zoals de PASSION was, en de musicals. Hopelijk kan het Bevrijdingsconcert in de toekomst toch doorgaan want het zijn bijzondere projecten die, al zijn ze intensief, heel veel voldoening geven.

Wat heeft je bewogen om dit vrijwilligerswerk te gaan doen?

Jacques: Pastoor van Dijk heeft de Stem opgezet en vanaf dag 1 breng ik dus de Stem al in mijn wijk rond, hoe lang dat geleden is??? Misschien wel rond de 50 jaar! Ook heb ik een periode van 8 jaar in het kerkbestuur gezeten.

Ook Greet is al ruim 40 jaar vrijwilliger, via o.a. parochieraad – werkgroep jongerenkoor vieringen – KBS kwam ze bij de DOP groep. Ze vertelt dat ze altijd al geïnteresseerd was in de Kruisweg schilderijen. Annemiek kwam met een folder bij haar betreft de schilder die de verrijzenis en de

kruiswegstaties ooit in de kerk geschilderd had. De verrijzenis achter het altaar moest bij de renovatie vernieuwd worden. Greet bestelde een boek van de schilder Ted Feelen en kwam tot de ontdekking dat hij nog leefde en schilderles gegeven had aan een kunstenaar waar Greet weer les van gehad had. 1+1 was 2 en Greet en Jacques zijn bij hem op bezoek geweest en kregen de eerste schetsen van hem. Toen de schilder de Verrijzenis op panelen geschilderd had, zijn de panelen met de vrachtwagen van Jan Bunnik in Nijmegen opgehaald waarna ze het plaatsten achter het altaar. Ook de beide glas-in-lood-ramen zijn door hem vervaardigd.



Wat betekent de kerk voor jullie?

Ik vind de gemeenschapszin belangrijk, al heb ik wel moeite met bepaalde regels. De kerk is een rustpunt waar ik bepaalde kracht uit kan halen.
 Jacques: ik ga op zondag fietsen en niet naar de kerk.

Hebben jullie hobby's?

Greet: naait al haar kleding zelf, tekent, schildert, maakt keramiek en leest graag. Jacques tuiniert, (wielren)fietst en kan niet wachten tot ze weer kunnen gaan skieën.

Annemiek Blonk stelde de vraag: wat doen jullie nu zoal voor de kerk?

Nog steeds de Stem rondbrengen maar verder niets, en dus de DOPgroep.

Wil je nog iets zeggen?

Ik vind het knap dat er zoveel vrijwilligers zijn in onze parochie.

Welke vrijwilliger wil je in de volgende Stem aan het woord laten?

Wout Braat, hoe vind je het om bij het kinderkoor te spelen en hoe gaat het met je geiten?

1^e HEILIGE COMMUNIEPROJECT

Op Aswoensdag was er een mooie viering. Vooraf werden de takjes, onder het toezicht van kapelaan Darek, en Corry verbrand.

Daarna, om 16.00 uur was de viering. Het kinderkoor plus enkele communicantjes zongen samen met de cantorgroep de liedjes.

De communicantjes mochten op de bankjes voor in de kerk zitten.

Corona proof heeft kapelaan Darek de askruisjes uitgedeeld.

Wat een fijne groep communicantjes.

Op 7 maart hebben zij zich voorgesteld aan de parochianen in de kerk of thuis.

Een communicant was afwezig vanwege corona.

Het was mooi zoals ze zich presenteerden. Ze zijn allemaal verschillend maar aan opruimen hebben de meeste een hekel.

Iedere communicant heeft een prachtige papieren bloem gemaakt die achter in de kerk hangt. Ook de klasgenootjes hebben bloemen gemaakt die als slingers door de kerk hangen.

Zingen kunnen ze ook als de beste. Samen met het koor en Wout, de pianist, hebben ze de viering prachtig muzikaal opgeluisterd.

Na de viering was de speurtocht door de kerk. De kinderen mochten met hun ouders de vragen beantwoorden die in het speurtochtboekje staan. Er zijn vragen over de glas in lood ramen, het orgel, de klokken en ongeveer alles wat er in de kerk te zien is. Er valt veel te leren over de kerk.

Nu gaan we op weg naar de Goede Week.

Te beginnen met Palmzondag. Stokken maken, de liedjes oefenen, en daarna Goede Vrijdag en Pasen. Het wordt vast mooi.

Wij wensen iedereen een Zalig Pasen!

namens de werkgroep,

Paula



VIERINGEN OP DE MAANDAGAVOND IN UITHOORN

Dit jaar zal er vanuit de charismatische gebedsgroep "Emmaus" nog 5x op de maandagavond een eucharistieviering worden georganiseerd. Pastoor Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Daarbij is elke parochiaan, ook vanuit de parochies in onze regio van harte welkom. Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier meebrengen. Houdt u de komende data vrij:

- Maandag 3 mei
- Maandag 5 juli
- Maandag 6 september
- Maandag 8 november

Telkens om 19.30 uur in de dagkerk/of grote kerk van de Burght.

Zie verder de poster en flyer met de grote witte duif erop die in uw kerk hangt.

Marlies van der Lelij tel. 567848



PAROCHIE-AGENDA 29-03-2021 / 23-04-2021

Ma.	29 mrt.	09.00 uur	Kerkschoonmaak
Wo.	31 mrt.	??	Kinderm. 1 ^e Com.
Di.	06 apr.	19.30 uur	PCI werkgroep
Wo.	14 apr.	??	Kinderm.1 ^e Com.

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 16 apr.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 24 APRIL T/M 21 MEI

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Akte kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Penningmeester/Missiecomite : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).