

De Stem

Jaargang 55 nr.10



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE
Kudelstaartseweg 247
Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35
Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38
E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl

02 oktober 2021

JAARGANG 55 NR. 10

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

BESTE PAROCHIANEN

Van de zomer heb ik twee leuke ervaringen gehad. Ik bevond me op een typisch Italiaans strand – daar waar mijn familie al meer dan 30 jaar trouw de zomer doorbrengt. Op het strand is een strandwacht, een lifeguard die ik ook al meer dan 30 jaar ken. Hij en zijn vrouw hebben mij gevraagd om, ter gelegenheid van het feest van Maria tenhemelopneming, het strand te zegenen. Dit feest is voor Italianen van groot belang. Zo was ik op zondag 15 augustus om twaalf uur met mijn priesterlijke stola op het strand, zie foto. Ik heb hardop kort gebeden en daarna met behulp van een takje en een kom gezegend water het strand besprenkeld en gezegend. Een grote groep mensen ging spontaan in een cirkel om mij heen staan om de zegen te ontvangen. Ten slotte hebben wij samen het Onze Vader gebeden, wat heel bijzonder klonk te midden van het bomvolle, zomerse strand. Wat leuk dat Gods zegen ons mensen overal kan raken. Later, op mijn terugreis naar Nederland, heb ik een paar dagen doorgebracht met twee families van vrienden die samen op vakantie in de bergen waren. Die bergen -de Dolomiten- zijn een prachtig natuurwonder. Een van die vrienden heeft mij gevraagd om samen met hen in de openlucht de mis te vieren, midden in de natuur. Ik heb altijd een kleine “kit” bij mij om dit te doen en ik heb met groot genoegen “ja” gezegd! Zo hebben wij de mis opgedragen met als achtergrond de hoge bergen, die ons aan de “hoogte” van God lieten denken. De kinderen van deze families waren er ook bij -, die waren blij te ontdekken dat de mis niet alleen in de kerk gevierd moet worden en dat het groots geschenk van God – de communie – overal ontvangen kan worden.

Deze twee ervaringen hebben mij doen denken aan het verzoek van Paus Franciscus, dat de kerk naar buiten toe moet gaan. De kerk moet niet een “kunsthistorisch museum” worden, een plek waar men bijeenkomt om een oud ritueel te vieren. De kerk moet naar buiten toe treden om de vreugde van het Evangelie aan alle mensen te laten kennen.

Deze ervaringen heb ik meegemaakt terwijl wij de trieste berichten uit

Afghanistan ontvingen. In de laatste decennia heeft in de wereld een escalatie aan geweld plaatsgevonden. De machthebbers bevechten elkaar in een wereldoorlog die geen einde lijkt te kennen. Wie zal de escalatie aan geweld stoppen? De Paus – de man in “wit” gekleed, teken van vrede – probeert het op allerlei manieren, maar er wordt niet naar hem geluisterd. Het is aan ons, om de hoop niet op te geven, en om tekens van liefde en verzoening – hoe klein dan ook – naar elkaar toe te bewijzen. De liefde is sterker dan de haat. Laten wij, met deze vreugdevolle boodschap, de wereld in dit nieuwe werkjaar tegemoet gaan!

Pastoor Marco Cavagnaro



VREUGDE EN VERDRIET.

Op zondag 10 oktober zal in onze kerk het H. Doopsel worden gevierd voor Elias Bell. Elias is de zoon van Andrea van Wieringen. Ondanks dat deze mooie gebeurtenis diverse keren door omstandigheden is uitgesteld wensen wij Elias en zijn familie alsnog een mooie dag toe.

VERSOEPELINGEN PER 25 SEPTEMBER.

Beste parochianen,

Per 25 september zijn er door het Bisdom weer wat versoepelingen aangegeven welke in de kerken van toepassing zijn.

- Zo mogen wij weer kerken met het aantal personen zoals vanouds.
- Er hoeft niet meer geregistreerd te worden.
- U kunt de boekjes weer vinden achterin de kerk.
- We mogen weer meezingen.
- Collecte blijft nog als het was. U kunt de collecte na de viering achterin de kerk op een schaal deponeren of overmaken op het bekende nummer NL42 INGB 0000 0858 85
- Communie blijft als voorheen, vanachter het scherm.
- Bij de vredeswens worden er nog geen handen geschud.

Het blijft natuurlijk uw verantwoording: **bij klachten blijft u thuis!**

Achterin de kerk staat er bij het binnenkomen de dispenser om uw handen te reinigen.

Zo hopen wij dat dit weer een stapje in de goede richting is.
Wij zien u graag weer in onze vieringen.

Het parochieteam.

VORMSEL IN DE REGIO.

Zoals ieder jaar zal er ook in 2022 een regionale Vormselviering zijn. Deze is bestemd voor de kinderen welke in 2018 hun Eerste H. Communie hebben gedaan. Zij hebben inmiddels een uitnodiging gekregen. Deze liggen ook achter in de kerk.

Zijn er nog kinderen geboren in de leeftijd tussen oktober 2009 en december 2010 die ook graag het H. Vormsel ontvangen dan kunnen zij zich alsnog opgeven.

De kennismakingsavond is:

1 oktober 2021 om 19.30 u in de Burght te Uithoorn (Potgieterplein 4)
Vervolgbijsenkomsten zijn op zondag 17-10 / 14-11 / 11-12-2021
ook in Uithoorn de Burght van 9.15 u tot 10.30 u.

Informatie: **vormsel.amstel.westeinder@gmail.com**

Namens: Pastoor Marco Cavagnaro

Leonie van Ittersum, catechetisch medewerker

OKTOBER : WERELDMISSIEMAAND !!

Als parochie vieren we zoals elk jaar Wereldmissiemaand.

Dat houdt in: SOLIDAIR zijn en VERANTWOORDELIJK zijn voor een wereldwijde gemeenschap van mensen.

Mensen die het niet zo rijk hebben als wij hier in het westen.

Zij hebben onze financiële steun hard nodig.

Missio Nederland zorgt dat de opbrengst o.a. gaat naar de opvang en scholing van kwetsbare kinderen.

Ook gaat er een deel naar de opleiding van priesters, diakens en catechisten.

De rode bus staat de hele maand oktober achter in de kerk.

Ook kunt U het overmaken naar ons banknr. (staat achter op deze Stem) Of direct naar Missio Nederland (het banknr. staat achter op de folder)

Heel veel dank namens het Missiecomite, Willy van der Geest

ALLERZIELEN 2021

Verleden jaar mochten er met Allerzielen, in verband met de coronavoorschriften, maar 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. Toen werden alleen de directe familieleden van de in 2020 overledenen in de kerk aanwezig zijn.

Dat was heel triest, want iedereen heeft wel familie of kennissen die overleden zijn en die men juist op 2 november wil gedenken.

Gelukkig lijkt het er nu op dat het in 2021 wel mogelijk is om allemaal weer naar de kerk te komen om samen te gedenken.

De D.O.P.-groep heeft samen met de Uitvaartgroep weer een viering gemaakt met mooie teksten. Het Zangkoor zingt weer de daarbij behorende liederen.

Het zou fijn zijn als u in deze viering aanwezig wilt zijn om samen het leven van onze overledenen te vieren.

Dinsdag 2 november om 19.00 uur begint deze speciale viering.

Natuurlijk is er gelegenheid om na de viering met elkaar naar het kerkhof te gaan om daar ons lichtje neer te zetten (de graflichtjes zijn te koop in de kerk en op het secretariaat).

Het is ieder jaar zo ontroerend om te zien, al die lichtjes op ons kerkhof. Met elkaar verbonden in het leven maar ook in de dood.

De familie van de parochianen die ons 2021 zijn ontvallen, krijgen van het secretariaat een uitnodiging om het kruisje en de herdenkingskaars op te halen.

Wilt u nog een speciale intentie opgeven, dat kan bij het secretariaat, deze zal dan tijdens de viering genoemd worden.

Mocht er, door coronavoorschriften, toch veranderingen ontstaan dan wordt u hiervan na de zondagviering natuurlijk op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet namens de groepen, Garry Scholte

VIERINGEN

Zo. 03 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor

Lector: werkgroep

Koster: Aad

Zo. 10 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor

Lector: Lucy

Koster: Pieter

Doop van Elias

Zo. 17 okt. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. D/H-koor

Lector: Willy

Koster: Gerard

Zo. 24 okt. 11.00 uur DOPviering mmv. D/H-koor

Lector: werkgroep

Koster: Ageeth

Zo. 31 okt. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. D/H-koor

Lector: Cees

Koster: Aad

Zo. 02 nov. 19.00 uur DOPviering mmv. D/H-koor

Allerzielen

Lector: werkgroep

Koster: Gerard/Aad



GEBEDSINTENTIES



- Zo. 03 okt** Eef Masselink, Gerrit Peters
Hein Zethof, Evert Zethof
Jaap Broers, Ans de Boer
- Zo. 10 okt.** Robbert van Leeuwen, Eef Masselink
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Leen van den Bergen, Theo Buskermolen
Agnes de Zanger, Ger van Halm-van Vliet
Voor onze dopeling Elias
- Zo. 17 okt.** Ad Verschueren, Eef Masselink
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Wim en Toos Buskermolen-de Boer, Piet van As
Bep Burgers-Vink, Kees Hoogenboom
Uit dankbaarheid
- Zo. 24 okt.** Robbert van Leeuwen
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Fam. de Boer-Boekhorst, Piet Buskermolen
- Zo. 31 okt.** Theo Rekelhof, Eef Masselink
Jasper Blom, Gerrit Peters
- Zo. 02 nov.** **Allerzielen**
Leen van den Bergen (jaargetijde)
Agnes de Zanger
Kees Hoogeboom
Theo Buskermolen
Ans de Boer
Ger van Halm-van Vliet
Piet van As
Gerrit Peters

WERELDMISSIEDAG



Gezinsviering:

Zondag 3 oktober vieren we Wereldmissiedag van de kinderen.
In deze viering gaan we even naar Guinee in West-Afrika.

Guinee is een mooi, maar arm land. Niet alle kinderen kunnen er naar school, bijvoorbeeld omdat hun ouders het niet kunnen betalen of omdat de kinderen moeten meewerken.

Op onze school hebben de kinderen een mooie brief en een spaarzakje gekregen. Zo kunnen ook zij de kinderen in Guinee helpen. Zondag in de viering worden de zakjes ingeleverd.

U/ jij bent van harte uitgenodigd in de viering.

HET JEUGDKOOR GAAT ZINGEN!

De oudste kinderen van het kinderkoor, wilden nog niet stoppen met zingen. Deze enthousiaste jongens en meiden vormen nu het jeugdkoor. Zij oefenen 3x en zingen dan in een speciale viering. Het koor wordt gedirigeerd door Paula Dogger en Wout Braat speelt op de piano.

Jongeren tussen de 12 en 14 die het leuk vinden om mee te zingen, zijn ook van harte welkom!

De eerste keer is **zondag 28 november**. Dit is een DOP viering.
We hopen dat u allemaal komt luisteren en meevieren!

TERUGBLIK | OPENINGSVIERING

Op donderdag 9 september gingen we met alle groepen (700 kinderen), verdeeld over 4 vieringen, weer naar de kerk om het schooljaar te openen. Het thema was dit jaar: Elkaar terugvinden.

Meester Danny, meester Eric en juf Geeske heetten ons welkom met een mooi verhaal. Pastor Marco las ons een verhaal uit de Bijbel voor over tien zilveren euro's, waarin een vrouw een munt verloor en weer terugvond. Via de PowerPointpresentatie konden de kinderen plaatjes bij het verhaal zien.

Ook had iedere klas weer een wens voor het nieuwe schooljaar bedacht. Twee kinderen uit elke klas mochten de wens voorlezen bij de microfoon. We zongen samen liedjes die we in de klas goed geoefend hadden en er werd een gedicht voorgelezen door groep 8.

Pastor Marco sloot de viering af met een gebed en na het Antoniuslied dat door de kerk galmde gingen we weer samen op weg naar school om er een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.



TAFELTJE DEK JE BEZORGEN, EEN DANKBARE TAAK!

Wanneer ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart de warme maaltijd niet meer dagelijks zelf kunnen bereiden, kunnen zij een aanvraag indienen voor Tafeltje Dek Je maaltijden. Deze worden vers bereid in de keuken van Zorgcentrum Aalsmeer en door vrijwilligers aan huis gebracht.

Helaas bestaat er momenteel een wachtlijst voor nieuwe aanvragen van maaltijden omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn om de maaltijden te bezorgen.

Inzet van de vrijwilligers

De vrijwilligers voor de maaltijdbezorging worden door de coördinatoren bij het Zorgcentrum tijdig ingedeeld. Zij houden rekening met de beschikbaarheid van de vrijwilligers en een logische route voor de bezorging.

Het uitgangspunt is dat een vrijwilliger 1x per 4-5 weken op 3 dagen de maaltijden bezorgt. op maandag — woensdag — vrijdag
of op dinsdag — donderdag — zaterdag.

Voor de ontvangers van de maaltijd is de persoonlijke bezorging door de vrijwilligers

een welkom menselijk contact op de dag. En voor de vrijwilligers een dankbare taak.

De vrijwilliger haalt de maaltijden rond 11.30 uur op bij de keuken van het Zorgcentrum, bezorgt gemiddeld 5 - 8 maaltijden en brengt de lege maaltijdboxen weer terug bij het Zorgcentrum. Een inzet die ruim een uur per dag tijd vraagt. Voor de kosten van het gebruik van de eigen auto is een kleine tegemoetkoming beschikbaar.

Bent u geïnteresseerd en bereid om als vrijwilliger mee te helpen, stuur ons dan een mail op sdjong@zorgcentrumaalsmeer.nl

of bel naar 0297 — 326050

en vraag naar

Sandra de Jong of Anja Kroon.

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 03-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 10-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 17-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 24-10	09.30 uur	Woord-Gebedsviering
Zo. 31-10	09.30 uur	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering

Zo. 03-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 10-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 17-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 24-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 31-10	11.00 uur	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo. 03-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 10-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 17-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 24-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 31-10	09.30 uur	Woord-Communieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo. 03-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 10-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 17-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 24-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 31-10	09.30 uur	Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA 04-10-2021 / 05-11-2021

Vr.	08 okt.	09.00 uur	Dop 24/10
Ma.	11 okt.	09.30 uur	Dop 02/11
Ma.	01 nov.	09.00 uur	Kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 29 oktober

DE VOLGENDE STEM IS VAN 06 NOVEMBER T/M 17 DECEMBER.

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).