

De Stem

Jaargang 55 nr.11



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboorteseecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

06 november 2021

JAARGANG 55 NR. 11

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00

ELKE DAG HET BESTE VERWACHTEN

Kortgeleden rolde er tijdens het wandelen ineens een basketbal voor mijn voeten. In een reflex raapte ik de bal op en keek rond waar de afzender zich bevond. In een zijdeur van een sporthal zag ik Johan die mij breedlachend aankeek. “Ik wilde er nog achteraanrennen, “zei hij “maar mijn benen liggen nog in de kleedkamer!” Getriggerd door eenzelfde gevoel voor humor, raakten wij in gesprek.

Zo ontmoette ik Johan en zijn maten: rolstoelbasketballers.

Johan heeft een dwarslaesie, de op een na zwaarste, en kan alles onder zijn borst niet meer bewegen. Het gevolg van een ongeluk als puber: gebroken was hij, maanden lang kruipende in duisternis.

Tot een verzorgende ineens even bij hem aan tafel ging zitten en zei: “Onder dit wanhopig en verdrietig hoopje mens, zit een man die leven wil, die liefhebben wil.” Een engel is uit de hemel gekomen om hem te herademen.

Hij vertelde hoe hij nog uren alleen aan die tafel zat, terwijl die woorden door zijn hoofd gingen. En toen besloot hij zichzelf te aanvaarden, lief te hebben. Licht brak door zijn de duisternis. “Ik zag al die mensen, die dag in dag uit mij kwamen helpen, niet langer als dienstknechten om dit onmogelijk lichaam te verzorgen, maar als mensen die uit liefde klaar wilden staan voor die mens die ik ook nog was.

Ik leerde opnieuw waarderen, liefhebben en dankbaar zijn.” Goedheid en vriendschap, al de dagen van mijn leven.

De mannen in die rolstoelen maakte een geweldige indruk op mij. Stuk voor stuk gingen ze door de woestijn, door diepe duisternis, voordat ze zichzelf terugvonden. Mannen die in bijna alles afhankelijk zijn van anderen. Mannen die hun eigen bed niet eens in of uit kunnen komen zonder hulp. En mannen die op een dag besloten: Geen duisternis meer. Ik wil leven in het licht, in het volle leven. Het dal der diepe duisternis ken ik al: Van nu af aan zal elke dag mooier en beter worden. Morgen nog weer beter dan vandaag.

Mannen met een veerkracht, waar wij, met ons alledaagse leventje, vaak maar bleek bij afsteken. Mannen die anderen nodig hebben,



haast ieder moment, zoals wij allemaal in ons leven tijden van afhankelijkheid kennen en zouden mogen koesteren. Mannen die elke dag het wonder verwachten, die vol levenslust en levenskracht in het leven staan. Die vol overgave leven en ervan overtuigd zijn: het beste moet nog komen.

Zo wil ik u meenemen de advent in. Dat ook wij onze afhankelijkheid niet zien als een beperking, maar als een gift om nog meer lief te hebben.

Dat we elke dag opnieuw het best verwachten, naar het mooiste durven uitzien, omdat we weten, voelen, horen: het beste moet nog komen.

En dat liefhebben een vanzelfsprekendheid is.

Liefdevol omzien naar al die mensen die we tegenkomen op ons levenspad. Zo worden we zelf een beetje dat licht in onze soms zo duistere wereld. Dat licht waarna wij zo verlangend uitzien!

Diaken Jeroen Hoekstra

BESTE PAROCHIANEN.

Bij deze uitgave van de Stem ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst om met ons mee te denken en te praten over de toekomst van de kerk.

Deze bijeenkomst zal in iedere kerk van onze regio worden gehouden. Bij het drukken van deze Stem is nog niet bekend of er nieuwe maatregelen zullen komen.

Dus alles even onder voorbehoud.

Tevens ontvangt u het Regioblade waarin iedere parochie van de Regio zich zal voorstellen en over hun activiteiten zal vertellen.

Het is de bedoeling dit blad 3 tot 4 maal per jaar te laten verschijnen.

GEZINSVIERINGEN

Zondag 7 november is er weer een gezinsviering met het kinderkoor. In deze viering vieren we het Hoogfeest van heilige Willibrord. Willibrord was een apostel die vanuit Engeland aankwam in Friesland die de mensen vertelde over God en Jezus. Hij verkondigde het geloof. En zo was de komst van Willibrord het begin van het Christelijke geloof in Nederland. De volgende gezinsviering is **zondag 12 december**. We vieren dan de derde zondag van de Advent.



HET JEUGDKOOR GAAT ZINGEN!

Op **zondag 28 november** gaat het jeugdkoor voor de eerste keer in een viering zingen. Dit is een speciale DOP viering.

Het koor bestaat uit jongeren van groep 8 en jongeren op de middelbare school (ongeveer 15 jaar)

Het koor wordt gedirigeerd door Paula Dogger en Wout Braat speelt op de piano. Jongeren die het leuk vinden om ook met dit koor mee te zingen, zijn van harte welkom. We repeteren op donderdagavond 11+18+25 november van 19.30 tot 20.30 uur in de kerk.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mirjam Snoek (tel. 0619672408) We hopen dat u allemaal komt luisteren en meevieren!

1^e H. COMMUNIE

In november begint de werkgroep 1^e H. Communie met het eerste Communie project voor 2022. We beginnen met een bezoekje aan de groepen 4 van de Antoniuschool, waar we de kinderen een PowerPoint laten zien wat de 1^e H. Communie inhoudt. Diezelfde dag krijgen de ouders een brief met informatie over de 1^e H. Communie. Daarin staan ook de gegevens voor het aanmelden. Zit uw kind niet op de Antoniuschool of in groep 5 t/m 8 en bent u ook geïnteresseerd in de 1^e H. Communie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de kerk: stjangeboorteseccretariaat@live.nl
De Communieviering staat gepland op zondag 12 juni 2022.



DIACONALE ZONDAG 2021 IN ONZE REGIO

Er is in ons land nog steeds sprake van armoede.

Die armoede kan door velerlei oorzaken ontstaan, zoals je baan kwijtraken, door ziekte of door schulden.

Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak zien we dat niet, omdat we niet achter de gesloten deur kunnen kijken en mensen zich vaak schamen voor dit probleem. En hoewel er gemeentelijke instanties zijn, waar men voor hulp terecht kan, wordt er niet altijd gebruik van gemaakt.

In 2019 leefde 6,2 % van de bevolking onder de armoedegrens (dat zijn ca 1 miljoen personen).

De coronasituatie heeft hier zeker geen verbetering in gebracht.

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) in onze regio wil mensen, die in - financiële - nood zitten, helpen. Ook buiten de regio zet de PCI zich in; dat alles uit naastenliefde, barmhartigheid en solidariteit: je mag er zijn..... wie je ook bent.

Sinds 2018 heeft de paus de diaconale zondag in november uitgeroepen tot "werelddag van de armen". De werkgroepen van de PCI in onze regio hebben die oproep met enthousiasme opgepakt en de afgelopen jaren gezamenlijk de jaarlijkse viering voorbereid.

Zo ook dit jaar, met nu als thema: **Wie is mijn naaste?**

Een interessant onderwerp om over na te denken en te zien hoe Jezus hiernaar kijkt.

We hebben inspirerende teksten gevonden en eigen ervaringen uit ons caritaswerk ingebracht, die we in deze viering met u willen delen.

In alle vieringen zal diaken Jeroen Hoekstra voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep.

Zaterdag 13 november: 19.00 uur Uithoorn (woord -en gebeds viering)

Zondag 14 november: 9.30 uur De Kwakel (woord- en communie viering)

Zondag 14 november: 11.00 uur Kudelstaart (woord- en communie viering)

Zondag 21 november: 9.30 uur Nes a/d Amstel (woord- en comm. viering)

Zondag 28 november: 9.30 uur Aalsmeer. (woord- en communieviering)

We nodigen u en jou daarom van harte uit om de viering in een van de kerken in onze regio bij te wonen. We kunnen dan samen laten zien dat we klaar staan om er te zijn voor onze naaste.

Namens de werkgroepen PCI in onze regio,
Wil Kraan

OVERZICHT COLLECTES

2021	Collecte / kaarsengeld
jan	711,95
febr	341,40
maart	346,5
april	455,25
mei	647,96
juni	523,00
juli/aug./sept.	1513,52

Bovenstaand overzicht van onze ontvangen collectegelden.

U ziet: de laatste is van 3 maanden in één.

Dit vanwege de vakantie periode en omdat er in de regio nog weinig banken zijn die contant accepteren.

Wilt u alsnog uw collecte per bank willen overmaken:

NL42 INGB 0000 0858085 t.n.v.: Kerkbestuur St. Jan Geboorte
onder vermelding van: collecte.

Nogmaals hartelijk dank.

Namens het parochieteam..

VIERINGEN

Zo. 07 Nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor

Lector: Werkgroep

Koster: Pieter Bruin

Zo. 14 Nov. 11.00 uur Diaconale viering mmv. D + H koor

Lector: P.C.I. Werkgroep

Koster: Gerard van der Jagt

Zo. 21 Nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D + H koor

Lector: Lucy Rekelhof

Koster: Ageeth de Kuijer

Zo. 28 Nov. 11.00 uur DOP viering mmv. Jeugdkoor

1^e advent

Lector: Werkgroep

Koster: Aad Buskermolen

Zo. 05 Dec. 11.00 uur DOP viering mmv. D + H koor

2^e advent

Lector: Werkgroep

Koster: Pieter Bruin

Zo. 12 Dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. kinderkoor

3^e advent

Lector: Willy van der Geest

Koster: Gerard van der Jagt



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 07 nov.** Agnes de Zanger, Hein Zethof, Evert Zethof
Eef Masselink, Jaap Broers, Gerrit Peters
Robbert van Leeuwen, Trudy Baars-van Kleef,
Ger van Halm-van Vliet,
Leen van den Bergen (Jaargetijde)
- Zo. 14 nov.** Uit dankbaarheid
Eef Masselink, Gerrit Peters
Henk en Jan de Boer, Ans de Boer
Theo Buskermolen, Bep Burgers-Vink
Wim en Toos Buskermolen-de Boer
- 
- Zo. 21 nov.** Uit dankbaarheid
Eef Masselink, Ad Verschueren
Kees Hoogeboom, Jasper Blom
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
- Zo. 28 nov.** Piet van As,
Uit dankbaarheid
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Lucia van Putten-van Munster
Trudy Baars-van Kleef, Riet Burgers-Donicie
- Zo. 05 dec.** Gerrit Peters, Uit dankbaarheid, Hein Zethof,
Evert Zethof, Eef Masselink, Jaap Broers
- Zo. 12 dec.** Leen Buskermolen met zegen over zijn huisgezin
Nico en Tiny Buskermolen-Pietersen
Eef Masselink
Gerrit Peters
Agnes de Zanger (Jaargetijde)

HOERA ...HET KERST-GELEGENHEIDSKOOR GAAT DOOR.

Wel zullen wij toch nog rekening moeten houden met de coronamaatregelen.

Dat houdt voor het Gelegenheidskoor in... Slechts 35 zangers/zangeressen. Dat is helaas niet zo veel als anders maar.... het is toch weer een begin.

Alleen is het heel moeilijk wie wel kan/mag zingen en wie niet.

Om het eerlijk te doen, willen wij gaan loten wie er wel kan zingen en wie niet.

Daarom willen wij vragen je zo snel mogelijk op te geven als je mee wilt zingen In het Gelegenheidskoor Kerstavond 24 december 2021.

Mailtje naar Garry: garry@scholte-orchideeen.nl of schlte@caiway.nl

Met naam: en telefoonnummer en mailadres.

En..... die aanmelding willen wij graag uiterlijk **10 november 2021** binnen hebben, dan kunnen wij loten en iedereen bericht geven of het ja of nee is. Als de aanmelding te laat komt, is het helaas.....

Over het loten enz. worden geen discussies gehouden.

Wij hopen dat vooral mannen zich aanmelden want meestal zijn er vrouwen genoeg.

De 4 repetitieavonden zijn op:

VRIJDAGAVOND van 19.30 uur - 21.30 uur in de kerk.

19 november – 26 november –

10 december – 17 december 2021

3 december GEEN repetitie.

Voor koffie/thee en wat lekkers wordt natuurlijk weer gezorgd.

Wij hopen op enthousiaste koorleden.



Namens de werkgroep alvast bedankt,
Groetjes Garry Scholte. Tel. 06 13409523

DE TUINGROEP.

Het is ongeveer een jaar geleden dat er in onze parochiegemeenschap een tuingroep is opgericht.

Na een oproep meldde zich spontaan een 10 tal mannen.

Wat doen ze allemaal:

Ze helpen de koster met het grootonderhoud van het kerkhof en het terrein rondom de kerk.

Er zijn er ook enkelen die gaan helpen bij het graf delven, wat voortaan met een kraantje gedaan zal worden. De groep heeft ook de urnen hoek vergroot zodat daar weer ruimte genoeg is.

Alle lampen in de kerk zijn vervangen door ledlampen zodat die minder verbruiken. Dit ook door deze groep.

Zo moeten er nog wat dakgoten vervangen worden en afvoeren vernieuwd. Zo ziet u allerlei klein en groter onderhoud wat op een spontane en gezellige manier wordt gedaan door deze mannen.

Het secretariaat zorgt voor koffie en wat lekkers en vinden het ook erg gezellig.

Zo kan er zo maar een groep ontstaan in onze parochie.

Alle lof; Wijnand Oostveen.



BESTE FAMILIES.

Uithoorn, november 2021

Verlies maakt deel uit van ons leven. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken. Van januari tot en met mei 2022 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die in de afgelopen corona-periode een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder, kind, broer of zus. Afscheid nemen in deze corona tijd was extra moeilijk, daar het afscheid in kleine intieme kring moest plaatsvinden, zonder het aanwezig kunnen zijn van alle familieleden en vrienden. Ook de gebruikelijke condoleances ontbraken in verband met de anderhalve-meter-regel, daardoor was het moeilijk elkaar echt te troosten. In de Rouwgroep kijken we terug hoe je het afscheid in het geheel ervaren hebt. Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n Rouwgroep als helend. Een reactie van een deelnemer: 'Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces'.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag: *Dinsdag 7 dec. 2021 om 14.00 uur De Burght Potgieterplein 4 Uithoorn.* De bijeenkomsten 2022 worden gehouden in De Schutse, De Mérodelaan 1, en staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer.

Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink 0297 – 26 82 12 j.dubbink@pkn-uithoorn.nl

Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl

OM TE NOTEREN

11 December 2021

Paus Franciscus wil het SYNODALE PROCES voor de hele wereldkerk op gang zetten. Het woord 'synode' is afgeleid van het Griekse 'syn' (= samen) en 'hodos' (= weg). Het betekent letterlijk 'samen onderweg'. Paus Franciscus wil dat alle gelovigen zich verantwoordelijk weten voor de Kerk als 'Gods volk onderweg'.

De drie kernthema's die tijdens dit proces worden behandeld zijn:

Communie: gemeenschap met God en van de mensen

Participatie: deelname van alle gelovigen

Missie: het verkondigen van de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus

(meer info: <https://www.kn.nl/vaticaan/volgende-synode-niet-alleen-in-rome-maar-overal-ter-wereld/>)

De Paus hecht eraan dat de synode zoveel mogelijk gevoed wordt vanuit de input van de basis, dus daarom zijn er wereldwijd bijeenkomsten met gelovigen om hierover te spreken.

Deze verzamelde reacties zullen dan het fundament vormen voor de eindbijeenkomst van oktober 2023, waaraan de Paus en afgezanten van de wereldkerk deel zullen nemen.

De bijeenkomst voor het dekenaat Meerlanden wordt gehouden op zaterdagmiddag 11 december van 13.30 tot 16.00. Locatie nader te bepalen, want die is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Graag verneem ik rond 15 november van jullie hoeveel mensen we per parochie mogen verwachten.

U kunt dit ook via ons secretariaat opgeven: 0297-324735

Hartelijke groet,

Pastoor Marco Cavagnaro

R.K. Regio Amstel-Westeinder (+31) 0297 56 46 38



REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 07-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 14-11	09.30 uur	Oecumenische viering
Zo. 21-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 28-11	09.30 uur	Diaconale viering –Jeroen Hoekstra
Zo. 05-12	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 12-12	09.30 uur	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Zo. 07-11	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 14-11	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 21-11	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 28-11	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 05-12	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 12-12	11.00 uur	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo. 07-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 14-11	09.30 uur	Diaconale viering –Jeroen Hoekstra
Zo. 21-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 28-11	09.30 uur	Woord- en communieviering Elly v Rooden
Zo. 05-12	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 12-12	09.30 uur	Woord- en communieviering Elly v Rooden

H. Urbanus, Nes aan de Amstel

Zo. 07-11	09.30 uur	Woord- en communieviering Elly v Rooden
Zo. 14-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 21-11	09.30 uur	Diaconale viering –Jeroen Hoekstra
Zo. 28-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 05-12	09.30 uur	Woord- en communieviering Elly v Rooden
Zo. 12-12	09.30 uur	Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA 08-11-2021 / 17-12-2021

Di.	09 nov.	19.30 uur	PCI werkgroep
Di.	23 nov.	19.45 uur	DB - PCI
Ma.	06 dec.	09.00 uur	Kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 10 december.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 18 DECEMBER T/M 7 JANUARI 2022

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk-
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).