

Jaargang 56 nr.01
18 december



KERSTSTEM

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

18 december 2021

JAARGANG 56 NR. 01

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00

MIJN ""DRIE V's"" KERSTWENS

Vanwege de stringente kopijdata van de verschillende parochiebladen schrijf ik dit kerstartikel al medio november.

Terwijl ik schrijf lopen de Corona- besmettingen in een razend tempo op. Het is de vraag of alles "bijna-normaal" zal blijven, of dat wij weer een kerst in loc-down zullen beleven..

In welke stemming zal ik dit artikel over een maand teruglezen? Hoewel de toekomst moeilijk te voorzien is, wil ik toch hoopvol zijn en vanuit de grond van mijn hart een kerstwens voor onze parochies uitspreken. Ik wil het in de vorm van een verlanglijstje opstellen, hopende dat er zegen op rust. Voor onze parochies verlang ik de volgende DRIE V's.

VERBONDENHEID. *Dat wij elkaar steeds meer mogen vertrouwen en ons daardoor verbonden voelen als een grote familie van vijf parochies, die een hele mooie streek omvat die van de Amstel tot de Westeinderplassen gaat. Als ik van de ene naar de andere kerkgemeenschap ga, mag ik alle mensen die ik tegenkom "vrienden" noemen. Wij leven in een maatschappij waar polarisaties en conflicten escaleren: moge het onder ons niet zo zijn.*

De verbondenheid die het geloof ons geeft, zal onze kracht zijn.

VERDIEPING. *Dat wij ons schatrijk geloof steeds mogen gaan verdiepen. Maatschappelijk gezien lijkt onze kerk een kleine (onbeduidende?) minderheid geworden die weinig te zeggen heeft. Maar dit is niet waar! Wij zijn de dragers van een kostbare schat: de kracht van de blijde boodschap van het Evangelie; de schoonheid en de kunst van de gebouwen; de boodschap van onze Paus Franciscus, die wereldwijd de mensen weet te inspireren; de naastenliefde waar onze gemeenschappen vol van zijn. Al deze mooie dingen zijn bij ons te vinden. *Laten wij er trots op zijn en de schatten van ons geloof steeds meer gaan waarderen.**

VERNIEUWING. *Paus Franciscus roept ons op tot vernieuwing.*

Hiervoor heeft hij de hele kerk tot een Synode bijeengeroepen. Het woord 'synode' is afgeleid van het Griekse 'syn' (= samen) en 'hodos' (= weg). Het betekent letterlijk 'samen onderweg'. Paus Franciscus wil dat alle gelovigen zich verantwoordelijk weten voor de Kerk als 'Gods volk onderweg'. Het proces moet volgens Paus Franciscus niet resulteren in "een andere Kerk" maar in een Kerk "die anders is". Wij zijn geroepen om ons te vernieuwen, om de eeuwige boodschap van de liefde van Jezus Christus aan de mensen van deze generatie kenbaar te maken. *Laten wij daarbij betrokken zijn en blijven.*

Met deze kerstwens in mijn hart, wil ik deze kersttijd aan de Heilige Maagd Maria toevertrouwen: dat zij alle gelovigen van onze streek moge beschermen, en ons verbondenheid, verdieping en vernieuwing schenken.

Zalig Kerstmis, Pastoor Marco.



KERST TOCH WEER IN TEKEN VAN CORONA!

We dachten er van af te zijn maar helaas; ook deze Kersttijd staat weer in het teken van de corona en de bijbehorende maatregelen.

Weer geen volle kerken met sfeervolle avondvieringen ondersteunt door de koren. In plaats daarvan moeten we het doen met vieringen overdag met bezoekers op anderhalve meter van elkaar.

Het is helaas niet anders!

Voor ons betekent dit concreet dat op 24 december het “Kindje wiegen” komt te vervallen en de Kinderviering gaat verschuiven.

In plaats daarvan is er op 24 december om 15:30 uur een DOP viering met een “half” dames- en herenchoor.

Op 1^e Kerstdag is er om 11:00 uur een eucharistieviering met de “andere helft” van het dames- en herenchoor. Op 2^e Kerstdag zal er dan een eucharistieviering met het kinderchoor + jeugdchoor zijn. Er zal dit jaar helaas geen gelegenheid zijn om in de kerk op de kerstdagen onze stal te bewonderen.

In alle vieringen moeten we de anderhalve meter in acht nemen.

Door plaats te nemen bij de “rode hartjes” voldoe je aan deze maatregel. Gezinnen en echtparen mogen bij elkaar zitten.

Voor al deze vieringen geldt dat we gebruik gaan maken van toegangskarten. Per persoon dient men dus over een kaart te beschikken en niet per gezin!

De karten zijn na de viering van 12 en 19 december en op het secretariaat (op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur) te verkrijgen.

Hieraan zijn geen kosten verbonden. Tel.0297 324735.

Gelukkig zijn we vorig jaar, net voor de Kerst, overgegaan op het zogenaamde live-stream uitzenden van de vieringen vanuit onze kerk, waardoor men thuis

de vieringen via de telefoon of laptop kan volgen. Het is mogelijk deze vieringen op een later tijdstip (tot 4 weken nogmaals) te volgen. Gelet op het gegeven hoe de corona zich het afgelopen jaar gemanifesteerd heeft zijn we heel blij dat we daar toen voor gekozen hebben.

Mocht u zich nog niet opgegeven hebben om de livestream te kunnen volgen dan is een mailtje naar ons secretariaat, voldoende en kunt u aanschuiven bij de ruim 60 parochianen die u zijn voorgegaan.

U ontvangt dan van ons de code om in te loggen voor de stream.

stjangeboorteseccretariaat@live.nl

Al met al kunnen we terugkijken op weer een heel bijzonder jaar met veel beperkingen maar ook veel uitdagingen.

Langs deze weg willen we dan ook dank zeggen aan een ieder die dat mogelijk gemaakt heeft.

Met uw steun hebben we onze kerk in deze moeilijke tijd draaiende kunnen houden.

Veel dank dus aan al onze vrijwilligers.

Als laatste spreken we de hoop uit dat we in deze moeilijke maar ook bijzondere tijd aandacht hebben voor onze medemens als die dat nodig heeft, we laten elkaar natuurlijk niet in de kou staan!

Tot slot wensen de leden van het parochieteam u, ondanks alles,



*Fijne feestdagen
en hopelijk
een rustiger 2022.*

BERICHTJE VAN CUM ECCLESIA

In een vorige Stem schreef ik heel enthousiast dat we weer met het hele koor mochten zingen. Dat was te voorbarig, want de maatregelen werden aangescherpt en we mochten nog maar met een half koor zingen.



In oktober zijn we ook begonnen met het repeteren van de liederen voor het kerstconcert en de kerstvieringen.

In november hoorden we dat ook het kerstconcert niet door kon gaan en er ook geen avondvieringen mogen zijn met Kerstmis.

Ook werd afgeraden nog met een heel koor te repeteren.

Alle plannen werden weer omgegooid.

Er is nu een DOP viering op 24 december 's middags om 15.30 uur met zang van enkele leden van Cum Ecclesia.

Op 1^e kerstdag is er een eucharistie viering met zang van enkele leden van Cum Ecclesia. En op 2^e kerstdag is er een gezinsviering met zang van het kinderkoor en jeugdkoor.

Op deze manier krijgen de parochianen toch de kans om met Kerstmis naar de kerk te gaan.

Bij twee vieringen zingen een aantal dames en heren van Cum Ecclesia. Zij zingen vol enthousiasme en houden de moed erin.



*De warmte van kerst
zal je hart en ziel verwarmen.*

*De hoop van nieuwjaar
zal je met vreugde omarmen*

*Geniet van de warmte van de klanken die een koor
je brengen kan
en maak er een gezellig en fijn kerstfeest van.*

Fijne kerstdagen en een goed 2022.

Corry van Lith voorzitter van Cum Ecclesia.

Vergeet niet uw toegangkaart te bestellen bij het secretariaat.



KERSTMIS 2021

Een heel andere Kerstviering dan wij hadden gehoopt.

Door de coronamaatregelen kon het Gelegenheidskoor niet doorgaan, daarom een ander boekje gemaakt voor de DOP-groep want het Dames- en Herenkoor zou dan zingen, althans het halve koor.

Wij blij, want dan was er nog een mooie viering op Kerstavond.

Helaas kregen we het bericht door dat de Bisschoppen besloten hadden om in navolging van de coronamaatregelen, ook om 17.00 uur de kerk te sluiten. Wat nu?? Een viering zonder mensen in de kerk maar dan via de livestream?, nee dat mocht ook niet, werd er gezegd. (*Achteraf bleek dat dit wel had gemogen.*) Dan de viering maar naar voren halen naar 15.30 uur, dus in plaats van de avond naar de middag.

Gelukkig voor veel ouderen is het dan nog niet donker, dus mogelijk om dan wel over straat te gaan. Met het naar huis gaan is wel schemerig, dus toch een beetje Kerstavond!

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u naar onze viering wilt komen om samen de bidden en te zingen. Natuurlijk zenden wij ook via de live-stream onze viering uit, mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen of direct te kijken met de 'link' kunt u later ook kijken.

Nu is er door de 'anderhalve meter' minder plaats in de kerk en om teveel drukte te voorkomen is het verplicht om een toegangkaart te bestellen zodat u veilig in de kerk kunt zitten en tenminste een plaatsje hebt.

Deze kaarten kunt u via het secretariaat van onze Parochie regelen.

Helaas het is niet anders en we hopen gewoon dat het volgend jaar Kerst weer normaal kan zijn.

Mochten wij u niet zien tijdens de Kerstdagen, dan misschien 2 januari 2022, in het nieuwe jaar want dan hebben wij als DOP-groep de Nieuwjaarsviering.

In ieder geval wil ik u allen namens de gehele DOP-groep hele fijne Kerstdagen wensen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar.



Vriendelijke groet, Garry Scholte

KERST VIEREN MET HET GEZIN

Helaas kunnen het kindje wiegen en de kerstnachtviering met het kinderkoor dit jaar niet doorgaan door de Corona maatregelen. Maar, we zijn blij dat we met de gezinnen tóch het Kerstfeest kunnen vieren op zondag de 2^e Kerstdag om 11 uur is de Kerstviering met het kinder + jeugdkoor.

Ook zal het Kerstverhaal dit jaar weer uitgebeeld worden.

Voor deze viering is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, u kunt via het secretariaat kaarten reserveren of de viering volgen via de livestream.

Namens de kinderen van het kinderen jeugdkoor én de werkgroep
Gezinsvieringen wensen wij iedereen:

Fijne Kerstdagen toe!



EERSTE VIERING MET JEUGDKOOR.

Zondag 28 november was het dan zover, de eerste viering van het jeugdkoor.

De jongeren zijn vorig jaar gestopt bij het kinderkoor, maar wilden nog niet stoppen met zingen. Het is bijzonder om te zien wat een leuke band ze met elkaar hebben opgebouwd na al die jaren bij het kinderkoor.

De jongeren hebben 3 avonden geoefend, voor iedereen een uitdaging met bijna allemaal nieuwe liedjes. Ook voor Paula, die de groep dirigeerde en Wout die de liedjes moest instuderen op de piano.

Het was geen grote groep, maar wat deden ze het goed!

Ze zongen enthousiast, begeleidt door het prachtige pianospel van Wout!

En wat was het geweldig dat de kerk zo mooi gevuld was om samen te zingen en te bidden.

Wat heerlijk om zo met elkaar kerk te zijn, we gingen enthousiast en met een warm gevoel naar huis!

We hopen dat we dit nog een keer kunnen herhalen.

Dank aan iedereen die aan de viering heeft meegewerkt en iedereen die in de viering aanwezig was.



AKTIE KIND AAN TAFEL

Dit jaar hebben we een project van de witte paters die ook in Zambia werkzaam zijn.

In dit weeshuis worden vele kinderen opgenomen zoals Carol.

Carol is hier in Kasisi verzorgd door de zusters en opgegroeid vanaf ongeveer

6 weken tot 4 jaar oud.

Daarna verzorgd door haar grootmoeder tot die stierf toen ze 6 jaar oud was. Daarom terug naar Kasisi in het weeshuis van 6-18 jaar.

Op 18 jarige leeftijd vond ze haar moeder terug die met een andere man was getrouwd.

Helaas wilde hij haar niet verzorgen en zette haar het huis uit. Daarom besloot haar moeder in 2018 hem te verlaten. Ze ging alleen met haar 3 dochters wonen en probeerde samen als wasvrouwen de kost te verdienen.



Weeskinderen die een ronde dansje doen



In juli 2017 leerde ik Carol kennen als jeugdleidster in mijn nieuwe parochie in Lusaka.

We zijn samen op zoek gegaan naar een verpleegsteropleiding waar ze nu in december 2021 op het einde van haar derde jaar is.

De collecte met de kerstdagen bevelen wij u van harte aan. Als u gebruik wilt maken van ANBI kunt u uw bijdrage ook overmaken naar:

De witte paters op rekening NL24abna0524547513
t.n.v. projecten A. Oostveen.

Namens alle kinderen en hun begeleiders, dank voor uw bijdrage.

KERKBALANS EN COLLECTE GELDEN.

Ook in deze coronatijd willen wij U allemaal hartelijk danken voor de toegezegde en betaalde bedragen voor Actie kerkbalans 2021.

Mocht u e.e.a. nog niet hebben voldaan, dat mag natuurlijk altijd nog.

Alle beetjes helpen en zijn erg welkom, er komt nl nogal wat onderhoud aan de gebouwen aan.

Volgende maand kunt u weer de nieuwe papieren verwachten voor de Actie van 2022. Wij hopen dat u ook daar weer gul voor wilt geven.

Mocht U omdat het kerken met een beperkt aantal personen in de kerk is en u via onze livestream wilt meevieren toch ook aan de collecte willen voldoen.

Dat mag natuurlijk ook via een overboeking.

Ten name van : Bestuur Parochie Sint Jan Geboorte

Bankrekening : NL42 INGB 0000 0858 85

Met vermelding van: Actie Kerkbalans of: Kerst 2021

Bij voorbaat onze hartelijke dank

Namens het Parochieteam

VREUGDE EN VERDRIET

Op zondag 12 december is na een kort ziekbed toch nog onverwachts overleden Hein J. Buskermolen. Hij is 87 jaar geworden.

Hein is altijd Kudelstaarter gebleven in hart en nieren.

Bij speciale gelegenheden is hij regelmatig voorgegaan in onze kerk.

Vele familieleden heeft hij hier gedoopt en in het huwelijk verbonden.

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen.

VIERINGEN TIJDENS De KERSTDAGEN

24 DECEMBER KERSTMIDDAG

15.30 UUR DOP VIERING
MET ZANG VAN
HALF DAMES EN HERENKOOR

25 DECEMBER 1^E KERSTDAG

11.00 UUR EUCHARISTIE VIERING
MET ZANG VAN
HALF DAMES EN HERENKOOR

26 DECEMBER 2^E KERSTDAG

11.00 UUR EUCHARISTIE VIERING
MET ZANG VAN
KINDERKOOR DE KUDELKWETTERS
EN HET JEUGDKOOR

2 JANUARI NIEUWJAARSDAG

11.00 UUR DOP VIERING
MET ZANG VAN
HALF DAMES EN HERENKOOR



VIERINGEN

Zo. 19 Dec. 11.00 uur **Woord en Communieviering**
mmv. halve D +H koor

Lector: Cees Hageman
Koster: Ageeth de Kuijer

Vr. 24 Dec. **Kerstavond**
15.30 uur **DOP-viering mmv. halve D + H koor**

Lector: Werkgroep
Koster: Gerard van der Jagt

Za. 25 Dec. **1^e Kerstdag**
11.00 uur **Eucharistieviering mmv. halve D +**
H-koor

Lector: Willy van der Geest
Koster: Aad Buskermolen



Zo. 26 Dec. **2^e Kerstdag**
11.00 uur **Eucharistiegezinsviering mmv.**
Kinderkoor + Jeugdkoor

Lector: Werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer



Zo. 2 Jan. 11.00 uur **DOP-viering mmv. Cantors**

Lector: Werkgroep
Koster: Pieter Bruin

Zo.09 Jan. 11.00 uur **Eucharistieviering mmv Kinderkoor**

Lector: Werkgroep
Koster: Gerard van der Jagt

GEBEDSINTENTIES

Zo. 19 dec.

Uit dankbaarheid
Eef Masselink
Uit dankbaarheid bij 55 jarig huwelijk
Theo Buskermolen
Ans de Boer
Ger van der Halm-van Vliet

Vr. 24 dec.

Theo Rekelhof
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Kees Heemsker
Ad Verschueren
Gerrit Peters
Leen Buskermolen
Henk en Jan de Boer
Kees Nieuwendijk
Piet Buskermolen
Fam. de Boer-Boekhorst
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Robbert van Leeuwen
Piet van As
Aad Straathof



Zo. 02 jan.

Leen Buskermolen
Henk de Boer, Jan de Boer
Jaap Broers
Hein Zethof, Evert Zethof
Eef Masselink

Zo. 09 jan.

Goof
Gerrit
Eef
Theo



Rijneker
Peters
Masselink
Buskermolen

(jaargetijde)

NIEUWS VAN DE PCI

Nu het jaar 2021 zijn einde nadert is de P.C.I. in de afgelopen vergadering bezig geweest om het boekjaar af te sluiten en de goede doelen te begroten. Het gaat om jaarlijkse terugkomende lokale regionale goede doelen, maar ook internationale goede doelen projecten. Daarnaast is er ook nog enkele keren individuele hulp gegeven. Er wordt goed gekeken en overwogen voor besluit genomen wordt om zo'n instantie of project te gaan steunen.

Om een aantal voorbeelden te geven: Binnen onze eigen parochie worden elk jaar rond de kerst aan de ouderen van onze parochie de mooie azalea's en kerstkaarten afgegeven. Lokaal is afgelopen jaar o.a. de Voedselbank Aalsmeer gesteund met groenten, fruit en kaas, daar was vraag naar, maar ook het detentiecentrum van Schiphol wordt gesteund d.m.v. bloemen.

Internationaal is er dit jaar een goed doel bijgekomen in Kenia: **REEFolution**. De stichting is opgericht door Eric Stokman van het voormalige Stokman Rozen aan de Hornweg in Aalsmeer en rozenbottelkwekerij Rosefruits. Een vrij jong project, gestart in 2015 en een stichting die afhankelijk is van vrijwilligers en donaties. Dit nieuwe project, wordt ook regionaal ondersteund.

Duurzaam koraalrifbeheer

Gezonde koraalriffen staan voor goede kustbescherming en staat synoniem voor vis, ...veel vis. Een koraalrif biedt bescherming aan de volwassen vis en hun jongen. Dat je daar zuinig op moet zijn is helaas nog lang geen logica voor iedere lokale visser. Op veel plekken in Afrika en Azië wordt nog met dynamiet gevestigd. Alle vis gaat dan dood en al het andere leven inclusief koraalrif wordt vernietigd. Vissers gebruiken netten met te kleine mazen, ondermaatse vis wordt niet teruggegooid. Je kunt immers niet zonder vis thuis komen als je de kinderen moet voeden.



De stichting REEFolution is begonnen koraalriffen te bouwen en te restaureren (door op te kweken op vaste constructies) voor de kust van Afrika in Shimoni, met én voor lokale vissers. Visserij op het rif is een belangrijke bron van inkomsten van voedsel en inkomen voor de kustgemeenschap. Daarom is voorlichting en educatie over duurzaam beheer en behoud noodzakelijk. Het gezamenlijke einddoel is méér koraalrif en méér vis voor iedereen.

Erik Stokman, afkomstig uit onze regio, tracht met de stichting REEFolution om de belangrijkste inkomstenbronnen van bewoners van kustgebieden bij koraalriffen, visserij (en toerisme) zeker te stellen op de langere termijn. Om de lokale kust bewoners meer bewust te maken van hun belang bij gezonde koraalriffen wordt aan inwoners en vissers o.a. een opleidingstraject aangeboden als rifwachter (inclusief een duikopleiding en een training over beheer en behoud van het koraal en van visstanden en andere natuurlijke hulpbronnen). Deze rifwachters, mannen en vrouwen, zorgen tevens voor educatie voor de lokale bewoners in de kustdorpen en de scholen. Ook is er een zeewier kwekerij opgestart voor de vrouwen van de dorpen. Van dit zeewier maken zij zeep en shampoo die zij kunnen verkopen. Een mooi en

duurzaam project voor mens en natuur

De slogan van REEFolution:

“Coral for people, people voor Coral”.



Voor meer informatie zie de website:

<https://reefolution.org>

DIACONALE VIERING

Op 14 november was de **jaarlijkse diaconale viering** in onze kerk. Diaconie staat voor: zorg voor mensen die hulp nodig hebben. In onze parochie zijn de pastoraatsgroep, de missiewerkgroep, de koffiegroep en de PCI daar voorbeelden van. Deze viering is een initiatief vanuit de regio- PCI, waar 5 parochies aan deelnemen en waar deze viering dan ook plaatsvindt. Na het welkom door Diaken Jeroen Hoekstra was er een interview tussen een bijbelkenner en Jezus, die over “wie is mijn naaste?” ging. Door middel van teksten, liederen, eigen ervaringen in het diaconie en de overweging werd het thema verder uitgediept. Gezien de reacties van de kerkbezoekers kunnen we terugzien op een inspirerende en mooie viering. Met dank aan al degenen, die aan de voorbereiding en uitvoering meegewerkt hebben.

Jaarlijks proberen we als diaconale werkgroepen bijeen te komen.

Helaas is de bijeenkomst van dit jaar verplaatst naar 15 maart 2022.

WIE IS MIJN NAASTE?

Terugblik op de diaconale vieringen in het kader van de werelddag voor de armen.

De werkgroepen caritas/pci/diaconie van onze regio hebben dit jaar gezamenlijk de diaconale viering gemaakt. Doel van de viering was om de dag van de armoede onder de aandacht te brengen en tegelijk het werk van de caritas zichtbaar te maken en te promoten. Deze viering is in zes parochies gevierd: in alle kerken van onze regio en in de Zaanstreek. Het was een groot succes. Het thema "Wie is mijn naaste?" kwam goed over het voetlicht. De gebeden en bezinnende teksten, grotendeels voor deze viering geschreven, paste bij elkaar en zo was de viering één geheel. Dankzij de muziek kreeg de viering in elke parochie toch ook nog een eigen geluid. Ik ben trots en dankbaar dat we dit met elkaar hebben kunnen neerzetten,

Klaar staan voor een ander is niet moeilijk, lastig of ingewikkeld. Het begint met gewoon doen. Een klein gebaar kan al zoveel verschil maken. Gewoon al het idee dat iemand aan je denkt als je het moeilijk hebt!

dankzij goed overleg, samenwerking en een gezamenlijke visie.

Een nieuwe traditie is geboren! In de overweging speelde ik met het thema van de naaste. Enerzijds heb ik de mensen meegegeven hoe gewoon het

is voor mensen om elkaar te helpen. Wie dat doet vanuit een diepreligieus besef: prachtig! Veel mensen echter willen gewoon een ander helpen. En daar worden we zelf gelukkig van. Een ander helpen heeft de Heer als het ware diep in ons mens zijn ingebakken. Aan de andere kant zijn we steeds minder gewoon om te praten over onze dagelijkse kleine noden, problemen en ons falen. We leven in een cultuur waarin we leren vooral het mooie, goede en opgewekte te delen. Dat geldt nog meer voor de Instagram en facebookgeneratie, waar alleen de perfecte kant van het leven wordt gedeeld. Dat is niet hoe het leven is. Het leven is mooi, fijn en gezellig, maar vaak is het ook

Soms kom je in de situatie dat je zelf hulp nodig hebt.

Geloof ons, die dag maken we allemaal mee. Niets om je voor te schamen! Hulp vragen lijkt heel lastig, maar je hoeft alleen maar in de ogen van de ander te kijken en te vertellen waar je mee zit. Of neem contact op met de caritas van jouw parochie. We staan voor je klaar!

vervelend, naar en vermoeiend. Laten we die kant niet wegstoppen voor elkaar, want dan kunnen we elkaar niet helpen.

Met andere woorden: We worden uitgenodigd om telkens te zoeken naar de ander, naar de naaste, voor wie wij iets kunnen betekenen. En laat ons ook telkens beseffen dat we zelf soms hulp nodig hebben - een luisterend oor of een praktisch gebaar. Dat we ons laten vinden..... vinden door iemand die op zoek is naar zijn of haar naaste!

In de viering deelden wij verhalen vanuit de lokale caritaswerkgroepen. Veel van wat zij doen blijft verborgen. Omdat ze gewoon willen helpen en bescheiden zijn in het delen van die verhalen. En uit respect voor degene die hulp nodig hebben. Toch vinden we het belangrijk om af en toe stil te staan bij deze verhalen. Daarom vindt u hieronder, ter inspiratie, een aantal van die verhalen die we met elkaar hebben gedeeld.

Veel dank voor iedereen die meegewerkt heeft aan deze vieringen.

We kijken er met trots en grote vreugde op terug.

En onthoud: geluk zit in heel kleine dingen, zoals klaar staan voor elkaar!

Diaken Jeroen Hoekstra.

VERHALEN UIT DE CARITAS UIT ONZE PAROCHIES

Hieronder een capita selecta uit de verhalen die gedeeld zijn tijdens de diaconale vieringen.

Ze tonen het prachtige werk dat de caritasgroepen in onze omgeving verrichten.

Geïnspireerd door deze verhalen?

Je hoeft niet mee te doen met de caritaswerkgroepen om een ander te helpen, maar dat mag natuurlijk wel. De caritaswerkgroepen zijn op zoek naar nieuwe mensen. Komt u helpen?

Neem contact op met diaken Jeroen of uw lokale caritaswerkgroep.

Stel je voor,
dat je man plotseling is overleden. Je hebt geen verstand van financiële zaken en je zit met geblokkeerde rekeningen. Er dreigen schulden te ontstaan.
Dan helpen wij!

Stel je voor,

dat je in de schuldhulpverlening zit. Je bent helemaal alleen en je moet in quarantaine. Hoe kom je aan eten in die periode?
Dan helpen wij!

Nog een keer samen weg

Een gezin zoals zovelen in onze omgeving: vader, moeder, zoon en dochter. Dan wordt de moeder ziek en er is geen kans op genezing. Men heeft het niet breed en voor ons is het bijzonder dat ze ons aanbod hebben aangenomen om een midweek met elkaar weg te gaan.

Ze hebben herinneringen gemaakt die hen niet meer afgenomen kunnen worden. Als ze weer thuis zijn krijgen wij een kaart vol dankbaarheid. Het is mooi dat wij dit voor dit gezin hebben kunnen doen.

Geen cadeautjes met Sinterklaas?

Ieder jaar met Sinterklaas geven we een aantal gezinnen een extraatje, omdat de ouders simpelweg geen geld hebben om voor Sinterklaas cadeaus te kunnen kopen. De ouders krijgen een cadeaubon van een speelgoedwinkel, waarmee zij zelf een cadeau kunnen kopen voor elk kind. Dankbare en hele blij gezichten als deze kinderen nu ook een Sinterklaascadeau mee kunnen nemen naar school om te laten zien.

Een klein gebaar, een groot verschil!

Een moeder met jonge kinderen is komen wonen in onze omgeving. Gescheiden en helemaal opnieuw moeten beginnen. Het is voor haar lastig om de touwtjes aan elkaar te knopen. De oudste slaapt op zolder, maar geld voor een gordijn is er niet. Het raam is nu afgeplakt met een vuilniszak. Wat kan het gemak van een goed verduisterend rolgordijn dan veel uitmaken voor een kind: goed kunnen slapen en overdag huiswerk maken. Fijn dat we hen daarbij hebben kunnen helpen!

Stel je voor,

je bent eenzaam en kijkt uit naar mogelijkheden om mensen te ontmoeten. Gewoon even praten met mensen om je heen, even uit dat huis waar de muren op je afkomen.
Dan helpen wij.

Overleven in de periode tussen ellende en de schuldhulpverlening

Een gezin met meerdere kinderen zit door allerlei omstandigheden financieel

aan de grond. Ze kunnen hulp krijgen van verschillende instanties, maar het duurt enkele weken voordat alles geregeld is en de financiën loskomen. In de tussenliggende periode helpen wij. Wij hebben geholpen door de borg van de huur te betalen. We zorgden voor boodschappenbonnen en voor de kinderen hebben we een paar speelgoedbonnen gegeven. Nu kunnen ze weer een nieuwe start maken en dat geef je een fijn gevoel.

Stel je voor,

dat je een fout hebt begaan, waarvoor je in de gevangenis hebt gezeten. Maar je bent vast van plan ervoor te zorgen dat je niet meer in de fout gaat. Dan blijkt dat een zogenaamde vriend je huis heeft uitgewoond, het heeft leeggehaald en met de noorderzon is vertrokken.

Gaat het nog lukken met die nieuwe start?

Dan helpen wij!

Bijzondere ontmoetingen in Nederland

Er is een actie om geld op te halen voor een restauratie.

Daar is geld voor nodig, dus gaan we op pad om geld in te zamelen. Zo kom

ik bij een meneer met een buitenlands uiterlijk. Ik vertel waar ik voor kom en hij luistert met veel belangstelling. Hij nodigt me uit om binnen te komen en biedt me heel gastvrij iets te drinken aan. Hij vertelt dat hij de kerk een belangrijk gebouw vindt en hij verrast mij met een gift van 20 euro. Ik was sprakeloos, want zo een bijdrage had ik niet verwacht. We namen afscheid en hij wenste mij en het project veel succes toe. Ik ging verder op mijn ronde, met een bijzonder gevoel, want deze ontmoeting vergeet ik nooit meer!

Het is de zondag voor kerstmis. De kerkbezoekers worden uitgenodigd een of meer medeparochianen te bezoeken en daar een mooie kerstplant te bezorgen. Een traditie die onze regio al vele jaren kent. Wij kwamen bij een meneer en werden uitgenodigd om binnen te komen. We raakten in gesprek en hij vertelde dat zijn vrouw overleden was en dat hij haar erg miste. In de kamer stond een vitrinekast vol met

Stel je voor,

je wordt ziek en je verliest daardoor in één klap bijna alle zekerheden die je had. Naast zorg om je gezondheid krijg je ook te maken met financiële problemen.

Dan helpen wij.

barbiepoppen; die had zijn vrouw bij elkaar gespaard. Bij het afscheid kregen we uit de vitrinekast een barbiepop mee voor onze kleindochter.

De opdracht was wel dat ze goed voor haar moest zorgen!

Wat een bezoekje met een kerstplant al niet kan doen!

Deze ervaring en herinnering nemen ze ons niet meer af!

Bijzondere ontmoetingen in het buitenland

Op de dag van de armoede denken we aan de mensen in Kotor Varoș die wij al jaren ondersteunen. Niet alléén vandaag staan we hierbij stil. Het mag niet bij één dag blijven omdat in Kotor Varoș er geen dag zonder armoede is. Vooral bij veel ouderen is de nood hoog omdat voor hen de eerste levensbehoeften en medicijnen haast onbetaalbaar zijn. Als het even kan, gaan parochianen bij hen op bezoek om de mensen bij te staan en een hart onder de riem te steken. Ieder jaar organiseren we ook een kerstmarkt, waarmee we geld ophalen voor Kotor Varoș. Zij zijn ons voor deze hulp altijd zeer dankbaar.

Een paar jaar geleden waren we met een groep in Roemenië. We hebben daar een school in Senereus (een dorpje in de buurt

van Egrestö en Dumitreni) aan de binnenkant geschilderd. Het was warm en daardoor een hele klus. Toen die klaar was, kwamen kinderen en volwassenen uit het dorp ons met bloemen bedanken. We spraken elkaars taal niet, dus bedanken was moeilijk. De kinderen zongen een liedje in het Hongaars en wij reageerden daarop met het lied: Hoofd, schouders, knie en teen. Dat werd een hele gezellige happening. Je merkte en voelde het gemeenschappelijke gevoel: we zijn samen, we begrijpen elkaar, delen onze vreugde en zijn dankbaar elkaar ontmoet te hebben.

Stel je voor,

je bent eenzaam en kijkt uit naar mogelijkheden om mensen te ontmoeten.

Gewoon even praten met mensen om je heen, even uit dat huis waar de muren op je afkomen.

Dan helpen wij.





Van de Bestuurstafel

Parochiebladen Kerst / december 2021

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer,

De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn.

In oktober heeft u bij het gebruikelijke parochieblad een mooi ontworpen kleurrijk regioblad ontvangen. Dit is bedoeld om ons eens nader aan elkaar voor te stellen. Maar ook om u uit te nodigen eens een buurtparochie te bezoeken. Uiteraard willen onze deuren altijd open hebben staan voor alle bezoekers. En mocht u vanwege corona niet naar een kerk kunnen of mogen komen dan is er altijd de mogelijkheid om van huis uit online een dienst te volgen.

En nu staat december voor de deur. Ik zou graag schrijven over een mooie voorbereiding op het Kerstfeest. Maar de realiteit is dat Nederland weer (ik ben de tel kwijt) in een coronagolf is beland en er diverse beperkingen in onze sociale activiteiten noodzakelijk zijn. Velen van u zullen "er wel klaar mee zijn" en zich de vraag stellen of we het niet eens achter ons kunnen laten. Misschien bent u de discussies (of zelfs ruzies) zat over vaccineren, testen en thuisblijven bij een snotneus. Ik weet ook dat er vele mensen in onze omgeving ziek zijn geworden van het virus en hier soms blijvende schade aan over hebben gehouden, dat er mensen zijn overleden en dat er mensen door overbelast zijn geraakt. We zouden u allemaal een warme knuffel willen geven als steun en troost..... maar dat kan dan weer niet vanwege de 1½ meter afstand die we voor de veiligheid moeten hanteren.

Ik vond het zo een mooi initiatief om een gezamenlijke ziekszalvings-dienst te houden waarbij onze pastores op een zaterdagmiddag in een eucharistiedienst wilden stilstaan bij de kwetsbaarheid van het leven. Ouderen, zieken en zij die dit sacrament graag willen ontvangen zouden dan, in bijzijn van familie en een steunende parochie de nodige kracht in de zalving kunnen ontvangen. Er waren al 50 aanmeldingen..... maar we hebben de dienst moeten afblazen.

Ook de kleinere activiteiten die weer waren opgestart of opnieuw in de planning stonden, o.a. het koffie drinken na een dienst, koor repetities of grotere vergaderingen zijn weer geannuleerd of aangepast.

En dan de vragen van koren en liturgiegroepen: hoe gaan we de Kerst vormgeven? Wat kunnen we voorbereiden? Voor hoeveel mensen? Zal het wel door kunnen gaan? Er is wederom veel onduidelijk. Voor het tweede jaar

op rij. In wat voor tijd zijn we beland? Maar dan denk ik aan de aanloop naar het eerste “Kerstfeest”: Jezus zijn geboorte, dat toen eigenlijk helemaal geen feest was. Hoe zal Maria zich hebben gevoeld? Onbegrepen; want ze was een ongetrouwd jong meisje nog, dat zwanger was geraakt. Misschien was ze wel buitengesloten. Daar denken wij niet vaak aan tegenwoordig, maar ik vermoed dat zij destijds ook veel vrijheden was kwijtgeraakt door de situatie waarin ze verkeerde. En toen, terwijl de zwangerschap vorderde, moest ze op reis. Van Nazareth naar Bethlehem. Daar is al meer over gezegd en geschreven. En meestal met de nadruk op de zwaarte van die reis. Wat een onzekere en moeilijke periode moet dat zijn geweest. En toch. Ze deed het. Volbracht het. Met het vertrouwen dat het komt zoals het komt en je niet alles in de hand kan hebben en hoeft te plannen. Voor mij is deze gedachte een mooie voorbereiding op Kerstmis 2021. Het zit ons niet altijd mee. We kunnen niet alles tot in de puntjes plannen. We hebben betere jaren gekend. Maar we passen ons een beetje aan. Stellen ons flexibel op en hebben vertrouwen. Nu ik dit schrijf weet ik nog niet hoe het half december zal zijn. We zien het wel en passen ons aan. Gelukkig kunnen we in onze 5 mooie parochies vertrouwen op vele flexibele mensen die er, ondanks dit onzekere jaar, voor kunnen zorgen dat de geboorte van het Kerstkind warm en feestelijk kan worden gevierd.

Namens het kerkbestuur wens ik u allen een waardevolle reis naar Kerstmis toe.

Miranda van Rijn secr.aalsmeer.uthoorn@gmail.com 06-50 963 187
Secretaris R.K. Regio Amstel-Westeinder
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn



*De redactie van De Stem
wenst u
Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 2022*

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo.	19-12	09.30 uur	Woord- en communieviering
Vr.	24-12	15.30 uur	Woord- en gebed o.l.v. parochianen
Za.	25-12	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo.	26-12	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo.	02-01	09.30 uur	Woord- en communieviering
Zo.	09-01	09.30 uur	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Zo.	19-12	11.00 uur	Eucharistieviering
Vr.	24-12	15.00 uur	Eucharistieviering
Za.	25-12	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo.	26-12	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo.	02-01	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo.	09-01	11.00 uur	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo.	19-12	09.30 uur	Eucharistieviering
Vr.	24-12	-- .--- ----	geen viering
Za.	25-12	09.30 uur	Woord- en communieviering
Zo.	26-12	09.30 uur	nbn
Zo.	02-01	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo.	09-01	09.30 uur	Woord- en communieviering

H. Urbanus, Nes aan de Amstel

Zo.	19-12	09.30 uur	Woord- en communieviering
Vr.	24-12	-- --- ----	geen viering
Za.	25-12	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo.	26-12	10.00 uur	Woord- en communieviering
Zo.	02-01	09.30 uur	Woord- en communieviering
Zo.	09-01	09.30 uur	Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA 20-12-2021 / 14-01-2022

Do.	06 jan.	19.30 uur	Parochie-team
Ma.	10 jan.	09.00 uur	Kerkschoonmaak dubbele ploeg

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 7 Januari.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 16 JANUARI T/M 11 FEBRUARI 2022

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Akte kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk-
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).