

Jaargang 56 nr.10
01 oktober 2022

De Stem



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

01 OKTOBER 2022

JAARGANG 56 NR. 10

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

KIJK VOORUIT EN BLIJF VERTROUWEN

Pandemie, oorlog, armoede

Kyrie Eleison, Heer, ontferm u

Klimaatverandering, vluchtelingen in de kou

Kyrie Eleison

Corruptie, politieke dwaasheid, ongelijkheid,
stijgende prijzen, ziekte, sterven en eenzaamheid.

Kyrie Eleison, Heer, ontferm U.



Ik wil uw dag niet verpesten door zoveel mogelijk ellende op te noemen, maar het zijn allemaal problemen waar u en ik mee te maken hebben. Problemen waartoe we ons moeten verhouden, die om een antwoord vragen, een mening, een actie, om doen en helpen, om bijstaan, om verandering.

En toch, het is vaak ook te groot en moeilijk te overzien. Dat de problemen u en mij soms te veel worden. Dat we alleen de duisternis nog zien, de moed verloren, geen hoop, geen licht, geen zicht meer op het paradijs. Dat je denkt: Nee, niet ook dat nog, nee, niet nu, niet hier, dat kunnen we er niet bij hebben. Wie te veel de duisternis van de wereld toelaat in zijn hoofd en hart, vind zichzelf terug in duisternis. In sombere gedachten, moedeloosheid, angst en twijfels.

En toch: blijf vertrouwen. Vertrouwen wil vaste grond zijn, tegen depressie, angst en twijfel in. Tegen die kant van de wereld die ons alleen duisternis voorschotelt en apocalyptisch ons einde voorspelt. Tegen al die dingen waar je bang voor kunt zijn.

Weet je, die angst, die kan ons verlammen. Onze grootste gave is meteen onze grootste valkuil. We kunnen onszelf bang maken voor wat wij denken dat er gaat gebeuren. Bang voor dingen die niet meer zijn dan beelden in ons hoofd. Geconfronteerd met de problemen van onze tijd, bouwen we beelden van angst in ons hoofd voor wat komen gaat en zo maken we onze duisternis groter en groter. We dreigen dan te

verdrinken, zoals Petrus die lopende op het water ineens beelden voor zich ziet van ondergang en verdrinking. Angst verlamde hem. Zo kan angst ons verlammen als wij het vertrouwen opgeven. Angst voor een uitkomst, een toekomst die alleen in ons hoofd bestaat. Angst die zo groot kan worden dat we de uitgestoken hand niet eens meer opmerken.

Of het is twijfel. Twijfel aan onszelf: zijn we niet te klein, te zwak, te oud, te onbeduidend om enig verschil te maken? Of twijfel over de wereld: de wind te hard, de golven te hoog, de Heer te veel op afstand? Zal hij ons de hand wel toe kunnen steken en ons opnieuw redden?

Daarom: blijf vertrouwen. Vertrouwen op de ander. Hij die anders is dan jij en toch zo op jou lijkt. Degene die je dragen kan of die jij kan dragen. Bij wie je vreugde vindt en soms verdriet. Iemand op wie je kunt vertrouwen. En dat we samen tot zoveel meer in staat zijn.

Vertrouwen op God, de grote Ander. Hij die ons leven letterlijk draagt. Op Hem mogen wij voor eeuwig ons vertrouwen schenken. Hij is immers de Vader bij wie de deur altijd openstaat. De moeder die ons troosten zal en bemoedigend toespreken. De bron van voortdurende vrede en liefde en ja, de bron van ons eigen vertrouwen.

Het is blijf vertrouwen als keuze, tegen angst, tegen depressie en doemdenken. Vertrouwen als rationeel overwogen, als diep van binnenuit je hart, vanuit je gevoel, vanuit je weten, denken, voelen, dat ondanks alles, ondanks alles, de wereld mooi is en goed. Dat jij waardevol bent, de moeite waard en dat jij kunt werken aan dat visioen van vrede, vriendschap en verzoening. Dat ondanks alles het goede, mooie, schone en ware, 't Hemelse licht onder onze voeten, groeit en zal blijven groeien tegen alle duisternis is. Dat is blijf vertrouwen.

Dus: Kijk vooruit en blijf vertrouwen in een wereld vol onzekerheid.
Diaken Jeroen Hoekstra

VREUGDE EN VERDRIET.

Zoals iedereen wel zal weten is er wekelijks een altaarbloemetje weg te geven. Dit wordt gegeven aan mensen die ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of er net weer van thuis gekomen zijn, mensen die iets te vieren hebben, huwelijksjubilea, bijzondere leeftijden enz. Of zomaar aan mensen die het ook eens verdienen om in het zonnetje gezet te worden. Mocht u zo iemand weten laat het gerust even weten aan het secretariaat. Dan kunnen zij ervoor zorgen dat het geregeld gaat worden.

ENERGIEKOSTEN

De sterk gestegen energiekosten zijn het gesprek van de dag en raakt ons allemaal. Dit heeft ook een grote impact op de financiën van de vijf parochies in onze regio. Sommige parochies hebben het relatieve geluk van een nog lopend contract met vaste prijzen, maar een aantal van deze contracten lopen bijna af en dan zullen we overgaan naar hoge en variabele tarieven. In het regiobestuur hebben we met elkaar gesproken over deze situatie en mogelijkheden om onze (gezamenlijke) energiekosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Voor een deel is dat mogelijk door het alert zijn op stooktijden, ingestelde temperatuur (1 graad lager scheelt heel veel stookkosten), dichten van tochtgaten en – kieren en het beperken van doordeweekse activiteiten. Dat is iets wat alle parochies zelf direct kunnen doen.

Daarnaast zijn we als bestuur aan het onderzoeken of het mogelijk is om in de komende winter de kerkdiensten van parochies gezamenlijk te doen en daarmee direct ook de stookkosten behoorlijk verminderen. Dit willen we uiteraard goed voorbereiden en verdere besluitvorming en communicatie hierover volgt op een later moment. Naast het besparen van stookkosten zouden met het combineren van vieringen ook direct een bijdrage leveren aan het terugdringen van gas – en stroomverbruik, wat ook door de overheid van ons allemaal wordt gevraagd. Ook de kerken hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid en het begrip rentmeesterschap kennen wij als katholieken ook heel goed.

Nogmaals, dit is nog geen besluit, maar wel een serieuze optie die we op dit moment bekijken. Het is ook duidelijk dat als we niets doen, de energiekosten een enorme wissel gaan trekken op onze resultaten. Het Regio Kerkbestuur.

BESTE MEDEPAROCHIANEN..

Vrijdag 9 september hadden wij een bijeenkomst van ons team -de priesters en de medewerkers van het secretariaat, georganiseerd aan het Jaagpad.

Eerst aan de borrel en later gourmetten met 12 personen om de grote tafel. Ieder moest zelf aan de gang. Het was erg gezellig en is goed om te doen met elkaar. Het was door corona al enkele jaren geleden.

Al tijdens de borrel kwam er een verrassing. Julia kreeg een mooi boeket bloemen en ik kreeg een zware tas met een verpakt cadeau. Daar kwam een bronzen kopie van het beeld van St Jan, zoals voor in de kerk staat. Ik was volkomen verrast en had het niet aan zien komen.

Bij deze willen Julia en ik een ieder van harte bedanken

Hij staat op de schouw in onze kamer.

Wijnand Oostveen



EINDELIJK IS HET ZOVER.....
ONS NAZOMER-CONCERT 2022



Na heel wat repetities is het Gelegenheidskoor nu zover.
Eindelijk kan het koor de ingestudeerde liedjes ten gehore brengen.
Wat een enthousiast koor is het toch!
Vanaf de eerste repetitie was men blij elkaar weer te zien,
na al die narigheid van de coronatijd.
Het voelde echt weer als vanouds, en zo klonk het ook.

Wij hopen dat u/jij allemaal een kaartje gekocht zult hebben
en dat u/jij komt luisteren en meezingen.
Er zitten verrassende momenten in ons concert!
Hier 'moet' men bij zijn, dit mag niemand missen!

Mocht u/jij nog geen kaartje hebben gekocht, dan is er nog
een mogelijkheid om deze bij de deur van de kerk alsnog te kopen.
Maar....op is op!

De kaartjes kosten € 7,50 per stuk voor volwassenen
en € 2,50 voor kinderen tot en met 12 jaar.
Alle kaartjes zijn inclusief een consumptie na afloop van het
Concert.
Dan kunnen we elkaar gezellig ontmoeten en napraten.

Wij rekenen op u/jou.

TOT VRIJDAGAVOND 30 SEPTEMBER : aanvang 19.30 uur.

Kerk St. Jan Geboorte, Kudelstaart.

Tot dan, vriendelijke groet van de Organisatie Gelegenheidskoor

WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN

In oktober vieren we altijd de Wereldmissiedag voor de kinderen. Dit jaar is dat **op zondag 2 oktober**. We denken dan aan de kinderen uit Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi, die een heel ander leven hebben dan de kinderen hier in Nederland. In Kibera wonen de armste mensen van de stad. Het is niet fijn om er te wonen, het is er niet veilig en niet gezond. Ze wonen naast een grote afvalberg en er is geen riool. We willen deze kinderen graag helpen, daarom krijgen alle kinderen van de Antoniuschool een spaarzakje om geld te sparen voor de kinderen in Kibera.

Op zondag 2 oktober om 11.00 uur hebben we een mooie gezinsviering, waarin ook dit thema centraal staat en de spaarzakjes ingeleverd kunnen worden. Iedereen is van harte welkom!

In deze viering zingt het kinderkoor. Misschien lijkt het kinderen wel leuk om ook mee te zingen in het koor. Kom gerust langs om een keer mee te zingen. We repeteren voor deze viering op donderdagavond 22+29 september van 18.45 uur tot 19.30 uur in de kerk.

Kinderen die niet op de Antoniuschool zitten, kunnen bij het koor of op zondag bij ons nog een zakje halen.

We hopen veel kinderen te zien in deze speciale viering.

Groetjes van werkgroep Gezinsvieringen.

OPGEVEN EERSTE COMMUNIE

Zit uw kind in groep 4? Of is uw kind al ouder en is er nog niet van gekomen? Binnenkort starten we weer met het Eerste Communie project. De eerste informatieavond, waarop verteld wordt wat dit project zoal inhoudt en wat de Eerste Communie nou betekent, wordt gehouden op dinsdag 29 november om 20.00 uur in de Pastorie.

Graag willen wij als werkgroep een inventarisatie maken wie (misschien) aan het project mee zullen doen.

Daarom willen wij u vragen om te reageren in een mail naar: stjangeboortesecretariaat@live.nl



OECUMENISCHE DIENST

Zondag 23 oktober is er om 10.00 uur na lange tijd weer een Oecumenische dienst in Kudelstaart.

Deze keer is de locatie voor de dienst in kerkelijk centrum De Spil aan de Spilstraat.

Dominee Strydom Bruwer en leden van de 'Dop-groep' van de RK kerk zullen aan deze dienst meewerken, evenals het Dames en Herenkoor van de RK-kerk, de Sint Jan Geboorte.

Het thema van de dienst is kort en bondig: "K3".

Of het met zingen te maken heeft, moeten we nog maar afwachten.

Dat is wel het geval met het koor dat voor de volgende gelegenheid in februari,(het gelegenheidskoor) zal meewerken. Misschien goed om alvast te weten.

We hopen op een mooie inspirerende dienst voor en met elkaar.

Wat ons betreft; Tot ziens op zondag 23 oktober.

namens de commissies van beide kerken,

Ton van den Berg

ALLERZIELEN

Op woensdag 2 november zal er weer een viering zijn waarin we denken aan onze geliefde overledenen.

Degene die in deze viering in het bijzonder worden herdacht:

Hans van Putten - Koos Burgers - Jeroen Buskermolen - Jan Zethof - Mien Rekelhof-Zandvliet - Piet van den Bergen - Ria Peters-de Prie - Joop van Leeuwen - Jeanne Bruine de Bruin-du Pau - Geertruida Stokkel-Verlaan - Jan Peters - Marie van der Jagt-Meijer.

Zoals we gewend zijn zullen wij na afloop van de viering naar het kerkhof gaan om daar op het graf van onze geliefde overledenen een lichtje te plaatsen.

Achterin de kerk kunt u lichtjes kopen die drie dagen kunnen branden.

Denkt u er wel aan om, bij winderig weer, een grote vaas of weckpot mee te nemen om de lichtjes in te zetten. In het begin waait het lichtje namelijk gemakkelijk uit omdat de vlam ter hoogte van de luchtgaten in de deksel zit.

VIERINGEN

Zo. 02 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Lector: Willy
Koster: Gerard

Zo. 09 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Lucy
Koster: Aad

Zo. 16 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Cees
Koster: Pieter

Zo. 23 okt. 10.00 uur Oecumenische dienst in de Spil mmv. D/H-koor

Zo. 30 okt. 11.00 uur Diaconale viering mmv. D/H-koor
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth

Wo. 02 nov. 19.00 uur DOPviering mmv. D/H-koor
Allerzielen
Lector: werkgroep
Koster: Gerard

Zo. 06 nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
Lector: werkgroep
Koster: Aad



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 02 okt.** Ad Verschueren, Eef Masselink
Hein Zethof, Jaap Broers
Evert Zethof, Jan Zethof
- Zo. 09 okt.** Robbert van Leeuwen, Eef Masselink
Bep Burgers-Vink, Hans van Putten
Hein Buskermolen, Mien Rekelhof-Zandvliet
Joop van Leeuwen
- Zo. 16 okt.** Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Gerrit Peters
Jeroen Buskermolen
Koos Burgers
Piet van den Bergen
Jan en Ria Peters
Marie van der Jagt-Meijer
Uit dankbaarheid
- Zo. 30 okt.** Ad Verschueren
Eef Masselink
Fam. de Boer-Boekhorst
- Wo. 02 nov.** Kees Nieuwendijk
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Theo Rekelhof
Eef Masselink
- Zo. 06 nov.** Robbert van Leeuwen
Eef Masselink
Jaap Broers
Hein Buskermolen



EINDELIJK WAS HET DAN ZO VER...

Na een wekenlange voorbereiding kwamen op 11 september de 5 parochies van de Regio Amstel tot Westeinder bij elkaar in Nes aan de Amstel voor het vieren van een gezamenlijke eucharistieviering. Voor die gelegenheid waren alle kerken "dicht" gegaan. Ook de St. Urbanuskerk in Nes, gelegen op slechts een steenworp afstand van de plaats waar iedereen zich verzamelde, zoals de vice-voorzitter van het regiobestuur Carlo Rennes zo mooi verwoorde tijdens de begroeting.

Het mooie weer was 'besteld', zoals organisator Cockie Groen glunderend aangaf. De zon kwam net op achter de kerk, wat prachtig licht gaf op het veld waar bijna 400 parochianen zich hadden verzameld. Alles was tip top van tevoren geregeld, iedereen was er helemaal klaar voor. Toen de priesters en acolieten arriveerden, kon de feestelijke viering beginnen. Het was een heerlijkheid daar zo te zitten en de dienst mee te maken, de aanwezigen genoten met volle teugen. Niet op z'n minst door de muzikale begeleiding van organist en 5 koren die de viering prachtig opluisterden. Het frisse groen, de zonneschijn, het gekwetter van de vogels, het zorgde voor een sprookjesachtige sfeer op de achtergrond die men niet snel zal vergeten...

Na afloop openden de deuren van de St. Urbanuskerk zich om de aanwezigen haar innerlijke schoonheid te tonen. Voor velen een eerste keer. De voorzitter van de stichting 'Vrienden van de Urbanuskerk' deed vervolgens een zeer informatief en onderhoudend verhaal over onze 'hippe' kerk van die tijd, haar vele symboliek en de bijzondere interieurdetails. Onder het genot van koffie, thee en een krentenbol werd het genieten voor de goed gevulde banken.

Na afloop bleef het lang gezellig, waarbij de parochianen zich niet alleen met de regio-mensen, maar ook met de bezoekers van Monumentendag welke ook die dag plaatsvond, konden mengen. Een mooie mix waarbij velen elkaar na lange tijd weer eens ontmoetten. We kunnen absoluut spreken van een zeer geslaagde dag door een mooie viering, met veel ontmoeting en gezelligheid. Er werd al gesproken over 'volgend jaar weer...". Bij deze ook dank aan alle vrijwilligers van de regio die deze dag mogelijk hebben gemaakt!

Voor de foto's kunt u kijken op: www.urbanusparochienes.nl
Uw parochieteam.

TERUGBLIK VIERINGEN

Op 4 september was de 1^e viering voor het kinderkoor na de grote vakantie. Het was een mooie viering met een goede verkondiging van Kapelaan Darek. Er werd weer mooi gezongen onder de pianobegeleiding van Alma, en dat na één repetitie.

Wat hebben we toch een fijne groep kinderen. Het lezen van de voorbeden en solozang... de inzet is groot.

Ook bij de openluchtviering in Nes aan de Amstel was ons kinderkoor goed vertegenwoordigd. Samen met de kinderen uit de vijf andere parochies zongen zij een eigen lied.

Ook mogen ze meedoen met het nazomerconcert en vinden ze het fantastisch om met het combo te zingen. Bij de repetities spatte het enthousiasme ervan af. Dat wordt een mooi concert.

De volgende vieringen waarin de Kudelkwetters zingen zijn op 2 oktober en 6 november.

U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze gezinsvieringen.

Paula Dogger

SCHOOLVIERING ANTONIUSSCHOOL

Op donderdag 15 september waren alle kinderen van de Antoniuschool welkom in de kerk. We hebben daar met elkaar het schooljaar geopend. Er waren vier vieringen nodig om alle groepen een plekje in de kerk te kunnen geven. Het thema in deze vieringen was "Een dak boven je hoofd". Onze school krijgt een nieuw dak en er zoeken ook veel gezinnen een dak boven hun hoofd, omdat ze moeten vluchten. Er zijn liedjes gezongen, verhalen verteld en elke groep heeft wensen op een bouwsteen geschreven om zo met elkaar te bouwen aan een goed schooljaar. Deze bouwstenen zijn het hele jaar te bewonderen op een muur in onze school. Het was fijn en mooi om zo met elkaar in de kerk o.l.v de pastor het schooljaar te beginnen!

ONTMOET DE ANDER!

Viering diaconale zondag 2022 in ons samenwerkingsverband.

De 6^{de} werelddag van de Armen is dit jaar op zondag 13 november. In zijn boodschap bij deze dag nodigt paus Franciscus uit tot meer solidariteit en verantwoordelijkheid voor de armen in de samenleving. Hij benadrukt dat we allemaal ons geloof in praktijk moeten brengen door persoonlijke betrokkenheid. Wij kunnen dit niet aan anderen delegeren. De paus merkt op dat de werelddag dit jaar komt “als een gezonde uitdaging, die ons helpt na te denken over onze levensstijl en over de vele vormen van armoede overal om ons heen “. Het gaat niet alleen om materiële armoede, maar juist ook om geestelijke armoede die zich uit in depressies en eenzaamheid. In het gevoel niet gezien te worden, niet gekend te zijn. Beide vormen van armoede groeien vanwege de grote uitdagingen van onze tijd: pandemie, oorlog in Oekraïne, toeslagenaffaire en klimaat- en energiecrisis.

De weg uit materiële armoede is samen delen. De weg uit geestelijke armoede is elkaar zien, erkennen en waarderen en zelfs liefhebben! Daarvoor is het nodig dat wij de eerste stap nemen naar ontmoeting. Dat we open staan voor werkelijk contact en we de ander leren zien, zonder al die oordelen en veroordelen die ons ego als struikelblokken op de weg naar de ander parkeert. In een aantal evangelieverhalen, bijvoorbeeld die van de Samaritaanse vrouw bij de put en die van Zacheüs, zien we dat Jezus zonder oordelen op de ander afstapt, contact maakt en ont-moet! Mogen wij ook leren de ander te zien vanuit het perspectief van Jezus en niet vanuit je eigen ogen. Mogen wij ook leren de ontmoeting met de ander aan te gaan.

Dit idee is het thema geworden voor onze diaconale vieringen 2022: Ontmoet de ander. De afgevaardigden van de werkgroepen PCI in ons samenwerkingsverband hebben dit samen met diaken Jeroen Hoekstra uitgewerkt in een prachtige viering. Een viering met teksten, gebeden en liederen die inspireren, uitdagen en aan het denken zetten.

In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen Hoekstra voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie is er een eucharistieviering waar pastoor Marco of kapelaan Darek en Jeroen samen voor zullen gaan.

Schema van de diaconale vieringen in onze parochies

Zondag	16 oktober	09.30 uur	Nes aan de Amstel
Zondag	30 oktober	09.30 uur	Aalsmeer
Zondag	30 oktober	11.00 uur	Kudelstaart
Zondag	13 november	09.30 uur	de Kwakel
Zondag	13 november	11.00 uur	Uithoorn

Wij nodigen u en jou van harte uit om elkaar in deze vieringen te ontmoeten. Kom, je bent welkom. Laat je inspireren!

Namens de werkgroep,

Wil Kraan

Jeroen Hoekstra

SINT MAARTEN

Op 11 november mogen de kinderen weer met hun lampion naar de kerk komen. De kerk is open om 18.15 uur en de kinderen van groep 1 en 2 zingen de liedjes.

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij Sint Maarten, bijvoorbeeld bij het begeleiden van de kinderen, het bedienen van de beamer, het beamerschermb scherm ophangen en het klaarzetten van de attributen en limonade schenken bij het oefenen. We zoeken ook nog een alternatief voor de drumband.

Aanmeldingen bij het helpen of ideeën stuur je naar paula59dogger@gmail.com

Werkgroep gezinsvieringen/ Sint Maarten



KEN JE DAT GEVOEL?

Video uitnodiging: <https://youtu.be/rgr3YFKSph4>
of scan de QR-code.

Ken je dat gevoel? Dat je denkt: 'Hoe kunnen we christen zijn en tegelijk vluchtelingen in de kou laten staan, wapens sturen naar oorlogsgebied, onaardig zijn tegen iemand omdat je zelf een slechte dag had?' Of dat je denkt: die regels van de kerk – dit moet zo, dat moet zus – past dat nog wel bij wat ik geloven wil? Helpt het me

of beperkt het mij?



Dit zijn vragen die horen bij levensfasen, bij groeien op de weg van het geloof. Een beter mens worden doe je elke dag een stukje meer en in elke levensfase weer anders. Als mens, maar ook als (mondiale) samenleving: van de familie is het allerbelangrijkste tot meevoelen met mensen aan de andere kant van de wereld, mondiale verbondenheid.

Over dit groeien gaan de avonden die wij hebben samengevat onder de titel: 'geloven groeit!' Dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra organiseren een serie van vijf gespreksavonden, geïnspireerd op het boek 'God 9.0', waarin we met elkaar de verschillende manieren van kijken en bijbehorende geloofsinzichten verkennen.

Voor wie?

Voor iedereen die geloven ziet als een persoonlijke spirituele reis.
Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden om met frisse blik te kijken naar zijn of haar eigen geloofsopvattingen van vroeger en nu.

Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar denken over het geloof botst met andere persoonlijke waarden of manier van leven.

Structuur van de avonden

De avonden beginnen met een introductie van het thema van de avond aan de hand van een kort college m.b.v. powerpoints, video's, kunst, verhalen e.d. Daarna volgt een gestructureerde uitwisseling, waarbij we delen vanuit onze eigen ervaring.

Avond 1: Rationaliteit en geloofsvertrouwen. Geloven in tijden van wetenschappelijke dominantie! Over de spanning tussen ons wetenschappelijke wereldbeeld en onze geloofsbeleving.

Avond 2: Opgroeien. De parallel tussen de mensheid en het individu. Van jagers-verzamelaars tot wereldburgers... Over hoe Godsbeelden samenhangen met hoe wij naar de wereld en onszelf kijken.

Avond 3: Geel bewustzijn - de motor tot geloofs- en kerkvernieuwing? Antwoorden op de vragen van deze tijd? Over ecologisch bewustzijn, altruïstische ethiek en allesomvattende liefde.

Avond 4: Visioen en mystiek. We kijken naar de toekomst. Hoe zullen we dan naar onszelf en de wereld kijken? En we kijken naar binnen en betreden het domein van de mystiek.

Avond 5: God is ieder ogenblik nieuw. De precieze inhoud staat nog open, zodat we met elkaar kunnen bepalen welke lijnen we nog willen verkennen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de gespreksgroep door een mail te sturen naar bezinning.en.verdieping@pkn-uitvoorn.nl (opgeven voor 15 september). Het verdient de aanbeveling om de hele cyclus te volgen.

U hoeft het boek 'God 9.0' niet te lezen: het is geen gespreksgroep over het boek. De gespreksavonden gaat door vanaf acht inschrijvingen. Maximaal aantal deelnemers is twaalf.

Deelname is gratis.

Wanneer?

Donderdag 29 sept.

Donderdag 06 okt.

Donderdag 03 nov.

Donderdag 10 nov.

Donderdag 17 nov.

Waar?

De Schutse, De Merodelaan 1

De Schutse, De Merodelaan 1

De Schutse, De Merodelaan 1

De Schutse, De Merodelaan 1

De Schutse, De Merodelaan 1

Tijd

20.00 – 21.30u

20.00 – 21.30u

20.00 – 21.30u

20.00 – 21.30u

20.00 – 21.30u



REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 02-10	09.30 uur	Woord-gebedsviering
Zo. 09-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 16-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 23-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 30-10	09.30 uur	Diaconaleviering
Wo. 02-11	?? uur	Allerzielen
Zo. 06-11	09.30 uur	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering

Zo. 02-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 09-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 16-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 23-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 30-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Wo. 02-11	?? uur	Allerzielen
Zo. 06-11	11.00 uur	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo. 02-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 09-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 16-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 23-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 30-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Wo. 02-11	?? uur	Allerzielen
Zo. 06-11	09.30 uur	Eucharistieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zat. om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo. 02-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 09-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 16-10	09.30 uur	Diaconaleviering
Zo. 23-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 30-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Wo. 02-11	?? uur	Allerzielen
Zo. 06-11	09.30 uur	Woord-Communieviering

PAROCHIE-AGENDA 03-10-2022 / 11-11-2022

Ma.	10-10	09.00 uur	DOP
Wo.	12-10	09.30 uur	Parochieteam
Ma.	17-10	09.00 uur	Kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 04 nov.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 12 NOVEMBER T/M 16 DECEMBER

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Akte kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).