

Jaargang 56 nr.11
12 november 2022

De Stem



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE
Kudelstaartseweg 247
Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35
Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38
E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl

12 NOVEMBER 2022

JAARGANG 56 NR. 11

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

KERSTCONCERT CUM ECCLESIA 18 DEC. 2022

De bomen beginnen zachtjes aan te kleuren naar de mooie herfst tinten.

De winkels liggen al vol met pepernoten en zelfs al kerst spullen hier en daar.

Zo is Cum Ecclesia ook al druk met de voorbereidingen voor het kerstconcert.

Muziekvereniging Flora en Shantymusiek de Brulboeien, zeiden direct JA op onze uitnodiging om mee te werken. Natuurlijk doen onze Kudelkwetters en het Jeugdkoor ook gezellig mee.

5 oktober gelijk maar muziek uitgezocht voor de samenzang en het schema doorgesproken.

Dus schrijf deze datum in uw agenda:



18 december 2022

Kerstconcert Cum Ecclesia

met medewerking van Kudelkwetters en Jeugdkoor

Muziekvereniging Flora

Shantymusiek de Brulboeien.

Wij hebben er al zin in, mogen we u begroeten?

De kerk zal om 14.00 uur open gaan voor publiek.

We beginnen 14.30 uur en het zal rond 16.00 uur weer afgelopen zijn. Na afloop hebben we nog een gezellig samenzijn.

LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE

**Na een kort ziekbed is op 22 oktober jl. toch nog onverwachts Will van Lammeren overleden.

Will had corona en een longontsteking en werd in het ziekenhuis opgenomen en in coma gebracht om zijn lichaam rust te gunnen. Het leek erop dat Will het gevecht zou winnen totdat het ineens weer minder met hem ging en de artsen er achter kwamen dat Will een ziekenhuisbacterie opgelopen had.

Die bacterie is hem helaas fataal geworden. Will is na een besloten afscheidsviering, in de tuin bij zijn huis, naar het crematorium gebracht voor de crematie.

Will was 73 jaar en een bekend figuur in Kudelstaart. Voorzitter van het winkelcentrum geweest en bekend met zijn slijterij.

Wij wensen, Bep en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht toe om het grote verlies te verwerken.

**Op 28 september overleed Barbera Peters op 86 jarige leeftijd. Barbera ook wel bekend als Barrie was getrouwd met Gerrit Peters en zeer betrokken bij de kerk. Verder was zij een hard werkende en zorgzame moeder / oma. Barbera genoot van de kleine dingen en zeker van iedereen die even aankwam voor een praatje. Na het verlies van Gerrit, brak voor haar een zware tijd aan.

Na een mooie afscheidsviering is zij op onze begraafplaats begraven. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen.

OPKNAP KERKGEBOUW.

Afgelopen weken is er door een groep vrijwilligers hard gewerkt.

Er was door de loop der jaren heel wat pleisterwerk losgelaten en dat moest worden opgeknapt. Ook waren er weer wat scheuren in de muren ontstaan en zeker ook wat achterstallig schilderwerk.

Voor het pleister en stucwerk moest er een steiger komen.

Maar deze klus is nu dan ook weer geklaard.

Iedere keer zal een ander stukje worden aangepakt. Ook op het secretariaat/Pastorie moet nog het een en ander gebeuren. Vooral schilderwerk.

Zijn er mensen die denken..... hieraan zou ik mijn steentje ook wel willen/kunnen bijdragen. Schroom niet. Spreek een van ons team aan of een telefoontje naar het secretariaat is voldoende.

Ook de tuingroep heeft weer hard gewerkt om alles rond en om de kerk netjes te houden.

Iedereen hierbij hartelijk dank.

Het parochieteam.

RUIJEN BEGRAAFPLAATS.

Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat er op onze begraafplaats ruimte gemaakt is om nieuwe graven te maken.

Inmiddels is het zover.

Voor de urnengraven zijn afgelopen zomer al 20 nieuwe plekken gecreëerd.

Verder zal er een gedeelte van onze begraafplaats van de vakken E – F - en G worden vrijgemaakt. Velen van deze graven liggen er inmiddels 30 tot 40 jaar terwijl het gebruikelijk is om rond de 10 jaar te mogen ruimen.

Omdat onze begraafplaats toch voor velen ook een mooie plek is om onze naasten te gedenken hanteren wij een langere periode.

De nabestaanden van degene waarvan de betrokken graven geruimd gaan worden hebben allemaal een schrijven van ons gekregen.

Mochten er mensen zijn die graag de steen willen behouden dan krijgen zij ook deze kans.

Verder zal het ruimen op gepaste wijze gaan gebeuren. Hopelijk gaat het dit jaar nog lukken of anders zeker begin volgend jaar.

In de Stem kunt u hier verder meer over lezen..

Tijdens het ruimen zal onze begraafplaats tijdelijk gesloten zijn voor bezoek, ook dit geven wij tijdig aan.

Wij vertrouwen op u aller begrip.

Het parochieteam.

OVERZICHT COLLECTES

2022	Collecte	Kaarsen	Uitvaart
jan./febr.	787,00	163,85	964,70
maart/april	810,47	195,50	2176,05
mei	873,20	128,50	1308,14
juni/juli	1023,23	190,32	270,95
aug./sept./okt.	862,60	318,45	387,50
nov./dec.			

Ieder die heeft bijgedragen aan deze collecte gelden nogmaals hartelijk dank.

Het parochieteam.

BEDANKT

De wereld missiemaand is bij ons in de parochie weer een groot succes geweest.

Wat zullen de ouders en kinderen in Kibera blij zijn met onze bijdrage. Een beetje licht in de duisternis waarin zij leven. Voor ons niet te begrijpen hoe ze in kleine hutjes met weinig moeten rond komen.

Ook leven veel kinderen op straat: kortom een keiharde wereld.

Met onze bijdrage kunnen ze geholpen worden door een plek op school, kleding en eten. De opbrengst uit de rode bussen was € 146,05 en op de Bankrekening € 1100,-

De kinderen hebben op school ook weer hun best gedaan n.l.

192 zakjes met een inhoud van € 572.64

Heel veel dank namens de missionaire werkgroep.

Willy v.d.Geest

'WEES WAAKZAAM'

Dat is het thema van de komende DOP-viering op zondag 27 november.

Waakzaam zijn is heel belangrijk, of het nu thuis is of op straat of... in je dagelijkse leven. Opletten en op tijd ingrijpen of voorkomen!

Aan het begin van de Advent kijken wij uit naar Kerstmis.

Deze tijd is een tijd van hoop en licht. Zeker in deze tijd is het moeilijk te geloven in het goede, te hopen dat alles goed komt.

Dat de oorlog in de Oekraïne voorbij gaat, dat de prijsstijgingen en de andere narigheden voorbij gaan en dat alles weer goed komt.

Waakzaam zijn om je niet mee te laten sleuren in doemdenken, onnodig pessimisme. Dat is niet goed.

Hoe kouder en donkerder de dagen worden, hoe meer we verlangen naar licht en warmte om ons heen maar zeker ook in onszelf!

De zondagsvieringen van de Advent willen ons helpen stil te staan bij onszelf en onze wereld.

De lezingen vertellen ons over visioenen vol verwachting. Ze laten ons dromen van wat nog niet is maar niet om weg te dromen, nee....maar om wakker en attent te zijn.

Met het evangelie dat verhaal over de zondvloed en de dief in het donker wil ons laten inzien dat we waakzaam moeten zijn, dat we ons niet moeten laten meedrijven op het eentonig rite van de alledaagse sleur.

Wij kunnen er zelf iets aan doen, door waakzaam te zijn.

Door samen te vieren, te bidden en bezinnen en ook om te zingen.

Daarom willen wij u allen uitnodigen om naar de kerk te komen

op **ZONDAG 27 november 2022 om 11.00 uur.**

De DOP-groep heeft weer een Woord- en gebedsviering en het zangkoor zingt weer.

Wat zou het fijn zijn als de kerk weer goedgevuld is met mensen die met elkaar waakzaam willen zijn, om samen de Advent te beginnen.

Een prachtige voorbereiding voor Kerstmis.

Tot ziens in de kerk, DOP-groep Kudelstaart

GEZINSVIERINGEN

Even een terugblik op de viering van 2 oktober:

“Wereldmissiedag van de kinderen”.

In deze goed bezochte viering zaten ook aardig wat kinderen in de kerk. Zij mochten hun zakje van MISSIO inleveren tijdens de collecte. Op school is aandacht besteedt aan het MISSIO project in Nairobi in Kenia. De kinderen kregen een zakje mee waar ze een financiële bijdrage in konden doen en op school mochten inleveren.

Er is een mooi bedrag opgehaald.

De muzikale bijdrage was top. Het gehalveerde koor heeft prima gezongen en ook het pianospel van Wout was weer om van te genieten. Goed gedaan iedereen!



2^e ZONDAG VAN DE ADVENT

Op 4 december is er weer een gezinsviering.

Een dag waarop waarschijnlijk alvast het feest van Sint Nicolaas gevierd zal worden. Dan is een kerkbezoek een goed begin van deze mooie dag.

We gaan op weg naar Kerstmis.

De profeet Johannes wil ons de goede weg wijzen.

Hij roept de mensen op om niet lui te zijn, maar iets te doen. In de viering zal duidelijk worden wat we kunnen doen.

U/ jij bent van harte uitgenodigd. .

Werkgroep gezinsvieringen en Kudelkwetters





UITNODIGING GELEGENHEIDSKOOR

Ha allemaal,

We willen met Kerstavond toch weer met een Gelegenheidskoor zingen. Helaas ging dat door corona al tweemaal niet door, nu hopen wij dat het gewoon WEL lukt.



Zoals wij in kunnen schatten wordt het weer een prachtige Kerstviering met mooie, eenvoudige teksten voor iedereen te verstaan en te begrijpen.

Het thema blijft actueel; Kerstmis: Hoop, Vrede, Vertrouwen, Liefde.

Fleur heeft er echt weer zin in, het combo is ook weer in 'the mood'

En wij, als organisatie, staan ook klaar om alles weer goed te laten verlopen.

Wat er nog nodig is, is een groot koor!

Het is nog wel vroeg maar nu is alles nog niet ingepland in jullie agenda.

Controleer of het lukt en zet dan deze repetitieavonden vast, als je wilt tenminste.

In overleg met Fleur is de repetitieavond toch weer een donderdagavond geworden.

De data voor de repetities:

08 december 2022 van 19.30 uur - 21.30 uur

15 december 2022 van 19.30 uur - 21.30 uur

22 december 2022 van 19.30 uur – 21.30 uur

Natuurlijk is er weer koffie/thee met lekkers bij, dat hoort zo!

Helaas moeten wij weer vragen of jullie een bijdrage van € 5,00 willen geven voor de koffie, muziek enz.

Wij hopen dat er weer een groot koor staat,

Dat wordt dan weer genieten met en voor elkaar.

Muzikale groetjes namens de Organisatie,

Fleur, Greet, Willy, Nanda, Anneke, Wil en Garry.

KAARTVERKOOP voor ziekenhuis Helping Hands in Nigeria

In de komende tijd gaan mijn zus Thea en ik weer kerstkaarten verkopen in de kerk, voor het ziekenhuis van onze vrienden Gbemi en Dare Ogunlusi in Nigeria.



Het ziekenhuis is afgebouwd, maar om permanent een dokter en verpleegkundigen in het ziekenhuis te kunnen hebben, is er een dokterswoning gebouwd op het terrein naast het ziekenhuis.



Het gebouw is duidelijk nog niet af. Aan de binnenkant moet nog heel veel gedaan worden. Pleisterwerk, elektra, schilderwerk enzovoort. Mijn zussen en ik maken door het jaar prachtige originele kerstkaarten, die we na de diensten willen verkopen. Vorige keer heeft de totale kaartverkoop ongeveer €1000,- opgebracht. We hopen, dat we weer voor een fijn bedrag verkopen om onze vrienden te kunnen helpen.

De precieze data worden nog bekend gemaakt.

www.gambiamission.com

Willy Holling

VIERINGEN

Zo. 13 nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors

Lector: Willy

Koster: Pieter

**Zo. 20 nov. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. D/H-koor
1^e zondag van de advent**

Lector: Lucy

Koster: Ageeth

Zo. 27 nov. 11.00 uur DOP-viering mmv. D/H-koor

Lector: werkgroep

Koster: Gerard

Zo. 04 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor

Lector: werkgroep

Koster: Aad

Zo. 11 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor

Lector: Cees

Koster: Pieter



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 13 nov.** Eef Masselink, Hein Zethof
Evert Zethof, Jan Zethof
Trudy Baars-v.Kleef, Hans van Putten
Mevr.Hogevorst-Hollwerth, Koos Burgers
Mien Rekelhof-Zandvliet
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong
- Zo. 20 nov.** Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Bep Burgers-Vink, Jeroen Buskermolen
Piet van den Bergen, Joop van Leeuwen
Jan Peters en Ria Peters-de Prie
Marie van der Jagt-Meijer
Uit dankbaarheid
- 
- Zo. 27 nov.** Ad Verschueren
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Eef Masselink
Trudy Baars-v.Kleef
Wim Buskermolen en Annie Buskermolen-v.d.Knaap
Uit dankbaarheid
- Zo. 04 dec.** Jaap Broers
Eef Masselink
Hein Buskermolen
- Zo. 11 dec.** Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse
Eef Masselink
Hein Zethof
Evert Zethof
Jan Zethof
Hans van Putten
Koos Burgers
Uit dankbaarheid

NIEUWS VAN PCI

Zoals u wellicht weet, werken de werkgroepen PCI in de regio met elkaar samen. In onze laatste bijeenkomst hebben we met elkaar gesproken over de situatie t.a.v de zorg voor de problemen die gezinnen momenteel ondervinden met hun betalingen voor o.a. energie, boodschappen , huur/hypotheek en/of ziektekosten en hoe om te gaan met de steunaanvragen die we (gaan) krijgen. Maar ook; "Wie zijn die mensen in nood , die we niet kennen"?

Het is lastig hulp te bieden aan mensen in nood die dat niet aangeven, daar heb je vaak je medeburgers voor nodig. We weten niet welke steunaanvragen we op ons af gaan krijgen maar we willen er *zeker naar luisteren* en mensen op weg helpen om de nood te ledigen.

Hierbij kijken wij of we zelf de steunaanvragen deels kunnen honoreren of dat we mensen door moeten sturen naar een gemeentelijk instantie zoals bijv; Participe / Aalsmeer voor elkaar. Als PCI staan wij in contact met deze instantie en zij weten precies welke steunmogelijkheden en financiële regelingen er beschikbaar zijn voor noodgevallen. Mocht u geconfronteerd worden met problemen omtrent uw energierekening, raden we u aan om contact op te nemen met Participe / Aalsmeer voor elkaar.

Website; www.participe-amstelland.nu/aalsmeer

Adres PARTICIPE AMSTELLAND IN AALSMEER : Hadleystraat 55, 1431 SL Aalsmeer

Tel. 0297326670

Emailadres; team.aalsmeer@participe.nu

HEMA Waardebonnen voor de voedselbank

De werkgroepen PCI ondersteunen de voedselbank zelf al een paar keer per jaar met een financiële bijdrage of met producten, die men nodig heeft. De steunaanvragen voor de voedselbank Aalsmeer zijn de afgelopen periode behoorlijk gestegen. Als P.C.I. willen wij inspelen op

mensen die ondersteuning kunnen gebruiken en hebben met de feestdagen in het vooruitzicht daarom het volgende extra initiatief genomen:

Voor de maand december willen we de voedselpakketten voorzien van één of meerdere waardebonnen van de HEMA, waarmee de mensen zelf een keuze kunnen maken in wat zij nodig hebben. Uit ervaring weten we dat dit door de gebruikers zeer gewaardeerd wordt. Voor deze “*extra collecte*” om waardebonnen aan te schaffen, mogen wij de komende weken de rode bussen achter in de kerk tot eind november gebruiken!

Ook met het feest van Sint Maarten staan de bussen klaar om daar uw of jouw gift in te doen.

Sint Maarten deelde tenslotte toch ook een deel van zijn bezit!

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om u gift in de rode bussen te deponeren, kunt u uw bijdrage ook storten op het rekeningnummer van PCI. Zie hiervoor de achterkant van De Stem.

t.n.v. werkgroep PCI Kudelstaart o.v.v. bijdrage Hema waardebon voedselbank 2022

Wij hopen dat velen meedoen om onze medemens, die het minder heeft dan wij, met een feestelijke bijdrage blij te maken.

Plantenactie kerst.

Elk jaar weer krijgen de ouderen in onze parochie voor de kerstdagen een mooie plant met een kerstkaart. Donderdag 15 december om 10.00 uur, worden de planten afgeleverd in de kerk om door vrijwilligers te worden verspreid. Mocht u ook hiermee willen helpen door de planten rond te brengen naar de ouderen van onze parochie, kunt u dit aangeven per email naar; pci.stjankudelstaart@gmail.com

BEDEVAART NAAR BANNEUX

Bij het uitbrengen van deze stem is het alweer 2 maanden geleden dat we naar Banneux geweest zijn met bisdom Haarlem.

Ik ben voor de vierde keer mee geweest als vrijwilliger en wil graag mijn bevindingen met u delen.

Het zijn 5 dagen van samen bidden, dagelijks kerkgang, maar vooral ook veel gezelligheid en samen zijn, het luisteren naar alle verhalen van de gasten en het helpen van de gasten waar nodig.

Het vertrek was op vrijdag 26 augustus, vroeg in de bus en wij hadden 2 tussenstops om gasten op te halen.

Om 10.00 uur koffietijd. Alle bussen kwamen samen in Leerbroek. Door 2 jaar afwezigheid vanwege corona waren het 4 bussen van Bisdom Haarlem en omstreken. Ongeveer 140 gasten hadden er weer zin in. Het is daar dan altijd weer een moment van herkenning alom. Gasten en vrijwilligers die elkaar lang niet gezien hebben.

Nog een lunchstop in Grathem en rond 16.00 uur aankomst in Banneux. Bisdom Breda was ook met een volle bus aanwezig, totaal 200 gasten. Na koffie en thee kon iedereen de plek verkennen, en/of rusten.

Na het avondeten de eerste kerkdienst met een bidweg naar de bron. De bron is de plek waar Maria in 1933 acht maal aan Mariette Beco verschenen is. Deze bron is voor velen het symbool van verlichting, dit kun je ervaren door je handen in het bronwater te dopen .

Er word altijd een programma gemaakt waar alle kerkgangen en tijden instaan, hier probeer ik een paar bijzondere uit te pikken.

Er was zaterdag een kaarsen processie, dan lopen we in optocht in half schemer en in stilte, met brandende kaarsen naar de bron. Een hele stoet met rolstoelen en wandelaars, dit is altijd zeer indrukwekkend.

Op zondag was Bisschop Hendriks aanwezig bij de internationale eucharistieviering en het plechtig lof met ziekenzegen. U kunt dit ook teruglezen op Bisschop Hendriks zijn website. www.arsacal.nl

Daar staat zijn verslag, en foto's van deze dag, van het triduüm Banneux.

Maandag middag de handoplegging. Deze was buiten want het was mooi weer. Na een korte dienst staan de 5 priesters op een rij en mogen

alle vrijwilligers en gasten naar voren komen voor een persoonlijke handoplegging. Bij de rolstoelgasten gaan de priesters zelf langs. Dit blijft echt heel bijzonder.

5 dagen samenzijn. Bijzondere ervaringen opdoen, s'avonds gezellig samenzijn. Er zijn loterijen en er was een pubquiz. Genoeg gebeden, en lekker gegeten. De zusters van Banneux zorgen iedere middag voor goed warm eten.

Op dinsdagochtend om 9.00 uur een laatste eucharistie en rondom 11 uur vertrek richting Grathem voor een warme lunch. En retour naar huis.

Kortom, ik heb als vrijwilliger veel tevreden gasten gehoord en ben zelf tevreden thuisgekomen. 5 intense maar zeer voldane dagen gehad.

Datums 2023 zijn 12 t/m 16 mei en 25 t/m 29 augustus.

Tot Banneux ???

Groet, Monique Rekelhof

DAMES EN HERENKOOR

Als ik dit schrijf, hebben velen van ons koor "Cum Ecclesia" mee gezongen met het gelegenheidskoor op 30 september.

Wat was het een mooi concert! We hebben heerlijk gezongen en wat waren er veel "gelegenheid" leden". Ook vele complimenten voor die prachtig klinkende mannen op de achterste rij.

Met ieder optreden weer, hopen wij van Cum Ecclesia dat er mensen blijven hangen en op de maandagavond willen komen repeteren. Om met ons de wekelijkse diensten op te luisteren.

Dus .. nogmaals een oproepje ... Dames-Heren.. kom eens gezellig mee repeteren op maandagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur. Of loop gewoon eens binnen om te luisteren.

Vind je zingen leuk, doe eens gek en kom gewoon!!

Tot een maandagavond??

Monique Rekelhof

EEN GEZELLIG EN MOOI NAZOMER-CONCERT

De werkgroep Gelegenheidskoor, bestaande uit Fleur Buskermolen, Wil Kraan, Greet v.d. Weijden, Willy v.d. Geest, Nanda Noordhoek, Paula Dogger, Tineke van Kleef en Garry Scholte, wilden weer eens iets groots opzetten voor de mensen in Kudelstaart en omgeving.

Het koor dat voor het eerst werd samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van RKDES was op 11 augustus 2007. Er werd een Oecumenische dienst in een grote tent op het voetbalveld gehouden.

Om heel Kudelstaart hierbij te betrekken werd dit Gelegenheidskoor door Irma Zethof bedacht en het bleek een groot succes te zijn.

Het Gelegenheidskoor treed zo'n 1 á 2 maal per jaar op en vaak zijn het dezelfde enthousiaste koorleden die weer present zijn.

Naast de kerkdiensten heeft het Gelegenheidskoor ook twee musicals opgevoerd in de RK kerk en in 2019 werd de Passion uitgevoerd, ook weer een indrukwekkend succes. Daarna werd er aan 75 jaar Bevrijding gedacht. Een prachtig concert met power-pointpresentatie stond klaar om te gaan draaien en ja hoor.... corona kwam in Nederland en moesten we alles weer in de 'koelkast leggen'.

Dan misschien in 2020 een concert met Vrijheid? Ook dat lukte niet, wederom corona.

Kerstvieringen met Gelegenheidskoor gingen niet door maar de werkgroep gaf niet op.

Dan zomaar een concert om de koorleden toch bij elkaar te houden.

Dat werd het Nazomer-concert van 30 september 2022. Bij het tellen van al de 'optredens' bleek dat het concert precies de 30^e keer was dat het koor zou zingen.

Prachtig thema: 30x. Uit de liedjes van alle optredens werd een aantal gekozen en in blokken bijeen gezet.

Fleur verzorgde alle muziek en herschreef voor diverse muzikanten van het Combo de muziek. De koorleden kregen een uitnodiging om in te schrijven voor het Nazomer-concert en binnen heel korte tijd was er een groot koor van 45 mensen.

Ook het kinder/jeugdkoor van de kerk ging meedoen. Na 4 repetities voor de vakantie en 5 repetities en een doorloopzondag na de vakantie

stond er een prachtig concert klaar. Posters hingen overal, kaarten werden verkocht en de werkgroep ging verder met het organiseren want na afloop was er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een gratis consumptie.

Eindelijk was het zover, vrijdag 30 september 2022.

's Middags werd er door de werkgroep hard gewerkt om alles klaar te zetten in de kerk, de drankjes in kratten, de stoelen en de microfoons klaar zetten/leggen. De decoraties aan de pilaren ophangen. Deze decoraties waren gemaakt door Greet v.d. Weijden, creatief beschilderd met muziekinstrumenten, zingende mensen en noten. Om 18.10 uur moest iedereen aanwezig zijn in spijkerbroek en felgekleurd shirt of trui, en om 18.15 stond het koor op hun plaats op het podium.

Er werd nog even ingezongen en wat liedjes gezongen. Om 18.45 uur kwamen de kinderen erbij om ook wat te repeteren en toen was het 19.00 uur. Iedereen uit de kerk vandaan en kon er wat koffie/thee gedronken worden.

Ondertussen kwamen de bezoekers de kerk al binnen en zochten hun plaatsjes op.

Vijf minuten voor half 8 kwam het Combo op en twee minuten later de kinderen en de koorleden.

Iedereen ging zitten en klokslag half 8 kwam Fleur binnen en de koorleden stonden op.

Fleur gaf het startteken aan het Combo en in plaats van het lied: Thank you for the music te gaan zingen, draaide het hele koor zich ineens om en stond men met de rug naar de bezoekers.

Ineens klonk er een solo uit de kerk vandaan, Paula zette het lied in en kwam al zingende naar voren, het koor draaide zich al zingende weer om en sloot muzikaal weer aan. Heel verrassend voor de mensen in de kerk. Daarna het welbekende lied: Zing, vecht, huil, bid van Ramses Shaffy met twee solisten: Peter en Huub. Zo volgde het ene mooie lied na het andere elkaar op.

Met af en toe een stukje toelichting of anekdote door Lucy. Fleur liet ook zien hoe of het koor inzingt met de kippencanon: Er zaten zes kippen in een oud kippenhok, die gingen vanavond voor het **eerst** op stok.

Bij het woordje **eerst**, moest je opstaan, armen in de lucht en weer gaan zitten. Het koor deed het voor en toen werden de mensen in de kerk ingeschakeld. Per 2 rijen banken van voor naar achteren. Een hilarisch gezicht.



Ook Irma werd in het zonnetje gezet, zij dirigeerde het prachtige lied: You raise me up.

Na nog een paar liedjes werd het bekende lied: Mijn gebed op het orgel gespeeld door Alma. Orgel spelen heeft ze zichzelf aangeleerd. Zij is de pianiste van het Dames/Herenkoor. Het klonk majestueus.

Hierna kwamen de kinderen er weer bij voor de laatste liedjes. Het was genieten, de kinderen zo enthousiast te zien bewegen en zingen.

Het slotlied was: Muziek is leven.
De mooie tekst duidde ook duidelijk op dit concert:
Muziek is gevoel, muziek is leven,
waar je ook woont of wie je ook bent.
Rijk of arm, het is om het even:
muziek is een taal die iedereen kent!

Na het slotwoord waarin iedereen werd bedankt en er bloemen werden gegeven gaf het koor nog een toegift: Zeilen op de wind van vandaag.(Purper). Geweldig om te zien, dat de bezoekers allemaal heen en weer deinde om 'op de wind te zeilen.'

Een daverend applaus was het einde van een zeer geslaagd Nazomerconcert van het Gelegenheidskoor Kudelstaart.

Natuurlijk was er na afloop gelegenheid nog wat na te praten onder het genot van een drankje.

Hiervan werd goed gebruik gemaakt en het was nog lang heel gezellig in de kerk.

We hebben allemaal heerlijk geNoten en gaan weer brainstormen voor een nieuw optreden.

Namens de Organisatie, Garry



ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is.

Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.



Van januari tot en met mei 2023 worden in oecumenisch verband vijf bijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit De Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes aan de Amstel, die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. In de Rouwgroep kun je terug kijken hoe je het afscheid ervaren hebt – ook met de beperkingen die in corona-tijd van toepassing waren – en praten over hoe het nu met je gaat. Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n Rouwgroep als helend: 'Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces'.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:

**dinsdag 6 december 2022 om 14.00 uur
in De Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn**

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer. Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink 0297 – 26 82 12 j.dubbink@pkn-uthoorn.nl

Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 13-11	09.30 uur	Oecumenischeviering
Zo. 20-11	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 27-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 04-12	09.30 uur	Woord-gebedsviering
Zo. 11-12	09.30 uur	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Van dinsdag t/m zondag dagelijks een eucharistieviering

Zo. 13-11	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 20-11	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 27-11	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 04-12	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 11-12	11.00 uur	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo. 13-11	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 20-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 27-11	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 04-12	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 11-12	09.30 uur	Eucharistieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zat. om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo. 13-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 20-11	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 27-11	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 04-12	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 11-12	09.30 uur	Woord-Communieviering

PAROCHIE-AGENDA 14-11-2022 / 16-12-2022

Ma.	21-11	09.00 uur	Kerkschoonmaak
Wo.	23-11	19.30 uur	Zonnebloem
Do.	24-11	20.00 uur	Overleg 3 kerken Kudelstaart

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 09 dec.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 17 DECEMBER T/M 13 JANUARI

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Akte kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).