

De Stem

Jaargang 57 nr. 03
18 februari 2023



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE
Kudelstaartseweg 247.

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 64 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl
www.rkkerkkudelstaart.nl

18 februari 2023

JAARGANG 57 NR. 03

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld.

Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38 E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

BESTE PAROCHIANEN

Nu wij de vastentijd 2023 gaan beginnen, moet ik even terugdenken aan de drie jaren die wij samen hebben meegemaakt. De vastentijden van 2020 en 2021 werden door de lockdowns getekend. Nu lijkt het al iets van het verre verleden, maar het is maar kort geleden dat wij elkaar niet durfden benaderen, heel voorzichtig moesten zijn en ook heel weinig naar de kerk konden. Daarna kwam de vastentijd 2022: toen was er nog nauwelijks sprake van een pandemie maar wel de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Dat maakte de eerste maanden van 2022 heel spannend. Toen kwamen de vluchtelingen. Het voelde alsof alles anders was geworden. En nu..., nu zijn wij in de eerste maanden van 2023 beland en het lijkt alsof wij aan alles "gewend" zijn geraakt. Wij zijn er al aan gewend dat er een oorlog is, het is zo en niet anders. Alle prijzen zijn torenhoog gestegen, vele mensen hebben er moeite mee, maar..."het is zo en niet anders". Ooit zeiden wij "als er weer een oorlog komt, zullen de kerken weer vol zijn"! Nou, sinds een jaar hebben wij een oorlog op Europese bodem, maar de kerken blijken niet voller te zijn geworden. "Tja, maar de oorlog moet HIER komen", zeggen anderen, "dan komen de mensen wel naar de kerk!". Ten eerste hoop ik dat er geen oorlog in ons land komt. En ten tweede vrees ik dat als er ooit een oorlog komt het te laat is (en misschien ook praktisch gezien niet mogelijk) om in kerken te gaan schuilen. Deze gedachten zouden somber kunnen klinken, maar dat is niet de bedoeling. Wij zijn als christenen geroepen om naar de wereld om ons heen met een realistisch blik te kijken, om een door God geïnspireerd woord uit te spreken. En het woord dat God tot ons in deze vastentijd wil richten is: sta op en volg mij! Pasen komt om ons uit onze "comfortzone" te schudden, om in beweging te komen. Het volk van Israël moest midden in de nacht opstaan, om de zielsverstikkende tirannie van de slavernij van Egypte te ontvluchten. De zee ging open, het onmogelijke werd mogelijk. Dat vieren ze ieder jaar, al meer dan 3000 jaren. En Jezus Christus nam de nacht van Pasen als de nacht waarin hij uit de dood zou opstaan, om ons te laten zien dat geen slavernij oneindig is – dat het graf niet het einde is – dat de dood voor eens en altijd overwonnen

is. Jezus Christus richt zijn blik naar ons toe, vol liefde en barmhartigheid, en spreekt de woorden van de Vader uit: “jij bent mijn kind, mijn welbeminde”. Wie deze liefde kent, kan niet stil blijven staan. Deze liefde brengt ons in beweging, omdat het niet de bedoeling is dat alles “zijn gangetje” blijft gaan, en dat de oorlog de “normaliteit” wordt. Laten wij in deze vastentijd bidden, dat de kracht van de liefde en de gemeenschap, de macht van de duisternis kunnen overwinnen, en dat door de Geest Gods geïnspireerde kleine daden van naastenliefde een licht mogen zijn voor de hele wereld die, langzaam – net als gist in het deeg – de wereld van deze oorlogs-winter kan omvormen tot een vredes-lente.

Goede vastentijd toegewenst!

PAASTRIDIÛM 2023

Zoals alvast aangekondigd in mijn kerstartikel, dit jaar gaan wij de paaswake in twee locaties houden, namelijk Uithoorn en Kudelstaart (met de bedoeling in de komende jaren onder alle parochies van de regio te gaan rouleren). De zondagse paasviering wordt eigenlijk door drie (avond)vieringen voorafgegaan. Zij vormen samen een eenheid die bij elkaar horen, dit noemen wij paastriduüm. Een echte “driedaagse”, beginnend op Witte Donderdag met een kruisteken en eindigend op Paaszaterdag met de slotzegen. Tijdens deze drie vieringen wordt het hele passieverhaal van Jezus nageleefd, naar de volgorde van de gebeurtenissen.

Witte Donderdag is een mis, met de herdenking van het laatste avondmaal.

Goede Vrijdag is een gebedsviering, met de gelegenheid om een hulde aan het kruis te brengen en de communie te ontvangen.

De Paaswake is weer een mis natuurlijk, met de viering van de verrijzenis.

Omdat het om meerdere vieringen gaat, is er eindelijk ruimte voor samenwerking onder de parochies, voornamelijk op het niveau van koren en lectoren. Het gemengd koor van Aalsmeer zal bijvoorbeeld op donderdagavond de viering van Witte Donderdag in Kudelstaart

opluisteren. Wij hopen dat dit triduüm een mooie traditie in onze regio gaat worden.

Pastoor Marco Cavagnaro

BESTE MEDEPAROCHIANEN.

Na de afronding van de reorganisatie, van het kerkhof, wordt er nu volop gewerkt aan de vernieuwing van het bijgebouw, achter de pastorie en de verwarmingsruimte. Hierin zaten al jarenlang grote scheuren. Het werd gevaarlijk. Enkele jaren geleden is besloten om daar dan ook een toiletgroep te maken.

Dit in samenwerking met de Stichting "Vrienden van St Jan".

Alle voorbereidingen hebben erg lang geduurd. De vergunning van gemeente en bisdom en toen dat rond was de beschikbaarheid van de aannemer. Deze is begin januari voortvarend aan het werk gegaan, er staat nu een compleet nieuwe ruimte.

Joop Wegbrand heeft de leiding op zich genomen wat hem goed afgaat, Geweldig Joop. Om de kosten te drukken gaan Dick Buskermolen en Bert v Leeuwen en nog wat vrijwilligers allerlei klussen doen.

Geweldig, dat drukt de kosten want de voorbereiding is 5 jaar terug begonnen en de prijzen liggen nu veel hoger.

Het jaar 2022 is financieel minder geweest voor onze kerk. Voornamelijk door de energie. Dit is algemeen bekend, maar hakt er flink in en dan alle andere kosten die stijgen.

Bij de ontvangsten komt het redelijk goed binnen maar totaal gaat het de verkeerde kant op. Willen we onze kerk in stand houden dan moeten we daar verandering in brengen.

Ik hoop dat U, net als alle vrijwilligers, hier aan mee wilt werken.

Ieder op zijn eigen manier om ons mooie kerkje en ontmoetingspunt, in stand te houden.

Wijnand Oostveen

HET IS WEER ZOVER...

De vastentijd is weer aangebroken. Na de Carnaval en na het Askruisje komt onvermijdelijk de Vastentijd. Een tijd van bezinning en soberheid. Het echte vasten zal niet zo vaak meer voorkomen, tenzij om af te vallen. Tegenwoordig is het 'vasten' misschien het besef dat je niet alleen op de wereld bent. Dat je er voor elkaar moet zijn en elkaar probeert te helpen. Dat is ook de rode draad die door de DOP-vinger van 26 februari gaat.

Het thema van deze viering is Vastentijd is Oefentijd. 5 Weken om te oefenen in menselijkheid en medeleven. Hulp en aandacht.

Jezus is in deze viering in de woestijn en daar maakt de duivel het Jezus wel heel moeilijk. U weet allemaal hoe dit afloopt, Jezus geeft geen krimp, hij kan die duivel wel aan. Ook wij hebben af en toe een duiveltje op onze schouder die ons op het verkeerde pad wil brengen. Ook wij bieden bijna altijd weerstand. Lukt het soms niet?

Misschien dat u wel steun heeft aan de teksten uit onze viering.

Wij willen u dan ook heel graag uitnodigen om met ons samen deze viering mee te vieren en te beleven.

Zondag 26 februari 2023 om 11.00 uur.

Lukt het niet, dan kunt u deze viering via de livestream volgen.

De volgende viering van de DOP-groep is op zondag 26 maart.

Dit wordt dan de 5^e zondag van de vastentijd.

U kent het Evangelie wel, Lazarus, de vriend van Jezus, die gestorven is en door Jezus weer tot leven gewekt werd.

Ook dit wordt zeker weer een mooie en zinvolle viering zoals u van ons gewend bent. Graag willen wij u van harte uitnodigen.

Het is zo fijn als er veel mensen in de kerk zitten, hopelijk is het dan minder koud buiten, zodat het behagelijker is in de kerk.

Wij kijken naar u uit! Tot ziens op zondag 26 maart om 11.00 in onze kerk. *Ook deze viering is eventueel via de livestream te volgen.*

Vriendelijke groet namens de DOP-groep,. Garry Scholte

INLEVEREN PALMTAKJES / ASWOENSDAG

Tot en met zondag 19 februari is er gelegenheid om uw oude palmtakjes in te leveren.

Achter in de kerk zal er een mand/doos staan om deze in te verzamelen. U kunt de palmtakjes ook inleveren op het secretariaat op werkdagen van 09.00 -12.00 uur.

Op Aswoensdag 22 februari zullen deze worden verbrand. en 's avonds in de Eucharistieviering van 19.00 uur kunt u het askruisje komen halen. In deze viering zal het dames en herenchoor zingen.

AKTIE KERKBALANS 2023.

De actie kerkbalans 2023 is weer van start en u heeft de folder en het begrotingsoverzicht weer in de bus ontvangen.

Allereerst willen wij u nog hartelijk danken voor de gaven van 2022.

Wij hebben dit jaar de actie kerkbalans gunstig kunnen afsluiten, waarvoor wij u dan ook zeer dankbaar zijn.

Voor het komende jaar hopen wij ook weer op uw steun te mogen rekenen. Ook voor ons kerkgebouw gaan de kosten gewoon door. Er zal weer het nodige onderhoud gedaan moeten worden. En wat te bedenken de kosten voor de nieuwe aanbouw met toiletgroep waar op dit ogenblik hard aan gewerkt wordt.

Er zijn inmiddels al heel wat toezeggingen en zeker ook betalingen binnengekomen, hiervoor onze hartelijke dank.

Natuurlijk ook de mensen die ook deze keer weer alle brieven hebben rondgebracht. Onze hartelijke dank.

Werkgroep Actie kerkbalans.



INFORMATIE OVER PCI

De P.C.I. ondersteund jaarlijks doelen, waarin steeds weer wordt gekeken en overwogen, voordat er besloten wordt om zo'n project of instantie te gaan steunen. Het gaat om jaarlijkse terugkomende lokale, regionale en diaconale goede doelen, maar ook internationale goede doelen. Om een aantal voorbeelden te geven: Binnen onze eigen parochie worden elk jaar rond de Kerst aan de ouderen van onze parochie de mooie azalea's en kerstkaarten afgegeven.

Regionaal worden o.a. de *voedselbank van Aalsmeer*, het *hospice Thamer Thuis* in de Kwakel en *Detentiecentrum Schiphol* gesteund. Diaconaal *Barbaruggo* en *Malawi* (via Bisschop Thomas). Internationaal de goede doelen van o.a. *Kind aan tafel*, *Vastenactie*, *Ondersteuning opleiding verpleegster* (via Pater van Oostveen), *Mission house* en *REEFolution*. Deze laatste steunen wij met onze regionale P.C.I. Een nog vrij jong project, gestart in 2015. Zij hebben een mooie website wat zeker de moeite waard is om even te bekijken; <https://reefolution.org/>

Daarnaast geeft de P.C.I. ook individuele hulp, waarin we ons richten op onze eigen Kudelstaartse dorpsgenoten wanneer gemeentelijke instanties of andere instanties geen hulp kunnen bieden.

U heeft onze P.C.I. advertentie hierover in het "Wijkblad Kudelstaart", vast gezien en gelezen. Elke nood wordt in ogenschouw genomen en we zullen doen wat binnen onze eigen mogelijkheden valt.

Weet u iemand die hulp goed kan gebruiken of heeft u zelf problemen?

Stuur een mail naar; psi.stjankudelstaart@gmail.com

Dit allen kunnen we mede doen door uw giften. Hiervoor onze dank!
(Onze kerk en dus ook de P.C.I. heeft een ANBI- status.)

Werkgroep P.C.I.



PALMZONDAG, PALMPASEN

Zondag 2 april 11.00 uur.

Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem gevierd. Je mag met je zelfgemaakte Palmpaasstok naar de kerk komen. Je stok mag je voor in de kerk in de standaards of in het gangpad tegen de muur zetten en dan mag je zelf bij je ouders in de bank gaan zitten. Tijdens de viering lopen we een rondje met onze Palmpaasstok door de kerk.

Ook zijn er weer adressen van bejaarde of zieke mensen waar jij, als je wilt, je palmpaasstok naar toe kunt brengen.

De spaardoosjes voor de vastenactie kunnen op deze ochtend ingeleverd worden. In deze viering zingt het kinderkoor.

Kom je ook een Palmpaasstok maken?

Op woensdagmiddag 29 maart om 14.30 uur gaan we met de kinderen die dat leuk vinden een Palmpaasstok maken.

We doen dit in de pastorie van de kerk.

Wat neem je mee: Kijk ook op de blz. hiernaast.→

Een houten kruis (zie hiernaast) en versiersels om de stok te versieren.

(bloemetjes, stickertjes, paashaasjes, kuikentjes, paaseitjes, theezakjes, koekjes, etc.)

Wij zorgen voor crêpepapier en pinda's.

(voor de viering op zondag mag je zelf voor een broodhaantje zorgen, te koop bij de bakker of AH)

Wie weet tot dan!



Gevraagd:

Voor deze activiteit zijn we op zoek naar mensen die de kinderen willen helpen met de Palmpaasstokken te versieren. Vindt u het leuk om deze creatieve middag te helpen, dan horen we dat graag!

Het zal om ongeveer een uurtje gaan!

GEZINSVIERINGEN KINDERKOOR

Zondag 12 maart.

'Jezus is het levend water, ook voor jou'
Dit is het thema van de gezinsviering.



Zondag 9 april Pasen

Misschien zijn er wel weer eitjes verstopt in de pastorietuin.
In deze vieringen zingt het kinderkoor.
U / jij bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren.



Hoe maak je een Palmpasenstok?



Laat een ouder iemand een kruis maken van 2 stokken of latten.
Een stok is ongeveer 70 cm en de andere 40 cm.
Het kruis kun je nu omwikkelen met stroken crêpepapier.
Versier de Palmpasenstop nu met zelfgemaakte papieren bloemen, kuikentjes, slingers, paaseitjes, zakjes thee, of andere lekkere dingen.
Je kunt ook aan een touwtje pinda's, krenten, en nootjes rijgen en dat als slinger gebruiken.
Als laatste steek je een broodhaantje boven op de Palmpasenstok.



In de kerk worden buxustakjes gewijd,
(door de pastoor gezegend met wijwater) en uitgedeeld.
Dit takje kun je ook op je Palmpasenstok steken.

VIERINGEN:

Zon. 19 feb.

Vanwege de carnavalsoptocht is er deze zondagmorgen geen viering

Woe. 22 feb. 19 uur

**Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Aswoensdag**

Lector: Cees Hageman
Koster: Gerard v.d. Jagt.

Zon. 26 feb. 11 uur

DOP viering mmv. D/H-koor

Lector: Werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer

Zon. 5 mrt. 11 uur

Eucharistieviering mmv. Cantors

Lector: Willy v.d. Geest
Koster: Pieter Bruin

Zon. 12 mrt. 11 uur

Eucharistieviering mmv. Kinderkoor

Lector: Werkgroep
Koster: Ageeth de Kuijer

Zon. 19 mrt. 11 uur

WOCO mmv. D/H-koor

Lector: Lucy Rekelhof
Koster: Gerard v.d. Jagt

Zon. 26 mrt. 11 uur

DOP viering mmv. D/H-koor

Lector: Werkgroep
Koster: Aad Buskermolen



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 26 febr.** Eef Masselink en overl. Fam. Masselink en Berns
Fam. de Boer-Boekhorst
Nico en Tiny Buskermolen-Pieterse
Piet van den Bergen
Jan Peters en Ria Peters-de Prie
Marie van der Jagt-Meijer
Robbert van Leeuwen
Riet Koek-van der Jagt
- Zo. 5 mrt.** Jaap Broers,
Eef Masselink,
Bep Burgers-Vink
Jeroen Buskermolen (Jaargetijde)
- Zo. 12 mrt.** Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Eef Masselink, Hein Buskermolen
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong
- Zo. 19 mrt.** Joop van Leeuwen,
Eef Masselink
Theo Rekelhof en Mien Rekelhof-Zandvliet
Piet van den Bergen
Hein Zethof, Evert Zethof
Kees Burgers,
Mien Homan-Bon
Jan Zethof (Jaargetijde)
- Zo. 26 mrt.** Eef Masselink en overl. Fam. Masselink en Berns
Jan Peters en Ria Peters-de Prie
Marie van der Jagt-Meijer,
Robbert van Leeuwen
Riet Koek-van der Jagt

VASTENACTIE 2023 Heeft een prachtig thema :

" SAMEN OVERLEVEN IS GEMAKKELIJKER DAN ALLEEN !!!"

U kunt in de bijgevoegde folder het verhaal lezen van Awut en Ajak uit Zuid- Soedan. Twee hele sterke vrouwen die hun echtgenoten verloren of gewond raakten in de burgeroorlog.

Beiden een groot gezin waar ze alleen voor stonden. Door middel van de vastenactie en met heel hard werken proberen ze weer iets van het leven te maken.

Zo steunt de vastenactie zo'n 70 kleinschalige projecten.

Wij kunnen met onze financiële bijdrage de mensen ECHT HELPEN !!

De rode bussen staan tijdens de vasten achter in de kerk.

Mocht u liever overmaken kan dit direct naar de vastenactie of naar ons Missiecomité.

DANK namens de mensen die onze bijdrage hard nodig hebben.

Willy v. d. Geest

VERBONDEN GEDURENDE DE 40 DAGENTIJD

Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies verbonden zijn in gebed.

De regiokaars zal aan het begin van de vastentijd op Aswoensdag in Uithoorn worden aangestoken.

Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van de ene naar de andere kerk en gaat daar branden. Zo wordt de gebedsketen gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar.

Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op het grootste feest: PASEN

Deze kaars brandt op:

- Zondag 26 februari in Uithoorn
- Zondag 5 maart in Aalsmeer
- Zondag 19 maart in Nes a/d Amstel
- Zondag 26 maart in de Kwakel
- Zondag 2 april in Kudelstaart

Zie verder de poster in de kerk.

LOURDESREIS

Met de parochianen van de Regio Amstel-Westeinder, samen met Pastoor Marco, zullen wij van 11 tot 16 september naar Lourdes gaan. Achter in de Kerk vindt u brochures met alle nodige informatie, een poster en het inschrijfformulier.

Om u aan te melden, vul het inschrijfformulier in en geeft het zo snel als mogelijk retour aan het parochiessecretariaat.

BESTE PAROCHIANEN VAN DE H. JOANNES GEBORTE IN KUDELSTAART.

U hebt met Kerstmis weer een aantal Lusaka (ex-) straatkinderen aan uw tafel uitgenodigd. Wat een fijn geste van u allen met uw collecte van € 424,40. Namens Broeder Jacek Rakowski wp, zijn medewerkers en vooral namens de kinderen zelf die door hen verzorgd worden in hun HOME OF HOPE zeer hartelijk dank voor dit fijne kerstgeschenk. Ik maak vandaag dat bedrag over aan Broeder Jacek Rakowski.

Vriendelijke groet, Antoon Oostveen, wp.



Broeder Jacek staat rechts op de foto.

SAMEN, OECUMENISCH, OP WEG NAAR PASEN!

18^e PASSIERONDE

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Zes weken - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur - bent u van harte welkom in één van de kerken.

Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst.

Zo gaan wij samen oecumenisch op weg naar Pasen!

DE 'HALTES' IN 2023 ZIJN:

- | | |
|-----------|---|
| 1 maart: | Karmelkerk (Stommeerweg) |
| 8 maart: | RK kerk Kudelstaart (Kudelstaartseweg)
Samenwerkingsverband van de drie
Kudelstaartse kerken:
Samen Op Weg-Alphakerk-St Jan Geboorte |
| 15 maart: | Hervormde Dorpskerk (Dorpsstraat) |
| 22 maart: | Open Hof Kerk (Ophelialaan) |
| 29 maart: | Lijnbaankerk (Lijnbaan) |
| 5 april: | Doopsgezinde kerk (Zijdstraat) |



18^{de} Passieronde

TERUGBLIK KLOOSTERWEEKEND 20-22 JANUARI

‘Wees stil, God wil je zoveel zeggen!’

Elf deelnemers kwamen op vrijdagmiddag 20 januari samen in de Abdij van Berne in Heeswijk. Met een kriebel in de buik, want je weet niet precies waar je terecht komt en of het klikt in de groep. De locatie is echter prachtig; een klooster zoals je verwacht: dikke muren, een plechtige sfeer en tegelijk heel uitnodigend. Een mooie, grote zaal met schilderijen van voorgaande abten aan de muur, was voor ons gereserveerd. De koffie en thee stonden daar al voor ons klaar en Jeroen had ervoor gezorgd dat er ook iets lekkers was. De kennismaking verliep soepel zo voelde iedereen zich al snel thuis. Om 18.00 uur was het tijd voor de Vespers en genoot iedereen van de prachtige voorzang, beantwoordt door samenzang. Het was soms wel even zoeken naar welk psalm nu weer aan de beurt was. Daarna een maaltijd in de refter met de andere gasten en de paters Norbertijnen. Want bij deze gemeenschap van witheren waren wij te gast.

In de avond verkenden wij het thema (Wees stil, God wil je zoveel zeggen!) door het bespreken van enkele korte, enige inspirerende teksten. En samen zongen we het door Marlies speciaal voor deze retraite uitgezochte lied “Zoek eerst het koninkrijk van God.”

Dit lied zou het hele weekend onze leidraad blijven. Een deel van de groep bezocht tot slot nog even de kapel, terwijl andere gezamenlijk afsloten met een korte meditatie.

Na de Metten, de Laudens en het ontbijt op zaterdagochtend was er een interessante rondleiding, gegeven door vrijwilliger Erik die het hele weekend aanspreekpunt was voor de gasten. Daarna was het tijd voor persoonlijke verhalen, soms aan de hand van een voorwerp dat van thuis was meegekomen. Verhalen uit ons leven in alle openheid en openhartigheid gedeeld. Verhalen waar we stil van werden en die ons allen raakten. We hebben ze gedeeld en bij elkaar neergelegd, in ieders hart, waarna we de verhalen en emoties meenamen naar de eucharistie, zodat we ze ook bij de Heer konden neerleggen. Na het heerlijke middagmaal bezochten we de abdijswinkel en werden er aandenkens gekocht en kleine presentjes voor de geliefden thuis.

Er werd gewandeld en een deel van de groep liep zelfs meer kilometers dan gepland, waarbij ook kasteel Heeswijk werd aangedaan. Na de Vespers verliep de avondmaaltijd in stilte, net als de rest van de avond. Enkele kwamen samen in de kapel om stil te zijn. Andere waren stil op hun eigen kamer of in de gezamenlijke ruimte. Dankbaar en met vrede in ons hart lagen we al vroeg in bed en de meeste deelnemers sliepen heerlijk. Na de Metten en de Lauden en het ontbijt stond er een ontmoeting met pater Jansen op het programma. Het was een geanimeerd gesprek. Vol humor nam hij ons mee langs zijn eigen levensreis, ging in op ons thema (Wees stil...) en beantwoordde alle vragen die wij hem stelden. De prachtige zondagse eucharistie - viering in een goed gevulde kerk was een kroon op ons weekend. Bij de koffie mengden we ons onder de parochianen. En hadden we leuke ontmoetingen. Het middagmaal was een zondags feestmaal en een bevestiging van de gastvrijheid waarmee wij hier omringd werden. Na een korte evaluatie volgde het afscheid. Nog een keer samen zingen: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God'. Met de zegen op zak toogde iedereen daarna huiswaarts. Eenmaal thuis volgde alweer snel de dagelijkse routine met alles wat ons te doen staat.

En toch, het voelt alsof onze tred lichter is; onze geest meer helder. Met meer dankbaarheid en vrede kijken we naar onszelf en de wereld. De Heer sprak tot ons, in de verhalen van de andere deelnemers en in de stilte van ons hart. Rijdend naar huis vanuit Berne kwamen de volgende regels op in mijn hoofd. Het zijn de beginregels van een lied dat soms gezongen wordt in de Jozefparochie: 'Herschep ons hart, heradem ons verstand. Dat wij elkaar behoeden en doen leven'. Mooier kan ik de retraite niet samenvatten.

Veel dan aan Marlies en alle deelnemers!

Diaken Jeroen Hoekstra.

Geïnspireerd? Ook een keer mee op retraite? Na de zomer staat er weer een weekend op de agenda en in 2024 zijn er ook twee kloosterweekenden gepland. Interesse? Stuur een mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl en hij houdt je op de hoogte.



REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo.	19-02	9.30	Eucharistieviering
Wo.	22-02	19.00	samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart Eucharistieviering
Zo.	26-02	9.30	Eucharistieviering
Zo.	05-03	9.30	Eucharistieviering
Zo.	12-03	9.30	Eucharistieviering
Zo.	19-03	9.30	Eucharistieviering
Zo.	26-03	9.30	Woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Emmausparochie, Uithoorn

Zo.	19-02	11.00	Eucharistieviering
Wo.	22-02	19.00	Eucharistieviering
Zo.	26-02	11.00	Eucharistieviering
Zo.	05-03	11.00	Eucharistieviering
Zo.	12-02	11.00	Eucharistieviering gezinszondag
Zo.	19-03	11.00	Eucharistieviering
Zo.	26-03	11.00	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo.	19-02	11.00	Woord en Communieviering Elly van Rooden
Wo.	22-02	19.00	samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart Eucharistieviering
Zo.	26-02	11.00	Eucharistieviering
Zo.	05-03	11.00	Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.	12-02	11.00	Eucharistieviering
Zo.	19-03	11.00	Woord en Communieviering diaken R. Mascini
Zo.	26-03	11.00	Eucharistieviering

H. Urbanus, Nes aan de Amstel

Zo.	19-02	9.30	Eucharistieviering
Wo.	22-02	19.00	samen vieren in Uithoorn en Kudelstaart Eucharistieviering
Zo.	26-02	9.30	Woord en Communieviering Elly van Rooden
Zo.	05-03	9.30	Eucharistieviering
Zo.	12-03	9.30	Woord en Communieviering Jeroen Hoekstra
Zo.	19-03	9.30	Eucharistieviering
Zo.	26-03	9.30	Woord en Communieviering Elly van Rooden

PAROCHIE-AGENDA 20-02-2023 / 31-03-2023

Vrij.	03.mrt.	13.30 uur	Senioren pastoraat
Ma.	13 mrt.	09.00 uur 19.30 uur	DOP Werkgroep PCI
Woe.	15 mrt.	15.00 uur 19.30 uur	Werkgroep gezinsvieringen. Parochieteam
Ma.	20 mrt.	0.900 uur	Kerkschoonmaak

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 24 maart

DE VOLGENDE STEM IS VAN 1 APRIL T/M 28 APRIL

Pastorie Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk
Penningmeester Missiecomité : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).