

Jaargang 57 nr.10
07 oktober 2023

De Stem



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

07 OKTOBER 2023

JAARGANG 57 NR.10

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: **0297 – 56 46 38**

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

GEZINSDAGEN



Vanaf dit jaar worden gezamenlijke gezinszondagen georganiseerd voor de parochies van Aalsmeer en Kudelstaart!

Voor jonge gezinnen die op zoek zijn naar een gelegenheid waar ze andere gezinnen treffen, die net als zijzelf het geloof een plaats willen geven. Een bijeenkomst die gezellig is, waar de (jonge) kinderen met elkaar kunnen spelen. Maar ook een plek waar iets van het geloof aangeboden wordt, waar je met elkaar van gedachten te wisselen en samen bidden.

Waarom samen? Omdat onze droom is dat jonge gezinnen van de streek bij elkaar kunnen komen, elkaar leren kennen en met elkaar een gemeenschap vormen. Samen zijn wij sterker!

Op die dag zal een eucharistieviering plaats vinden, mmv een kinderkoor, een gezamenlijk moment van gezelligheid en aansluitend een catechese per leeftijdsgroep in één van de ruimtes in het kerkgebouw.

Als de gezinszondag in Aalsmeer plaatsvindt, dan is de eucharistieviering om 9.30uur en de rest van het programma volgt, terwijl in Kudelstaart anders om: catechese voor de Eerste communie

en voor volwassenen vanaf 9.30uur, en dan om 11uur de eucharistieviering. Pas op: als de viering in een van de parochies plaatsvindt, dan komt de viering in de andere parochie te vervallen.

Reserveer de volgende data alvast in je agenda:

5 november 2023 gezinsviering Aalsmeer
3 december 2023 gezinsviering Kudelstaart
21 januari 2024 gezinsviering Kudelstaart
11 februari gezinsviering Aalsmeer
17 maart gezinsviering Aalsmeer
21 april gezinsviering Kudelstaart
26 mei Eerste Heilige Communie) (locatie nog te bepalen)

We hopen vele gezinnen zullen aansluiten op deze gezinszondagen.
Mocht u nog vragen hebben neem contact met ons op:
pastores@emmaus-uthoorn.nl

Pastoor Marco, Kapelaan Darek, Diaken Jeroen, de werkgroepen EHC en Gezinsvieringen van de parochies van Aalsmeer en Kudelstaart

WERELDMISSIEMAAND

Oktober Wereldmissiemaand 2023

Wellicht heeft u de folder van Missio in deze Stem gezien en misschien al gelezen.

De mensen in Libanon hebben door allerlei omstandigheden onze steun hard nodig.

Wij als groep en als parochie staan achter deze actie. Geef wat u kunt missen en bedenk wel : alle kleine beetjes helpen, om deze mensen, klein en groot, een menswaardig bestaan te geven.

De rode bussen staan de hele maand achter in de kerk. DANK!!!

Namens de Mis. Werkgroep,

Willy van der Geest

NOGMAALS.....MEEDENKERS GEZOCHT.

Verschillende malen is er al een oproepje gedaan en diverse mensen zijn inmiddels aangesproken en benaderd.

Wij zijn **dringend** opzoek naar mensen die willen meedenken in ons parochieteam. Denkt u goede ideeën of voorstellen te hebben over het voortbestaan van onze kerkgemeenschap, laat gerust uw stem horen. Ons team bestaat nu uit zes mensen en het liefst willen wij nog twee nieuwe mensen erbij verwelkomen.

We komen als team eenmaal per maand bij elkaar om van gedachte te wisselen.

Wij hopen u toch op deze manier te inspireren om zo ons team te kunnen uitbreiden.

OVERZICHT COLLECTES

2023	Collecte	Kaarsen	Uitvaart
jan./febr.	1490,23	200,22	
maart/april	1662,00	326,05	332,00
mei/juni	1536,04	186,20	1308,40
juli/aug.	1187,90	234,10	
sept./okt.			
nov./dec.			

Ook hiervoor weer onze hartelijke dank.

Natuurlijk mag een extra bedrag overmaken altijd.

Tnv Parochie St. Jan Geboorte mvv Collecte

NL42 INGB 0000 0858 85

ALLERZIELENLICHTJES.

Evenals andere jaren kunt u ook in onze kerk weer kaarsjes kopen om met Allerzielen op het kerkhof neer te zetten.

Deze graflichtjes kosten € 2.00 en zijn ook via het secretariaat te verkrijgen.

ALLERZIELEN.

Op donderdag 2 november om 19.00 uur zal er weer een viering zijn waarin we denken aan onze geliefde overledenen.

Zoals we gewend zijn zullen wij na afloop van de viering naar het kerkhof gaan om daar op het graf van onze geliefde een lichtje te plaatsen.

Achter in de kerk is er nog een mogelijkheid om de kaarsjes te kopen die drie dagen kunnen branden.

Denkt u er wel aan om, bij winderig weer, een grote vaas of weckpot mee te nemen om de lichtjes in te zetten. In het begin waait het kaarsje snel uit omdat het vlammetje nog te hoog bij de luchtgaten zit.



HOERA.....AANBOUW IN GEBRUIK.

Onze nieuwe aanbouw is klaar voor gebruik. (Op een enkele kleine afwerking na.)

Na lang werken door vele vrijwilligers is het dan zo ver.

Neemt u gerust een kijkje. Na de viering zullen we de deur openen.

Of tijdens de secretariaatsuren van 9.00-12.00 uur kunt u ook altijd komen kijken, dan hebben we ook een kopje koffie voor u.

GEZINSVIERINGEN EN EERSTE COMMUNIE: een beetje anders

Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het aantal communicantjes is afgenomen. Er is dan ook afgelopen kerkelijk jaar geen Eerste Communie bij ons in de parochie geweest. Komend jaar gaan Aalsmeer en Kudelstaart om die reden samenwerken.

De gezinsvieringen gaan we voorbereiden en uitvoeren samen met Aalsmeer. Deze zullen daarom ook soms in Aalsmeer plaatsvinden. Het werken aan het Communieproject zal aansluitend plaatsvinden aan de gezinsvieringen. Het hele gezin, de hele familie is welkom in die viering. Maar ook alle andere parochianen zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om alle vieringen bij te wonen. In die vieringen is voor alle leeftijden altijd wel wat te halen: inspiratie, overdenking, een rustpuntje in ons drukke bestaan. Maar ook voor of na die vieringen is er stof tot praten en nadenken met elkaar. Dit zal dan gebeuren onder leiding van één van de pastores.

De betreffende gezinnen worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de data, locaties en tijden van vieringen en project momenten. En u kunt gewoon de Stem in de gaten houden om te zien of u naar Aalsmeer kunt of naar Kudelstaart, om de viering bij te wonen.

Als u uw kind nog wilt opgeven voor zijn/haar Eerste Communie, dan kan dat bij het secretariaat van de St. Jan Geboorte parochie. De eerste ouderavond hiervoor is dinsdagavond 16 oktober om 20 uur en vindt plaats in het Parochiehuis (Gerberastraat 6 Aalsmeer).

We hopen u in grote getalen te zien in Aalsmeer én in Kudelstaart
De gezinsviering- en Communiewerkgroep



SPECIALE DOP-VIERING: JE KUNT NIET ALLES HEBBEN!

U zult wel denken, wat voor speciale DOP-viering gaat dit dan wel worden. Dat zal ik u vertellen.

Toeval of niet, dit jaar valt onze DOP-viering samen met Wereldmissiedag. Dit jaar is Libanon het doel om te helpen.

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland.

De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren.

Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen.

U begrijpt wel, dat wij niet alle leed op kunnen lossen maar iedere euro is welkom, alles scheelt!

Wij 'moeten' elkaar gewoon helpen. Over het algemeen hebben wij het in Nederland, dus ook in Kudelstaart niet echt slecht.

Kunnen we best iets missen voor iemand die het niet heeft.

Je kunt tenslotte niet alles hebben!

Dat thema is de rode draad van onze viering op Missiezondag 2023.

We hebben weer prachtige teksten gevonden en het koor zal weer de bijpassende liedjes zingen.

Daarom hopen wij allemaal dat u in grote getale naar de kerk wilt komen om weer 'ouderwets' fijn samen te vieren en te zingen.

Wat zou dat weer heerlijk zijn!

U bent van harte welkom op zondag 22 oktober om 11.00 uur in onze kerk.

En....vergeet uw geld niet mee te nemen, de rode bussen staan achterin de kerk op u te wachten.

Tot ziens, vriendelijke groet namens de Missiegroep en de DOP-groep,
Garry Scholte

ALLERZIELEN 2 NOVEMBER 2023

Ook dit jaar mag de DOP-groep weer de gebedsdienst/viering in onze kerk houden.

Het is voor de groep echt speciaal om dit te doen.

Een geliefde of goede kennis verliezen is altijd heel erg en doet veel pijn. Pijn die misschien door de loop der jaren iets zal verzachten maar het gemis blijft.

Zeker voor de nabestaanden van de overledenen die wij vanavond speciaal zullen herdenken.

De DOP-groep heeft met elkaar gezocht naar mooie teksten die aanspreken maar die ook troost of steun kunnen bieden.

Tijdens de viering zullen de namen genoemd worden van overledenen die dit jaar overleden zijn. Daarbij wordt dan iemand van de familie uitgenodigd om de gedachteniskaars aan te steken.

Aan het eind van de viering mag de familie die kaars mee naar huis nemen.

Het zangkoor zal ook hun muzikale bijdrage leveren.

Ook is er gelegenheid voor de andere mensen in de kerk om een kaarsje aan te steken ter gedachtenis aan een geliefde.

Het is een terugkomende mooie gewoonte om na de viering met elkaar naar het kerkhof te gaan. Daar kunnen de meegebrachte kaarsen aangestoken worden en bij de graven neer gezet worden.

Het is dan zo mooi en vredig, al die lichtjes bij de graven.

Dat geeft rust en hopelijk kracht om weer verder te gaan in het leven.

**Wij willen u van harte uitnodigen op:
donderdag 2 november om 19.00 uur in de kerk.**

Uw aanwezigheid geeft andere mensen sterkte.

Met vriendelijke groet namens de DOP-groep, Garry Scholte

(Kaarsen kunnen eventueel achterin de kerk gekocht worden.)

VIERINGEN

Zo. 08 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor
Lector: Willy
Koster: Ageeth

Zo. 15 okt. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors
Lector: Lucy
Koster: Gerard

Zo. 22 okt. 11.00 uur Woord en Gebedsviering mmv. D/H-koor
DOP-viering
Lector: Werkgroep
Koster: Aad

Zo. 29 okt. 10.00 uur Oecumenischeviering in de Spil

Do. 02 nov. 19.00 uur Allerzielen mmv. D/H-koor
DOP-viering
Lector: werkgroep
Koster: Gerard/Aad

Zo. 05 nov. 09.30 uur Gezamenlijke Euch. gezinsviering in Aalsmeer



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 08 okt.** Eef Masselink
Grada en Joop de Jong
Hein Buskermolen
Corrie Meijer
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong
Marie van der Jagt-Meijer
Corrie en Cor de Jong-Klijn
- Zo. 15 okt.** Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong
Eef Masselink
Riet Koek-van der Jagt
Marijke Wieringa-Vester
Frans van den Aardweg
Ria Ubink-de Rijk
Uit dankbaarheid
- Zo. 22 okt.** Robbert van Leeuwen
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Fam. de Boer-Boekhorst
Bep Burgers-Vink
Mien Homan-Bon
Gerrit v.d. Geest
- Do. 02 nov.** Eef Masselink
Piet van den Bergen
Robbert van Leeuwen
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong
Marie v.d. Jagt-Meijer

VANUIT HET PCI

Vrijdag 15 september zijn er namens P.C.I. Kudelstaart bloemen gebracht voor het pastoraat in Detentiecentrum Schiphol. De bloemen brengen we meerder keren in het jaar hier naar toe.



Wat is het Justitieel Complex Schiphol? Het Justitieel Complex Schiphol (JCS) is een gebouwencomplex in Badhoevedorp waarvan verschillende rechterlijke organisaties gebruik maken. In het JCS bevindt zich een gerechtshof voor het behandelen van grote zaken en ook bijvoorbeeld Detentiecentrum Schiphol en het aanmeldcentrum Schiphol van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hier verblijven mensen die om verschillende redenen door de Nederlandse autoriteiten zijn vastgezet. Het gaat onder andere om asielzoekers die via de buitengrenzen van het Schengengebied (in Nederland zijn dat de havens en de vliegvelden) Nederland bereiken en niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst.

De werkgroepen PCI ondersteunen de voedselbank zelf al een paar keer per jaar met een financiële bijdrage of met producten, die men nodig heeft. Voor de aankomende feestdagen willen wij als werkgroep Kudelstaart iets extra's betekenen voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank met onze eigen gemeenschap. Ook de kinderen van Kudelstaart zullen hierbij worden betrokken, daarover meer in de volgende Stem!



TERUGBLIK EN OVERWEGING BIJ DE GEZAMELIJKE VIERING

Met dankbaarheid kijken wij pastores terug op de mooie gezamenlijke viering in Nes aan de Amstel. Veel dank gaat uit naar al die vrijwilligers die deze viering mogelijk hebben gemaakt. En het vervult ons met vreugde hoeveel mensen naar de Nes kwamen om elkaar te ontmoeten en met ons te vieren. Pastoor Marco vertelde aan het einde van de viering dat vaak niet meer nodig is dan twee of drie mensen die samen ergens in geloven en eraan beginnen: De Heer zal met hen zijn en het zal een succes worden. Deze gezamenlijke viering is een mooie illustratie.

De Lourdesreis een ander voorbeeld. En zelfs de alpha-cursus, waar Elly van Rooden steeds voor heeft gepleit in het pastoresoverleg, krijgt mensen op de been. Moge het allemaal een inspiratie zijn voor ons allen en voor elk ideetje dat leeft in iemand hoofd of hart: kom en maak het waar! Op verzoek van velen deel ik hieronder een iets ingekorte versie van mijn overweging van 10 september voor wie het nog eens wil nalezen. Na de inspirerende gezamenlijke seizoensopening in de Nes kijken wij uit naar een mooi werkjaar. Laten we elkaar opzoeken, inspireren en zo samen werken aan een kerkgemeenschap die een thuis is voor velen.

Diaken Jeroen Hoekstra

OVERWEGING 10 SEPTEMBER

Waar er twee of drie bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. Zo is onze God. De Heer voelt zich thuis daar waar mensen samenzijn, zoals vanmorgen hier in Nes aan de Amstel. Waar er twee of drie bijeen zijn, daar voel de Heer zich thuis. Ik wil twee elementen met u overdenken: samenzijn en thuis zijn. Als eerste samenzijn. Voor God is een mens pas waarlijk mens als hij samen is. We ontdekken dat steeds opnieuw in de verhalen in de bijbel. Denk aan Adam tegen wie God zei: 'Het is niet goed als een mens alleen is.' Of denk aan Jezus die de leerlingen twee aan twee de wereld in stuurde om de Blijde Boodschap te verkondigen. Alleen in samenzijn krijgen wij als mens betekenis. Er is geen vriendschap zonder samen zijn. Delen kan alleen met een ander. Ons hele bestaan was niet eens mogelijk zonder het samenzijn van twee geliefden. Zo sterk is samen zijn verbonden met onze identiteit en

ons bestaan. Tweede punt is thuis zijn En dat is ook een belangrijk punt. God voelt zich thuis daar waar mensen bijeen zijn. Meer dan twee of drie, mensen die wandelen, naar Emmaus bijvoorbeeld, is al genoeg. God zal met hen wandelen, zo weten wij. En waar God zich thuis voelt, zouden wij ons daar ook niet thuis mogen voelen? Als het voor God voldoende is om thuis te zijn, daar waar wij elkaar vinden, zou het dan voor ons ook niet voldoende moeten zijn. Gewoon hier samen te zijn, in het veld op de zonnige zondagochtend? Moeten wij dan ook meer loskomen van wat ons zo heilig en eigen is: de eigen kerk waar je het eigen koor en je eigen vrienden tegenkomt. Laat ons beseffen: God heeft dat niet nodig om zich bij ons thuis te voelen. Dat kan ook hier op het veld. Dat kan ook in de huiskamer bij iemand thuis. En het kan zeker in de kerk in het volgende dorp. Is dat niet precies waar wij staan: dat wij los moeten laten en het visioen leren omarmen: God is daar waar wij samen zijn. En dat samen zijn, waar dan ook, het belangrijkste is. Oneindig veel belangrijker dat die plekken waar wij vaak te veel aan hechten. De oplettende lezer heeft misschien opgemerkt dat ik een stukje heb weggelaten. In de uitspraak van Jezus zit namelijk nog een element: Daar waar er twee of drie bijeen zijn, *in mijn naam*, daar ben Ik in hun midden. In mijn naam had ik even weggelaten, maar is natuurlijk ook een heel belangrijk element. Het gaat erom dat we samen zijn in zijn Naam, wil de Heer met ons zijn. In Zijn naam kunnen we vertalen als 'Ubi caritas et amor'. Wij zijn in zijn naam bijeen, als er vriendschap is en liefde tussen ons. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God. Opnieuw de bevestiging dat God daar is waar mensen samen zijn. Zowel vriendschap als liefde wil ik verder inkleuren en verduidelijken. Vriendschap is een breed begrip. Wat betekent vriendschap in de zin van 'Ubi caritas'? Het gaat om caritas: wederzijdse zorg om elkaar om niet. Het wordt mooi geformuleerd in het liedje 'Samen zijn' gezongen door Willeke Alberti: Vriendschap is 'leven door dichtbij elkaar te zijn'. Een bekende Nederlandse schrijver noemde zijn ware vriendschappen 'levenslange gesprekken'. Daarmee raken we aan wat vriendschap betekent. Vriendschap als caritas. Wie er echt moeite voor doet en er aandacht voor heeft kan veel van zijn of haar vriendschappen werkelijk tot dit niveau verdiepen. Het lukt niet altijd, maar als het lukt, is het een van bronnen van geluk in een mensenleven. De plaats waar de Heer met je zal zijn.

Als laatste de liefde. '*Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde*', zegt Paulus tot ons. Liefde is een woord dat makkelijk gekaapt wordt om het te reserveren

voor een gevoel. Maar liefde is allereerst een houding en pas daarna een gevoel. Liefde is kijken met de ogen van je hart naar de wereld. Kijk met de ogen van hemel naar de ander. Liefde is niet oordelen. Liefde is vergeven. Liefde is jezelf een houding aanmeten waarin je evenveel wilt doen voor het geluk van iemand die qua levensstijl en wereldbeeld ver van je afstaat als voor degenen die dicht bij je staan. Liefde is zogezegd, je vijand liefhebben. De ander liefhebben gelijk jezelf. Tot slot wil ik het samenbrengen: *Waar er twee of drie bijeen zijn in vriendschap en liefde, daar is God.* Onze toekomst, de toekomst van de katholieke gemeenschappen in Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn ligt hierin dat wij een thuis vinden bij elkaar. Dat wij thuis zijn daar waar wij samen zijn in Zijn naam, zodat Hij bij ons is. Zodat wij de Heer ontmoeten en ervaren in elkaar. Precies zoals wij vanmorgen doen. Jezus zegt tot ons: 'Vrienden noem ik jullie!' Mogen dit een aansporing zijn om ook elkaar vrienden te gaan noemen. Mogen wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons lief heeft. Want dan zal niet alleen de Heer met ons zijn, maar zijn wij een geloofsgemeenschap gefundeerd op vriendschap en liefde en zo worden wij een bron van geluk voor vele mensen om ons heen. Een plek waar mensen naar toe komen en willen zijn. Daar waar vriendschap is en liefde, daar is de Heer in hun midden en vinden wij, mensen, een thuis. Een thuis bij elkaar en bij onze Heer!
Diaken Jeroen Hoekstra

VAN DE BESTUURSTAFEL Parochiebladen Oktober 2023

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,



Het doet ons goed te vermelden dat onze 5 parochies twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen.

Vanuit Kudelstaart is Julia Oostveen opgevolgd door Mieke Kraan. (Mieke heeft zich in de vorige Stem voorgesteld, red.)

Uithoorn heeft sinds kort weer een vertegenwoordiger in het bestuur en dat is Markus van der Vlugt. (hieronder stelt hij zich voor, red.)

Namens de parochie van Uithoorn ben ik lid geworden in het Regiobestuur Amstel Westeinder.

Graag wil ik een bijdrage leveren om een mooie samenwerking te krijgen tussen alle 5 parochies.

Ik zie de toekomst in dat we wel kleiner worden, maar ook dat er toch ook weer jonge mensen deel uitgaan maken van de kerk, zoals je zag met de Wereld Jongeren Dagen in Portugal.

Ik ben al ruim 30 jaar getrouwd met Anja, en samen hebben wij 4 jongens die ook bewust voor de kerk hebben gekozen en daar ook actief in zijn.

Markus van der Vlugt

10 DECEMBER LEZING LEO FIJEN IN DE KARMEK Kerk TE AALSMEER

De Denktank van de Karmelparochie heeft op zondag 10 december Leo Fijen uitgenodigd om een lezing te houden in de Karmelkerk. Waarschijnlijk is hij bij velen van u bekend als presentator van tv-programma's bij de KRO-NCRV en daarnaast heeft hij diversen boeken geschreven. Momenteel presenteert hij elke zondag het tv-programma het Geloofsgesprek.

De inhoud van de lezing gaat over de betekenis van de kerststal voor de lokale geloofsgemeenschap. Elke figuur vertegenwoordigt een waarde; en zo gaat de kerststal nog meer leven. De lezing zal plaats vinden na de eucharistieviering van 9.30 uur op **zondag 10 december**.

Het lijkt ons een waardevol moment om in de adventtijd elkaar op deze wijze te ontmoeten. Van harte uitgenodigd!

Vriendelijke groet namens de denktank,

Ria Pieterse

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 08-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 15-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 22-10	09.30 uur	Woord-Gebedsviering
Zo. 29-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Wo. 01-11	10.30 uur	Eucharistieviering
Do. 02-11	19.00 uur	Allerzielen
Zo. 05-11	09.30 uur	gezamenlijke gezinsviering

Emmausparochie, Uithoorn

Zo. 08-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 15-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 22-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 29-10	11.00 uur	Eucharistieviering
Wo. 01-11	19.00 uur	Eucharistieviering
Do. 02-11	19.00 uur	Allerzielen
Zo. 05-11	11.00 uur	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo. 08-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 15-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 22-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 29-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Do. 02-11	19.00 uur	Allerzielen
Zo. 05-11	09.30 uur	Eucharistieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Elke zat. om 19.00 uur een woord en gebedsviering o.l.v. parochianen

Zo. 08-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 15-10	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 22-10	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 29-10	09.30 uur	Oogstdankviering
Do. 02-11	19.00 uur	Allerzielen
Zo. 05-11	09.30 uur	Woord-Communieviering

PAROCHIE-AGENDA 09-10-2023 / 10-11-2023

Ma.	09-10	09.00 uur 20.00 uur	DOP Allerzielen Regio Kerkbestuur
Ma.	16-10	09.00 uur 09.00 uur	Kerkschoonmaak DOP 19-11
Di.	17-10	10.30 uur	Pastoor Marco gesprek
Vr.	27-10	13.30 uur	Seniorenpastoraat
Ma.	06-11	19.30 uur	PCI werkgroep

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 03 nov.

DE VOLGENDE STEM IS VAN 11 NOVEMBER T/M 15 DECEMBER

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk
Peningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Wergroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).