

De Stem

Jaargang 57 nr. 11
11 november 2023



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247.

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn.: tel.: 0297 - 56 64 38

E-mail: stjangeboorteseecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

11 NOVEMBER

JAARGANG 57 NR. 11

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uithoorn.nl

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

OMDAT HET OM MENSEN GAAT:

IS DE KERK NOG WEL RELEVANT ANNO 2023?

Mede door corona zijn er nu minder mensen in onze kerken dan 5 jaar geleden. En tegelijk zijn er in onze samenleving steeds minder mensen die een thuis vinden bij een kerk.

Heeft de profeet Jeremia opnieuw gelijk?

'Waarom ligt het verlaten als een woestijn waar niemand meer door trekt? Jahwe zei: Omdat ze zich van de wet die Ik hun gaf niets hebben aangetrokken /.../ Ze gaan hardnekkig hun eigen weg.' (Jeremia 9:12-13)

Lopen de mensen achter hun eigen goden aan en zijn ze de Heer en alles wat Hij geeft vergeten? Wie zal het zeggen? De kerk echter gaat al zo lang mee, dat we niet meer bij elk teken van onheil hoeven te schrikken. Toch kunnen we onszelf de vraag stellen: Zijn wij als kerk nog wel relevant? Vinden we genoeg in onze boodschap dat vandaag de dag ook nog uiterst relevant is? Zo belangrijk dat het toch ook een boodschap is voor de mensen om ons heen. Een waarde die opnieuw laat zien: Onze boodschap doet ertoe en voegt iets toe aan de samenleving?

Deze vraag kunnen we beantwoorden vanuit ons standpunt; vanuit de kerk: vanuit geloof, troost, licht, vergeving en eeuwig leven. Maar beter is het te zoeken naar waar de samenleving behoefte aan heeft. Wat missen we in de vele schandalen van vandaag? Denk aan de toeslagenaffaire. Of aan de afhandeling van schade in Groningen; de ondersteuning van zorgpersoneel die nu gebukt gaan onder longcovid of aan de pechgeneratie, de studenten zonder basisbeurs die én moesten lenen én nu moeten terugbetalen met hoge rente. Wat mist er in al deze gevallen? Het zijn allemaal situaties waarin wij als samenleving vergeten dat het *om mensen gaat*. Iets dat in de grote conflicten van vandaag ook telkens wordt genegeerd: *dat het om mensen gaat*.

En is dat niet onze kernwaarde? Bij Jezus gaat het immers altijd om mensen, ongeacht sociale status, gezondheid, uiterlijk en gedrag. Jezus heeft altijd oog voor de mens en voor iedere mens. En dat is wat

Jezus ons steeds opnieuw leert: kijk niet weg (niet voor niets het thema van de diaconale vieringen), maar zie om naar de ander.

Sluit je ogen niet voor onrecht; sta op voor rechtvaardigheid. Vergeet niemand, maar vergeef en omarm. Heb de ander lief gelijk uzelf!

Dit is onze boodschap voor de samenleving en deze is actueler dan ooit: Omdat het om mensen gaat! Als we deze waarde steeds opnieuw, op allerlei mogelijke manieren voorleven en doorgeven aan ieder om ons heen, dan mogen we erop vertrouwen dat de toekomst met ons is. Dat mensen opnieuw ontdekken: die boodschap is van waarde, ook anno 2023 en ook in onze moderne samenleving.

Omdat het om mensen gaat!

Diaken Jeroen Hoekstra

FAMILIEVIERING.

Zondag 3 december is er in onze kerk een familieviering.

Vooraf komen de communicantjes met hun familie voor de 2e kinderochtend.

De viering begint om 11.00 uur. De Kudelkwetters en de communicantjes zullen zingen in deze viering.



U/ jij bent van harte uitgenodigd hiervoor.

BEDANKT VOOR HET ALTAARBLOEMENTJE

Dinsdag mocht ik het altaarbloemetje ontvangen.

Wat een hartelijke attentie en ook nog een gezellig bezoekje!

Het is mooi om te voelen dat zo veel mensen meeleven als je iets leuks mag vieren of in mijn geval moet herstellen van een ongeval.

Dank jullie wel.

Groeten van Lukas Snoek

SINT MAARTEN VIENEN

Op zaterdag 11 november is het weer zover.... dan komen we met onze lampionnen naar de kerk voor het feest van Sint Maarten. Sint Maarten, de bedelaar en de soldaten zullen het verhaal van Sint Maarten uitbeelden. Een koortje van kinderen uit groep 1-2 en 3 zullen de liedjes zingen, kinderen die het leuk vinden om mee te zingen mogen op woensdagmiddag 8 november van 14.00 tot 15.00 uur naar de kerk komen om te oefenen. De viering op 11 november begint om 18.30 uur en duurt ongeveer 20 minuten.



I.v.m. de brandveiligheid zijn kinderwagens, buggy's en dergelijke niet toegestaan.

We willen u vragen niet in het gangpad te gaan staan, maar in de banken plaats te nemen.

Sint Maarten was een man die deelde met anderen. Om zijn voorbeeld te volgen willen wij vragen of je iets lekkers wil gaan delen voor een ander kind. Dit zamelen wij met elkaar in voor de feestdagen en geven wij af aan de voedselbank in Aalsmeer. Hoe leuk is het om een familie blij te maken en hoe fijn voelt het als jij dit voor een ander kind mag doen!

Achter in de kerk, zullen manden staan voor de voedselbank, waar je al het lekkers in kan leggen.

De manden staan in de kerk van 5 november t/m 10 december.

Waar kan je dan aan denken? Aan lang houdbare producten zoals mix om koekjes te bakken, borrel-knakworstjes, popcorn, snoep, hagelslag.

En natuurlijk wat jij zelf heel lekker vindt, wat niet op dit lijstje staat. Kijk wel goed of het lang houdbaar is!



KIJK NIET WEG

Viering diaconale zondag 2023 in ons samenwerkingsverband.

Wereldwijd vieren we in november de dag van de armen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus aan ons mee oog te hebben voor de ander, met name de ander die in armoede leeft. Armoede is immers van alle tijden en komt ook in onze samenleving veelvuldig voor. Het gaat niet alleen om bestaansminimum (denk aan inflatie en onzekere contracten), maar ook om geestelijke armoede (door bijvoorbeeld de misleidende online cultuur).

De boodschap "Kijk niet weg" is het centrale thema van de diaconale vieringen in 2023, georganiseerd door verschillende werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met teksten, gebeden en liederen die inspireren én aan

het denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep.

In de Emmausparochie is er een eucharistieviering waar pastoor Marco of kapelaan Darek en Jeroen samen voor zullen gaan.

Kijk niet weg van de armen want "Alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan." (Mt 25,40).

Schema van de diaconale vieringen in onze parochies

12 november Parochie St. Jan Geboorte Kudelstaart

12 november Parochie St. Jans Geboorte De Kwakel

19 november Parochie Emmaüs Uithoorn

19 november Parochie H. Urbanus Nes a/d Amstel

19 november Parochie O. L. Vrouw van de Berg Karmel Aalsmeer

Wij nodigen u en jou van harte uit.

Kom, je bent welkom. Laat je inspireren!

Namens de werkgroepen Caritas,

Wil Kraan

Diaken Jeroen Hoekstra

WAT ZOU U DOEN?

De DOP-groep is weer heel actief geweest in de afgelopen tijd. Diverse vieringen zijn voorbereid, zelfs de Kerstviering op Kerstavond met een groot Gelegenheidskoor.

Maar daar zijn we nog niet aan toe, eerst de komende DOP-viering. Deze gaat over geld en talenten en wat je met het geld en talenten doet. Iedereen weet waar het over gaat.

De een is zuinig en de ander gooit het over een andere boeg en probeert er meer van te maken.

Zo ook met talenten, iedereen heeft talenten maar niet iedereen benut de talenten. Soms weet je niet eens dat je dat talent hebt tot je het probeert of omdat je uitgedaagd wordt het eens te proberen.

Ja, zo is het leven.

Nou, om dat thema hebben wij teksten gezocht en gevonden en ook de liedjes erbij gevonden.

Wij nodigen u allemaal van harte uit om op:

Zondag 19 november om 11.00 uur in de viering aanwezig te zijn.

Samen zingen, samen bidden en samen de verbondenheid van onze parochie in stand houden.

Het koor zal ook hun bijdrage weer leveren, kortom, het belooft weer een sfeervolle viering te worden.

Tot ziens en alvast bedankt,

Vriendelijke groet namens de
DOP-groep en het Zangkoor,

Garry Scholte



VIERINGEN:

Zat. 11 nov. 18.30 uur Sint Maarten

Koster: Pieter Bruin

Zon. 12 nov. 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. D/H-koor

Lector: Werkgroep

Koster: Ageeth de Kuijer

Zon. 19 nov. 11.00 uur DOP viering mmv. D/H-koor

Lector: Werkgroep

Koster: Gerard v.d. Jagt

Zon. 26 nov. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Cantors

Lector: Willy v.d. Geest

Koster: Aad Buskermolen

Zon. 03 dec. 11.00 uur Gezinsviering mmv. Kinderkoor

1^e zondag van de Advent

Lector: Werkgroep

Koster: Pieter Bruin



Zon. 10 dec. 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor

Lector: Lucy Rekelhof

Koster: Ageeth de Kuijer



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 12 nov.** Uit dankbaarheid, Frans van de Aardweg,
Henk de Boer, Ad Verschueren
Eef Masselink en overleden fam. Masselink en Berns
Kees Burgers, Hein Zethof, Evert Zethof, Jan Zethof
Jaap Broers, Marijke Wieringa-Vester
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Overes-Koot
Elly Baars- van Tol, Wim van der Horst
- Zo. 19 nov.** Marie v.d. Jagt- Meyer, Eef Masselink, Bep Burgers- Vink
Elly Baars- van Tol, Wim van der Horst, Mien Homan-Bon
Ria Ubink- de Rijk, Riet Koek- van der Jagt (Jaargetijde)
- Zon. 26 nov.** Uit dankbaarheid
Henk en Marie Buskermolen-Wesselman
Wim Buskermolen en Annie Buskermolen- v.d. Knaap
Eef Masselink, Gerrit Peters en Barbera Peters- de Jong
Joop van Leeuwen, Hein Buskermolen
Elly Baars- v. Tol, Wim v.d. Horst, Gerrit v.d. Geest
- Zon. 3 dec.** Jaap Broers, Eef Masselink
Gerrit Peters en Barbera Peters- de Jong
Elly Baars- van Tol, Wim van der Host
- Zon. 10 dec.** Uit dankbaarheid,
Nico en Tiny Buskermolen- Pieterse, Eef Masselink
Gerrit Peters en Barbera Peters- de Jong,
Bep Burgers Vink, Hein Buskermolen
Elly Baars- van Tol, Wim van der Horst
-

1^e HEILIGE COMMUNIE

Op zondag 5 november zijn we met 15 kinderen gestart met de voorbereidingen voor de 1^e Heilige communie voor alle kinderen uit de regio vanaf groep 4. De 1^e gezamenlijke gezinsdag voor de parochianen uit Kudelstaart én Aalsmeer begon om 9:30 uur in de Karmelkerk met een eucharistieviering. Na de viering was er koffie/thee en limonade. Hierna zijn de communicanten naar het secretariaat gegaan. Daar hebben zij kennis gemaakt met elkaar en de werkgroep. We hebben in het nieuwe werkboek gekeken en het Scheppingsverhaal gelezen. Daarna was er een super speurtocht door de kerk. Op naar de 2^e bijeenkomst op 3 dec. in Kudelstaart. Met vriendelijke groet; Werkgroep Gezamenlijke 1^e H. Communie.

NAMENS PCI



In de vorige Stem hebben we al aangegeven dat wij met elkaar de voedselbank willen helpen om in te zamelen voor een feestelijk extraatje voor de aankomende feestdagen.

Van 5 november t/m 10 december zullen er manden achter in de kerk staan, waar u een extraatje voor de feestdagen in kan doneren. Doet u hier ook aan mee?

Op 5 november wordt bij de gezamenlijke kinderviering van de St. Jan en de Karmelkerk in Aalsmeer een start gemaakt met de inname van houdbare producten. En op 11 november met het Sint Maarten-feest, in onze kerk, zullen de basisschoolkinderen hun bijdrage leveren voor de kerst-voedselbank actie voor hun leeftijdsgenoten.

Wij hopen op gevulde manden natuurlijk, zodat de voedselbank feestelijke pakketten kan gaan samenstellen voor de komende feestdagen!

Hoe bijzonder is het als je in het voedselpakket wat je ontvangt, misschien net iets anders aantreft dan normaliter het geval is!



Denkt u bijvoorbeeld aan: Bladerdeeg ragout bakjes en ragout, soepstengels en soep, chocolade, olijven in pot, gevulde pepertjes in pot, salsa-dip in pot + nacho chips, borrel gehaktballetjes in blik, zalm en tonijn in blik, toastjes, kaaskoekjes-assortiment, borrelnootjes etc.

Wij zullen u op de hoogte houden van deze actie.

ALLERZIELEN IN ONZE KERK

Donderdag 2 november jl. was het een stormachtige natte dag met code oranje voor een groot gedeelte van ons land.

Gelukkig was de wind minder hard geworden toen we naar de kerk gingen. Zelfs regende het op dat moment even niet.

Om half zeven moest het zangkoor aanwezig zijn om nog even met de inval-pianist Paul de liedjes door te nemen.

De verwarming in de kerk werd ook nog iets hoger gezet omdat 13 graden wel heel koud is om daar te zitten.

Van lieverlee kwamen de mensen de kerk binnen, soms hele families. Achterin de kerk stonden twee mensen van de DOP-groep boekjes uit te delen en de mensen welkom te heten. Mooi initiatief.

Toen de bel ging en de viering begon was de kerk aardig gevuld met mensen die met elkaar deze bijzondere viering wilden meemaken.

Het was een ingetogen en mooie viering, mooie teksten en liedjes.

Het blijft altijd indrukwekkend als de namen opgenoemd worden, waarna iemand van de familie de kaars aansteekt. Heel mooi.

Dit jaar werd er ook een kaars aangestoken voor de mensen die niet genoemd werden, maar die zeker gemist worden.

Aan het eind van de viering gingen er veel mensen het kerkhof op.

Daar was de wind wel aanwezig, de kaarsen waaiden steeds uit, maar de meeste hadden wel iets meegenomen waardoor de kaarsen konden blijven branden.

De reacties die wij hoorden waren heel goed. Wij werden door diverse mensen bedankt voor al het werk dat wij hieraan hadden besteed. Fijn om te horen.

Dan weten wij dat we op de goede weg bezig zijn.

Wij wensen de families nog veel sterkte in deze moeilijke tijd en danken u voor uw aanwezigheid in de kerk ondanks het slechte weer.



Vriendelijke groet namens de DOP-groep,

Garry Scholte

KERSTCONCERT 17 DECEMBER OM 15.00 UUR MET:
'CUM ECCLESIA', 'HET CARMELKOOR'
en 'MUZIEKVERENIGING FLORA'

De klok is verzet dus is het weer wat vroeger donker.

Tijd voor echte herfst. Tijd met voorbereidingen voor kerst.

We hebben voor ons kerstconcert het Carmel koor uit Aalsmeer bereid gevonden om met ons mee te doen en natuurlijk is Flora ook weer van de partij. We gaan er weer een ouderwets gezellig meezing kerstconcert van maken.

Er zullen veel Nederlandse liederen ten gehore gebracht gaan worden.

Zet het alvast op u kalender:

17 december 15.00 uur in onze kerk. Kudelstaartseweg 247.

Natuurlijk zal er na afloop nog nagepraat kunnen worden onder het genot van heerlijke chocomel of glühwein, kerstbrood of kerstkransje.

Naar aanleiding van onze leden oproep in een vorige stem, hebben we Theo B. mogen begroeten. Dus welkom nieuwe "bas".

We hopen dat je gezellig blijft meezingen met ons.

Nog steeds is er plek voor nieuwe zangers/zangeressen. Iedere maandagavond ben je welkom om te luisteren of het je wat lijkt.

Hopelijk tot ziens bij ons Kerstconcert of op een repetitie!!

Groet, Monique Rekelhof.

ONDERHOUD KERKHOF

Ik, Gerard v. d. Jagt ga per 1 Januari 2024 stoppen met het onderhoud van het kerkhof en de daarbij behorende werkzaamheden.

Hopelijk zijn er parochianen die het onderhoud van ons mooie kerkhof (wellicht met elkaar) over willen nemen.

Voor informatie en uitleg, neem contact met mij op,
tel nr. 0297 328683.

Groetjes van de tuinman, Gerard.

WERELDMISSIEDAG

Zoals gebruikelijk was de maand oktober Wereldmissiemaand.

De opbrengst in de rode bussen en bank was : € 184,30

De kinderen leverde 160 zakjes in met de inhoud van: € 375,26

Fijn dat de school nog steeds achter deze actie staat. Daar zijn we blij mee! Ook weten we zeker dat de zusters in Libanon onze bijdragen heel goed kunnen gebruiken voor het medisch centrum en het onderwijs. Heel veel dank 🙏🙏

Namens de Mis. Werkgroep/ Willy v. d. Geest

KAARTVERKOOP VOOR HET DOKTERSHUIS

bij ziekenhuis Helping Hands in Nigeria.



Op 12 november gaan mijn zus Thea en ik weer



kerstkaarten verkopen in de kerk.

Voor de afwerking van het doktershuis bij het ziekenhuis van onze vrienden Gbemi en Dare Ogunlusi in Nigeria.

Het ziekenhuis is afgebouwd, maar om permanent een dokter en verpleegkundigen in het ziekenhuis te kunnen hebben, is er een dokterswoning gebouwd op het terrein naast het ziekenhuis. Het gebouw is af.

De inrichting is ook al voor een groot gedeelte geregeld. Rest nog de finishing touch. Hiervoor is



nog steeds geld nodig.

Mijn zussen en ik maken door het jaar prachtige originele kerstkaarten, die we na de diensten willen verkopen.

De vorige keer heeft de totale kaartverkoop ongeveer €1000,- opgebracht. We hopen, dat we weer voor een fijn bedrag verkopen om onze vrienden te kunnen helpen.

Willy Holling

www.gambiamission.com

ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is.

Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.



Van januari tot en met mei 2024 worden in oecumenisch verband vijf bijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit De Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes aan de Amstel, die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. In de Rouwgroep kun je terugkijken hoe je het afscheid ervaren hebt en praten over hoe het nu met je gaat. Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n Rouwgroep als helend: 'Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces'.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:

*Dinsdag 12 december 2023 om 14.00 uur
in De Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn.*

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer.

Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink tel. 0297 – 26 82 12 j.dubbink@pkn-uthoorn.nl

Elly van Rooden tel. 0252 – 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo.	12-11	9.30	Oecumenische viering Open Hofkerk
Zo.	19-11	9.30	Eucharistieviering
Zo.	26-11	9.30	Woord en communie viering
Zo.	3-12	11.00	Eucharistieviering in Kudelstaart Gezinsdag
Zo.	10-12	9.30	Eucharistieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Zo.	12-11	11.00	Eucharistieviering Gezinsdag
Zo.	19-11	11.00	Eucharistieviering Diaconale zondag
Zo.	26-11	11.00	Eucharistieviering
Zo.	3-12	11.00	Eucharistieviering
Zo	10-12	11.00	Eucharistieviering Gezinsdag

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo.	12-11	9.30	Woord- en communieviering diaconale zondag
Zo.	19-11	9.30	Woord en communieviering
Zo.	26-11	9.30	Woord en communieviering
Zo.	3-12	9.30	Eucharistieviering
Zo	10-12	9.30	Woord en communieviering

H. Urbanus, Nes aan de Amstel

Zo.	12-11	9.30	Eucharistieviering
Zo.	19-11	9.30	Woord- en communieviering diaconale zondag
Zo.	26-11	9.30	Eucharistieviering
Zo.	3-12	9.30	Woord en communieviering
Zo	10-12	9.30	Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA

13-11-2023 / 15-12-2023

Wo.	15 nov.	19 30 uur	Zonnebloem
Ma.	20 nov.	09.00 uur 09.00 uur	DOP voor 17-12-'23. Kerkschoonmaak
Woe.	06 dec.	09.30 uur	Parochieteam

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 8 december

Bij het secretariaat of op het e-mail adres:

redactiestem@hotmail.com / stjangeboorteseccretariaat@live.nl

De volgende Stem is van 16 december t/m 13 januari

Pastorie Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart tel.324735
Redactie Stem Ingrid Wegbrands, tel.329342 / Marga v.d. Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
Missie Werkgroep : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 0135 2064 64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).