

Jaargang 58 nr.05
27 april 2024

De Stem



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38

E-mail: stjangeboortesecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

27 april 2024

JAARGANG 58 NR.05

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur

(zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op iedere werkdag geopend van

09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar dan persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld. Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Pastoor Marco Cavagnaro / Kapelaan Darek Karwowski

Tel.: 0297 – 56 46 38

E-mail: pastores@emmaus-uthoorn.nl

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

Iedere 2^e en 4^e donderdag van de maand zal Pastoor Marco aanwezig zijn op het secretariaat van 10.30 uur tot 12.00 uur.

VERBONDEN DOOR HOOP

Tussen Opstanding en de Heilige Geest.

Terwijl de lentebloemen bloeien en de natuur ontwaakt uit de koude omhelzing van de winter, zijn wij gelovigen op weg van Pasen naar Pinksteren. Het is een bijzondere tijd van vreugde, hoop en verwachting die vaak over het hoofd wordt gezien. Onze aandacht gaat veelal uit naar



Pasen of Pinksteren. Toch is deze tijd tussen de hoogfeesten ook een waardevolle en betekenisvolle fase. Het is een tijd van groei, van vernieuwing en van versterking van het ons geloof in een tijd die al doordrenkt is met Licht en die tegelijk een blijde verwachting inhoudt; het wachten op de kracht van de Heilige Geest.

Wij vieren Pasen met vreugde en dankbaarheid; we gedenken de opstanding van Jezus en vieren de triomf van het leven over de dood. In deze tijd herinneren we ons de woorden van Jezus uit Johannes 11:25: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven!" Te midden van deze vreugde wacht ons nog een ander groot geschenk: Pinksteren. Immers, Jezus beloofde aan zijn leerlingen, en daarmee aan ons: "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde" (Handelingen 1:8).

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is dus opnieuw een tijd van voorbereiding, waarin we ons hart openstellen voor de komst van de Heilige Geest. Net zoals de leerlingen samenkwamen in afwachting van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, zo komen ook wij samen als geloofsgemeenschappen, verenigd in geloof en hoop en delend met elkaar. Het Paasvuur moedigt ons aan te bidden om Zijn Geest, opdat ook wij vervuld mogen worden; omgesmolten tot werktuig

van Zijn hand; dienaren mogen worden die Zijn licht in deze koude wereld verder brengen.

Spirit of the living God,
Fall fresh on me. Spirit
of the living God,
Fall fresh on me.
Melt me, mold me,
Fill me, use me.
Spirit of the living God,
Fall fresh on me.
Daniel Iverson

We herinneren ons ook de belofte van Jezus aan Zijn leerlingen: "Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom tot u. (Johannes 14:18) " Deze woorden vervullen ons met troost en vertrouwen, wetende dat we nooit alleen zijn, maar altijd vergezeld worden door de liefdevolle aanwezigheid van onze Heer. Moge deze hoop en de beloften van ons geloof blijvend in ons hart groeien...

Van lentebloem tot de eerste stralen van de lentezon; de natuur ontwaakt en wacht tot het licht toeneemt en haar warmte in kracht, opdat het leven weer zal groeien en bloeien. Ook wij zijn wakker gekust door het licht van Pasen dat ons doet leven en wachten op de kracht van de Geest, zodat in ons Zijn liefde en leven zal groeien en bloeien; opdat ook wij openbloeien en licht en liefde zijn in de zo vaak duistere wereld om ons heen.

Veni, creátor Spíritus! Kom, Schepper Geest!

Diaken Jeroen Hoekstra



BESTE PAROCHIANEN

Zoals ik al eerder heb aangegeven wil ik mijn taak als voorzitter in het Parochieteam per 1 juli 2024 doorgeven aan de volgende generatie. Dit is tot op heden niet gelukt.

De taak van Hans van Putten is als secretaris opgevuld door Majid Baraya, maar het contact met alle instanties, zoals de gemeente e.d., is er bij mij bijgekomen.

Een afgevaardigde in het kerkbestuur van de regio is gelukkig wel gelukt. We zijn erg blij dat Mieke Kraan zich daarvoor heeft aangeboden en dit met veel overgave doet.

Door het vertrek van Trees Rijneker komt er een eind aan een jarenlange ervaring en meer druk op de anderen van het Parochieteam en het secretariaat.

Het is belangrijk dat het Parochie Team wordt aangevuld, zodat de taken kunnen worden overgenomen en we op die manier onze gemeenschap bij elkaar kunnen houden.

In het Parochie Team zitten de volgende personen: Wijnand Oostveen voorzitter en algemene zaken, Majid Baraya secretaresse, Trees Rijneker financiële administratie en secretariaat, Anneke v.d. Jagt liturgie, Nanda Noordhoek diaconie.

Om duidelijk te maken wat ik zoal doe, hieronder een opsomming:

- * leiden van het ParochieTeam
- * algemeen contactpersoon van de parochie, intern en extern
- * regelen van het onderhoud van de gebouwen: kerk, pastorie, Paardestal en woning op de begraafplaats (het Karrewiel)
- * leiden van de tuingroep

Het zou voor mij en voor de parochie heel fijn zijn als een of twee personen zich hiervoor bij mij willen melden.

Wijnand Oostveen 06-53536817

LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE

Op 13 maart is op 91-jarige leeftijd Jan Vrolijk onverwachts overleden. Van oorsprong een Amsterdammer maar al zo'n 40 jaar wonende in Kudelstaart en een bekend figuur geworden. Eerst wonende in de Albrechtstraat, later in het Nobelhof.

Jan was in het verleden op allerlei manieren actief voor de Kudelstaartse gemeenschap, in het bijzonder voor RKDES als leider van het vriendenteam van zoon Jan. Daarnaast maakte hij ook vele jaren clubblad 'de Treffer'.

Jan, was een rustige, wijze man en precies in zijn werk.

Hij hield van mensen om zich heen, kon genieten van kleine dingen. Altijd actief bezig geweest totdat zijn gezondheid: slechtiendheid en slecht gehoor veel dingen moeilijker maakte. Hulp vragen daar had Jan wel moeite mee, dat viel hem zwaar.

Grote steun had hij aan zijn lieve vrouw Riet en zijn kinderen, zij stonden hem altijd bij als er iets gedaan moest worden, want dat had Jan ook altijd voor hen gedaan en dat deden ze met liefde.

Helaas kwam de dood onverwachts en zal Jan ontzettend gemist worden. Ook de kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen groot-opa missen, hij was zo gek op ze. Jan, een dankbare en trotse man, vader en opa en groot-opa.

Donderdag 21 maart was de afscheidsviering in het Crematorium Haarlemmermeer. Naast het kerkelijk gebeuren werden in de verhalen van Riet, de kinderen en kleinkinderen mooie en grappige herinneringen gedeeld, daardoor werd het een 'warm en mooi' afscheid.

Wij wensen Riet, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel kracht toe in deze moeilijke tijd en hopen dat ze steun kunnen vinden bij elkaar.

Uitvaartgroep: Willy v.d. Geest en Garry Scholte

HET THEMA VAN DE NIEUWE DOP-VIERING IS ...

LIEFDE

Op zondag 5 mei is er weer een Woord- en gebedsviering door de DOP-groep gemaakt. Deze keer is het thema Liefde niet zo heel moeilijk om teksten te zoeken en te verwerken.

De liefde wordt dagelijks bezongen in allerlei liedjes en beschreven in boeken.

We moesten gewoon oppassen dat we niet teveel teksten zouden gebruiken.

Want u weet allemaal dat de liefde op verschillende manieren geuit kan worden.

De liefde van ouders voor hun kinderen, de liefde tussen geliefden maar je hebt ook liefde voor je vak, je dieren, je werk.

Vriendschap is ook een vorm van liefde en ga zo maar door.

Graag nodigen wij u van harte uit om samen met de DOP-groep en het zangkoor te vieren dat de Liefde bestaat.

Zondag 5 mei 2024 om 11.00 uur.

Wat zou het weer fijn zijn om een volle kerk met mensen te zien, die van harte meedoen in deze mooie viering.



Namens Zangkoor en de DOP-groep
een hartelijk groet en tot ziens,
Garry Scholte

VIERINGEN

Zo. 28 apr. 11.00 uur **Woord-Communieviering mmv. D/Hkoor**
Voorganger: Jeroen Hoekstra
Lector: Willy
Koster: Gerard

Zo. 05 mei 11.00 uur **DOP-viering mmv. D/H-koor**
Lector: werkgroep
Koster: Ageeth

Do. 09 mei 11.00 uur **Gezamenlijke Eucharistieviering in Uithoorn**
Hemelvaartsdag

Zo. 12 mei 11.00 uur **Eucharistieviering mmv. Cantors**
Moederdag
Lector: Lucy
Koster: Aad

Zo. 19 mei 11.00 uur **Eucharistieviering mmv. D/H-koor**
1^e Pinksterdag
Lector: Cees
Koster: Pieter

Ma. 20 mei 11.00 uur **Gezamenlijke Eucharistieviering in Uithoorn**
2^e Pinksterdag

Zo. 26 mei 10.30 uur **Gezamenlijke 1^e Communieviering in de**
Karmelkerk te
Aalsmeer



GEBEDSINTENTIES

Zo. 28 apr. Robbert van Leeuwen
Ad Verschueren
Eef Masselink
Frans van den Aardweg (jaargetijde)
Jan Vrolijk
Wilhelmus Cornelis Overes en Cornelia Maria Overes
-Koot

Zo. 05 mei Eef Masselink
Hein, Evert en Jan Zethof
Jaap Broers
Joop van Leeuwen
Frans van den Aardweg



Zo. 12 mei Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong
Riet Burgers-Donicie
Ria Ubink-de Rijk
Frans Donicie
Uit dankbaarheid

Zo. 19 mei Ad Verschueren
Gerrit Peters en Barbera Peters-de Jong
Cor en Corrie de Jong-Klijn
Rinus van der Jagt en Marie van der Jagt-Meijer
Eef Masselink
Jasper Blom en uit dankbaarheid
Robbert van Leeuwen
Grada, Joop en Nico de Jong
Frans van den Aardweg
Uit dankbaarheid

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG 09 MEI

Na Pasen komt Pinksteren met daartussen natuurlijk Hemelvaart. In Kudelstaart betekent dat ook : Dauwtrappen!

Dit jaar hebben we een wandeling uitgezocht in het Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. Heerlijk een uurtje in de vroege ochtend van 9 mei een stukje door het bos, dan langs de plas naar de overkant waar de fraaie borders nog doen denken aan de Floriade van 2002. Tot slot op een ludieke manier oversteken naar de Geniedijk waar we over een graspad weer terug wandelen naar het beginpunt.

Het Haarlemmermeerse bos ontstond in de jaren 70 van de vorige eeuw rondom de kuil die gegraven werd voor zandwinning. Volgelopen met water vormt deze plas nu het hart van het bos met recreatievoorzieningen en nieuwe natuur. Op enkele plaatsen is deze plas wel 40 meter diep. Van de Floriade zijn, naast de fraaie borders, nog diverse kenmerkende elementen te ontdekken.

De Geniedijk maakte deel uit van de eind 19e eeuw aangelegde verdedigingslinie 'Stelling van Amsterdam'. Een klein monument herinnert nog aan die tijd.

Na de wandeling zijn we rond half 10 terug voor een bakkie koffie of thee met een krentenbol. Als afsluiting van deze sportieve ochtend is er in de Spil een korte dienst, die voorbereid wordt door de commissie Erediensten en waarin ds. Strydom Bruwer zal voorgaan.

Het vertrek vanaf de Spil in Kudelstaart is gepland om kwart over 7 (in de ochtend, natuurlijk). We willen met elkaar meerijden richting Hoofddorp, dus het is fijn als er wat mensen met een auto naar de Spil komen. Startpunt van de wandeling is het Parkeerterrein bij 'Papa's Beach-House'.

Dus, zoek je wandelschoenen op en zet de datum in je agenda ! Van harte welkom! Commissie erediensden, ook voor vragen en opmerkingen: Madeleine van der Dussen, Betty de Rooij, Anneke Sikkema en Joke van Leeuwen (joke.van.leeuwen@sow-kudelstaart.nl)

EERSTE COMMUNIE

Op zondag **26 mei** is het groot feest!
Dan gaan er 16 kinderen hun Eerste
Communie doen.

Deze viering zal plaatsvinden om
10:30 in Aalsmeer.

Een half jaar lang hebben zij zich
met elkaar voorbereid en gemerkt dat ze samen alles aankunnen.
Ook tijdens deze viering zullen we erachter komen dat we bij elkaar
horen en elkaar nodig hebben.

Jezus gaf ons een groot cadeau: ons geloof. Dat geloof dragen wij als
parochies over aan deze jonge kinderen.

Laten we hopen dat ze in hun leven steun kunnen vinden in dit geloof
en zich gesterkt voelen in het samen vieren.

Iedereen is van harte welkom om deze viering bij te wonen.

We starten om 10:30 uur!



BIJBELAVOND 24 APRIL

Liefde en vrijheid! Bespreking van De Eerste Brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe.

De eerste brief van Paulus aan de gemeenschap in Korinthe is een prachtige brief. Paulus schrijft over het belang van eenheid in de gemeenschap. Daarnaast speelt de liefde een grote rol en vertelt Paulus dat wij vrij zijn; dat vrijheid ons een groot goed is.

Paulus schrijft in mooie zinnen en met prachtige woorden. Toch is het niet makkelijk te lezen of te begrijpen. Paulus reageert op discussies die spelen in de gemeenschap van Korinthe, maar die voor ons onbekend zijn. Soms is het de theologische taal die ons begrip in de weg staat. Tegelijk staan er prachtige vergelijkingen in de brief. Mooi voorbeeld in het kader hiernaast.

In feite echter zijn er vele ledematen, maar slechts een lichaam. Het oog kan niet tot de hand zeggen: "Ik heb je niet nodig," en evenmin het hoofd tot de voeten: "Ik heb je niet nodig." Nog sterker, juist die delen van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar.

Op woensdag 24 april willen we samen de brief lezen en bediscussiëren. Wat bedoelt Paulus en wat betekent dat voor ons geloof in onze tijd en voor ons persoonlijk? U bent van harte uitgenodigd om ook mee te lezen en te praten. Het enige dat u hoeft te doen is van tevoren de brief nog een keer helemaal lezen. De avond wordt begeleid en ingeleid door diaken Jeroen Hoekstra. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd: diakenjeroen@kpnmail.nl.

Woensdag 24 april, 19.30u in De Kwakel: Bespreking van Paulus eerste brief aan de Korintiërs.

EN NU.....OP NAAR PINKSTEREN

Een lastig feest "PINKSTEREN", wat hebben we aan dat feest.?

Als gelovigen zou ik zeggen: ALLES!

Oké, het grote feest Pasen vieren we, daarna gaan we weer over tot de orde van alledag. Is het kerkelijk gebeuren dan afgelopen? Op naar de grote vakantie. Punt!

Ik zou u willen aansporen om uit te zien naar het feest van Pinksteren. Hèt feest voor ons mensen hier op aarde. Waarom?

Jezus beloofde na zijn hemelvaart ons niet alleen te laten, Hij beloofde een krachtbron: de Heilige Geest. Ja zult u denken, dat was voor toen, nee ik verzeker u, dat is ook voor ons hier en nu.

We zingen wel eens het lied: 'Geest ons kracht'. Nou daar heb ik het nu over. Kracht om het leven van hier en nu aan te kunnen, maar ook om in ons leven de boodschap van Jezus: 'Heb elkaar lief' gestalte te geven, concreet te maken. Om diè kracht bidden we tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen, 9 dagen lang: 'Kom Heilige Geest'.

In diè kracht kan het Koninkrijk, waar we in het onze Vader om bidden, komen. Wees eerlijk, daar verlangen we toch allemaal naar.

Dus: KOM HEILIGE GEEST!

Marlies van der Lelij

(Elke 1^{ste} maandagavond kunt u meevieren met onze gebedsgroep Emmaus)

REGIOROOSTER

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 28-04	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 05-05	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 12-05	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 19-05	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 26-05	10.30 uur	gez. 1 ^e Communieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Zo. 28-04	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 05-05	11.00 uur	Eucharistieviering
Do. 09-05	11.00 uur	gez. Euch.viering: Hemelvaartsdag
Zo. 12-05	11.00 uur	Eucharistieviering
Zo. 19-05	11.00 uur	Eucharistieviering
Ma. 20-05	11.00 uur	gez. Euch.viering: 2^e Pinksterdag
Zo. 26-05	11.00 uur	Eucharistieviering

St. Jan Geboorte, de Kwakel

Zo. 28-04	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 05-05	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 12-05	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 19-05	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 26-05	09.30 uur	Woord-Communieviering

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Zo. 28-04	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 05-05	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 12-05	09.30 uur	Eucharistieviering
Zo. 19-05	09.30 uur	Woord-Communieviering
Zo. 26-05	09.30 uur	Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA 29-04-2024 / 31-05-2024

Ma.	13-05	09.00 uur 19.45 uur	Kerkschoonmaak PCI werkgroep
Wo.	15-05	09.30 uur	Parochieteam
Ma.	27-05	09.00 uur	DOP

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 24 mei

DE VOLGENDE STEM IS VAN 01 JUNI T/M 05 JULI

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart, tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.0640168939/Marga v.d.Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).