

Jaargang 59 nr.06
21 juni 2025

De Stem



St. Jan Geboorte Kudelstaart

=====

PAROCHIE ST. JAN GEBOORTE

Kudelstaartseweg 247

Pastorie Kudelstaart tel.: 0297 - 32 47 35

E-mail: stjangeboorteseecretariaat@live.nl

www.rkkerkkudelstaart.nl

Pastorie Uithoorn tel.: 0297 - 56 46 38

21 juni 2025

JAARGANG 59 NR. 06

=====

DE VIERINGEN IN ONZE PAROCHIE ZIJN OP

Zondag om 11.00 uur (zie ook onze middenpagina)

HET PAROCHIE-SECRETARIAAT

Het secretariaat is op **maandag, woensdag en vrijdag** geopend van
09.00 uur tot 12.00 uur

U kunt daar persoonlijk of telefonisch terecht voor het opgeven van gebedsintenties en het afgeven van post.

Ook voor het maken van afspraken voor dopen, jubileum of voor informatie inwinnen over andere zaken, de parochie betreffende.

U bent van harte welkom.

Wanneer het secretariaat gesloten is, is de telefoon doorgeschakeld.

Zij verwijzen u, in gevallen waarbij geestelijke hulp noodzakelijk is, naar de betreffende priester.

Wilt u een persoonlijk gesprek met pastoor Marco Cavagnaro of kapelaan Darek Karwowski maakt u dan een afspraak via het secretariaat pastorie Kudelstaart of via het secretariaat pastorie Uithoorn. Telefoonnummers zie boven aan deze pagina.

Het is niet de bedoeling dat u hen raadpleegt voor zaken die tijdens de openingstijden van het secretariaat afgehandeld kunnen worden.

VREDE IN DE STILTE

Beste parochianen, er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Het belangrijkste is misschien wel het overlijden van paus Franciscus en de verkiezing van paus Leo.

Het is indrukwekkend om te zien hoe de hele wereld grote belangstelling voor het conclaaf heeft getoond. In het nieuws was het enige waar iedereen het over had. Maar het is ook indrukwekkend om te zien hoe, na een paar dagen, alles vergeten lijkt te zijn.

We leven in de dictatuur van de sociale media, die ons dwingt om in het moment te leven. Zelfs degenen onder ons die denken dat zij er niet door beïnvloed worden, of die denken dat zij er niet aan verslaafd zijn, worden er toch door geconditioneerd.

We leven in het moment, in de urgentie van het 'nu'. We lijken wezens zonder geheugen te zijn geworden. Elke dag lezen we in de krant - of zien we in het journaal - nieuws over oorlog en dood. Maar wie herinnert zich nog de geschiedenis die ons tot dit punt heeft gebracht?

We moeten tegen deze dictatuur van het 'nu' strijden.

Op 4 mei - bevrijdingsdag - hebben de kinderen van de scouting in het eikelbos van De Kwakel, samen met vele medeburgers, een herdenkingsmoment beleefd. Het was prachtig.

Op deze manier bouwen wij aan ons collectief geheugen.

We moeten deze momenten vermenigvuldigen, we moeten stilstaan en samenkomen in gebed. We moeten ons niet laten meeslepen door de hectiek van de randstad. We moeten ruimte voor gebed vinden.

De afgelopen maanden heb ik boeken gelezen van een Russische auteur die naar Canada is geëmigreerd. Door die boeken heb ik veel van de oosterse spiritualiteit geleerd. Haar naam is Catherine Doherty. In haar bekendste boek - *Pustina*, dat is Russisch voor 'woestijn' - nodigt ze mensen uit om een plek te zoeken waar ze zich in stilte kunnen terugtrekken om naar God te luisteren. Dat kan een eenvoudig hutje in de natuur zijn, maar ook een speciale plek thuis waar we regelmatig de stilte opzoeken. De plek zal ons privé 'woestijn' zijn, waar wij in de stilte kunnen leren bidden. Het is juist in de stilte van het gebed dat wij de stem van God kunnen horen. In de stilte van het

gebed zullen wij ons geheugen en onze gemeenschappelijke identiteit weer opbouwen.

Ik nodig ons allen uit om niet te denken dat we de kerk van de toekomst op onze eigen krachten kunnen bouwen. De kerk van de toekomst zal in de stilte van ons gebed geboren worden.

Misschien hebben wij, net als de velden, een tijd van rust nodig. Laat het land braak liggen, zoals de boeren leren. Laten wij niet bang zijn voor de stilte van het innerlijk gebed. Daar is God, die op ons wacht.

Aan allen wens ik: vrede!

Marco Cavagnaro

DE VRIJWILLIGERS

Is het u ook opgevallen...toen u voor de viering hier aankwam? De deur stond al open en je kon zo naar binnenlopen. Je werd welkom geheten en dat voelt goed. Als je daarna een kaarsje wilt branden zijn die daar doorgaans ook voor handen.

Verder is alles schoon en fris, we vinden dat, dat normaal is. We gaan zitten in de banken en luisteren naar de blijde klanken. De koorleden hebben gerepeteerd en de liederen heel goed geleerd. Daar mogen wij allen van genieten en de pastoor krijgt hulp van koster en acoliet.

Ook een lector staat hem bij, leest uit het schrift voor jou en mij.

Na afloop staat menig keer de koffie klaar, je bent welkom voor een praatje daar. En loop je naar buiten het kerkhof op en neer, dan is het ook daar verzorgd heel wat keer.

Dan heb je nog het blad De Stem en wordt rond gebracht door enthousiastelingen.

Zo zijn er nog veel meer van die zaken, denk aan boekjes vouwen en kapotte spullen maken. Ja, er zijn heel veel mensen voor bovenstaande in de weer en die doen dat met liefde iedere keer!

Onze trouwe vrijwilligers bedoel ik dus, die klaren voor ons menige klus! Vooral die vrijwilligers die vaak onzichtbaar werken, verdienen onze lof en dank, laat hen dat af en toe merken. Maar echt, het is absoluut geen gein, zonder onze vrijwilligers zouden wij hier niet zijn!

Beste vrijwilligers, heel hartelijk dank aan jullie voor jullie enorme inzet!

Namens het Parochieteam,
Anneke v.d. Jagt

VOORGANGERS

Met de vakantie voor de deur zullen we ook dit jaar rekening houden met de vakanties van de voorgangers.

Daarom gaan we samenwerken met de Karmelkerk.

Onze kerk is op 10 en 17 augustus gesloten, u kunt dan om half tien de dienst bijwonen in de Karmelkerk.

3 en 17 augustus zal de Karmelkerk gesloten zijn, zij kunnen dan om 11 uur alhier de viering bijwonen.

Het team wenst u een fijne zomer toe.

VERLOTING PAASKAARS 2024

Zoals ieder jaar werd er tijdens de St Jans viering de Paaskaars verloot. Er waren dit jaar weer voldoende lootjes verkocht, de opbrengst willen we gebruiken om de toegang van de kerk te verbeteren, zodat niemand meer kan struikelen over de oprit.

Hiervoor onze dank.

De Paaskaars is gevallen op lotnummer 356 gewonnen door Monique Rekelhof. De kleine gezinskaars viel op nr. 677. Diegene was niet in de kerk maar kan hem ophalen bij het secretariaat.

Ook is er voor de zekerheid een reservenummer getrokken nl. 318.

Dus voor diegene even afwachten.

Bedankt en tot volgend jaar.

Namens het parochieteam, Nanda Noordhoek.

LIEF EN LEED IN ONZE PAROCHIE

** Op 27 mei overleed Ton van Wieringen.

Ton was voor korte tijd bij ons parochieteam aangesloten. Helaas was dit van korte duur en moest hij door zijn ziekte al snel stoppen.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe.

**Op 7 juni jl. is na een lang ziekbed René Zethof op 64-jarige leeftijd overleden. René is ongeveer 27 jaar geleden chronisch ziek geworden en helaas ging het door de jaren heen alleen maar slechter qua gezondheid met hem.

Ziekenhuis en verpleeghuizen waren een rode draad in zijn leven. Zijn overlijden kwam niet onverwacht maar wel veel te vroeg. René heeft een lange strijd gestreden en heeft dit met veel moed gedaan maar ineens ging het niet meer.

René heeft wel zijn wensen voor zijn afscheidsviering bekend kunnen maken, zeker wat de muziek betrof en daar hebben we zeker gehoor aangegeven.

Op maandag 16 juni was de Afscheidsviering van René.

In deze viering hebben wij het leven van René gevierd maar ook het verdriet van hem. Met foto's en mooie teksten kon iedereen afscheid nemen van René waardoor het een liefdevol afscheid werd.

Na afloop werd René uitgeleide gedaan door de familie en vrienden, waarna hij naar het Crematorium werd gebracht. Wij wensen de familie heel veel sterkte om het verlies te kunnen verwerken.

Uitvaartgroep: Anneke v.d. Jagt en Garry Scholte

ZORG VOOR ELKAAR

De DOP-groep is weer bijeen gekomen om een nieuwe DOP-viering samen te stellen. Dat is iedere keer weer heel fijn. We bespreken de teksten en geven onze voorkeur door.

Greet v.d. Weijden zoekt op internet naar mooie teksten voor de betreffende viering en vaak hebben wij gewoon teveel materiaal.

Dan moeten we echt kiezen, wel heel prettig om zoveel uitgangsmateriaal te hebben.

Ook deze keer is er weer een mooie en zinvolle viering samengesteld.

Het gaat over het welbekende verhaal van de Samaritaan, maar het is nog steeds een heel actueel onderwerp. Misschien juist wel in deze tijd. Verharding is opgetreden in onze maatschappij. Mentaliteit van ikke en de rest kan..... Inderdaad!

Wat kunnen wij er aan doen? Ja, waarschijnlijk weten wij allemaal best wel wat we kunnen doen maar of iedereen dat ook daadwerkelijk wil doen?

U leest het al, het wordt weer een interessante en inspirerende DOP-viering.

Wij nodigen u daarom van harte uit om deze viering met ons mee te vieren. Het mooiste zou zijn als u ook daadwerkelijk aanwezig kunt zijn, want dan voelen wij precies de sfeer van de viering. Maar lukt het niet dan kunt u gelukkig via de livestream de viering volgen en meedoen.

De DOP-viering is op zondag 13 juli om 11.00 uur en het Dames- en herenkorps zal de viering met hun zang weer opluisteren.

En als de viering afgelopen is kunnen we weer koffie en thee drinken achterin de kerk en elkaar daar weer ontmoeten.

Tot ziens, vriendelijke groet namens de DOP-groep, Garry Scholte

NIEUWS VANUIT HET P.C.I.

Net zoals wij werkgroep P.C.I. Kudelstaart zijn, heeft elke kerk zijn eigen werkgroep en boven elke werkgroep hangt het **D.B** oftewel het **dagelijks bestuur**.



De P.C.I. van de regio 'Van Amstel tot Westeinder' bestaat uit de caritaswerkgroepen van de RK-parochies in Aalsmeer, De Kwakel, Uithoorn, Nes aan de Amstel en Kudelstaart met een overkoepelend regiobestuur en is een samenwerkingsverband binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Zij komen 6 keer per jaar bij elkaar voor overleg.

De PCI wil aandacht schenken aan mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten. Daarbij kan financiële ondersteuning gegeven worden om meer uitzicht en perspectief te bieden. Spreekt dit u aan en wilt u ons hierbij ondersteunen?

Vanuit P.C.I. Kudelstaart zoeken wij een nieuw D.B.lid omdat Wil Kraan na twee termijnen nu echt gaat stoppen!

Voor meer informatie kunt u zich melden bij Bob Zwartendijk via de mail:

pci.stjankudelstaart@gmail.com



En tevens zijn er weer bloemen gebracht naar *Detentiecentrum Schiphol* voor het pastoraat. Dit wordt een aantal keren per jaar gedaan vanuit onze parochie en wordt altijd keurig geregeld en gebracht door Piet Donici, waarvoor hartelijk dank!



TEST UW KENNIS IN DE PUBQUIZ

In het komend najaar willen we u uitdagen om uw kennis te komen testen, en delen in onze eerste PubQuiz. Het doel is om samen een gezellige, speelse en leerzame avond te beleven, waarin aan de hand van verschillende vragenrondes diverse onderwerpen de revue zullen passeren die raken aan ons geloof en het christendom. Dit kan van alles zijn, van bijbelkennis tot muziek, van architectuur tot kunst, allerlei trivia zullen voorbijkomen. Er zullen teamrondes gespeeld worden, bestaande uit vier vragen waarin de eerste relatief eenvoudig is en goed voor 1 punt en de laatste wat moeilijker, goed voor 4 punten, maar ook gezamenlijke rondes, waarin, bijvoorbeeld, muziek herkend moet worden. Meezingen is toegestaan. Ons doel is dit begin november te laten plaatsvinden. Wij raden u alvast aan uw team, van minimaal twee en maximaal vier leden, samen te stellen, nadere informatie volgt. Om in de stemming te komen is hier alvast een oefenronde:

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat is een musical van de hand van de beroemde musical schrijver Andrew Lloyd Webber. Het is gebaseerd op een bijbelverhaal uit het Oude Testament, waarin Jozef door zijn jaloerse broers in de woestijn wordt achtergelaten, maar uiteindelijk de vertrouwensman van de Farao wordt.



Vraag 1, voor 1 punt: Uit welk bijbelboek komt het verhaal van Jozef en zijn broers?

Vraag 2, voor twee punten: Hoe heet de vader van Jozef?

Vraag 3, voor 3 punten: Wat is de bijnaam van de Jozef zijn vader?

Vraag 4, voor 4 punten Welke (nu) bekende musicalacteur speelde de rol van Jozef bij de eerste Nederlands productie van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat in 2008? De antwoorden vindt u achteraan in dit parochieblad. Alles goed? Dan heeft u een Grand Slam! 10 punten!! U moet zich zeker inschrijven voor de komende quiz. Wij kijken er naar uit!

Diaken Jeroen Hoekstra en Eric Weijers

VIERINGEN

Zo. 22 juni 11.00 uur Eucharistieviering mmv. D/H-koor

Lector: Willy

Koster: Aad

**Zo. 29 juni 11.00 uur Eucharistieviering mmv. Kinderkoor
1^e Heilige Communie samen met Aalsmeer**

Lector: werkgroep

Koster: Gerard

**Zo. 06 juli
11.00 uur Geen viering
Vormselviering in UITHOORN
samen met de andere 4 kerken**

Zo. 13 juli 11.00 uur DOPviering mmv. Cantors

Lector: werkgroep

Koster: Pieter

Zo. 20 juli 11.00 uur Woord-Communieviering mmv. Cantors

Lector: Lucy

Koster: Ageeth



GEBEDSINTENTIES

- Zo. 22 juni** Eef Masselink
Marita Bouwmeester-Peters en
overleden ouders Peters-de Jong
Gemma van As-Hoogervorst
Agaath van Scheppingen-Straathof
René Zethof
dopeling Kayan Sky Hogervorst
- Zo. 29 juni** Eef Masselink
Ad van der Horst
Bas van der Horst
Marita Bouwmeester-Peters en
overleden ouders Peters-de Jong
René Zethof
- Zo. 13 juli** Hein, Evert en Jan Zethof
Jaap Broers
Eef Masselink en overl. fam. Masselink en Berns
Marie van der Jagt-Meijer en Rinus van der Jagt
Frans van den Aardweg
Kees van Wees en Marjan van Wees-van den Hoek
Joop van Leeuwen
Truus du Pau-de Rijk (jaargetijde)
Theo Hoogenbosch
Age Walta
René Zethof
- Zo. 20 juli** Robbert van Leeuwen
Ad Verschueren
Eef Masselink
André en Miep Winters-van Wissen
Marita Bouwmeester-Peters en
overleden ouders Peters-de Jong
René Zethof

AFTER PARTY VAN HET BEVRIJDINGSCONCERT



Misschien bent u zelf ook naar het Bevrijdingsconcert 'Vrij om te leven' geweest. Dat concert werd gegeven door het Gelegenheidskoor met dirigent Fleur Buskermolen en het Combo. Na 10 weken repetities en een doorloopzondag was het op 9 en 10 mei eindelijk zover dat we ons Concert mochten laten horen.

U heeft vast wel gelezen dat het een groot succes is geweest.

Tweemaal een volle kerk met enthousiaste mensen, veel mooie reacties vernomen. We hoorden vooral dat het geluid zo goed was en dat alles duidelijk te verstaan was. Dit dankzij Gijs Braat, Gijs's idee om er ook nog wat kleur bij te doen, wisselend bij de onderwerpen, bleek ook een geweldig idee. Maar ook de hulp van veel vrijwilligers was heel fijn. Met een geweldig Combo en met een enthousiaste dirigent Fleur kon er weinig mis gaan.

De koorleden hebben allemaal heerlijk gezongen en vonden het echt jammer dat het maar tweemaal was.

Ook de kinderen die meededen waren reuze enthousiast,

Wat fijn dat zo'n eenheid was. En wat een mooie verhalen uit het verzet en oorlogstijd hebben wij gehoord.

Er was maar een minpuntje!

De koorleden en het Combo hebben weinig of niets kunnen zien van de kleuren in de kerk, van de gasten en het spel dat opgevoerd werd.

Dit was heel jammer....maar....

Gelukkig had Gijs ons Concert opgenomen via de live-stream was dat mogelijk, zodat wij allemaal toch een keertje het Concert vanuit een andere kant konden zien.

Op woensdagavond 11 juni werd iedereen uitgenodigd voor een After Party van ons Concert bij Scholte Orchideeën in de bloemenschuur. Van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.

Op 5 na, die verhinderd waren was iedereen aanwezig.

Heel nieuwsgierig natuurlijk naar de film.

De bloemenschuur was verduisterd want het bleef buiten te lang licht en anders zouden we de film niet goed kunnen zien. Iedereen werd met koffie of thee ontvangen met een heerlijke plak cake, door Greet v.d. Weijden gebakken.



Daarna zocht iedereen een stoel op en kon de film beginnen. Wil Kraan opende de avond met een inleidend verhaal, ook Fleur vertelde nog wat over de film. Inmiddels werden er ook al wat drankjes rondgedeeld, zodat men niets tekort zou komen. De film begon.

Het was muisstil, iedereen zat gespannen te kijken.



De liedjes werden hier en daar mee gezongen maar je zag alleen maar aandacht voor de film. Ook af en toe applaus, heel leuk. Halverwege even korte pauze om een drankje te halen en de benen te strekken en

even rond gaan met lekkere hapjes. Daarna weer door met de rest van de film.

Sommige koorleden waren emotioneel en kregen af en toe kippenvel, zo mooi vonden ze het. Heel bijzonder om jezelf te zien van uit de kerk, terwijl je zelf de ervaring had gehad om de kerk in te kijken.

Het laatste muziekstuk Imagine van het Combo was het einde van de film. Garry bedankte voor de prachtige film en was blij dat bijna iedereen aanwezig was. Dat onderstreepte alleen maar de verbondenheid van iedereen die meegedaan had en zij nodigde iedereen uit nog even na te borrelen. Kees en Garry werden bedankt voor de gastvrijheid en kregen een cadeaubon en een prachtig boeket bloemen.



Veel van de aanwezigen bleven inderdaad nog een poosje gezellig met elkaar praten en lachen.

Rond 11.30 uur gingen de laatste mensen weg. We kunnen dus echt wel spreken van een zeer geslaagde After party van het Bevrijdingsconcert 80 jaar Vrijheid.

Donderdagmorgen 12 juni hebben Wil, Kees en Garry alles opgeruimd, (dat ging sneller dan opbouwen) en niemand ziet dat er een feestje geweest is. Alleen onze herinneringen aan deze avond blijven.

Namens de werkgroep 80 jaar Bevrijdingsconcert, Garry Scholte
Foto's: Wil Kraan

BENT U NIEUWSGIERIG GEWORDEN??

Heeft u het Muzikaal verhaal in de kerk door omstandigheden gemist?
Via onderstaande link kunt u via Youtube het complete concert zien of
nogmaals zien en horen!



<https://www.youtube.com/watch?v=FKkW7K5VQTQ>

NOG IS DE HEILIGE DEUR NIET GESLOTEN!



Toch nog naar Rome in het Heilig Jaar ?

Gaat u mee van 8 – 13 december 2025 ?

Een prachtige pelgrimage naar Rome. We passeren de heilige deuren van de vier pauselijke basilieken, bezoeken het graf van paus Franciscus en - als paus Leo in Rome is – gaan we op audiëntie. Het is advent. De stad komt in kerstsfeer. Heel bijzonder in Rome!

Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken? van 8 tot 13 april 2026

Het is dit jaar nu zo'n 800 jaar geleden dat Franciscus in zijn laatste levensjaren door het Italiaanse land rondom Assisi trok, predikend, zijn zonnelied zingend.

Dit willen we vieren met een prachtige pelgrimage. We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan naar "Het Land van Franciscus". Met de bus



zullen we vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze misschien wel mooiste streek in Italië. We bezoeken de dorpjes en stadjes waar de verhalen van Franciscus nog dagelijks actueel zijn.

NADERE INFO OVER DEZE TWEE REIZEN:

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren. Meer informatie vindt u binnenkort op de website van DrieTour: www.drietour.nl. Via die website kunt u zich dan ook aanmelden.

Pastorale begeleiding: Pastor/diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam; [**robmascini@gmail.com**](mailto:robmascini@gmail.com)

Praktische organisatie: Chris Ketelaars van het bisdom Groningen-Leeuwarden; [**chrisketelaars45@gmail.com**](mailto:chrisketelaars45@gmail.com)

BORDSPEL LIEFHEBBERS OPGELET!

Op 11 juli organiseren we in dorps huis De Quakel de derde bordspellenavond.

Bordspel-enthousiastelingen Jeroen en Marco nemen een mooie selectie aan instapmodellen en expertspellen mee en zorgen voor uitleg en begeleiding.

We zullen deze keer in elk geval 'Libertalia' spelen.



Aanmelden is niet nodig. We beginnen om 19.30 uur en spelen tot ongeveer 22.30 uur. De entree is gratis en de bar is de hele avond geopend. De bordspelavonden zijn maandelijks. Reserveer in je agenda: Vrijdagavond 5 september

Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje via Whatsapp of Signal naar Marco Redeman: 06 2063 4023. Of wordt lid van onze gezellig bordspel community!

Antwoorden Pubquiz

Vraag 1: Genesis (Gen 37-47)

Vraag 2: Jacob

Vraag 3: Israël

Vraag 4: Freek Bartels

SAMEN LEREN OM ALS LEERLING VAN JEZUS HET GELOOF DOOR TE GEVEN

Interactief leertraject voor (kinder)catechisten die actief zijn in de parochie en voor (groot)ouders die het geloof willen doorgeven aan hun (klein)kinderen.

15 september t/m 17 november 2025

Op maandagavond van 20.00 uur – 21.30 uur in de St. Urbanuskerk te Bovenkerk.

Ga met ons op weg.

We gaan samen aan de slag met deze vragen:

- Hoe geef ik het geloof door aan de volgende generatie en /of aan mijn kinderen?
- Hoe kan de catechese die ik geef vruchten voortbrengen?
- Wat staat aan de basis van een goede catechese?
- Wat wil ik overbrengen en hoe doe ik dat?
- Wat zijn mijn eigen ervaringen als catechist of als ouder in de geloofsopvoeding?
- Lukt het mij om catechese te geven vanuit mijn eigen persoonlijk en doorleefd geloof?

Aan de hand van het ‘Catechese handboek’ van Hannah Vaughan-Spruce gaan we samen praktisch en interactief aan de slag.

De cursus is ingericht in twee delen:

In het eerste deel staan wij stil bij de kern van catechese en denken we na over hoe wij anderen kunnen helpen om een leerling van Jezus te worden. We leren een methode om catechese op te bouwen en inhoudelijk vorm te geven.

In het tweede deel van de cursus gaan we zelf een catechese sessie ontwerpen volgens ‘de kerkelijke methode’. We leren van elkaar, delen onze ervaringen en brengen de handvatten die we hebben ontvangen in de praktijk.

Aanmelden en meer informatie via: Jeroen & Marleen van Kreij

06-49359610, mvankreij@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

REGIOROOSTER

H.Urbanus, Nes aan de Amstel

Zo. 22-06	09.30 uur		Eucharistieviering
Zo. 29-06	09.30 uur		Woord-Communieviering
Zo. 06-07	11.00 uur	Euch.	Vormselviering in Uithoorn
Zo. 13-07	09.30 uur		Woord-Communieviering
Zo. 20-07	09.30 uur		Woord-Communieviering

Emmausparochie, Uithoorn

Zo. 22-06	11.00 uur		Eucharistieviering
Zo. 29-06	11.00 uur		Eucharistieviering
Zo. 06-07	11.00 uur	Euch.	Vormselviering
Zo. 13-07	11.00 uur		Eucharistieviering
Zo. 20-07	11.00 uur		Eucharistieviering

St. Jans Geboorte, de Kwakel

Zo. 22-06	09.30 uur		Woord-Communieviering
Zo. 29-06	09.30 uur		Eucharistieviering
Zo. 06-07	11.00 uur	Euch.	Vormselviering in Uithoorn
Zo. 13-07	09.30 uur		geen viering, welkom in een andere parochie
Zo. 20-07	09.30 uur		Woord-Communieviering

O.L.V. van de Berg Carmel, Aalsmeer

Zo. 22-06	09.30 uur		Eucharistieviering
Zo. 29-06	10.30 uur		1e H. Com. in Kudelstaart
Zo. 06-07	11.00 uur	Euch.	Vormselviering in Uithoorn
Zo. 13-07	09.30 uur		Parochiefeest, Euch.
Zo. 20-07	09.30 uur		Eucharistieviering

PAROCHIE-AGENDA 23-06-2025 / 25-07-2025

Di.	24-06	19.30 uur	Parochieteam
		?? uur	Gezinsviering
Za.	28-06		Fietstocht Aalsmeer
Di.	08-07	?? uur	Evaluatie Communie
Woe.	09-07	09.30 uur	Parochieteam
Wo.	23-07	19.30 uur	Zonnebloem

Het e-mail adres voor kopij van de Stem is:

redactiestem@hotmail.com

Kopij voor de volgende Stem inleveren uiterlijk 18 juli

DE VOLGENDE STEM IS VAN 26 JULI T/M 29 AUGUSTUS

Pastorie : Kudelstaartseweg 247, 1433 GH Kudelstaart, tel.324735
Redactie Stem : Ingrid Wegbrands, tel.0640168939/Marga v.d.Broek,tel.328022
Aktie kerkbalans : Rek.nr.: NL42 INGB 0000. 0858. 85
Stichting "Vrienden van St. Jan"
(voor extra onderhoud) : Rek.nr.: NL82 RABO 01319.746.45
W.A.M. van der Geest-Lambalk
Penningmeester/Missiecomite : Rek.nr.: NL62 RABO 03801.067.28
Werkgroep PCI Sint Jan Kudelstaart : Rek. nr.: NL35 RABO 01352.064.64
(pci.stjankudelstaart@gmail.com).